

Ο εφιάλτης της Τουρκίας

του Νικολάου Ι. Μέρτζου*

ΕΦΕΤΟΣ η Τουρκία εξαπέλυσε σφοδρές πολεμικές επιχειρήσεις κατά των Κούρδων που μάχονται εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στο Αφρίν υποστηριζόμενοι από τους Αμερικανούς. Οι Κούρδοι ζούν κατά εκατομμύρια σε όμορες περιοχές στο Ιράν, στη Συρία και στο Βόρειο Ιράκ, όπου ήδη δημιούργησαν ομόσπονδη αυτόνομη περιοχή. Είναι σκληροί πολεμιστές και πολεμούν το Ισλαμικό Κράτος τόσο στο Ιράκ όσο και στη Συρία. Συνορεύουν άμεσα με τις ανατολικές επαρχίες της Τουρκίας όπου ζούν περισσότεροι από 12 εκατομμύρια Κούρδοι και ο επαναστατικός στρατιωτικός βραχχιόνάς τους Ρ.Κ.Κ. βρίσκεται σε πόλεμο με τον τουρκικό στρατό.

Ο εφιάλτης της Άγκυρας είναι να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο Κουρδικό Κράτος, το Κουρδιστάν το οποίο μοιραία θα ενσωματώσει τις ανατολικές επαρχίες της Τουρκίας. Ήδη στις 20 Ιανουαρίου 2016, ξαφνικά η Ιερουσαλήμ έριξε μία βόμβα μεγάλων, όταν η ύπουργος Δικαιοσύνης του Ισραήλ Άγκελ Σακέντ δήλωσε: «Όφείλουμε να ζητήσουμε άνοιχτά τη δημιουργία Κουρδικού Κράτους στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ιράν – Τουρκίας το οποίο θα διατηρεί καλές σχέσεις με το Ισραήλ». Εφιάλτης.

Εν τώ μεταξύ η Τουρκία είχε διαρρήξει την αρχική στρατηγική σχέση της με το Ισραήλ βάσει της οποίας σχεδίαζε να αξιοποιήσει το φυσικό άεριο της Ισραηλινής ΑΟΖ που εφάπτεται της κυπριακής. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η Τουρκία επενέβη πρόσφατα με πολεμικά πλοία της στην ΑΟΖ της Κύπρου και επί πλέον ο Έρντογάν καταδίκασε δριμύτατα την απόφαση του Προέδρου Τράμπ να αναγνωρίσουν οι ΗΠΑ την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Η Άγκυρα παίζει με την φωτιά, ενώ παράλληλα Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ εντείνουν την στρατηγική συμμαχία τους.

Ο Έρντογάν είχε αρχίσει ειρηνευτικές διπραγματεύσεις με τον έγκλειστο ηγέτη τους Ότσαλάν αλλά τις διέκοψε και επανέλαβε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις για να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του όταν το μετριοπαθές κουρδικό κόμμα έλαβε 10,2% και απείλησε την αυτοδυναμία του. Οι μάχες συνεχίζονται με εκατοντάδες εκατέρωθεν νεκρούς –πολλούς άμαχους Κούρδους. Το κέντρο του Ντιγιαρμπακίρ έχει ισοπεδωθεί. Αρχές του 2016 οι νεκροί ξεπέρασαν τους 5.800 σύμφωνα με τον Έρντογάν. Την ίδια ώρα μαχητές ζωσμένοι έκρηκτικά ή οδηγώντας αυτοκίνητα γεμάτα έκρηκτικά ανατινάσσονται αλλεπάλληλα στην καρδιά τουρικών πόλεων. Άγνωστη παραμένει η ταυτότητα και η στόχευση πολλών, αλλά είναι βέβαιον ότι έδρασαν Κούρδοι, έσωτερικοί προβοκάτορες και ισλαμιστές. Γνωστό είναι ότι μέσα σε 19 μήνες έως τις 12.1.2016 σημειώθηκαν επτά πολύνεκρες επιθέσεις στις πόλεις Ρεϊχανλί, Σουρούτς, Ντιγιαρμπακίρ, Άγκυρα και –δύο– Κωνσταντινούπολη όπου συνολικά σκοτώθηκαν 210 άτομα και τραυματίστηκαν 810. Μόνον στην Άγκυρα τον Οκτώβριο 2015 οι νεκροί ανήλθαν σε 107 και οι τραυματίες σε 500!

Η χώρα βρίσκεται αντιμετώπη με ύπαρξιακά πλέον προβλήματα που προκάλεσε σε βάρος της είτε η ίδια είτε η έν εξελίξει δυναμική της γεωπολιτικής. Και επιτίθεται.

Στο Βόρειο Ιράκ, όπου λειτουργεί η αυτόνομη επαρχία των Κούρδων, η Τουρκία έχει εγκαταστήσει αυθαίρετα επτά στρατιωτικές βάσεις με σημαντικότερες την Basika και το Bamenli όπου ανέπτυξε αεροπορική βάση προκειμένου

Συνέχεια στην σελ. 4

Συνέχεια από την σελ. 1

Ο εφιάλτης τῆς Τουρκίας

νά εμποδίσει τήν ἴδρυση ἐνιαίου Κουρδικοῦ Κράτους στίς ὁμορες χώρες καί στό ἐδαφός της.

Ἡ Ρωσία εἶναι σύμμαχος τοῦ Ἀσσαντ καί βομβαρδίζει ἀνελέητα τίς θέσεις τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους σέ ἐπαφή μέ τήν Τουρκία. Ἐτσι, ὁμως, ἐνισχύει ἔμμεσα τοῦς Κούρδους τῆς Συρίας, τόν ἐφιάλτη τῆς Ἀγκυρας. Γι' αὐτό ἡ Ἀγκυρα κατέρριψε τό ρωσικό μαχητικό Σουχόι προκαλώντας τό ρωσικό ἐμπάργκο στά καύσιμα καί στόν τουρισμό μέ ζημιές δισεκατομμυρίων δολλαρίων γιά τήν τουρκική οἰκονομία. Ἡ Ἀγκυρα διακηρύσσει ὅτι πολεμά τό Ἰσλαμικό Κράτος, ἀλλά ἡ Μόσχα δημοσίευσε ἀεροφωτογραφίες πού δείχνουν ὅτι μέσω τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους οἱ ἰσλαμιστές διεξάγουν τό λαθρεμπόριο πετρελαίου καί παράλληλα ἀνεφοδιάζονται μέ βαρῦ πολεμικό ὄπλισμό πού ἀγοράζουν πουλώντας πετρέλαιο.

Ὁ Ἐρντογάν ἀποκατέστησε σύντομα τίς σχέσεις του μέ τήν Ρωσία καί τίς ὁδήγησε σέ τόσο ὑψηλό ἐπίπεδο ὥστε νά προκαλεῖ τήν Οὐάσιγκτων. Ὡστόσο, «παίζει μέ τή φωτιά» διότι ἡ Ρωσία εἶναι ἐμπόλεμος σύμμαχος τοῦ Σύρου Προέδρου Ἀσσαντ ἐναντίον τοῦ ὁποίου ἡ Τουρκία ἔχει κηρύξει ἐπίσημα τόν πόλεμο. Ταυτόχρονα ἡ Ρωσία ἔχει ἀποκτήσει ἰσχυρές ἀεροναυτικές βάσεις στή Συρία, τήν ὁποία ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν θεωρεῖ ὀθωμανική ἐπαρχία. Θεωρεῖ ὅτι συνεχίζεται ἀκόμη ὁ Α' Παγκόσμιος Πόλεμος πού διεμέλισε τήν Ὄθωμανική Αὐτοκρατορία καί, γι' αὐτό, πρέπει νά ἀναθεωρηθεῖ ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης!

Στή Συρία ἡ Ρωσία διαθέτει ἰσχυρή ἀεροπορική βάση στή Λαττάκεια καί ναύσταθμο στήν Ταρτούς. Εἶναι οἱ ἀλεξανδρινές πόλεις Λαοδίκεια καί Ταρσός. Ὁ ρωσικός ναύσταθμος εἶναι ὁ μοναδικός στή Μεσόγειο. Ἡ συμμαχία διαρκεῖ συνεχῶς ἀπό τό 1950 μέ τήν τότε Σοβιετική Ἐνωση στήν ὁποία ἡ Δαμασκός ὄφειλε 14 δισ. δολλάρια, ἀλλά τό 2005 ἡ Ρωσία τῆς χάρισε τά 10 δισ. Περισσότεροι ἀπό 10.000 ἀξιωματικοί καί 30.000 ἐπιστήμονες τῆς Συρίας ἐκπαιδεύθηκαν στή Σ.Ε. καί στή Ρωσία, ἡ ὁποία τώρα ἔχει στρατηγικό στόχο τήν καταστροφή τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους στή Συρία διότι φοβάται ὅτι αὐτό μπορεῖ νά ἐπεκταθεῖ στό μαλακό ὑπογάστριό της, ὅπου ἤδη ἐνεργοῦν κινήματα ἰσλαμιστῶν στίς ὁμορες της μουσουλμανικές χώρες Τσετσενία, Τατζικιστάν, Καζακιστάν, Ἀστραχάν, Καλμουχία, στόν Καύκασο καί στά σύνορα μέ τήν Κίνα. Παλαιότερα εἶχαν διενεργήσει δυναμιτιστικές ἐπιθέσεις στή Μόσχα. Στηρίζοντας ὁμως τόν Πρόεδρο τῆς Συρίας ἡ Ρωσία ὑπονομεύει τήν Τουρκία. Γιατί; Ἐπειδή ὁ Ἀσσαντ εἶναι Ἀλεβίτης καί οἱ Ἀλεβίτες στοιχειώνουν τήν Ἀγκυρα, ὅπως θά ἐξηγήσουμε σέ προσεχές ἄρθρο.

**Πρώην Πρόεδρος τῆς Ἐταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, Ἱστορικός*

