

ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ: ΚΟΥΡΔΟΙ ΚΑΙ ΑΛΕΒΙΤΕΣ

Η Τουρκία κατέχει εξαιρετική γεωπολιτική θέση μεταξύ Δύσης-Ανατολής, διαθέτει ισχυρή ακόμη οικονομία, νεαρό και ραγδαίως αυξανόμενο μουσουλμανικό πληθυσμό 75 εκατομμυρίων, μεγάλης ισχύος Ένοπλες Δυνάμεις και αποφασιστική κυβέρνηση. Παραμένει η μακράν ισχυρότερη Περιφερειακή Δύναμη στην φλεγόμενη Εγγύς Ανατολή η οποία αποτελούσε Επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έως το 1918. Συνεπώς, έχει λόγον στην περιοχή. Αντιμετωπίζει, όμως, υπαρκτά πλέον προβλήματα τα οποία προκάλεσε σε βάρος της είτε η ίδια άνευ λόγου είτε η εν εξελίξει δυναμική της γεωπολιτικής.

Η διάρρηξη της στρατηγικής συμμαχίας της με το Ισραήλ και η εχθρική πρόκλησή της εναντίον Ρωσίας, ζωτικού στρατηγικού ενεργειακού και οικονομικού εταίρου της, προήλθε από την εκτός χρόνου υπεροψία του χαμένου οθωμανικού μεγαλείου στο οποίο έχει αυτεγκλωβισθεί ο Πρόεδρος Ερντογκάν. Αυτά τα δύο κεφαλαιώδη λάθη άρχισε να πληρώνει πολύ βαριά.

1ον Μετά την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού Σουχόϊ η Ρωσία διέκοψε την άφθονη ροή Ρώσων τουριστών και ενέργειας που αποτελούν πνεύμονες της τουρκικής οικονομίας. Και, φυσικά, ματαίωσε τον σχεδιαζόμενο αγωγό Turkish Stream που θα αναβάθμιζε την γεωπολιτική αξία της Τουρκίας διότι θα μετέφερε ρωσικό φυσικό αέριο προς την Ευρώπη μέσω τουρκικού και ελληνικού εδάφους.

2ον Μια εναλλακτική, αλλά μελλοντική, λύση είναι η μεταφορά φυσικού αερίου από τα εν δυνάμει υποθαλάσσια κοιτάσματα των ΑΟΖ Κύπρου-Ισραήλ το οποίο θα κινούσε την τουρκική οικονομία και το υπόλοιπο θα μεταφερόταν στην Ευρώπη με αγωγό που θα υποκαθιστούσε τον ρωσικό Turkish Stream. Η ενεργειακή ανάγκη και ο ρόλος της Άγκυρας στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό φαίνονταν ικανές συνθήκες για μια προσέγγιση με το Ισραήλ. Ωστόσο, ξαφνικά η Ιερουσαλήμ έριξε μια βόμβα μεγατόνων. Στις 20 Ιανουαρίου η υπουργός Δικαιοσύνης του Ισραήλ Αγγελέτ Σακέντ δήλωσε: «Οφείλουμε να ζητήσουμε ανοικτά τη δημιουργία Κουρδικού Κράτους στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ιράν-Τουρκίας το οποίο θα διατηρεί καλές σχέσεις με το Ισραήλ». Μετά έξι ημέρες ο Ισραηλινός υπουργός Αμύνης Μοσέ Γιαλόν δηλώνει στην Αθήνα: «Η Τουρκία πρέπει να πάψει να στηρίζει την ισλαμική τρομοκρατία. Μόνον έτσι θα ανακτήσει το καθεστώς της συνεργασίας της με το Ισραήλ και άλλα κράτη της περιοχής. Επί πολύ καιρό η Τουρκία χρηματοδοτούσε το Daesh και επέτρεπε στους τζιχαντιστές να μετακινούνται αμφίδρομα ανάμεσα σε Ευρώπη και Συρία-Ιράκ».

Την ίδια μέρα ο διαπραγματευτής του ΟΗΕ για την ειρήνευση στη Συρία κάλεσε στις έμμεσες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη και το κουρδικό PYD της Συρίας που μάχεται τον Άσαντ και συνεργάζεται στενά με το Ρ.Κ.Κ. στην Τουρκία. Η Άγκυρα έφριξε, η Μόσχα χειροκρότησε. Οι Κούρδοι ζουν κατά εκατομμύρια σε όμορες περιοχές στο Ιράν, στη Συρία και στο Βόρειο Ιράκ, όπου ήδη δημιούργησαν ομόσπονδη αυτόνομη περιοχή. Είναι σκληροί πολεμιστές και πολεμούν το Ισλαμικό Κράτος τόσο στο Ιράκ όσο και στη Συρία. Συνορεύουν άμεσα με τις ανατολικές επαρχίες της Τουρκίας όπου ζουν περισσότεροι από 12 εκατομμύρια Κούρδοι και ο στρατιωτικός τους βραχίονάς Ρ.Κ.Κ. βρίσκεται σε πόλεμο με τον τουρκικό στρατό, αφ' ότου ο Ερντογκάν διέκοψε τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και επανέλαβε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ρ.Κ.Κ για να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του όταν το μετριοπαθές κουρδικό κόμμα έλαβε 10,2% και απείλησε

πέρσι την αυτοδυναμία του. Οι μάχες συνεχίζονται με εκατοντάδες εκατέρωθεν νεκρούς-πολλούς αμάχους Κούρδους.

Ταυτόχρονα η Τουρκία κήρυξε τον πόλεμο κατά του Προέδρου Άσαντ στη Συρία αλλά παράλληλα βομβαρδίζει στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας και τους Κούρδους εχθρούς του Άσαντ που μάχονται για αυτονομία και πολεμούν τους ισλαμιστές.

Οι λόγοι είναι προφανείς. Η Άγκυρα φοβάται την ένωση των Κούρδων εκατέρωθεν των συνόρων της. Έτσι ενεπλάκη και στην κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού. Η Ρωσία είναι σύμμαχος του Άσαντ και βομβαρδίζει ανελέητα τις θέσεις του Ισλαμικού Κράτους σε επαφή με την Τουρκία. Έτσι, όμως, ενισχύει έμμεσα τους Κούρδους της Συρίας, τον εφιάλτη της Άγκυρας.

Η Άγκυρα δεν πολεμάει τον Άσαντ για να βοηθήσει την άφρονα Δύση αλλά για να προλάβει μη τυχόν αυτονομηθούν οι Αλεβίτες μέσα στην Τουρκία. Οι Σουνίτες Σύροι αγωνίζονται να ανατρέψουν το στρατιωτικό καθεστώς των Αλεβιτών που επέβαλε η αλεβίτικη οικογένεια Άσαντ. Τα περί Δημοκρατίας είναι το προσωπείο της Δύσης για την επικυριαρχία της και την έξωση της Ρωσίας από τις βάσεις της στη Λαττάκεια. Το τρίγωνο του Διαβόλου συμπληρώνουν οι Σίιτες. Μάχονται κατά των «απίστων» Μουσουλμάνων Αλεβιτών, Σουνιτών και των Δυτικών Χριστιανών για να επανιδρύσουν το Χαλιφάτο του Ισλάμ στα μεσαιωνικά του όρια-όλη τη Μέση Ανατολή και στη Βόρειο Αφρική. Μύλος. Αλλά αλέθει χιλιάδες κορμιά και στέλνει μυριάδες πρόσφυγες κατά κύματα στην Τουρκία και από εκεί στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Δύο εκατομμύρια πρόσφυγες στην Τουρκία.

Υπό τον συνεχή καταιονισμό τέτοιων συνταρακτικών εξελίξεων ελάχιστοι Δυτικοί αντελήφθησαν ότι στην Τουρκία εξελίσσεται μια γιγαντιαία επιχείρηση του Κράτους για την αφομοίωση των «δικών του» Αλεβιτών. Το Κράτος είναι κατά δήλωσή του κοσμικό, όπως το όρισε ο ιδρυτής του Μουσταφά Κεμάλ πασάς. Επονομάσθηκε Ατατούρκ, δηλαδή, Πατέρας των Τούρκων, επειδή επιχείρησε να ιδρύσει ένα κρατικό Τουρκικό Έθνος από τα δεκάδες ποικίλα των Οθωμανών-των υπηκόων του Οσμάν που ίδρυσε την ομώνυμη Οθωμανική Αυτοκρατορία και την Δυναστεία της. Γι' αυτό «δεν υπάρχουν» στην Τουρκία Αλεβίτες όπως «δεν υπήρχαν» Κούρδοι έως το 1980!

Υπάρχουν, όμως. Και υπολογίζονται σε ίσως 20 εκατομμύρια, στο 25% του όλου πληθυσμού. Φάνηκαν πριν δεκαετίες στη Μαλάτεια όπου η Στρατοχωροφυλακή τους έσφαξε ομαδικά και, μετά, ξεχάστηκαν. Τι θα συμβεί αν ζητήσουν να αυτονομηθούν;

Επελέγη η αφομοίωση των παιδιών τους στο δόγμα των Σουνιτών. Έτσι χιλιάδες σχολεία κοσμικής παιδείας μετατρέπονται σε ισλαμικά Ιμάμ-Χατίπ που άλλοτε εξεπαίδευαν μόνον Ιμάμηδες Σουνίτες. Μεταξύ 2010-2014 ο αριθμός των Ιμάμ-Χατίπ αυξήθηκε κατά 73%. Εκεί τα παιδιά των Αλεβιτών μετατρέπονται σε Σουνίτες. Επί 13 ώρες την εβδομάδα διδάσκονται το Κοράνι, αραβικά και τη ζωή του Προφήτη Μωάμεθ σύμφωνα με την Σούννα. Νέο Παιδομάζωμα. Νέοι Γενίτσαροι!...

Ο Ερντογκάν αδιαφορεί ότι διαμαρτύρονται οι γονείς, ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε πως η στρατολόγηση των παιδιών στα Ιμάμ-Χατίπ παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι, σύμφωνα με το Συνταγματικό Δικαστήριο, είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα. Η Δύση απεφάσισε ότι οι δημοκρατικές αρχές και οι θεσμοί της μπορούν να πάνε για ύπνο. Αρκεί να μείνουν στην Τουρκία οι Σύροι πρόσφυγες. Όμως, κάτω απ' το χαλί οι βόμβες παραμένουν βόμβες.

N. I. Μέρτζος