

Συνέντευξη: Εύη Καρκίτη | Εικόνα: Μάνος Στεφανίδης, από το προσωπικό αρχείο του κ. Ν. Μέρτζου

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Με έντονη παρουσία στη δημόσια ζωή, με μακρά θητεία στην δημοσιογραφία, συγγραφέας βιβλίων με ιστορικό και πολιτικό περιεχόμενο, πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο Νικόλαος Μέρτζος είναι ο άνθρωπος που μεταμόρφωσε το Νυμφαίο δίνοντας ένα παράδειγμα για το πώς ένα όραμα μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

ΜΙΑ ΖΩΗ ΕΔΩ!



Ανυποχώρητο αίσθημα η τιμή

Όπλη μου στη δημόσια παρουσία μου ήταν πάντα το χρέος στην Πατρίδα, η γνώση της αθηναϊκής Ιστορίας, η ορθή εκτίμηση των γεγονότων και η πρόβλεψη των εξελίξεων. Δεν αναμετρήθηκα με πρόσωπα αλλά με ιδέες. Ανέκαθεν είχα φίλους στην Άλλη Όχθη της κοινής μας κοίτης. Έχω το θλιβερό προνόμιο ότι τα επιγενόμενα γεγονότα επαλήθευσαν καιριές προβλέψεις μου, δυστυχώς αργά, και διέψευσαν την εικόνα του «κακού». Μάλλον τώρα πια λιγότεψαν οι «ορκισμένοι» κάποτε εχθροί μου.

Η πολιτική υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όταν επιδιώκει το εφικτό στη δεδομένη ιστορική στιγμή. Η δημαγωγία έβρισε πάντοτε τη χώρα γιατί της έταξε το επιθυμητό αλλά αντικειμενικά ανέφικτο. Οι καθαρές συμφωνίες και η συνειδητή συναίνεση, όμως, δεν σημαίνουν μεταμφίσηση ούτε υποστολή των σημαίων γιατί στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην κοινή θέληση για αμοιβαίες υποχωρήσεις.

Έζησα εκ των ένδον την νεότερη Ιστορία μισού αιώνα γιατί έζησα πολύ κοντά στους πρωταγωνιστές της. Στους καιρούς μας η δημοσιογραφία έπαυσε να αποτελεί λειτούργημα και αποστολή επειδή την ελέγχουν ελάχιστες οικογένειες επιχειρηματιών σε διαπλοκή με τους πολιτικούς και το δημόσιο χρήμα. Έτσι συνέβητε δραματικά στην εθνική παρακμή. Οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα.

Μιλώντας για το Νυμφαίο νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη στον Θεό, στους συγχωριανούς μου, στους θερμούς πατριώτες αρωγούς και στην Τέσα μου. Όπλη μαζί ξεπληρώσαμε το χρέος στο οποίο ήθευσα δώ-

δεκα χρόνια -συντά σκληρά μα πάντα ωραία στα ψηλά βουνά. Το Νυμφαίο έδειξε τι μπορούσε να είναι σήμερα άνετα η Ελλάδα. Διέθετε και εφάρμοσε βήμα-βήμα ένα Σχέδιο. Ανέδειξε και μοιράστηκε με σεβασμό τα στρατηγικά πλεονεκτήματά του: εθνική κληρονομιά, πολιτισμός, φυσικό περιβάλλον, ευρύτερη περιοχή. Αξιοποίησε παραγωγικά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Συνήγειρε τις ευγενείς δυνάμεις του ελληνοισμού. Ανέπτυξε τον ήπιο τουρισμό με στόχο -και σταδιακό επίτευγμα- την δημιουργία μιας νέας κοινωνίας που την συνέχει η αλληλεγγύη, οι νέες και ίσες ευκαιρίες, η δίκαιη και πηλατιά συμμετοχή στους καρπούς του κοινού αγώνα. Ανυποχώρητο αίσθημα η τιμή. Όταν, έτσι, έπεισε έμπρακτα ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι μπορούν και οφείλουν να συναντηθούν στην κορυφή της Πατρίδας, η αντίπαλή μας κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ συνέδραμε αποφασιστικά. Το μήνυμά του Νυμφαίου είναι περισσότερο επίκαιρο παρά ποτέ.

Από τη Θεσσαλονίκη λείπει σήμερα η συνεκτική ικανή ηγεσία, η αυτοπεποίθηση και η αυτογνωσία.

Νιώθω πλήρης στην περιτειχισμένη πόλη. Περπατώ πεζή από το Βαρδάρη στο Συντριβάνι και από το Επταπύργιο στον Λευκό Πύργο όπου σε κάθε βήμα συνομιλώ με τους ανθρώπους και ταυτόχρονα με την Ιστορία. Παντού συναντώ την ζωή μου, τους κεκοιμημένους μας και τις επιτυχίες μας. Η Θεσσαλονίκη με δυναμώνει. Με τέρπει, με μαθαίνει, με συγκινεί και με εμπνέει.

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισα ως πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

ήταν η αποτελεσματική υπεράσπιση της Μακεδονίας που απαιτούσε επείγοντως ταυτόχρονη πολυεπίπεδη δράση: εκ βάθρων αναδιοργάνωση, εξυγίανση και ενίσχυση των οικονομικών, εκσυγχρονισμό των μεγάλων κτιρίων, ισχυρό ηλεκτρονικό δίκτυο, συστράτευση, οργάνωση και διεύθυνση αξιωμακών νέων επιστημόνων αφιερωμένων στην συντεταγμένη έρευνα, παραγωγή συλλογικών μελετών και εκδόσεων για την τεκμηρίωση της ελληνικής διπλωματίας και πολιτικής, άνοιγμα στα Βαλκάνια, γόνιμη διαρκή συνεργασία με τα Κρατικά Αρχεία Βουλγαρίας, Γιουγκοσλαβίας, Αλβανίας, Τουρκίας Γερμανίας και Αμερικής. Άνοιγμα στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης και όλης της Μακεδονίας. Ενίσχυση της Μακεδονικής Διασποράς και υποτροφίες σε δεκάδες νέους ιστορικούς ερευνητές. Απόλυτη διαφάνεια και προσωπική ανιδιοτέλεια. Δόξα τω Θεώ, αντιμετώπισαμε την πρόκληση επιτυχώς από το 2006.

Οι Έλληνες είναι ευφρείς αλλά βαθιά συναισθηματικοί. Συγκέουν το εφικτό με το επιθυμητό. Αν, Θεός φυλάξει, ψηφίσουν το επιθυμητό, θα εκλέξουν άμεσα το αυτοκαταστροφικό.

Οι Έλληνες μπορούν. Διαθέτουν ισχυρές αυτοφύεις δυνάμεις και είναι ασφαλείς στην Ευρώπη. Οι νέοι πρέπει να εμπιστευθούν τον εαυτόν τους, να δουν κατάνυκτα την πραγματικότητα και να παραδεχθούν ότι λαοί με πετραχίλια κυκλοφορούν μόνον στα παραμύθια. Ας μην αυτοπαγιευθούν στον δίκαιο θυμό τους. Μπορούν.