



επιστολή

Οι βουλευτές και η αναδρομική αύξηση

Αγαπητέ κύριε Διευθυντά,

Είναι πράγματι εξοργιστικό ότι, ενώ το κράτος τελεί σε χρεοκοπία, συνταξιούχοι βουλευτές και κληρονόμοι αυτών διεκδικούν αναδρομική αύξηση των συντάξεων. Ορθά τους καυτηριάζει ο «Αγγελιοφόρος». Πιο εξοργιστικό, όμως, είναι ότι:

1. Εν ενεργείᾳ βουλευτές ζητούν επίσης δικαστικά αναδρομική αύξηση των μισθών τους, ανερχομένη σε 250.000 ευρώ ανά βουλευτή, με την ίδια ελεεινή φάμπρικα του Ζ' Ψηφίσματος που βουλευτές έστησαν υπέρ εαυτών και αλλήλων.

2. Ολα τα κόμματα καταδικάζουν τους αιτούντες συνταξιούχους βουλευτές, ενώ γνωρίζουν, μα κρύβουν, ότι την ίδια απαίτηση έχουν εγείρει εν ενεργείᾳ βουλευτές κατά του πτωχευμένου Κράτους, το οποίο αυτοί ορκίσθηκαν να υπερασπίζονται.

3. Η Γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου αρνείται να δώσει τα ονόματα των προσφευγόντων εν ενεργείᾳ βουλευτών επικαλούμενη τα «προσωπικά δεδομένα».

4. Τη χρεοκοπία της χώρας προκάλεσαν αποκλειστικά οι εκάστοτε βουλευτές, πολλοί ακόμη εν ενεργείᾳ, με κατά συρροήν εγκληματικές πράξεις και παραλείψεις την τελευταία 30ετία για να εξαγοράζουν, με δημόσιο χρήμα και χρέος, πελάτες ψηφοφόρους τους και χρόνο αμοιβαίας κραιπάλης εν ονόματι του λαού.

5. Αντί να συνεννοηθούν και να συνεργασθούν για να αντιμετωπίσουν την εθνική συμφορά, που οι ίδιοι προκάλεσαν, οι σημερινοί βουλευτές εμπαιάζουν, υποκρίνονται και λιποτακτούν από το πεδίο της ελληνικής μάχης παριστάνοντας τους αγωνιστές.

Με οργή
ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΕΡΤΖΟΣ
Πρόεδρος της Εταιρείας
Μακεδονικών Σπουδών