



Αξονες στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας



ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΡΤΖΟΥ

προέδρου της Εταιρείας
Μακεδονικών Σπουδών,
δημοσιογράφου και συγγραφέα

Στη Νέα Δημοκρατία έχει ανοίξει νέος κύκλος προβληματισμών για την πολιτική στρατηγική της, την ιδεολογία της και ταυτόχρονα τον κυβερνητικό βηματισμό της στο σκληροτράχηλο μα αναγκαίο δρόμο του εκσυγχρονισμού της χώρας. Υποτίθεται ότι δε λησμονεί ότι ο δικός της εκσυγχρονισμός αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη για την πολιτική ηγεμονία της και την ολική επαναφορά της Ελλάδος. Στα νέα δεδομένα συνυπολογίζονται η αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ, η νέα, διμερής πια, κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, τα έντονα αντιπασοκικά αντανακλαστικά της μισής σχεδόν εκλογικής βάσης της και το Συνέδριο της.

Προφανώς τον κεντρικό σχεδιασμό σε επίπεδο ηγεσίας θα χαράξουν μεταξύ άλλων τα εκλογικά αποτελέσματα και η εκτίμηση των αιτίων τους. Συγκρινόμενα σε βάθος πυκνού χρόνου δείχνουν ότι η ΝΔ:

1ον Κατέχει αποκλειστικά το εν δυνάμει στρατηγικό πλεονέκτημα του ευρωπαϊκού προσανατολισμού και ταυτόσημα του ελληνικού εκσυγχρονισμού. Είναι το μόνο που συσπειρώνει σε κρίσιμη μάζα τους πιο ψύχραιμους και παραγωγικούς πολίτες.

2ον Χάρις στο πλεονέκτημά της επέτυχε εντυπωσιακή αλλά διόλου επαρκή συσπείρωση δυνάμεων πέρι τον Ιούνιο. Συνεπώς, θα εξακολουθεί να κρίνεται συνεχώς από κάθε επόμενο στάδιο του εκσυγχρονισμού που κατά περίπτωση θα αναδεικνύεται επιτυχημένος ή αποτυχημένος ή ρητορικός. «Εργα, όχι λόγια», κήρυσσε ο ιδρυτής της.

3ον Διαθέτει εν δυνάμει μια τεράστια δεξαμενή πολιτών που στο άμεσο παρελθόν την ψήφισαν αλλά μετά την εγκατέλειψαν. Στις πέντε τελευταίες εκλογές οι ψηφοφόροι της ΝΔ αυξομειώθηκαν διαδοχικά ως εξής: 2000: 2.935.196, 2004: 3.359.058, 2007: 2.994.979, 2009: 2.295.719, Μάιος 2012: 1.192.103 και Ιούνιος 2012: 1.825.497. Συνεπώς, ανάμεσα στο υψηλό του 2004 και στο τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα εκτείνεται μια δεξαμενή 1.500.000 πολιτών που ψήφισαν μια τουλάχιστον φορά ΝΔ, είναι εξοικειωμένοι και στην

πλειοψηφία τους ενδέχεται να την ξαναδοκιμάσουν, εφόσον απαραίτητα τους πείσει με τα έργα της αποκλειστικά –όχι με άλλα λόγια– ότι έχει εκσυγχρονισθεί η ίδια και ταυτόχρονα εκσυγχρονίζει αποφασιστικά τη χώρα.

4ον Θα διέπραττε στρατηγικό λάθος, αν νόμιζε ότι η εν δυνάμει δεξαμενή νέων ψήφων βρίσκεται μόνον στις απώλειες προς τα δεξιά της. Οι ψήφοι των κομμάτων στα δεξιά της ΝΔ αθροίζονται τον Ιούνιο 2012 σε 985.530: ΑΝΕΛ 462.406, Χρυσή Αυγή 426.025 και ΛΑΟΣ 97.099. Ωστόσο, το 2009 ήδη ο ΛΑΟΣ

την επάνοδό τους. Αντίθετα, η σωτηρία της Πατρίδας και η ανάγκη εκσυγχρονισμού μειώνουν τις δυνάμεις των υπερδεξιών. Μεταξύ Μαΐου-Ιουνίου 2012 ο ΛΑΟΣ έχασε 85.826 από τους 182.925, οι ΑΝΕΛ 208.918 από τους 671.324 και η ΧΑ 14.941 από τους 440.966. Σε ένα μήνα χάθηκαν συνολικά 309.685 από τα δεξιά της ΝΔ. Δε χρειάστηκε κανένας Πολύδωρας.

5ον Παρά τα επιφαινόμενα, η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ είναι εξ αντικειμένου στρατηγικοί εταίροι της ΝΔ στις επόμενες εκλογές και στο τελικό πολιτικό



είχε 386.205 και η ΧΑ 19.624. Αρα οι καθαρές απώλειες της ΝΔ στα δεξιά της ανέρχονται σε 579.701. Ετσι στην εν δυνάμει διαθέσιμη δεξαμενή πιθανών ψήφων απομένουν ακόμη 1.000.000 πολίτες. Είναι διπλάσιοι από τη συνολική δύναμη των υπερ-

είσηγιο που θα διαμορφώσει τη νέα κυβέρνηση συνεργασίας. Οι πολίτες επιθυμούν να κυβερνηθεί ο τόπος –τους συμφέρει. Αυτός ο κεντρικός στόχος θα επηρεάσει τελικά την ψήφο των περισσοτέρων. Με ποιους εταίρους μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ; Συνεργασία μαζί του αποκλείουν διαρρήδην τόσο το ΚΚΕ όσο και η ΧΑ –την οποία εξοβελίζουν επιπλέον όλα τα κόμματα. Απο-

το πολλά λόγια είναι φτώχεια – και θα φέρουν φτώχεια.

μένουν πρόθυμοι μόνον οι ΑΝΕΛ και ίσως η ΔΗΜΑΡ –αν εισέλθει στη Βουλή. Δεν αρκούν, όμως. Οσο περισσότερο μάλιστα οι ΑΝΕΛ διακηρύσσουν ανοικτά την προθυμία τους προς τα αριστερά τόσο περισσότερο φθείρονται και φθείρουν την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ.

6ον Η αποχή θα καθορίσει αποφασιστικά και το επόμενο εκλογικό αποτέλεσμα. Από το 2010 η οργή και η απογοήτευση έδιωξε από την κάλπη εκαποντάδες χιλιάδες πολίτες. Σε σύνολο 9.929.065 εγγεγραμμένων τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήσαν διαδοχικά: 2009: 6.858.421, Μάιος 2012: 6.324.136 και Ιούνιος 2012: μόνον 6.155.464. Επομένως, ενδέχεται να προσέλθουν στις νέες κάλπες 700.000 παλαιοί ψηφοφόροι συν μυριάδες νέοι. Τη συμμετοχή τους και τελικά την ψήφο τους θα κρίνουν οι εντωμεταξύ νέες εμπειρίες τους, η ενδιάμεση πολιτική πρακτική των κομμάτων και το διακύβευμα των μετωπικών εκλογών. Η μετωπική σύγκρουση και το εκλογικό διακύβευμα τον Ιούνιο 2012 συσπείρωσαν τους ενεργούς πολίτες στα δύο ισχυρότερα αντίπαλα κόμματα, που, παρά τη μεγαλύτερη αποχή, κέρδισαν νέους ψηφοφόρους ισομερώς: 633.394 η ΝΔ και 593.094 ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι οι άλλοι έχασαν ψήφους του Μαΐου. Το Μάιο 2012 όσα μικρά κόμματα έμειναν εκτός της Βουλής συγκέντρωσαν, παρά ταύτα, το 19% των 6.324.136 εγκύρων. Ωστόσο, τον Ιούνιο περιορίστηκαν αθροιστικά σε 271.211!

7ον Εκτός του απροόπτου που εγκυμονεί ανά πάσαν στιγμήν η παράφρων μεταβλητή των βουλευτών, η πρώτη αναμέτρηση αναμένεται τον προσεχή Μάιο για την ταυτόχρονη εκλογή δημάρχων, περιφερειαρχών και ευρωβουλευτών. Το Νοέμβριο 2010 στον α' γύρο των περιφερειακών εκλογών το ΠΑΣΟΚ διατήρησε την πρώτη θέση πανελλαδικά, παρά το πρώτο σκληρό μνημόνιο και την έμπρακτη ομολογία του ότι ένα μόλις έτος ενωρίτερα εξαπάτησε το λαό με το «λεφτά υπάρχουν». Έχασε, όμως, 1.100.000 ψηφοφόρους του 2009. Άλλα και η τότε «αντιμνημονιακή» ΝΔ έχασε 550.000 παρότι αντιπολίτευση. Στο β' γύρο η αποχή και τα λευκά/άκυρα υπερέβησαν το 60% των εγγεγραμμένων στις 6 από τις 11 επίδικες περιφέρειες και το 50% στις υπόλοιπες 5. Ενδεκα περιφερειάρχες εξελέγησαν με μόλις το 25% των εγγεγραμμένων, ακόμη και με το 20%. Πέντε περιφερειάρχες εξελέγησαν ενώ έχασαν χιλιάδες ψήφους του α' γύρου!

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια – και θα φέρουν φτώχεια.