

**ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΡΤΖΟΥ**

προέδρου της Εταιρείας
Μακεδονικών Σπουδών,
δημοσιογράφου και συγγραφέα

Φαίνεται πολύ παράδοξο να συγκρούεται με την άκρα Δεξιά και με τους θυλάκους της στον κρατικό μηχανισμό ένας δεξιός Πρωθυπουργός. Την βλέπουμε, όμως, σε απ' ευθείας μετάδοση. Στην πραγματικότητα, όμως, ο ιδρυτής της ΝΔ Κ. Γ. Καραμανλής είχε συγκρουσθεί σφοδρότερα με το απείρως ισχυρότερο τότε Βαθύ Κράτος της Δεξιάς ως Πρωθυπουργός τόσο το 1955-1963, οπότε ανασυγκρότησε από τα ερείπια την Ελλάδα, την θεμελίωσε σε ζωτικές υποδομές και την συνέδεσε με την ΕΟΚ, όσο και το 1974-1980, οπότε κατέλυσε τα ερείσματα της δικτατορίας, νομιμοποίησε το Κ.Κ.Ε., ίδρυσε την αριτότερη και πιο μακρόβια Ελληνική Δημοκρατία, ενέταξε την χώρα στην ΕΟΚ, ενώ ως Πρόεδρος το 1981-1985 εγγυήθηκε

την ομαλή εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία και εξημέρωσε το τότε τριτοκοσμικό ΠΑΣΟΚ.

Μετά τον Θάνατο του Αλ. Παπάγου ορκίσθηκε Πρωθυπουργός στις 6/10/1955, ένα μήνα μετά τους τρομερούς τουρκικούς βανδαλισμούς σε βάρος των Ελλήνων, στην Κωνσταντινούπολη. Τον επέλεξε ο Βασιλιάς, όπως είχε δικαίωμα ως Ρυθμιστής του Πολιτεύματος, σύμφωνα με το Σύνταγμα. Το πολιτικό σύστημα και το αθηναϊκό κατεστημένο σείσθηκε. Εξαπέλυσε μύδρους, ύβρεις, λοιδορίες, συκοφαντίες, διότι τού χάλασε τη μανέστρα ο «εκ Κιούπικοι αγροίκος χωρικός», ο «ευνοούμενος της Φρειδερίκη». Κατηγορήθηκε επίσης ότι δεν τον είχε εκλέξει η κοινοβουλευτική ομάδα του Ελληνικού Συναγερμού. Ελυσε το ζήτημα θεσμικά κατά τρόπον απαράμιλλο. Ιδρυσε αστραπαία την Εθνική Ριζοσπαστική Ενωση-ΕΡΕ με σημαντική προσχώρηση κεντρώων πολιτικών, εισηγήθηκε άμεσες εκλογές και τον Φεβρουάριο 1956 τις κέρδισε πανηγυρικά. Την υποτιθεμένη εύνοια

των Ανακτόρων υποκατέστησε με την εμπιστοσύνη του Λαού. Μεταξύ αυτού και της Αυλής όρθωσε την λαϊκή κυριαρχία. Σύντομα απέδειξε έμπρακτα ότι αμετακίνητος πολιτικός στόχος ήταν να εκσυγχρονίσει το Πολίτευμα, να περιορίσει τις αρμοδιότητες του Βασιλέως και να αποκαταστήσει την πολιτική ομαλότητα ώστε να ανασυγκροτήσει την ερειπωμένη χώρα και να αναπτύξει την οικονομία για να κλείσουν οι βαθιές πληγές της παρατεταμένης εθνικής τραγωδίας και να χορτάσει ο πενόμενος Λαός. Γ' αυτό, όμως, η Αντιπολίτευση τον κατηγορούσε δριμύτατα, όπως τώρα.

Και τα Ανάκτορα συνειδητοποίησαν σύντομα ότι ο «Μέγας Φρειδερίκος» δεν ήταν υποχειρίος του. Δεν τον είχε στο χέρι της η Βασιλισσα Φρειδερίκη, διότι εκείνος δεν είχε μόνον μεγάλα φρύδια και κάτι άλλα...

Τα Ανάκτορα το 1958 επιστράτευσαν κορυφαίους υπουργούς του, που τον ανέτρεψαν και επεχείρησαν να τον αντικαταστήσουν με όργανο

τους πιοτό στο Στέμμα. Διέπραξαν, όμως, το λάθος να αποδεχθούν την ακιβδηλα δημοκρατική εισιτήγησή του: άμεση διάλυση της Βουλής και προσφυγή στη λαϊκή κυριαρχία. Αμέσως μετάνιωσαν αλλά πολύ αργά πια. Απηχώντας την Αυλή ο Παναγώτης Κανελλόπουλος, συναρχηγός της Ενώσεως Λαϊκού Κόμματος, ξεκινώντας την προεκλογική του εκστρατεία, Πρωταπριλία 1958, διακήρυξε χαρακτηριστικά:

«**Η εισιτήγησις** του Αρχηγού της ΕΡΕ διά την διάλυσην της Βουλής έφερε τον Ανώτατον Αρχοντα προ αδιεξόδου. Διότι δεν είναι επιτετραμμένον ο εγωισμός και το προσωπικόν συμφέρον οιουδήποτε να τάσσεται υπεράνω του συμφέροντος του Λαού και του Εθνους».

Ο Λαός, όμως, εγνώριζε καλύτερα το δικό του συμφέρον και επανέξει τον προδομένο Πρωθυπουργό, ο οποίος αφού συνέτριψε όλους όσοι τον είχαν ανατρέψει εκ των ένδον, τους επανέφερε στο πλευρό του και τους εμπιστεύθηκε κορυφαία υπουργεία, επειδή έκρινε ότι

έτοι απέτρεπε τον ελλοχεύοντα νέο Διχασμό. Αξιωματική Αντιπολίτευση τότε εξελέγη η ΕΔΑ (Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά) προκαλώντας ρίγη όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 1961 κερδίζει ξανά τις εκλογές αλλά η Ενωση Κέντρου τον κατηγορεί για «βία και νοθεία». Η εντύπωση αυτή έχει σφρωθεί. Άλλα είναι πλαστή. Η αλήθεια είναι ότι, προκειμένου να μειωθεί η δύναμη της ΕΔΑ, το Βαθύ Κράτος της Δεξιάς οργάνωσε επιχείρηση για να ενισχυθεί η Ενωση Κέντρου. Αυτοεξόριστος στο Παρίσι το 1965 ο Καραμανλής γράφει στον έμπιστο του Κωνσταντίνο Τσάτσο:

«**Από το 1961** οι σχέσεις μου με το Στέμμα έμπαιναν σε νέα και, θα έλεγα, κρίσιμη φάση. Δόθηκε εντολή στην ΚΥΠ, κατά τις εκλογές εκείνες, να τυπωθούν εκατομμύρια προκηρύξεις με αντικαραμανλικό περιεχόμενο, οι οποίες όμως τελικά δεν διανεμήθηκαν. Αυτό το πληροφορήθηκα αργότερα από πολλές πλευρές και αποδεικνύει, ότι η ΚΥΠ, εν αγνοία της κυβερνήσεώς μου, εκτελούσε τις εντολές των Ανακτόρων».