



Σαπιοκάραβο «Η Ωραία Ελλάς»: ή τώρα ή ποτέ!



ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ Ι. ΜΕΡΤΖΟΥ*

Η κυβέρνηση ξεπέρασε με επιτυχία την κρισιμότερη δοκιμασία της 9ημηνης θητείας της. Ψήφισε το εκρηκτικό ασφαλιστικό και, σε πείσμα των αυτοσχέδιων αλλά ισχυρών «αναλυτών», δεν υπέστη ούτε μια κοινοβουλευτική απώλεια. Αντίθετα, κέρδισε από τα δεξιά της θετικές ψήφους επί της αρχής του ασφαλιστικού και σε μεμονωμένα άρθρα του. Κέρδη οριακά, αλλά συμβολικά, με ενδεχόμενη πολιτική συνέπεια μεσοπρόθεσμα. Σημείωσε, επίσης, κέρδη στα αριστερά της διότι φανερώθηκε πως όλα τα ««οχι» σ' όλα» πηγάζουν από μιαν αδιάλλακτη ιδεολογία που κινείται εκτός του κόσμου τουύτου. Πολιτική, όμως, σημαίνει έμπρακτη και, ιδιως, εφικτή απάντηση στις ανάγκες του Κόσμου τούτου. Δεν είναι κήρυγμα Μεταφυσική.

Από πρακτική άποψη, λοιπόν, τα καλά νέα είναι ότι το σαπιοκάραβο «Η Ωραία Ελλάς» προσπέρασε τον Κάβο Μαλιά και δεν ανετράπη αύτανδρο. Κουτάσα στραβά τραβάει μεσοπέλαγα μπροστά και το τοσύρμο του, με τους ελάχιστους ικανούς αξιωματικούς και τους χαζοχαρούμενους λοιπούς, ανέκτησε την αυτοπειθήση του.

Τα κακά νέα είναι ότι το σαπιοκάραβό μας μόλις τώρα ξεκίνησε. Εχει να διαπλεύσει μια μανιασμένη θάλασσα, δεν έχει στο πλευρό του ούτε Ποσειδώνα ούτε Αΐ-Νικόλα, χρειάζεται πλήρωμα επαγγελματών και μπορεί να ξεμείνει από καύσιμα. Αν αλλάξει ρότα, βυθίζεται κι αν κόψει ταχύτητα, πνίγεται. Επιβάτες του είμαστε όλοι μας και η φτώνυμε ξυλάριμενοι στο λιμάνι κι αλλάζουμε ζωή ή χανόμαστε ευχαριστημένοι μέσα στα «κεκτημένα» μας. Ουδέν κακόν αμιγές καλού, όμως. Μπορούμε να ουθούμε και, παρ' όλα τα δεινά, μπορούμε να κάνουμε την Ελλάδα μιαν Άλλη Χώρα.

Περιοπτοι μάντεις κακών φθέγγονται από τρίποδος -σαν Πυθίες- ότι ματαιοπονούμε γιατί, λένε, μονά ζυγά χρεοκοπούμε ή στην καλύτερη περίπτωση προχωρούμε σε αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους, δηλαδή σε διαγραφή του 40% των οφειλών μας. Άλλοι, όμοιοι τους, πλειοδοτούν προτείνοντας αφ' υψηλού να ξεσκισουμε το Μνημόνιο, να επιστρέψουμε στη δραχμή και να την τραβήγουμε από πάνω μια γερή υποτίμηση, δηλαδή να εξανεμίσουμε το ει-

δυναμεί με τον Εφιάλτη και την Κερκόπορτα. Ήστάσο, αυτές οι παραλυτικές απόψεις βρίσκουν εξ αντικειμένου ερείσματα σε επίσημες πολιτικές θέσεις των αντιπολιτευμένων, όπως η αντίθεση στη δανειοδότηση της χώρας από το Διεθνές Νομιμοτικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η καταψήφιση της δανειακής συμβάσεως και των όρων της που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο κ.ά.

Αντίθετα προς όλα αυτά κινούντο στην ελληνική πράγμα-

ριπτώσει εργάζονται τα δύο κοινοβουλευτικά κόμματα της Αριστεράς και δεκάδες «γκρουπούσκουλα». Οι χειμαζόμενοι εργάζομενοι και συνταξιούχοι απεργούν, διαδηλώνουν και διαμαρτύρονται. Άλλα ώς εδώ. Οι απλοί Ελληνες διαθέτουν αντίληψη της ελληνικής πραγματικότητας πολύ καθαρότερη και πιο υπεύθυνη από τις ποικιλώνυμες ηγετικές ελίτ.

3ον Μετά τον εξουνιοστικό έλεγχο των επιθεωρητών της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρα-



Η κυβέρνηση παίζει μόνη στο πολιτικό γήπεδο. Επίφοβοι πολιτικοί αντίπαλοι της, όμως, παραμένουν οι ανεπαρκείς υπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι της, η αργοπορία της και ο παράγων χρόνος.

σόδημα της λαϊκουράς, γιατί έτσι, λένε, θα γίνουμε ανταγωνιστού (με ποια εθνική παραγγή;) και τελικά θα μεγαλουργήσουμε.

Ολοι αυτοί αλείφουν, βέβαια, βούτυρο στο ψωμί όλων εκείνων που ελέγχουν το παγκοσμιοπαιμένο μεγάλο κεφάλαιο και έχουν ήδη στοιχηματίσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην ελληνική χρεοκοπία, την οποία, φυσικά, υποδαυλίζουν από κοινού συμφέροντος ορμώμενοι με τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Πανικοβάλλουν το σκληρά δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό σε μιαν εμπολέμη πατρίδα, όπου ο πανικός ισο-

τικότητα τα εήνης καλά νέα:

1ον Η ελληνική κυβέρνηση τηρεί αυστηρά το Μνημόνιο και απεδειχε ότι έχει την πολιτική δύναμη να πάρει -και ήδη πήρε- οδυνηρότατα και αντιδημοφιλέστατα μέτρα σωτηρίας που καμιά κυβέρνηση άλλου κόμματος ούτε συνασπισμού κομμάτων δεν μπορούσε να λάβει και ουδέποτε στο παρελθόν διανοήθηκε να λάβει.

2ον Παρ' όλα αυτά, προς το παρόν δε σημειώθηκε καμιά απολύτως σοβαρή κοινωνική αναταραχή που ποικιλώνυμοι «αναλυτές» προβλέπουν νύχτα μέρα από την τηλεόραση και για την οποία εν πάσῃ πε-

σε την καταρχήν ικανοποίησή της ότι κατά το πρώτο κρίσιμο πεντάμηνο του 2010 εφαρμόστηκε πιστά το Μνημόνιο με πολύ σημαντικά αποτελέσματα ιδίως στη μείωση των δημόσιων δαπανών και κατά συνέπεια του ελλείμματος, καθώς επίσης στο ασφαλιστικό. Επισημαίνει, όμως, σοβαρές αδυναμίες όσον αφορά τις δαπάνες της υγείας και των ΔΕΚΟ, την άνοδο του πληθωρισμού και τη διαιώνιση μονοπωλιακών δομών στην αγορά. Είναι προφανές ότι οι αντιστοιχικοί αρμόδιοι υπουργοί ολιγωρούν ή είναι ανεπαρκείς.

3ον Σε επιστημονική τριμετία ανάλυση της καταστάσε-

ως, αρχές Ιουλίου, το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών διαπιστώνει ότι η εφαρμογή του Μνημονίου έχει βγάλει «την ελληνική οικονομία από την επικινδυνή ζώνη της χρεοκοπίας και, εφόσον ολοκληρωθούν τολμηρά οι διαφρωτικές μεταρρυθμίσεις, θα αυξήσει το ΑΕΠ εντάς πενταετίας κατά 10%. Και υπογραμμίζει ότι «ουδείς από αυτούς που αντιδρούν προτείνει εναλλακτική λύση διότι απλούστατα δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Η ακύρωση του Μνημονίου θα οδηγήσει την Ελλάδα στη χρεοκοπία και τα πλέον αδύναμα τμήματα του πληθυσμού στην εξαθλίωση».

5ον Ο Κώστας Μήλας, κατεξοήν ορμόδιος καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Keelle της Μ. Βρετανίας, υπογράμμισε («Κ» 8/10/10) ότι «πλανώνται πλάνην οικτράν» όσοι προτείνουν επιστροφή στη δραχμή και δραστική υποτίμηση διότι κάτι τέτοιο «θα είχε καταστρεπτικές συνέπειες». Και πρόσθεσε: «Απαραίτητη, όμως, κρίνεται η ύπαρξη ή εξέύρεση υπουργών που είναι διατεθειμένοι να πρωθησουν τις κατάλληλες διαφρωτικές αλλαγές πειθώντας παράλληλα τον απλό πολίτη για την αναγκαιότητά τους».

Είναι προφανές ότι, παρά τα εγγενή λειτουργικά προβλήματά της και το διχασμό της ιδεολογικής προσωπικότητάς της, η κυβέρνηση ανέπτυξε βηματισμό, έστω βραδύ, και απασφάλισε εγκαιροφορείς βόμβες με κορυφαίο -αλλά όχι μόνο- το ασφαλιστικό κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2010. Ήταν παίζει μόνη στο πολιτικό γήπεδο. Επίφοβοι πολιτικοί αντίπαλοι της, όμως, παραμένουν οι ανεπαρκείς υπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι της, η αργοπορία της και ο παράγων χρόνος.

Τα δύσκολα, αλλά και τα κέρδη από κάθε ρήξη με το παρελθόν, θα βρίσκονται πάντα μπροστά όλα τα επόμενα πέντε χρόνια. Ή τώρα ή ποτέ!

* **Ο.Ν.Ι. ΜΕΡΤΖΟΣ**
είναι δημοσιογράφος,
πρόεδρος της Εταιρείας
Μακεδονικών Σπουδών