

Σόφια - Σκόπια: η αθέατη όψη και κόψη του Μακεδονικού



ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΜΕΡΤΖΟΥ
πρόεδρου της Εταιρείας
Μακεδονικών Σπουδών,
δημοσιογράφου και συγγραφέα

Σε μια περίοδο εξαιρετικής ρευστότητος στον γεωπολιτικό χώρο των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, ισχυρά διεθνή κέντρα επαναποθετούν το Μακεδονικό σε νέες θέσεις απροκάλυπτα δυσμενείς για την Ελλάδα. Τις παρακολουθούμε στενά. Αντιβαίνουν στη σύγχρονη Ιστορία και είτε θα ακυρωθούν είτε θα προκαλέσουν ντόμινο στην ασταθή περιοχή.

Επί δεκαετίες επικρατεί η εντύπωση ότι το Μακεδονικό περιορίζεται απλώς στο όνομα της Μακεδονίας και αποκλειστικά στις σχέσεις Ελλάδος - Σκοπίων. Η εντύπωση είναι φευδής. Στο ζήτημα εμπλέκονται οι Αλβανοί και ανέκαθεν η Βουλγαρία. Η Βουλγαρία εξαπέλυσε την εξέγερση του Ηλιντεν και τον Μακεδονικό Αγώνα στη Μακεδονία, την οποία στη συνέχεια διεξεδίκησε αλλεπάλληλα στους δύο Βαλκανικούς Πολέμους και στους δύο Γαγκοσμίους Πολέμους. Κατά τον Ψυχρό Πόλεμο βρίσκονται σε ακήρυκτο πόλεμο με τη Γιουγκοσλαβία για το Μακεδονικό, όπως αποκαλύπτουν τα Κρατικά Αρχεία της Βουλγαρίας και της Γιουγκοσλαβίας, που δημοσίευσε η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Αποκαλύπτεται, π.χ., ότι το 1970 ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας **Τόντορ Ζίβκωφ** δήλωσε στον Γιουγκοσλάβο πρεσβευτή: «Δεν θα αποκτήσετε ποτέ τη Μακεδονία του Πιρίν όπως δεν θα αποκτήσετε τη Μακεδονία του Αιγαίου!»

Οσο επικρατούσε το κομμουνιστικό καθεστώς, η διαμάχη καλύπτονταν από μυστικότητα παρά τη σφοδρότητά της. Οταν το 1991, κατά τη δραματική διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, τα Σκόπια ανακηρύχθηκαν ανεξάρτητο Κράτος, η Βουλγαρία τα αναγνώρισε αμέσως με την φευδωνυμία «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Δήλωσε, όμως, ότι δεν αναγνωρίζει ούτε «μακεδονικό» έθνος ούτε «μακεδονική γλώσσα». Διακηρύσσει επίσημα ότι η γλώσσα των Σκοπίων είναι βουλγαρική, ότι οι Σλαβομακεδόνες ήσαν Βουλγαροί οι οποίοι υπέστησαν σταδιακή, αλλά όχι οριστική ακόμη μετάλλαξη, τους οποίους αποβούλγαροποιεί και καταπίζει το καθεστώς των Σκοπίων, που πλαστογραφεί και σφετερίζει τη βουλγαρική Ιστορία!

Ευθύς μετά την ένταξη της στην ΕΕ το 2007, η Βουλγαρία εξαπέλυσε κατά μέτωπο αντεπίθεση την οποία κλιμακώνει επί έξι έτη. Η πρώτη εκδηλώθηκε στις αρχές του 2008 με συλλογική μελέτη *Bulgarian Policies on the Republic of Macedonia*, που υπέγραφαν κορυφαίες πρωσιπολιτικές της βουλγαρικής πνευματικής, πολιτικής και διπλωματικής ζωής. Ο χρόνος δεν επελέγη τυχαία. Τον Απρίλιο 2008 η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι επρόκειτο να αποφασίσει την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και η Αμερικανική Υπερδύναμη πίεζε τους συμμάχους της να ενδώσουν. Οταν, όμως, στη Σύνοδο εκείνη στη Πρωθυπουργό, **Κώστας Α. Καραμανλής**, και η Υπουργός Εξωτερικών

της Ελλάδος, **Ντόρα Μπακογιάννη**, απέδειξαν με ακλόνητη τεκμήρια τον επιθετικό «Μακεδονισμό», το Συμβούλιο Κορυφής απεφάσισε ομόφωνα ότι θα εγκρίνει την ένταξη μόνον εφόσον τα Σκόπια θα έχουν υπογράψει συμφωνία με την Ελλάδα. Αυτό επαναλαμβάνει, από τότε, ομόφωνα τόσο το Ατλαντικό Συμβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό. «Η απόφαση του Βουκουρεστίου εξακολουθεί να ισχύει στο ακέραιο», δήλωσε στην Αθήνα την Πέμπτη 10.10.2013 ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Ράσμουσεν.

Οι γνωστόν η Ελλάδα, από το 2007, δέχεται να ορισθεί η ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας» με έναν γεωγραφικό αποκλειστικά προσδιορισμό. Τα Σκόπια απορρίπτουν τον συμβιβασμό και μονοπωλούν το όνομα. Με αυτήν την αυθαίρετη μονοπώληση, όμως, στρέφονται εναντίον της Ελλάδος, της Βουλγαρίας και εναντίον των Αλβανών -μα όχι μόνον- πολιτών τους.



Κράτος με το όνομα Μακεδονία, όμως, ουδέποτε υπήρξε τους τελευταίους 22 αιώνες αφ' ότου το 163 π.Χ. οι Ρωμαίοι κατέλυσαν το αρχαίο ελληνικό Βασίλειο της Μακεδονίας, όπως δήδη σημείωσε η στήλη αυτή.

Επί δύο χιλιάδες συνεχή χρόνια, όλοι οι κάτοικοι της Μακεδονίας ονομάζονταν Μακεδόνες αλλά ο καθένας τους αυτοπροσδιορίζονταν με την εθνότητά του: Έλληνας Μακεδόνας, Βούλγαρος Μακεδόνας, Σέρβος, Τούρκος, Αλβανός, Εβραίος κτλ. Από πότε τα Σκόπια απέκτησαν το διεθνές... κοπυράτ του ονόματος: Πριν λίγα χρόνια τα Σκόπια πανηγύρισαν ότι στη Βουλγαρία εξελέγησαν «Μακεδόνες» Πρωθυπουργοί ο **Σεργκέι Στανίσεφ** και ο **Μπόρισοφ** και «Μακεδόναρα» Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο **Ρόσεν Πλεβνίλεφ**! Απλώς έχουν γεννηθεί στη βουλγαρική Μακεδονία του Πιρίν και είναι Βούλγαροι Μακεδόνες.

Η Σόφια αντιδρά με οργή αλλά και μεθοδικότητα. Τα τελευταία χρόνια προειδοποιεί σταθερά ότι θα προβάλει βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. εφόσον οι δύο χώρες δεν θα έχουν υπογράψει εν τω μεταξύ ένα Σύμφωνο Συνεργασίας και Καλής Γειτονίας. Υπενθυμίζεται ότι η καλή γειτονία αποτελεί κα-

ταστατικό όρο του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. Εν προκειμένω οι θέσεις Σόφιας - Αθήνας μοιάζει να συμπίπτουν. Ωστόσο, ο στρατηγικός στόχος τους είναι αντίθετος. Η Ελλάδα επιδιώκει να σταθεροποιηθούν και να προσαρμοσθούν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς τα Σκόπια τα οποία εξ αντικειμένου είναι μακροπρόθεσμα στρατηγικός εταίρος της και τα ζωτικά συμφέροντά τους προϋποθέτουν στενή οργανική συνεργασία. Ελληνικές διεκδικήσεις δεν υπάρχουν. Αντίθετα η Σόφια επιδιώκει να καταστήσει αδελφό το γειτονικό Κράτος με αδελφό σλαβικό Λαό, κοινή Ιστορία, κοινούς ήρωες και κοινούς εορτασμούς κοινών επετείων. Αυτά προτείνει στο μεταξύ τους Σύμφωνο το οποίο οι δύο χώρες συζητούν συνεχώς σε ανώτατο επίπεδο επί χρόνια αλλά δεν δέχονται τα Σκόπια.

Εν τω μεταξύ 80.000 πολίτες των Σκοπίων έχουν ήδη αυτοδηλωθεί Βούλγαροι Μακεδόνες, έλαβαν βουλγαρικά διαβατήρια και φέτος

Ως γνωστόν η Ελλάδα, από το 2007, δέχεται να ορισθεί η ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας» με έναν γεωγραφικό αποκλειστικά προσδιορισμό. Τα Σκόπια απορρίπτουν τον συμβιβασμό και μονοπωλούν το όνομα

ράλογες, επικίνδυνες και ενδεικτικές της πολιτικής ασυναρτησίας και του αυξανομένου χάος στην Ελληνική Δημοκρατία». Ωστόσο, πρόσθιεσε: «Η κυβέρνηση της Μακεδονίας έχει ανταποκριθεί απερίσκεπτα στις κινήσεις των Ελλήνων όσον αφορά την ονομασία του Κράτους, με χειρονομίες που επιδεινώνουν τη διαμάχη, όπως π.χ., ο ισχυρισμός τους πως ο Μέγας Αλέξανδρος είναι δικός τους. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Ελληνας Μακεδόνας. Η κουλτούρα του ήταν ελληνική και τημήτα της εξαπλώθηκε σε όσα μέρη κατέκτησε. Ο Αλέξανδρος δεν ήταν Μακεδόνας με τη δημογραφική έννοια που επικαλούνται οι κάτοικοι της Μακεδονίας. Εζησε τον 4ο αι. π.Χ., ενώ οι πρόγονοι των σημερινών Μακεδόνων κατόκησαν τα Βαλκάνια τον 6ο-7ο αι. μ.Χ. Το κενό χιλιών χρόνων ανάμεσα στις δύο Μακεδονικές κουλτούρες δεν μπορεί να κλείσει. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν ήταν Σλάβος και η περίφημη συνομιλία του με τον Διογένη δεν έγινε στα σλαβικά».

Τα ΜΜΕ στην Ελλάδα πανηγύρισαν!... Στην πραγματικότητα, ο **Schwartz** κόβει τον δεσμό με τον Ελληνισμό και επαναφέρει τους Σλαβομακεδόνες στην κοινή σλαβική καταγωγή τους και στην ταύτισή τους με τους Βουλγάρους. Είναι το σημείο-κλειδί. Οκτώ μήνες ενωρίτερα, στις 21.1.2013 ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας **Ρόσεν Πλεβνίλεφ** δήλωσε στην τηλεόραση: «Το πρόβλημα σήμερα είναι πολύ απλό: είναι ο λεγόμενος «εξαρχαϊσμός» που κατευθύνεται από την κυβέρνηση των Σκοπίων. Το έργο "Σκόπια 2014" είναι προκλητικό και μη αποδεκτό στην περιοχή».