

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο χρόνος είναι χρήμα

Στο κύριο άρθρο του χτες ο «Α» επεσήμανε ορθά ότι επείγει να τεθεί σε άμεση ενέργεια το ΕΣΠΑ για να πάρει μιαν ανάσα η χώρα. Πράγματι είναι ζωτική ανάγκη να ρεύσει τώρα ζεστό χρήμα, το περισσότερο δωρεάν μάλιστα, στην ελληνική οικονομία και, μέσω αυτής, στην κοινωνία. Ως γνωστόν, το ΕΣΠΑ χρηματοδοτείται δωρεάν στο μεγαλύτερο μέρος του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ένα μικρό ποσοστό του από το Ελληνικό Δημόσιο και στο υπόλοιπο 40% έως 60% από τον κάθε επιμέρους επενδυτή. Μπορεί, λοιπόν, να μας δώσει το φιλί της ζωής. Το απαγορεύουν, όμως, δύο αθέλητες μα κρίσιμες κυβερνητικές επιλογές μετά τις εκλογές.

1ον. Το ΕΣΠΑ διαχειρίζονται οι Περιφέρειες. Αυτές, όμως, πρόκειται να καταργηθούν το Νοέμβριο και, γι' αυτό, αργούν. Επιπλέον περι-



ΤΟΥ Ν.Ι. ΜΕΡΤΖΟΥ*

φερειάρχες διορισθηκαν πολύ αργά. Ούτε όρεξη ούτε γνώση του επιχειρησιακού πεδίου έχουν. Και, αν ακόμη είχαν, δεν έχουν κύρος ούτε επιβολή επειδή είναι ληξιπρό-

θεσμοί. Έτσι εξουδετερώνονται όσοι πολλοί αειόλογοι ιδιώτες είναι έτοιμοι, με μελέτες και κεφάλαια, να επενδύσουν.

2ον. Αρκετοί μεγάλοι δήμοι και κάποιες πρωτοπόρες κοινότητες, όπως π.χ. το Νυμφαίον, διαθέτουν επίσης μελέτες και κεφάλαια για να πραγματοποιήσουν έργα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού. Αλλά, ακόμη και αν λειτουργούσε η Περιφέρεια, αδρανούν, επειδή, επίσης, είναι ληξιπρόθεσμοι.

Τα δύο παραπάνω παραλυτικά φαινόμενα προκάλεσε ο γνωστός «Καλλικράτης» που ως σύλληψη είναι ρηξικέλευθος, αλλά βραχυπρόθεσμα βλαπτικός στη δίνη της ολομέτωπης εθνικής μας κρίσης. Αλλωστε, όταν το Νοέμβριο εφαρμοστεί, θα απαιτηθεί τουλάχιστον ένα ακόμη έτος για να προσαρμοστεί κάπως, και ακόμη περισσότερος χρόνος για να λειτουργήσουν οι νέες του οργανικές δομές. Ο χρόνος είναι χρήμα, όμως. Και δεν περιμένει. Ρέει!

Ουδείς καλοπροαίρετος αμφισβητεί ότι η σημερινή κυβέρνηση ήλθε αποφασισμένη να επιβάλει τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές - μια από αυτές, ο «Καλλικράτης». Αποδείχθηκε, όμως, ότι έβαλε όλα τα αυγά σε ένα καλάθι όπου ήδη έσπασε πολλά χωρίς να κάνει ομελέτα. Είναι, τέλος, φανερό ότι τους πρώτους πέντε μήνες σπατάλησε ανεκτίμητο στρατηγικά χρόνο και εξήγγειλε άκαιρες τομές επειδή δεν είχε συνειδητοποιήσει μάλλον την κατάσταση.

Σε άρθρο μου στον «Α» (17/1/2010) επεσήμανα ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο. Το ίδιο ακριβώς επανέλαβε και ο πρωθυπουργός δημόσια, αλλά καθυστερημένα, στις 2/3/2010. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Ευτυχώς η Ιστορία μας φανερώνει ότι για εμάς τους απρόβλεπτους Έλληνες ποτέ δεν είναι αργά. Φιλάκια στους Γερμανούς και στους Βρετανούς. Μας έθιξαν και, έτσι, μας συσπείρωσαν. Στην Ελλάδα, βλέπεις, η τιμή δεν είναι μόνον χρήμα. Είναι και απροσμάχητο αίσθημα. Οι στρατοί τους το συνάντησαν στην Ελλάδα και το τίμησαν.

*Ο Ν. Ι. ΜΕΡΤΖΟΣ είναι πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, δημοσιογράφος και συγγραφέας