

ΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

υπό Αθαν. Ε. Καραθανάση*

Πρώτα να εξηγηθώ: το λεγόμενο Μακεδονικό Ζήτημα κακώς λέγεται έτσι, γιατί είναι καθαρώς Σκοπιανό. Οι κάτοικοι της FYROM προσπαθούν να εισέλθουν στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ και αυτοί τώρα και τότε καίγονται να αναγνωρισθούν ως "Μακεδόνες" από εμάς τους Έλληνες, που μας κλέβουν την ιστορία και τον πολιτισμό και τώρα επιδιώκουν να εισέλθουν στους διεθνείς οργανισμούς και αντί να παρακαλούν την Ελλάδα, την προκαλούν αναισχύντως. Ο Τίτο το 1945 ονόμασε την χώρα τους *Μακεδονίγια* και τους κατοίκους *Μακεδόντσι*, πάλι ευτυχώς και όχι Μακεδόνες.

Ως τότε τα Σκόπια διεκδικούσαν πότε Βούλγαροι και πότε Σέρβοι και τότε, το 1945, ξαφνικά να δηλώνουν ω του ψεύδους! ότι κατοικούν σ' αυτόν τον τόπο 4.000 χρόνια και ότι είναι γνήσιοι απόγονοι και συνεχιστές του κλέους των αρχαίων Μακεδόνων. Και το χειρότερο: διακηρύσσουν ότι ιστορική υποχρέωσή τους είναι να ενώσουν μαζί με το σλαβικό τμήμα τους την ελληνική Μακεδονία, που την αποκαλούν *Egejska Makedonija*. και τη Μακεδονία του Πιρίν, που ανήκει, και αποτελεί το 10% της ιστορικής Μακεδονίας, στην Βουλγαρία. Έχουν γεμίσει, πολιτικοί και διανοούμενοι, με τόσα ψεύδη τον δυστυχή τους λαό, ότι είναι αρχαίοι Μακεδόνες και δεν γνωρίζει αυτός ο κακόμοιρος λαός ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες είναι δωρικό φύλο, όπως οι Ίωνες, οι Αιολείς και ότι μιλούσαν την αρχαία ελληνική και που τα ονόματά τους ήσαν ελληνικά, Αλέξανδρος, Φίλιππος, Αμύντας, Πτολεμαίος, Κλεοπάτρα, Ολυμπιάς, Β(Φ)ερενίκη κ.λπ. Και τα τοπωνύμια στην Μακεδονία ήσαν και είναι ασφαλώς, ελληνικά Αιγαί, Άρνισσα, Βέροια, Ειδομένη, Ορεστιάς κ.λπ. Και οι θεοί των Μακεδόνων ήσαν όπως το Δωδεκάθεο των λοιπών συν-Ελλήνων. Και οι Μακεδόνες ήσαν, και είναι, το ανάχωμα των ποικίλων εισβολών και η Μακεδονία άμυνα και προστασία των Ελλήνων, όπως έλεγε ο ιστορικός Πολύβιος *τόση τιμή αξίζει στους Μακεδόνες που τον περισσότερο χρόνο δεν παύουν αντιπαλαίοντας τους εχθρούς αγωνιζόμενοι για την ασφάλεια των λοιπών Ελλήνων*. Κι ύστερα με τον Μ. Αλέξανδρο νίκησαν οι αρχαίοι Μακεδόνες με τους λοιπούς Έλληνες και διέλυσαν την πανίσχυρη αυτοκρατορία των Περσών και διέδωσαν τον ελληνικό πολιτισμό στην Οικουμένη.

Στην Άνω Μακεδονία, πάντα ελληνική, όπου σήμερα τμήμα της σημερινής σκοπιανής επικράτειας, την ελληνική μιλούσαν ώσπου τον 7ο μ.Χ. αιώνα έφθασαν σλαβικά φύλα που ως τότε κατοικούσαν στα ανατολικά της Πολωνίας και στην Λευκορωσία, ίσως και βορειότερα. Αυτά τα φύλα άρχισαν να κατεβαίνουν νοτιότερα, στα ζεστά δικά μας μέρη λεηλατώντας, καταστρέφοντας και ύστερα ανέβαιναν πάλι λίγο βορειότερα, πάνω από τον Δούναβη και τον Αίμο κουβαλώντας τα λάφυρα της λείας τους. Αργότερα αρκετά απ' αυτά τα σλαβικά φύλα άρχισαν να εγκαθίστανται ειρηνικά σε εδάφη της βυζαντινής μας αυτοκρατορίας, κυρίως στα βόρεια σύνορά της, εκεί περίπου όπου είναι σήμερα η σκοπιανή επικράτεια. Αυτά τα φύλα που ήσαν γεωργοί και ποιμένες στην δούλεψη των βυζαντινών, ίδρυσαν μικρούς ή μεγαλύτερους οικισμούς, που οι βυζαντινοί συγγραφείς εκείνης της εποχής, τον 7ο μ.Χ. αι., ονόμασαν σκαβηγίες. Ήσαν στην ουσία κολλήγοι στα κτήματα των

* Ομότ. Καθηγητής Α.Π.Θ., Πρόεδρος Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

βυζαντινών αρχόντων. Σταδιακά στα μέρη αυτά ακουγόταν η σλαβική γλώσσα και μάλιστα και από έλληνες Μακεδόνες αιχμαλώτους που μετέφεραν λέξεις και φράσεις σλαβικές που έμαθαν τον καιρό της αιχμαλωσίας τους. Κι όμως στην πολυετή αιχμαλωσία τους δεν ξέχασαν γλώσσα και θρησκεία και οι άρχοντες της Θεσσαλονίκης τους βοήθησαν να ξαναφτιάξουν την ζωή τους *σαν επέστρεψαν στην θεομαρτύρητη Θεσσαλονίκη*, όπως μαρτυρούν οι πηγές της εποχής.

Πόσες και πόσες φορές η άπαρτη Θεσσαλονίκη πολιορκήθηκε από κύματα σλαβικών εισβολέων. Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ιωάννης, μεταξύ 6ου και 7ου μ.Χ. αι. που έγραψε *Τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου*, που οι Θεσσαλονικείς, με την χάρη του, τις απέκρουαν γράφει για το πλήθος των Σλάβων που την πολιορκούσαν, γύρω στα 586 μ.Χ., ότι αυτούς τους Σλάβους απέκρουσαν *όλοι οι Μακεδόνες αλλά και Θεσσαλοί και Αχαιοί*. Για να γυρίσουμε αιώνες πίσω από αυτήν την εποχή του μητροπολίτου Ιωάννη θυμίζουμε ότι ο απόστολος των Εθνών Παύλος στην ελληνική γλώσσα έγραψε τις θεόπνευστες επιστολές του προς τους Φιλιππησίους και τους Θεσσαλονικείς, τους οποίους μάλιστα αγαπούσε και εκτιμούσε ιδιαίτερος. Στα σκοπιανά εδάφη ο αρχαιολογικός πλούτος είναι όλος ελληνικός, παντού ελληνικά ονόματα, η ελληνική γλώσσα, οι ελληνικές επιγραφές, που με επιμονή έχει συγκεντρώσει ο διακεκριμένος συνάδελφος του ΑΠΘ κ. Παντελής Νίγδελης. Και είναι, για την ώρα, πάνω από 4.000, τμήμα των οποίων εξέδωσε η Ακαδημία του Βερολίνου.

Αυτά τα σλαβικά φύλα δημιούργησαν στην Άνω Μακεδονία την σλαβοφωνία των Ελλήνων, όχι ασφαλώς σε μεγάλη έκταση, η πλειονότητα των οποίων έχει απόλυτη εθνική συνείδηση, όπως οι σλαβόφωνοι Μακεδονομάχοι καπετάν Κώττας, Νταηλάκης, Στέφας κ.ά. Αυτή η σλαβοφωνία παρέσυρε τους Βουλγάρους και αυτοί, αντιτάσσοντας την ελληνική συνείδησή τους, προκάλεσαν την βουλγαρική αντίδραση, που τους χαρακτήριζε *Γραικομάνους*, ελληνομανείς δηλαδή. Και αυτή η σλαβοφωνία παρατηρήθηκε από τους βυζαντινούς χρόνους στους αγροτικούς πληθυσμούς, ενώ οι αστικοί μιλούσαν την ελληνική. Τελικώς όσοι απ' αυτούς τους σλαβόφωνους είχαν βουλγαρική συνείδηση, οι καλούμενοι βουλγαρομακεδόνες, με την συνθήκη του Νεϊγύ (1919-1925) εγκαταστάθηκαν στην Βουλγαρία και μάλιστα στα σημερινά ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Μετά από είκοσι περίπου χρόνια το 1945 τις βουλγαρικές διεκδικήσεις στην Μακεδονία διαδέχτηκε ο Τίτο που ονόμασε τους κατοίκους της Άνω Μακεδονίας, που σταδιακά εγκατέλειψαν οι Έλληνες *Μακεδόντσοι*.

Όσο για την "μακεδονική" γλώσσα των Σκοπίων αυτή είναι μία διάλεκτος συγγενής με την βουλγαρική, κατ' άλλους ένα ιδίωμα ανάμεσα στην βουλγαρική και σερβική. Για τούτο ερίζουν Σέρβοι και Βούλγαροι γλωσσολόγοι ότι είναι παρακλάδι της σερβικής και βουλγαρικής αντίστοιχα. Κατά τον Μεσοπόλεμο οι Σκοπιανοί ονομάζονταν *Bugari*, σερβικός τύπος του Βούλγαρος, για αυτό η πλειονοψηφία τους πίστευε ότι ήσαν Βούλγαροι, ώσπου ο Τίτο τους ονόμασε "Μακεδόντσοι" αλλάζοντας και τα επώνυμά τους.

Για αυτό και η Βουλγαρία ανεγνώρισε εκ των πρώτων τα Σκόπια ως "Μακεδονία", αλλά υπό τον όρο να μη μιλούν για "μακεδονική" γλώσσα, "μακεδονικό" έθνος κ.λπ. και τούτο γιατί θεωρεί τους κατοίκους της Βουλγάρους. Προς τι λοιπόν οι Σκοπιανοί

να ζητούν να ονομάζονται Μακεδόνες και το χειρότερο να κλέβουν τα χρυσά και τα ασημικά των γειτόνων τους;