

Ευχαριστίες

Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1939 και, από τότε, δρα συνεχώς εκπληρώνοντας με τρόπο θαυμαστό τον καταστατικό σκοπό της που αμετάθετος είναι η υπεράσπιση της Μακεδονίας με την επιστημονική έρευνα, αποκάλυψη, αποκατάσταση και δημοσίευση της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας, της Γλωσσολογίας και κάθε άλλου ζωτικού τομέα της ιερής μακεδονικής γης και του Μακεδονικού Ελληνισμού.

Η εθνική προσφορά της και το κολοσσιαίο έργο της έχουν αναγνωρισθεί σε πανελλαδική και διεθνή κλίμακα.

Στη Μακεδονία και στη μακεδονική διασπορά, στα Ανώτατα Επιστημονικά Ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού, σε εκατοντάδες σωματεία, στους δήμους και στις κοινότητες της Μακεδονίας κάθε συλλογική Βιβλιοθήκη, καθώς επίσης χιλιάδες ατομικές βιβλιοθήκες, έχουν κόσμημά τους τα περισπούδαστα επιστημονικά συγγράμματα και τις άλλες σπάνιες εκδόσεις της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Οι δεσμοί της Φλώρινας με την Εταιρεία είναι στενοί και πρωταρχικοί. Ευθύς μετά την ίδρυσή της, το 1939, ο Δήμος Φλώρινας παρακαλεί την Εταιρεία να δώσει εδώ μιαν από τις πρώτες διαλέξεις της που προσελκύει κοσμοσυρροή, ενώ έχει εκραγεί στην Ευρώπη ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ενώ πέντε μήνες ενωρίτερα, Πάσχα του 1939, στη Φλώρινα καταφεύγει ο Βασιλεύς της Αλβανίας την οποία έχει προσαρτήσει η Ιταλία. Σε δεκάδες βιβλία της Εταιρείας η Φλώρινα καταλαμβάνει εξέχουσα θέση.

Δεκάδες Φλωριναίοι είναι εταίροι της και κορυφαίοι συνεργάτες της με προεξάρχοντες τους βουλευτές Φλωρίνης και υπουργούς Φίλιππο Δραγούμη και Γεώργιο Χ. Μόδη, τον Μακεδονομάχο βάρδο του Μακεδονικού Αγώνα από το πλησιόχωρο Μοναστήρι. Φλωριναίοι, επίσης, ο στρατηγός Τσάμης και ο αγωνιστής της Δημοκρατίας Κώστας Πύρζας διευθύνουν αλληλοδιαδόχως το εθνωφελές της Κέντρο Αποδήμων Μακεδόνων.

Ήταν επόμενο και αναμενόμενο, λοιπόν, ότι ένα από τα νεότερα έργα της θα αφιέρωνε στη Φλώρινα η Εταιρεία. Και πραγματικά της το αφιερώνει. Είναι η ανά χείρας συλλογική επιστημονική μελέτη *Φλώρινα: Πύλη των Βαλκανίων. Αξονική Τομογραφία του Νομού*. Και είναι έργο ρηζικέλευθο: έγκυρο, χρήσιμο, πολυσχιδές, τεκμηριωμένο και ολοκληρωμένο.

Η μελέτη αυτή, όπως μπορεί να δει κανείς, είναι επιβλητική. Ανοίγει νέους ορίζοντες, ανταποκρίνεται στη Νέα Εποχή, γεμίζει δυσαναπλήρωτο κενό, καταστρώνει σαφή αναπτυξιακή στρατηγική, δείχνει την ευρωπαϊκή προοπτική, αξιολογεί, ιεραρχεί και προσκαλεί τη Φλώρινα να πρωτοπορήσει Εντυπωσιάζει η αυστηρή τεκμηρίωση και συναρπάζει η διανοιγόμενη προοπτική.

Όλος ο Νομός, όλοι οι απανταχού της Γης Φλωριναίοι και, ως δημοκρατική εκπροσώπηση αυτών, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας ευγνωμονούμε την γεραρά Εταιρεία μας. Η πνευματική τροφός και η άσβεστη εστία της Μακεδονίας μας είχε την έμπνευση, ανέλαβε αυτήν την πρωτοβουλία, αφιέρωσε τον μόχθο της και στη νέα σειρά της *Πύλες των Βαλκανίων* παραχώρησε την πρωτοκαθεδρία στη Φλώρινά μας. Η Ιστορία αργεί αλλά ουδέποτε λησμονεί. Και η Εταιρεία μας συγκινεί.

Όταν, τον περασμένο Ιούνιο, παρουσιάσαμε μαζί, στο Πνευματικό Κέντρο της Νομαρχίας, την μελέτη της Εταιρείας δεν υπήρχε ούτε ένας Φλωριναίος, γέρος ή νέος, που να μη είχε συγκινηθεί. Τώρα πια έχει στα χέρια του ένα βαρύτιμο έργο άξιο να μελετηθεί, επειδή μας οδηγεί.

Ελάχιστο χρέος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ήταν να καλύψει τη σχετική δαπάνη στο χαμηλότερο δυνατό κόστος της και αυτό έπραξε το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Δεν εξοφλούμε το χρέος. Απλώς τιμούμε τη Φλώρινα. Οφείλω, όμως, εδώ να υπογραμμίσω ότι η κάλυψη της στοιχειώδους δαπάνης δεν είχε καμιά σχέση με την ανάληψη και την ολοκλήρωση της μελέτης. Γνωρίζω καλά και πρέπει τώρα να μαρτυρήσω ότι η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ξεκίνησε και επί δώδεκα σχεδόν μήνες εξεπόνησε σταδιακά τη μελέτη, την ολοκλήρωσε και την έστειλε στο τυπογραφείο χωρίς καμιά απολύτως οικονομική δέσμευση εκ μέρους μας ή εκ μέρους άλλων. Ήταν αμετακίνητα αποφασισμένη να εκπληρώσει την αποστολή της, έστω και αν επρόκειτο να την πληρώσει. Γνωστός σ' όλους, άλλωστε, ο ορμητικός χαρακτήρας του αρειμανίου Φλωριναίου Προέδρου της. Τον τιμούμε και τον αγαπούμε. Είναι ο δικός μας άνθρωπος.

Η ανά χείρας μελέτη είχε πληρωθεί και είχε ήδη αποσταλεί για να τυπωθεί από την Εταιρεία πριν ακόμη να εγκριθεί από το Νομαρχιακό Συμβούλιο η κάλυψη τουλάχιστον της δαπάνης της.

Αυτή είναι η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών! Αυτοί είμαστε εμείς οι Μακεδόνες.

Ο Θεός να την ευλογεί. Να ευλογεί όλους τους Έλληνες κι όλους τους συνοίκους λαούς της πατρώας Βαλκανικής. Να ευλογεί όλους τους ανθρώπους σε έργα ειρήνης, συνεργασίας και ευημερίας.

Ο Νομάρχης Φλώρινας
Γιάννης Βοσκόπουλος

Φλώρινα, Σεπτέμβριος 2007