

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ

Στο Κιλκίς¹, καθώς και στα γύρω χωριά του, πριν την απελευθέρωσή τους από τον ελληνικό στρατό το 1913², κατοικούσαν πολλοί Βούλγαροι³. Ορισμένοι Έλληνες ήλθαν από τη Βουλγαρία στην περιφέρεια του Κιλκίς το 1906. Η μεγάλη μάζα του ελληνικού πληθυσμού εγκαταστάθηκε στην πόλη και την περιφέρεια μετά την απελευθέρωση της περιοχής από τον ελληνικό στρατό. Τότε οι Βούλγαροι κάτοικοι εγκατέλειψαν την πόλη και τα γύρω χωριά της. Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913⁴ καθορίζονταν τα σύνορα των βαλκανικών χρατάν. Σύμφωνα με αυτήν χιλιάδες Έλληνες, Μουσουλμάνοι, Βούλγαροι και Σέρβοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και να αναζητήσουν καταφύγιο στα μητροπολιτικά τους κέντρα. Στην παρούσα μελέτη θα αναφερθούμε στους Έλληνες που εγκατέλειψαν τα πατρώα εδάφη τους και ήλθαν πρόσφυγες στο Κιλκίς και την περιφέρειά του. Η περιφέρεια αυτή πολιτικά, κατά την περίοδο της οθωμανικής αυτοκρατορίας, αποτελούσε έδρα καζά (υποδιοικηση) που έφερε την ονομασία Αβρέτ Χισάρ

1. Για το Κιλκίς γενικότερα βλ. Σ. Σκληρός, *'Η νέα Έλλας, τ. Α'*, ἐν Άλεξανδρείᾳ 1913, σσ. 192-196· A. Ριζάκης, «Στό Κιλκίς, τίς Θερμοπύλες της Μακεδονίας», *Μακεδονική Ζωή* 18 (1967) 11-13· A. Λευκίδης, *Το Κιλκίς και η επαρχία του, Κιλκίς 1990*· A. Σιδέρης, «Έκκλησίες και παρεκκλήσια της πόλεως Κιλκίς», *Κιλκιστικό Ημερολόγιο* 1 (1984) 63-72· T. Vlahov, *Kukus i negovoto istorič esko minalo* (Το Κιλκίς και το ιστορικό παρελθόν του), Sofija 1963· R. Grulich, *Die unierte Kirche in Mazedonien (1856-1919)*, Augustinus-Verlag Würzburg 1977, σσ. 43-48, 86-87·
II. Τσαμαντούριδης, *Αξέχαστες μνήμεις. Κιλκίς 1998*.

2. Για την απελευθέρωση του Κιλκίς και την περιφέρειά του από τον ελληνικό στρατό βλ. *'Άναμνηστικόν λεύκωμα ἐργαστικῶν ἐκδηλώσεων, ἐπὶ τῇ 50/έτηριδι ἀπὸ τῆς ἴστορικῆς μάχης τοῦ Κιλκίς καὶ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς πόλεως 1913-1963*, (ἐπιμέλεια Λ. Αριστείδης), Θεσσαλονίκη 1964· Σ. Κωνσταντινίδης, *'Ο Ελληνοβουλγαρικός πόλεμος. Η μάχη τοῦ Κιλκίς 1912-1913*, Αθήναι 1923· I. Τοτός, *Τό ίμερολόγιον τοῦ τραυματίου τῆς μάχης τοῦ Κιλκίς, ἐν Ἀθήναις 1938*· Θ. Βουδικλάρης, *'Η ἐποποίηα Κιλκίς-Λαζανᾶ (19-21 Ιουνίου 1913)*, Αθήναι, χωρίς χρόνο· B. Ρώτας, *Η μάχη του Κιλκίς από αργήηση στη σύντορφό του Βούλα Λαμιανάκου, Κιλκίς 2000*· X. Ίντος, *«Τά οἰκεῖα κοσμεῖν καὶ σώζειν...».* Κείμενα για τη γενέθλια γη, Κιλκίς 1999, σσ. 53-62 (στο εξής: Τά οἰκεῖα κοσμεῖν).

3. Για τη βουλγαρική δράση στον καζά Αβρέτ Χισάρ βλ. A. Αγγελόπουλος, *Ai ξένοι πρόπαγάνδαι είς τὴν ἐπαγχίαν Πολιουνής κατά τὴν περίοδον 1870-1912*, Θεσσαλονίκη 21993, σσ. 49-62. Πρβλ. D. Brancoff, *La Macédoine et sa population chrétienne*, Paris 1905, σσ. 89-99.

4. Για τη συνθήκη του Βουκουρεστίου βλ. X. Νικολάου, *Διεθνεῖς πολιτικές και στρατιωτικές συνθήκες-συμφωνίες και συμβάσεις από 1453 μέχρι σήμερα*, Αθήνα 21996, σσ. 222-227· Η συνθήκη του Βουκουρεστίου και η Ελλάδα. *Συμπόσιο. (Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη 16-18 Νοεμβρίου 1988)*, Θεσσαλονίκη 1990.

(Γυναικόκαστρο)⁵ και υπαγόταν στο σαντζάκι της Θεσσαλονίκης, το οποίο ανήκε στο βιλαέτι της Θεσσαλονίκης. Μετά την απενίευθερωση της περιοχής το Κιλκίς και η περιφέρειά του διοικητικά ανήκαν στο νομό Θεσσαλονίκης και αποτελούσαν την υποδιοίκηση Κιλκίς και τα υπό αυτών υπαγόμενα διοικητικά τμήματα: Κάτω Θεοδωράκι και Αρχαγγέλων. Οι Έλληνες πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν το 1914 στο Κιλκίς και την περιφέρειά του προέρχονταν από την Τουρκία, τη Ρωσία (Καύκασο) και τη Βουλγαρία⁶, ενώ κατά τα έτη 1922-1924 από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη και το 1925 από την Ανατολική Ρωμυλία. Όσον αφορά στις μεταναστεύσεις των προσφύγων της περιόδου 1913-1914 στο Κιλκίς και εν γένει στην ελεύθερη ελληνική Μακεδονία, όπου βρήκαν καταφύγιο οι Έλληνες, αυτές οφείλονται στους πολέμους εκείνης της περιόδου και στις αναταραχές που είχαν δημιουργήσει κλίμα

5. Ο καζάς Αβρέτ Χισάρ εκτεινόταν περίπου στα γεωγραφικά όρια που έχει ο σημερινός νομός Κιλκίς. Σύμφωνα με τον Δ. Φιλιππίδη το 1906 στην υποδιοίκηση Αβρέτ Χισάρ κατοικούσαν 19.779 μονοσύλλαμποι, 15.892 σχισματικοί, 1.300 ουνίτες, 1.080 ορθόδοξοι και 100 περιβίζοντες. Στο Κιλκίς ή Κυκούς ζούσαν 1.000 σχισματικές, ουνιτικές, ορθόδοξοις, 250 μουσουλμανικές και 40 ελληνικές οικογένειες. Στην υποδιοίκηση Αβρέτ Χισάρ το 1909 ζούσαν 43.980 κάτοικοι. Από αυτούς οι 25.397 ήταν Τούρκοι, οι 17.766 σχισματικοί Βούλγαροι και οι 530 Έλληνες, ενώ οι υπόλοιποι ήταν Αθηγάνοι χριστιανοί, καθός και κάποιοι διαμαρτυρόμενοι. Ο Ν. Ιγγλέσης, το 1910, αναφέρει ότι στον καζά Αβρέτ Χισάρ ζούσαν συνολικά 43.988 κάτοικοι. Κατά τον ίδιο ο πληθυσμός του Κιλκίς ανερχόταν σε 8.000 περίπου κατοίκους από τους οποίους οι 5.500 ήταν Βούλγαροι και οι 2.500 Τούρκοι ήταν οι λογάριθμοι. Το ίδιο έτος στο Κιλκίς υπήρχαν δύο εκκλησίες. Η μία ανήκε στους Βούλγαρους σχισματικούς και η άλλη, της Παναγίας, στους οινίτες. Οι ορθόδοξοι διατηρούσαν ένα παρεκκλήσι και οι Τούρκοι δύο τεμένη. Το ένα τέμενος έφερε την ονομασία Eski Cami που κτίστηκε από τον Cigala-zade Ahmed Bey το 1835. Υπήρχε ακόμη η μονή του αγίου Γεωργίου. Στο Κιλκίς είχε την έδρα του ο επίτροπος του επιπολόπου Πολιτικής, Βλ. Λ. Φιλιππίδης, *Η Μακεδονία ιστορικῶς, ἐθνολογικῶς, γεωγραφικῶς, στατιστικῶς*, ἐν Ἀθήναις 1906, σ. 69· Ν. Ιγγλέσης, *Οδηγός τῆς Ἑλλάδος*, Ἀθήναις 1910-1911, σσ. 9, 78 (στο εξής: *Οδηγός τῆς Ἑλλάδος*)· E. Hakkı, Ayverdi, *Antrupa'da Osmanlı mimarı eserleri* (Οθωμανικά αρχιτεκτονικά μνημεῖα στην Ενεργότη), τόμ. 4, βιβλίο 5, İstanbul 1982, σ. 284· Στατιστική τοῦ βιλαετίου Θεσσαλονίκης, ἐν Ἀθήναις 1910· X. Ποιθιος, «Επικληπτική διαίρεσις», *Μακεδονικῶν Ἰμερολόγιον* (Παμμακεδονικὸν Συνδέοντα), ἔτος Α' 1911, ἐν Ἀθήναις 1911, σ. 167· Α. Χαλκιόπουλος, *Η Μακεδονία, ἐθνολογικὴ στατιστικὴ τῶν βιλαετίων Θεσσαλονίκης καὶ Μοναστηρίου*, ἐν Ἀθήναις 1910, σσ. 39-41· Σ. Κοκκίνης, *Τὰ μοναστήρια τῆς Ἑλλάδος*, *Οδηγός-Ιστορία-Μησανδροί-Βιβλιογραφία*, Ἀθήναις 1976, σ. 55. Ποβλ. Ν. Στρίνας, *Οδοιπορικαὶ σημειώσεις Μακεδονίας*, *Ηπείρου, νέας ὁροθετικῆς γραμμῆς καὶ Θεσσαλίας, τεῦχος β'*, ἐν Ἀθήναις 1886, σ. 368· Α. Αρβανίτης, *Η Μακεδονία εἰκονογραφημένη*, ἐν Ἀθήναις 1909, σ. 119.

6. Από υπόμνημα της Ύπατης Αρμοστείας Κωνσταντινούπολεως πληροφορούμαστε ότι το 1914 ήλθαν στην Ελλάδα 230.000 πρόσφυγες από τους οποίους 130.000 περίπου εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία. Από αυτούς 36.000 προέρχονταν από τη Βουλγαρία, 70.000 από την Ανατολική Θράκη, 20.000 από τη Μικρά Ασία και 4.000 από τον Καύκασο. Στα νησιά του Αιγαίου εγκαταστάθηκαν 70.000 από τη Μικρά Ασία και στην Παλαιά Ελλάδα 30.000 περίπου που στην πλειοψηφία τους ήταν μικρασιάτες: υπήρχαν όμως και πρόσφυγες από τη Θράκη. *Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Γενική Διοίκηση Μακεδονίας* (στο εξής: IAM, ΓΔΜ), φακ. 65, ύπόμνημα «ἐπί τοῦ ξητήματος τῆς πλαιννοστήσεως τῶν ἐν Ἑλλάδι εὑρισκομένων προσφύγων, ἐν Κωνσταντινούπολει 3/16 Μαΐου 1919».

εφιαλτικό για τους Έλληνες. Στα τέλη του 1913 και στις αρχές του 1914 το μεγαλύτερο τμήμα της Ανατολικής Θράκης ήταν ερειπωμένο και οι κάτοικοι της ειδοποιούνταν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, διότι θα καταλαμβάνονταν από τους μονατζήριδες (πρόσφυγες), δηλαδή από Τούρκους που εγκατέλειψαν τη Μακεδονία⁷. Τα ίδια προβλήματα αντιμετώπισαν και οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, της Βουλγαρίας και των Καυκάσου.

Οι Έλληνες⁸ εγκαταστάθηκαν στον Καύκασο το 1828, όταν ο Ρώσος στρατηγός Πάσκεβιτζ⁹ με το στρατό του επέστρεψε από τη Μικρά Ασία στη Ρωσία. Την περίοδο εκείνη τον ακολούθησαν πολλές ελληνικές οικογένειες από τον Πόντο λόγω των κακών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή και εγκαταστάθηκαν στη Ρωσία¹⁰, στις περιφέρειες του Κάρδας και της Τσάλκας¹¹. Ήταν λοιπόν ερημώθηκαν ολόκληρες πόλεις και χωριά του Πόντου. Αργότερα τον μεταστάτες ακολούθησαν οι λεγόμενοι «Σταυριώτες», δηλαδή οι Κρυπτοχριστιανοί¹², ενώ παράλληλα στις αρχές του 20ού αιώνα πολλοί

7. Κ. Βαζαλόπουλος, Διαγούι και γενοκτονία των Θρακικού Ελληνισμού. Ο πρώτος ξεριζωμός (1908-1917), Θεσσαλονίκη 1998, σ. 243.

8. Για τους Έλληνες του Καυκάσου βλ. τις μελέτες Π. Μιχαηλίδης, «Ανά τὸν Καύκασον, ἡ ἐγκατάστασις τῶν Ἑλλήνων τοῦ Μεσοχαλδίου εἰς Κάρδας καὶ ἡ εἰς τὴν Φρησκείαν καὶ τὰ γράμματα κλίσις αὐτῶν», *Ξενοφάνης 5* (1907-1908) 496-498· I. Κάλφογλου, Οἱ Ἑλληνες ἐν Καυκάσῳ, Ἀθῆναι 1908· Γ. Τηλικίδης, «Οἱ Ἑλληνοί Καυκασίου Ελληνισμός», *Ποντιακά φύλα* 2 (1937) 274-275, 306-312, 358-361, 438-442· Σ. Μαυρογένης, Τὸ κιθερωτὸν τοῦ Κάρδας τοῦ Ἀντικαυκάσου (Κάρσαγια Ὀμπλάτες) καὶ τὸ ἐν αὐτῷ ἑλληνικὸν στοιχεῖον κατά τὴν περίοδον 1878-1920, Θεσσαλονίκη 1963· Γ. Γρηγοριάδης, Οἱ Πόντιοι τοῦ Καυκάσου περιφερείας Κάρδας-Ἄρταχάν, Θεσσαλονίκη 1957· τον ίδιον, Οἱ Πόντιοι καὶ τὸ Κάρδας, Ἀθῆναι 1973· I. Λαυρεντίδης, «Πι κατά τὸ 1895-1907 μετοικεσία Ἑλλήνων Ποντίων τοῦ Καυκάσου εἰς Ἑλλάδα», Αρχεῖον Πόντου 31 (1971-1972) 395-515 (στο εξής: «Πι κατά τὸ 1895-1907 μετοικεσία»)· Κ. Παπουλίδης, «Οἱ Ἑλ. Βενιζέλος καὶ ὁ Ἑλληνισμός τοῦ Καυκάσου τὸ 1914», *Βαλκανικά Σύμμεικτα* 3 (1989) 129-171 (στο εξής: «Οἱ Ἑλ. Βενιζέλος»).

9. Βλ. Ο. Λαμπιδης, «Οἱ Πόντιοι κατά τὸν ρωσοτουρκικὸν πόλεμον τὸν 1828-1829», Αρχεῖον Πόντου 19 (1954) 228-230. Πρβλ. P. Tuğlaci, *Osmalı Şehirler* (Οθωμανικές πόλεις), İstanbul 1985, σ. 200.

10. Βλ. Γ. Κλεάνθης-Σκαλιέρης, Λαοί καὶ φυλαὶ τῆς Μικρᾶς Ασίας, Ἀθῆναι 1922, σσ. 411-416.

11. Το Καρδ βλ. Α. Ιωακεμίδης, Οἱ Ἑλληνισμός τοῦ Κάρδας, Ἀθῆναι 1949· X. Σαμουηλίδης Τὸ χρονικὸν του Καρδ, (χρονὸς τόπο καὶ χρόνο ἔκδοσης)· B. Φραγκίδης, Από το Καρδ του Καυκάσου (Τσατίκ, Κιασσάφ, Παντζαρότ κτλ. 1878-1920) στο Μελισσονήσιο Κιλκίς (1920-1988). Ιστορικὴ λαογραφικὴ καὶ πολιτιστικὴ επισκόπηση τῆς ζωῆς των κατοίκων, Θεσσαλονίκη 1988 (στο εξής: Από το Καρδ του Καυκάσου). Για την Τσάλκα βλ. Σ. Αγγελίδης, Η ιστορία των ελληνικῶν εκκλησιῶν καὶ τῶν σχολείων τῆς νότιας καὶ δυτικῆς Τεωρίας καὶ τῆς Ατζαρίας, Θεσσαλονίκη 1999 (στο εξής: Η ιστορία των ελληνικῶν εκκλησιῶν).

12. Σταυριώτες για κάποιους ονομάζονταν οι Κρυπτοχριστιανοί που αναγνώριζαν το σημείο των Σταυρῶν, ενώ για κάποιους άλλους αυτοί που κατάγονταν από το χωριό Σταυρί(ν) του βιλαιετίου Τραπεζούντας. Εκτενέστερα για τους Σταυριώτες βλ. τις μελέτες του Γερμασίου Σουμελίδη, επισκόπου Σεβαστείας, Οἱ Σταυριώται, ἐν Κωνσταντινούπολει 1919· Δ. Παπαδόπουλος, Αρχεῖον Σταυρί, Ἀθῆναι 1985. Για τους Κρυπτοχριστιανούς βλ. τη μελέτη του K. Φωτιάδη,

Έλληνες είχαν καταφύγει ως πρόσφυγες στη Ρωσία για να μην υπηρετήσουν τη σφατιωτική τους θητεία στον τουρκικό σφατό. Κατά το έτος 1913 ο αριθμός των Ελλήνων προσφύγων του Καυκάσου ξεπερνούσε τις 150.000. Λιστυχώς όμως με τα συντηματικά μέτρα που εφάρμοιξε η Ρωσική Κυβέρνηση μέσω των σχολείων και της Εκκλησίας και λόγω της κοινής θρησκείας ο ελληνισμός κινδύνευε να αφομοιωθεί. Η βασική εκπαίδευση των ελλήνων μαθητών γινόταν υποχρεωτικά στη φωσική γλώσσα. Την περίοδο αυτή η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε τη δυνατότητα να ασχοληθεί με ζητήματα εξωτερικής φύσεως και να υποστηρίξει τα δικαιώματα των προσφύγων της Ρωσίας. Γι' αυτό θεώρησε πιο εφικτό να μεταναστεύσουν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν οι Καικάσιοι Έλληνες για να μη χάσουν την ταυτότητά τους πήραν το δόριο της προσφυγιάς. Η ελληνική κυβέρνηση θεώρησε την ενέργεια αυτή ως ορθότερη, διότι θα χρησιμοποιούσε τις 150.000 πρόσφυγες για την πλουτοπαραγωγική ανάπτυξη της χώρας, δηλαδή η Ελλάδα θα αποκτούσε νέο εργατικό προσωπικό, εμπόρους, τεχνίτες, βιομηχάνους, γεωργούς κ.ά¹³. Την περίοδο αυτή στο Κιλκίς και την περιφέρειά του εγκαταστάθηκαν αρκετές οικογένειες από τον Καύκασο, στις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια της μελέτης μας αναλυτικά, μαζί με τους άλλους πρόσφυγες που ήλθαν στις περιοχές αυτές.

Σύμφωνα με μία συγκεντρωτική αριθμητική εκτίμηση των προσφύγων, κατά περιοχές προέλευσης, έως τη 12η Ιουλίου του 1914 κατέφυγαν στην Ελλάδα από τη Θράκη 14.552 οικογένειες (54.292 άτομα), τη Μικρά Ασία 6.817 οικογένειες (24.771 άτομα), τη Βουλγαρία-Σερβία 6.127 οικογένειες (24.954 άτομα), τη Βόρειο Ήπειρο 180 οικογένειες (827 άτομα) και από τον Καύκασο 853 οικογένειες (3.757 άτομα). Εγκαταστάθηκαν συνολικά 28.529 οικογένειες (108.601 άτομα)¹⁴. Από αυτές στο Κιλκίς και την περιφέρειά του βρήκαν φιλοξενία και καταφύγιο 7.778 άτομα¹⁵. Σύμφωνα με το δελτίο της 19ης Αυγούστου του 1914 στο Κιλκίς και την περιφέρειά του εγκαταστάθηκαν μόνο 10 πρόσφυγες και ο αριθμός τους αυξήθηκε από 7.778 σε 7.788¹⁶. Το γεγονός

Οι εξιδαμούμοι της Μικράς Ασίας και οι Καυπιτοχριστιανοί του Πόντου. Θεσσαλονίκη 1988.

13. IAM, ΓΔΜ, φακ. 70, επιστολή του Διομήδη Βασιλειάδη προς την Εσωτερική Διοίκηση, Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου 1913.

14. IAM, ΓΔΜ, φακ. 64, Έπιτροπή Εγκαταστάσεως Προσφύγων, δελτίον της 12ης Ιουλίου 1914. Για τους μετατοπισθέντες πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης, της Μικράς Ασίας και του Καυκάσου της Ρωσίας βλ. περισσότερα Πατριαρχική Κεντρική Έπιτροπή, Η περιθαλψία και έγκαταστασίς των ἐν Τουρκίᾳ προσφύγων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολέμου, ἐν Κωνσταντινουπόλει 1921 (στο εξής: Πατριαρχική Κεντρική Έπιτροπή).

15. IAM, ΓΔΜ, φακ. 64, Έπιτροπή Εγκαταστάσεως Προσφύγων, δελτίον της 12ης Ιουλίου 1914.

16. IAM, ΓΔΜ, φακ. 64, Έπιτροπή Εγκαταστάσεως Προσφύγων, δελτίον της 19ης Αύγουστου 1914.

αυτό δικαιολογείται ότι στο μικρό και σχετικά φτωχό Κιλκίς είχε ήδη εγκατασταθεί μεγάλος αριθμός των προσφύγων.

Σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα που υπέβαλε η Επιτροπή Εγκαταστάσεων Προσφύγων στο Γενικό Λιοικητή Μακεδονίας για τους πρόσφυγες παρατίθενται οι περιοχές¹⁷ όπου εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες από τη Θράκη, τη Μικρά Ασία, τη Βουλγαρία και τον Καύκασο. Από τον πίνακα πληροφορούμαστε ότι έως την 8η Ιουνίου του 1914 στην Κεντρική Μακεδονία, από την Κατερίνη έως τη Δράμα, είχαν εγκατασταθεί συνολικά 13.775 οικογένειες (56.716 άτομα). Πιο συγκεκριμένα οι πρόσφυγες του Κιλκίς και της περιφέρειάς του προέρχονταν από τη Θράκη, τη Μικρά Ασία, τη Βουλγαρία και τον Καύκασο. Οι προερχόμενοι από τη Θράκη εγκαταστάθηκαν στις παρακάτω κοινότητες: Αρμουτζή (Μεγάλη Βρύση) 74 οικογένειες (316 άτομα) που προέρχονταν από το Μπαμπά Εσκί¹⁸ και τη Βιζένη¹⁹, Γενί-Μαζλέ (Λειψύδη) 26 οικογένειες (101 άτομα) που ήλθαν από τη Βιζένη, Αποστολάρ (Απόστολοι) 72 οικογένειες (291 άτομα) που κατάγονταν από τη Ραιδεστό και το Μπαμπά Εσκί, Λοϊρανλή 38 οικογένειες (160 άτομα) από την Αδριανούπολη²⁰, Χασάν

17. Στη μελέτη μας διατηρούμε την ορθογραφία και τις ονομασίες των κοινοτήτων όπως καταγάφονται στις στατιστικές και στα διάφορα έγγραφα. Σήμερα ορισμένες κοινότητες δεν υπάρχουν, διότι έχουν διαλιθεί και οι κάτοικοι τους εγκαταστάθηκαν σε πλησιέστερες κοινότητες: όταν μας είναι γνωστή, δίνουμε και τη σημερινή ονομασία της κοινότητας. Για τις μετονομασίες των κοινοτήτων βλ. Πίναξ μετονυματῶν προσφυγικῶν συνοικισμῶν Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1926. Πίναξ μετονυμασθείσαν κοινοτήτων και συνοικισμῶν τοῦ χράτους, Ἀθῆναι 1929. Στοιχεῖα συντάσεως και ἔξελιξεως τῶν δῆμων καὶ κοινοτήτων, 25, νομός Κιλκίς (Ἐκδοσις τῆς Κεντρικῆς Ένωσεως Δήμων καὶ Κοινοτήτων τῆς Ἑλλάδος), Ἀθῆναι 1962.

18. Για το Μπαμπά Εσκί βλ. «Εἰδήσεις ἐξ ἐπαρχῶν», Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλῆθεια 31 (1907) 374-375 (στο εξής: ΕΑ). Ι. Σπαθάρης, «Ἡ Ἀνατολικὴ Θράκη κατὰ τὸν Ἐβλαὶ Τσελεμπτίν, Τοῦρκον περιηγητῶν τοῦ XVII αἰώνος», Θρακικά 9 (1938) 26-30.

19. Η Βιζένη είναι αρχαία πόλη της Θράκης. Βρίσκεται νοτιοδυτικά των Σαράντα Εκκλησιών, δυτικά της παραθαλάσσιας Μηδείας και βορειοδυτικά της Κιννατανινούπολεως, από την οποία απέχει 100 περίπου χιλιόμετρα. Η Βιζένη είναι η πατρίδα του γνωστού Έλληνα λογίου και ποιητή Γεωργίου Βιζενηνού (1848-1894). Οι κάτοικοι της Βιζένης αναγκάστηκαν την άνοιξη του 1914 να αναχωρήσουν για τη Θεσσαλονίκη επέστρεψαν στην πατρίδα τους μετά την ιπτυγματή της συνθήκης των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920). Αναχώρησαν οριστικά για την Ελλάδα μετά την κατάρρευση του μικρασιατικού μετόπου στα τέλη Σεπτεμβρίου του 1922. Για τη Βιζένη βλ. περιαστέρα M. Μαραβελάκης - A. Βακαλόπουλος, Οἱ προσφυγικές ἐγκαταστάσεις στὴν περιοχὴ τῆς Θεσσαλονίκης²¹ 1993, σ. 167-168 (στο εξής: Οἱ προσφυγικές ἐγκαταστάσεις Σ. Ιωαννίδης, «Ἡ βιζαντινὴ Βιζένη καὶ τὰ μνημεῖα της», Ἀρχεῖον τοῦ Θρακικοῦ Λαογραφικοῦ καὶ Γλωσσικοῦ Θησαυροῦ 22 (1957) 281-296 (στο εξής: ΑΘΑΓΘ) F. Dürimtekin, Trakya tetkikleri, Vize (Byzci), Pınarhisar, Çatalca (Metrai), Midye (Mydeia) (Μελέτες για τη Θράκη: Βιζένη, Πιναρχίσαρ, Τσατάλτζα (Μέτρες) και Μηδεία) (Ayasofya müzesi yiliğ) (Λεύκωμα των μουσείων της Αγίας Σοφίας), τ. 5, İstanbul 1964, σ. 15-36· B. Σταυρίδης, Ἐπισκοπικὴ ἴστορια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 383 (στο εξής: Ἐπισκοπικὴ ἴστορια).

20. Η Αδριανούπολη είναι κτισμένη στη συμβολή των ποταμών Έβρου, Τόνου και Άρδα. Το όνομά της κατά την παράδοση έδωσε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός (117-138 μ.Χ.). Το 1361 η Αδριανούπολη καταλήφθηκε από τον σουλτάνο Μουράτ Α' (1369-1389). Οι Τούρκοι

Ομπασι (Πεδινό) 92 οικογένειες (354 άτομα) χωρίς να σημειεύνεται ο τόπος προέλευσής τους, Καραμπούρνοι (Μαυρονέρι) 55 οικογένειες (241 άτομα) που εγκατέλειψαν την Αδριανούπολη, Σερσεμλή (Ερρόβρωνη) 63 οικογένειες (351 άτομα) από τη Βιζή, Ασκιλάρ (Ευφωτός) 28 οικογένειες (99 άτομα) που ξεκίνησαν από το Μπαμπά Εσκί, Αλή Χοτζαλάρ (Μικρόχαμπος) 15 οικογένειες (67 άτομα) που ήλθαν από το Κάστρο, Μιλάφτσα (Ηλιόλουστο)²¹ 16 οικογένειες (42 άτομα) για τις οποίες η επιτροπή δεν διευκυρίζει την περιοχή προέλευσής τους, Κοιροκούτ (Τέρρουλος) 78 οικογένειες (313 άτομα) που ξεριζώθηκαν από το Λουλέ Μπουργάς²², Σαρή-Γκιόλ (Κρηστώνη) 339 οικογένειες (1.446 άτομα) που ξεκίνησαν από τη Βιζή και 47 οικογένειες (175) που εγκατέλειψαν τη Ραιδεστό²³ και έμεναν σε αντίσκηνα. Από τη Μικρά Ασία εγκα-

ονόμιαζαν (και ονομάζουν) την Αδριανούπολη Edirne, ενώ οι Βούλγαροι Odryn. Η Αδριανούπολη από τον 4ο αιώνα ήταν έδρα επισκοπής, η οποία ανέπτυξε αξιόλογη εκκλησιαστική, κοινωνική και εθνική δράση έως τον Οκτώβριο του 1922, όταν ο ελληνικός πληθυσμός εγκατέλειψε την πόλη και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Περισσότερα για την Αδριανούπολη βλ. Τ. Γεροπούλος, «Αδριανούπολις», Θρησκευτική και Ιστορική Έγκυρη Δομή, τόμ. I, σ. 453-460· τον ίδιον, «Η Μητρόπολις Αδριανούπολεως», ΑΘΑΓΘ 22 (1957) 321-331· Κ. Κουρτίδης, «Τα γράμματα εις τήν Αδριανούπολιν ἐπί Τουρκοκρατίας (1365-1912)», ΑΘΑΓΘ 6 (1938-1939) 113-131· τον ίδιον, «Η Αδριανούπολις», Θρακιά 25 (1956) 165-173· Γ. Κωνσταντινίδης, «Η ἐν Αδριανούπολη Ελληνική κοινότης», Θρακιά 18 (1943) 50-84, 19 (1944) 39-71· Γ. Λαμπτούπαδης, «Η Ελληνική κοινότης Αδριανούπολεως ἐπί Τουρκοκρατίας», Θρακιά 1 (1928) 298-311· Ι. Σαράφογλου, «Περιγραφὴ τῆς Ἀδριανούπολεως», Θρακιά 2 (1929) 66-86· Ν. Βαφειδης, «Ἐκκλησιαστικαὶ ἔπαρχιαι τῆς Θράκης καὶ ὁ φάκελος 434 τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς περὶ Θράκης», ΑΘΑΓΘ 20 (1955) 81-120· Σ. Σακκελλαρίδης, Πόλεις καὶ θέσματα Θράκης καὶ Τονιάς, Θράκη, τ. A', Αθήναι 1929, σσ. 78-80· A. Yerolympos, «A Contribution to the Topography of 19th Century Adrianople» Balkan Studies 31/1 (1993) 49-72· Α. Σαμιοθάκης, Λεξικὸν γεωγραφικὸν καὶ ιστορικὸν τῆς Θράκης ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῆς ἀλώσεως τῆς Κωνσταντινούπολεως 1453, Αθήναι²⁴ 1963, σσ. 23-25· Η. Αξιώτης, Η Αδριανούπολις (Θράκη - Ανατολική Ρωμαϊκία) ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τοῦ 1922, Θεσσαλονίκη 1949· Tosyavizade R. Osman, Edirne Rehnümlesi (Edirne şehr klavuzu) (Οδηγός της Αδριανούπολης), (επιμ. Ratip Kazancıgil) Edirne 1994· O. N. Peremeci, Edirne tarihi (Ιστορία της Αδριανούπολης), İstanbul 1940· O. Yalçın, Edirne (Η Αδριανούπολη), İstanbul 1959· H. İnalcık, «Edirne'nin fethi (1361) [Η ἀλώση της Αδριανούπολης (1361)]», Edirne. Edirne'nin 600 fethi yıldönümü armağan kitabı (Αδριανούπολης). Τιμητικός τόμος για την επέτειο των 600 χρόνων από την ἀλώση της Αδριανούπολης), Ankara²⁵ 1993, σσ. 137-159· R. Kazancıgil, Edirne şehr tarihi kronolojisi (1300-1994) [Χρονολογίας καταλογος των ιστορικών γεγονότων της Αδριανούπολης (1300-1994)], Edirne 1995· Edirne serhatkai rayhatih (Η Αδριανούπολη το σύνορο της πρωτείους), İstanbul 1998.

21. Για την κοινότητα αυτή βλ. Α. Ιγνατιάδης, Τό Ηλιόλουστο τοῦ Κιλκίς, (χωρίς τόπο έκδοσης) 1967.

22. Για το Λουλέ Μπουργάς βλ. Γ. Λαμπτούπαδης, Άπό Αδριανούπολεως εἰς Λουλέ Βουργάσιον μελέτη ιστορική και γεωγραφική μετά πλεισταν στατιστικῶν πληροφοριῶν περὶ τῆς κινήσεως τοῦ πληθυσμοῦ τῆς παιδείας τῆς ἐμπορίας κτλ. (Θρακικῶν Μελετῶν, τόμος Α'), ἐν Αδριανούπολει 1911· «Ἐλδῆσεις ἐξ ἐπαφώνων», ΕΑ 31 (1907) 373-374· Κωνσταντινούπολης ἐπιτροπῆς ἐν Λουλέ-Βουργάς ἐλληνικῆς ὀρθοδόξου κοινότητος, ἐν Κωνσταντινούπολει 1912.

23. Για την Ραιδεστό βλ. Α. Αλεξούδης, «Εἰδήσεις περὶ τῆς ἐν Ραιδεστῷ Μητροπόλεως καὶ τῶν ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ αὐτῆς ἀρχαίων χειρογράφων βιβλίων», Θρακική Ηροσωπογραφία, Αθήναι²⁶ 1991, σσ. 27-31· Μανούηλ Γερεών, «Εἰδήσεις ἐκ κωδίκων θρακικῶν», ΕΑ 31 (1907) 553-556,

ταστάθηκαν στις εξής κοινότητες: Κιλκίς 4 οικογένειες (4 άτομα) από την Τραπεζούντα²⁴, Γραμμάτινα (Εικαστία) 42 οικογένειες (126 άτομα) από την Κολωνία²⁵, Μυλάφτσα 16 οικογένειες (42 άτομα) από την Τρωάδα και στο Κουρκούτ 24 οικογένειες (97 άτομα) από το Ερζερούμ. Στο Κιλκίς²⁶ εγκαταστάθηκε τμήμα των προσφύγων της Βουλγαρίας που ανέρχονταν σε 371 οικογένειες (1.285 άτομα) και προέρχονταν από τη Στρώμνιτσα²⁷. Οι υπόλοιποι

625-628, 638-640, 668-669· Φ. Μανουηλίδης, «Ραιδεστός Ἀνατ. Θράκης», Θρακικά 24 (1955) 7-307· Τ. Γρυπόπουλος, «Σινιμβολή εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἴστορίαν τῆς Ραιδεστοῦ», ΑΘΑΓΘ 18 (1953) 179-192· Κ. Μαμιώνης, «Απὸ τὴν ἴστορίαν καὶ δράσιν τῶν συλλόγων Ραιδεστοῦ Θράκης (1871-1922)», Μνημοσύνη 2 (1968-1969) 278-302· Cumhuriyetin 50 yılında Tekirdağ, 1973, il yiliği (Λεύκωμα του νομού Ραιδεστού για τα 50 χρόνια της δημοκρατίας, 1973), İstanbul 1973.

24. Για την Τραπεζούντα βλ. κυρίως Τ. Εδαγγελίδης, Ἰστορία τῆς Ποντιακῆς Τραπεζούντος ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων τῶν καθ' ἡμᾶς, Ὁδηστός 1898· Σ. Ιωαννίδης, Ἰστορία καὶ στατιστικὴ Τραπεζούντος καὶ περὶ αὐτὴν χώρας, ἐν Κονιταντινούπολει 1870· Ε. Κυριακίδης, Βιογραφία τῶν ἐκ Τραπεζούντος καὶ περὶ αὐτὴν χώρας ἀπό τῆς ἀλώσεως μέχρις ἡμῶν ἀκμασάντων λογίων, ἐν Ἀθήναις 1897· Χ. Φιλιππίδης, Ἡ ἐκκλησία Τραπεζούντος, Λοχείον Πόντου τόμ. 4-5, ἐν Ἀθήναις 1933· Ο. Akbulut, Trabzon (Η Τραπεζούντα), İstanbul 1955.

25. Για την Κολωνία και για τη μητρόπολη Κολωνίας βλ. Γ. Πρεμετίδης (Μητροπολίτης Κολωνίας), Ἡ Τερά Μητρόπολις Κολωνίας, Θεσσαλονίκη 1987· Ἐπιτροπὴ Ποντιακῶν Μελετῶν (Καβάλας), Ἰστορία καὶ λαογραφία ἐκκλησιαστικῆς ἐπαρχίας Κολωνίας καὶ Νικοπόλεως Πόντου (Σευτίν Καραζιώσα), Καβάλα 1964· Ι. Αποστολίδης, «Ἡ ἐκπαίδευσις ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Κολωνίας», Ξενοφάνης 4 (1906) 282-286· Σ. Ζούμποβίδης, «Ἡ Ἐπαρχία Κολωνίας», Ξενοφάνης 7 (1910) 273-282.

26. Η ελληνική κιβέρνηση αρχικά είχε κάνει τη σκέψη να μετονομασθεί το Κιλκίς σε Νέα Στρώμνιτσα και να εγκατασταθούν όλοι οι προερχόμενοι από τη Στρώμνιτσα. Αργότερα αποφάσισε να διατηρήσει το όνομα Κιλκίς, που είχε συνδεθεί με την ιστορική μάχη από την οποία είχε κωμεί όλη η τιμή του ελληνοβουλγαρικού πολέμου. Η απόφαση αυτή έδωσε την αφορμή να εγκατασταθούν και Στρωμνιτσώτες στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι, για να μη χάσουν την ενότητά τους, ίδρισαν το σύλλογο Στρωμνιτσών «Η Τιβεριώπολις» με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με παράποτη στο Κιλκίς. Α. Ἀγγελόπουλος, Βόρειος Μακεδονία. Ὁ ἐλληνισμὸς τῆς Στρωμνίτσης, τοπογραφία-ἱστορία-ἐκκλησία-παιδεία-έθνική καὶ κοινωνική ἔωή, Θεσσαλονίκη 1980, σσ. 150-151.

27. Για τη Στρώμνιτσα βλ. Α. Ρίζος, «Ολίγα τινὰ περὶ Στρωμνίτσης», Ἡμερολόγιον τῆς Ἀνατολῆς 2 (1883) 270-273· Κ. Μπόνης, Ἡ Στρώμνιτσα, Θεσσαλονίκη 1961· Π. Τιβεριωνοπόλιτης, «Ἡ Στρώμνιτσα», Μακεδονικὸν Ἡμερολόγιον (Μακεδονικοῦ Συλλόγου «Ο Μέγας Ἀλέξανδρος»), ἔτος Α' 1908, ἐν Ἀθήναις 1908, σσ. 248-253· Ε. Χαραδράμπουης-Χατζηδημητόριον, «Τὸ ὀλοκαύτωμα τῆς Στρωμνίτσης», Μακεδονικὴ Ζωὴ 15 (1967) 34-37· Λ. Λευκίδης, «Τὸ ολοκαύτωμα τῆς Στρωμνίτσης», Κιλκισιακὸν Ἡμερολόγιο 1 (1984) 59-61· Λ. Φάσσος, Ἡ Στρώμνιτσα από τὴν εποποίia, στο δρόμο, Κιλκίς 1990· A. Istirkoff, Stumiško (Η επαρχία Στρωμνίτσης), Sofija 1924· V. Kančev, «Putovanc po dolinite na Struma, Mesta i Bregalnica» (Περιοδεία στις κοιλάδες της Στρωμνίτσας, Νέστου και Bregalnica), Sbornik za narodni umotvorenija, nauka i knjižnina 4 (1891) 19-45· B. Panov, «Crkveno-prosvetnite borbi vo Strumičko vo XIX vek» (Οι εκκλησιαστικοί και εκπαιδευτικοί αγώνες στην περιοχή της Στρωμνίτσας κατά τον 19ον αιώνα), Glasnik na Institutot za Nacionalna Istorija 3 (1959) 83-118 (μετάφραση στα ελληνικά βλ. Δελτίον Σλαβικῆς Βιβλιογραφίας 21 (1969) 46-70)· M. Pandevski-Gtoev Trnkata, Strmica i Strumičko niz Istorijata (Η Στρωμνίτσα και η επαρχία Στρωμνίτσης δια της ιστορίας), Strumica 1969 (βλ. βιβλιογραφικό σημειώματα υπό Αθανασίου Αγγελοπούλου, στο Δελτίον Γιουγκοσλαβικῆς Βιβλιογραφίας 2 (1972) 26-33).

πρόσφυγες από τη Βουλγαρία εγκαταστάθηκαν στα παρακάτω χωριά: Λραγομέρι (Βαφιοχώρι)²⁸ 75 οικογένειες (329 άτομα) από τη Στρώμνιτσα, Αμάπο-Κιού (Μάνδρες) 53 οικογένειες (199 άτομα) από το Ορτάκιο²⁹, Σνεύτσε (Κεντρικό) 95 οικογένειες (439 άτομα) από τη Στρώμνιτσα και στη Μυλάφτσα μία οικογένεια (1 άτομο) από τη Στρώμνιτσα. Τέλος, οι πρόσφυγες του Καυκάσου τοποθετήθηκαν στις εξής κοινότητες: Κιλκίς 60 οικογένειες (284 άτομα) από το Κάρσ, Γκιούλ-Ομπασι (Πικρολίμνη) 39 οικογένειες (169 άτομα) από το Κάρσ, Λοϊρανλή 8 οικογένειες (42 άτομα), για τις οποίες ο πίνακας δεν διευκρινίζει την περιοχή προέλευσής τους, Σαρή-Κιού (Ποταμιά) 60 οικογένειες (306 άτομα) από το Κάρσ και την Τιφλίδα, Μουτούλοβο (Μεταξοχώρι) 10 οικογένειες (47 άτομα) από το Κάρσ, Μυλάφτσα 6 οικογένειες (29 άτομα) από το Κάρσ και στο Κουρκούτ 77 οικογένειες (317 άτομα) από το Κάρσ. Στο Κιλκίς και την περιφέρειά του εγκαταστάθηκαν συνολικά 943 οικογένειες (3.956 άτομα) από τη Θράκη, 86 οικογένειες (269 άτομα) από τη Μικρά Ασία, 595 οικογένειες (2.253 άτομα) από τη Βουλγαρία και 260 οικογένειες (1.194 άτομα) από τον Καύκασο. Οι προσφυγικές οικογένειες ανέρχονται συνολικά σε 1.868 (7.630 άτομα) (πίν. 2). Στην περιφέρεια Κάτω Θροδωράκι εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες που ήλθαν από τη Θράκη και συγκεκριμένα από την επαρχία Βιζύης και Μηδείας³⁰. Από τη Μηδεία εγκαταστάθηκαν στο χωριό Μουζαλή (Κλιστό) 73 οικογένειες (301 άτομα), ενώ οι υπόλοιποι πρόσφυγες που προέρχονταν από τη Βιζύη εγκαταστάθηκαν στα εξής χωριά: Κούσοβο (Κοκκινιά) 25 οικογένειες (87 άτομα), Μπαζ-Μαχλέ (Κεφαλοχώρι) 100 οικογένειες (433 άτομα), Δειφλίκ-Μαχλέ (Λαγκαδοχώρι) 21 οικο-

28. Για την κοινότητα Δραγομί βλ. Έθνικός Σύλλογος Διδασκάλων και Νηπιαγωγῶν Παννίας, Η ἐκπαιδευτικὴ περιφέρεια Παιονίας· γεωφυσική, ιστορική, οἰκονομική, λαογραφική καὶ δημοσιογραφικὴ μελέτη, Ἀθῆναι 1965, σσ. 94-95 (στο εξής: Έθνικός Σύλλογος Διδασκάλων).

29. Για το Ορτάκιο (Λιτίτσιος) βλ. N. Ροδούνου, «Ολίγα περὶ τῆς μητροπόλεως Λιτίτσιος», Θρακικά 12 (1939) 94-102· «Θράκη - Η ἐκπαιδευτικὴ καὶ ηθικὴ κατάστασις τῆς ἐπαρχίας Λιτίτσιος - σχολεῖα, διδάσκαλοι καὶ μαθηταί - εἰς τινὰ δοφείται ἡ τελουμένη νῦν πρόσοδος», ἐφ. Ἀγών 19 Απριλίου 1907, ἀριθ. φ. 417· ποβλ. «Εἰδήσεις ἐξ ἐπαρχῶν», ΕΑ 31 (1907) 195-197· G. Chassiotis, *L'instruction publique chez les Grecs*, Paris 1881, σ. 502.

30. Η Βιζύη αρχικά αναφέρεται ως επισκοπή στην Α' Οικουμενική σύνοδο (325) και σε μεταγενέστερες Οικουμενικές Συνόδους, Γ' (431) και Δ' (451). Αργότερα προήχθη σε αρχιεπισκοπή και στα μέσα του 14ου αιώνα σε μητρόπολη. Πριν το 1682 ενώθηκε με την εφημισθείσα τότε μητρόπολη Μηδείας και απετέλεσε τη μητρόπολη Βιζύης και Μηδείας. Στις αρχές του 18ου αιώνα οι δύο μητροπόλεις κατέστησαν και πάλι αυτόνομες, ενώ επί παραίσχου Ιερεμίου Γ' (α' 1716-1726) ενώθηκαν και πάλι. Η μητρόπολη Βιζύης και Μηδείας διαλύθηκε το 1922, διότι το ποιμνιό της μετανέστευσε στην Ελλάδα. Βλ. Σ. Λαζίδης, Ιστορία τῆς ἐπαρχίας Βιζύης και Μηδείας ἀπό τὸν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τὸν καθ' ὥμας, ἐν Κωνσταντινουπόλει 1899· του ίδιου, «Ιστορία τῆς ἐπαρχίας Βιζύης και Μηδείας», Θρακικά 4 (1982-1984) 33-40· Ανθίμον μητρ. Βιζύης, «Βιαλοπραγίαι καὶ ἐπιβουλαί. Β' Ἐκθεσις μητροπολίτου Βιζύης», ΕΑ 32 (1908) 382-383· N. Βαφείδης, «Η ἐκκλησιαστικὴ ἐπαρχία Βιζύης», ΑΘΛΓΘ 19 (1954) 193-212· J. Dartigouzès, *Notitiae episcopatum Ecclesiæ Constantinopolitanæ*, Paris 1981, σσ. 126, 132, 205· B. Σταυρίδης, Επισκοπικὴ ιστορία, σσ. 381-392.

γένειες (88 άτομα), *Μοιστερέκ* (Μελισσουργείο)³¹ 29 οικογένειες (120 άτομα), *Μίλοβο* (Ελληνικό) 40 οικογένειες (155 άτομα), *Παντίσσα* (Φύσκα)³² 59 οικογένειες (300 άτομα), *Μπέικοβα* (Άγιος Μάρκος) 29 οικογένειες (150 άτομα) και *Ραγιάν* (Βάθη) 136 οικογένειες (579 άτομα). Το σύνολο των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην ευρύτερη περιφέρεια του Κάτω Θεοδωρακίου ανέρχονταν σε 512 προσφυγικές οικογένειες (2.168 άτομα) (πίν. 3). Στην περιφέρεια Αρχαγγέλων ήλθαν πρόσφυγες από τη Θράκη και τη Βουλγαρία. Οι προεχόμενοι από τη Θράκη εγκαταστάθηκαν στις εξής κοινότητες: *Βλαδίρι* (Ακρίτας) 11 οικογένειες (40 άτομα) από τη Ραιδεστό και τις Σαράντα Εκκλησίες³³, *Τσικούντσα* (Μεγάλη Στέρνα) 13 οικογένειες (68 άτομα), για τις οποίες δεν σημειώνεται ο τόπος προέλευσής τους, *Καλίνοβο* (Σουλτογιανναϊκα)³⁴ 13 οικογένειες (49 άτομα) από το Γιουβαλή, *Σούρλοβο* (Αμάραντα) 87 οικογένειες (365 άτομα) που δεν σημειώνεται ο τόπος προέλευσής τους, *Τσιγδεμέλι* (Μεταμόρφωση) 24 οικογένειες (97 άτομα) από το Σαράϊ, *Ακίντζαλη* 2 οικογένειες (17 άτομα), για τις οποίες δεν αναφέρεται ο τόπος προέλευσής τους, *Κάτω Πορόϊα* 16 οικογένειες (66 άτομα) από τις Μέτρες³⁵, *Άνω Πορόϊα* 84 οικογένειες (347 άτομα), για τις οποίες δεν γνωρίζουμε τον τόπο προέλευσής τους, *Κράσταλι* (Κορώνα) 95 οικογένειες (337 άτομα) από το Καβάκι, Σαράϊ και Τσακηρόλι, *Μπουγιούκλη* (Ακρίτας) 11 οικογένειες (32 άτομα) από το Ορτάκιοϊ και τις Σαράντα Εκκλησίες και στο Έρτσελη (Αλεξάνδρα) μία οικογένεια (4 άτομα) από τη Γκιουμουλτζίνα (Κομοτηνή). Στη Σφεταπέκτα (Αγία Παρασκευή) ήλθαν 7 οικογένειες (36 άτομα) από την Κολωνία

31. Για το Μελισσουργείο βλ. Β. Φραγκίδης, *Από το Καρς του Καυκάσου*.

32. Για την Πλανίτσα (Φύσκα) βλ. Λ. Κοντοείδης, *Κιλκισιώτικα πατριδογραφικά θέματα Α'*, Άλιμνα 1982, σ. 30 (στο εξής: *Κιλκισιώτικα πατριδογραφικά θέματα*). Πρβλ. Λ. Κανατσούλης, *Τοποφία της Μακεδονίας μέχρι τον Μεγάλου Κωνσταντίνου, Θεσσαλονίκη* 1964, σ. 12.

33. Για τις Σαράντα Εκκλησίες βλ. Μ. Χριστόδουλος, *Περιγραφή ίστοριογεωγραφική της έπαρχιας Σαράντα Εκκλησιών*, ἐν Αθήναις 1881· τον ίδιου, *'Η Θράκη και αἱ Σαράντα Εκκλησίαι μετά τινῶν διοικητικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων*, ἐν Κωνσταντινουπόλει 1897· Κ. Χατζόπουλος, «Η έπαρχια 40 Έκκλησιῶν» *Θρακική Προσωπογραφία*, σσ. 181-203· Κανονισμός διέπων τὰ Κοινωνικά της Έπαρχιας Σαράντα Εκκλησιών, ἐν Κωνσταντινουπόλει 1908· Σ. Ψάλτης, *Θρακικά ἡ μελέτη περὶ τοῦ γλωσσικοῦ ιδώματος τῶν Σαράντα Εκκλησιών*, (χωρὶς τόπο έκδοσης) 1905· Ι. Γιαννακόπουλος, *Ἐν Σαράντα Εκκλησίαις τῆς Ανατολικῆς Θράκης, Θεσσαλονίκη* 1994· Ν. Καραζατ, *Efsaneden gerçeğe Kırklareli*, (Οι Σαράντα Εκκλησίες από το μέθο στην πραγματικότητα), *Kırklareli* 1995.

34. Για την κοινότητα Καλίνοβο (Σουλταγιανναϊκα) βλ. *Έθνικός Σύλλογος Διδασκάλων*, σσ. 99-100.

35. Για τις Μέτρες βλ. Π. Βαλσαμίδης, *Η Ιερά Μητρόπολις Μετρών και Αθύρων. Εκκλησιαστική εκπαίδευσική και κοινωνική δραστηριότητα επί τη βάσει ανεκδότων κωδίκων (μέσα 18ου αιώνα-1927)* (ανεκδότος διδακτορική διατριψή που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής σχολής του Λριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), *Θεσσαλονίκη* 1998· του ίδιου, «Σφραγίδες της έπαρχιας Μετρών και Αθύρων», *Επιστημονική Ετετηρίδα Θεολογικής Σχολής. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας* 5 (1998) 295-305· Ε. Παπαθεοδώρου, *Μέτρες, Σωζούπολη, Γέρμυρα*, 1981.

της Μικράς Ασίας. Οι πρόσφυγες της Βουλγαρίας εγκαταστάθηκαν στα χωράφια: Μπρες (Ακρολίμνη Μουριών) 7 οικογένειες (23 άτομα) από τη Λοϊζάνη, Σούγκοβι (Αμάραντα) 24 οικογένειες (134 άτομα), για τις οποίες δεν αναφέρεται ο τόπος προέλευσής τους, Ακίντσαλη (Μουριές) 11 οικογένειες (37 άτομα) από τη Λοϊζάνη, Κάτω Πορδία 24 οικογένειες (113 άτομα) από το Ορτάκιοϊ, Ποταρός (Δροσάτο) μία οικογένεια (5 άτομα) από τη Λοϊζάνη και στο Πόποβο (Μυριόφυτο) μία οικογένεια (5 άτομα) από τη Στρώμνιτσα. Σε δεκαέξι χωράφια της περιφέρειας Αρχαγγέλου εγκαταστάθηκαν συνολικά 441 οικογένειες (1.816 άτομα). 357 οικογένειες (1.422 άτομα) προέρχονταν από τη Θράκη, 77 οικογένειες (358 άτομα) από τη Βουλγαρία και 7 οικογένειες (36 άτομα) από τη Μικρά Ασία (πίν. 4)³⁶.

Από τα τέλη του 1914 έως το 1915 εγκαταστάθηκαν στο Κιλκίς περίπου 35 οικογένειες από το Ακαλαν³⁷ της Βουλγαρίας. Το 1970 στο Κιλκίς κατοικούσαν 76 οικογένειες (208 άτομα)³⁸, ενώ σήμερα ζουν περισσότερες από 90 οικογένειες απόγονοι των Ακαλανιωτών³⁹.

Από επιστολή του αντιπρόσωπου του διοικητικού τμήματος Αρχαγγέλου προς τον υποδιοικητή Κιλκίς, με ημερομηνία 11 Λεκεμβρίου του 1914, πληροφορούμαστε την πολιτική, οικονομική, εθνολογική και κοινωνική κατάσταση του τμήματος. Ο αντιπρόσωπος στην επιστολή του για τους πρόσφυγες, τους Τούρκους και τους βουλγαρόφωνους σημειώνει τα εξής: είναι ἀνάγκη ἀπόλυτος, νὰ προέλθῃ ἀραιός πρωτίστως ἡ πολιτεία και νὰ συστήσῃ διὰ τῶν δργάνων αὐτῆς τὸν τρόπον καὶ τὰ μέσα, δι' ὃν θὰ δυνηθῶσι καὶ οἱ εἰς τὰ διάφορα χωράφια ἐγκατασταθέντες πρόσφυγες καὶ οἱ Ὀθωμανοί καὶ οἱ Χριστιανοί Βουλγαρόφωνοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, πᾶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιδοθῶσιν εἰς διάφορα βιοποριστικά ἐπαγγέλματα καὶ δὴ εἰς τὴν καλλιέργειαν τῶν ἀπείρων ἐγκαταλειπμένων γαῦῶν ... είναι ἀνάγκη ἀπόλυτος, διπος ἡ ἓντηρεσία μεριμνήσῃ καὶ χορηγηθῶσι ... ἐν πρώτοις τ' ἀπαραίτητα γεωργικά ἐργαλεῖα καὶ ἐκ δευτέρου νὰ ἔξαποστείλῃ ὡς ἄλλους ἀποστόλους διαφόρους γεωπόνους, διπος διδάξωσιν αὐτούς τὸν τρόπον τῆς καλλιέργειας τῆς τόσῳ προσοδοφόρου γωνίας ταύτης τῆς Μακεδονίας. Ο αντιπρόσωπος στην επιστολή του ακόμη τονίζει δύναται τις, νὰ ἐννοήσῃ καὶ τὴν κοινωνικὴν θέσιν τῶν κατοίκων, οἵτινες ζῶντες ἐν ἀρχεγόνῳ καταστάσει ἀγνοοῦσι τελείως τὰς ἐν γένει κοινω-

36. ΙΑΜ. ΓΔΜ, φακ. 64, 'Ἐπιτροπὴ Ἐγκαταστάσεως Προσφύγων, πρὸς τὸν Γενικὸν Λιοτετὴν Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 21 Αὐγούστου 1914.

37. Το Ακαλάν εκκλησιαστικά ανήκε στη μητρόπολη Λιτέτσες. Βλ. Σ. Ψάλτης, 'Η Θράκη καὶ ἡ δύναμις τοῦ ἐν αὐτῇ ἑλληνικοῦ στοιχείου, ἐν Ἀθήναις 1919, σσ. 155,156. Πίνας γενικὸς τῶν ἐν τῇ Εὐρωπαϊκῇ Τουρκίᾳ ἑλληνικῶν σχολείων, ἐν Κωνσταντινούπολει 1902, σσ. 42-43.

38. Χ. Ζαφειριάδης, Οἱ Ἀκαλανῖται καὶ τὸ χωράφι τους. Σημειώματα καὶ ἀναφοράσεις, Θεσσαλονίκη 1970, σσ. 51-53.

39. Γ. Εχέδωρος, Ιστορία του Κιλκίς (Ἡ μεταξύ Πάτηκου καὶ Κρουσίων χώρα), Κιλκίς 21996, σσ. 368-369 (στο εξής: Ιστορία του Κιλκίς).

νικάς και ἀνθρωπιστικάς αὐτῶν ὑποχρεώσεις, ἡ ὁποία ἐλπίζω σὺν τῷ χρόνῳ νὰ βελτιωθῇ ἐπαισθητῶς μετά τὴν ἐγκατάστασιν μάλιστα τῶν Ἑλλήνων διδασκάλων⁴⁰.

Την περίοδο 1913-1914 με την εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία αρχίζει παράλληλα και η μαζική φυγή των μουσουλμανικών πληθυσμών της Μακεδονίας προς την Τουρκία, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στην Ανατολική Θράκη και τη Μικρά Ασία⁴¹. Στις μεταναστεύσεις των Τούρκων από τη Μακεδονία αναφέρεται με δημοσιεύματά της⁴² η τουρκική εφημερίδα *Yeni Asır*⁴³ (Νέος Αιώνας) όπου μεταξύ άλλων διαμαρτύρεται για αυθαιρεσίες των Ελλήνων σε βάρος των Τούρκων στη Μακεδονία. Οι ίδιες αυθαιρεσίες των Ελλήνων καταγγέλλονται επίσης τη 10η Αυγούστου του 1914 και από το Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης με διακοίνωσή του στο Γενικό Διοικητή Μακεδονίας. Η διακοίνωση είναι γραμμένη στα γαλλικά και μεταφρασμένη στα ελληνικά και κάνει λόγο για βίαιες ενέργειες σε χωριά της Μακεδονίας που υποκινήθηκαν, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, από Έλληνες πρόσφυγες. Όσον αφορά στην περιοχή Αβρέτ Χισάρ (Κιλκίς), η διακοίνωση αναφέρει ότι οι Έλληνες πρόσφυγες κατέλαβαν τους καλλιεργημένους αγρούς των μουσουλμάνων και συμπεριφέρονταν σαν να ήταν νόμιμοι ιδιοκτήτες. Οι Αρίφ Αβδουλλάχ Τσαούνς, Μουσά Αγά και Χασάν Αγά είδαν τα 405 καλλιεργημένα στρέμματά τους να σφετερίζονται από τους Έλληνες πρόσφυγες⁴⁴. Σε άλλη περί-

40. *IAM, ΓΔΜ*, φακ. 14, επιστολή του αντιπροσώπου του διοικητικού τμήματος Αρχαγγέλων πρός τὸν υποδιοικητή Κιλκίς, Αρχάγγελοι, 11 Δεκεμβρίου 1914.

41. Για τις μεταναστεύσεις των Τούρκων βλ. Σ. Πελασγίδης, *Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930)*. Ο πόνος και η δόξα, Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 113-130 (στο έξης: *Προσφυγική Ελλάδα*) του ίδιου, «Μετακινήσεις πληθυσμών μετά τους βαλκανικούς πολέμους. Η περίπτωση των Μουσουλμάνων της Μακεδονίας (1913-1914)», *Έλληνική Ιστορική Εταιρεία. Πρακτικά ΙΖ' Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου (31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 1996)*, Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 317-332. Πρβλ. R. Kaplanoglu, *Bursa'da Mühalede (1923-1930 Yunanistan'a göçmenleri)* (Η ανταλλαγή στην Προύσα). (Οι πρόσφυγες από την Ελλάδα 1923-1930)), İstanbul 1999, σσ. 67, 120-122.

42. Βλ. Για τα σχετικά δημοσιεύματα της εφημερίδας *Yeni Asır* βλ. τη μελέτη του Σ. Πελασγίδη, *Προσφυγική Ελλάδα*, σσ. 114-117.

43. Η εφημερίδα ιδρύθηκε το 1895 στη Θεσσαλονίκη από τους Abdurrahman Arif Bilḡin και Fazlî Necip και συνεχίζει να εκδίδεται από το 1924 στη Σμύρνη. Βλ. T. Parlak, *Yeni Asır'ın Selânik yillardı — "Evlad'ı Fatihân diyâr-ları"* 1895-1924 (Τα χρονικά της Γενί Ασίρ στη Θεσσαλονίκη «Τα εδάφη των παιδιών του Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ»), İzmir 1986; M. Kanavulaklıçes, *Εφημεριδογραφία της Θεσσαλονίκης: συμβολή στην ιστορία του τόπου*, A' Touφκοχαράτια, Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 299-315· M. Orhan Bayrak, *Türkiye' de gazeteler ve dergiler sözlüğü (1831-1993)* (Λεξικό των εφημερίδων και των περιοδικών της Τουρκίας (1831-1993)), İstanbul 1994, σσ. 156-157· H. Duman, *Osmalı-Türk süreli yayınları ve gazeteleri (1828-1928)* (Οθωμανικές τοπικές εκδόσεις και εφημερίδες (1828-1928), Ankara 2000, σσ. 927-928.

44. *IAM, ΓΔΜ*, φακ. 76, διακοίνωση τοῦ Γενικοῦ Προξενείου Θεσσαλονίκης πρός τὸν Γενικό Διοικητή Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 10 Αύγουστου 1914. Οι Τούρκοι κάτοικοι της υποδιοικησης Κιλκίς άρχισαν να αναχωρούν συστηματικά από τον Μάρτιο του 1914 για την Τουρκία. *IAM, ΓΔΜ*, φακ. 14, επιστολή του υποδιοικητή Κιλκίς προς τὸν νομάρχη Θεσσαλονίκης,

πτωση Τούρκοι, και συγκεκριμένα οι κάτοικοι των χωριών Αρμουπλή (Μεγάλη Βρύση) και Ορέβιστα (Πευκόδασο), όταν έφυγαν γκρέμισαν τις οικίες τους, επειδή δεν βρήκαν ενοικιαστές να τις νοικιάσουν⁴⁵. Δεν ήθελαν να εγκατασταθούν σε αυτές Έλληνες πλόσφυγες. Από έγγραφο του διοικητικού αντιπροσώπου του τμήματος Κάτω Θεοδωρακίου, με ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 1914, προς τον υποδιοικητή Κιλκίς διαβάζουμε ‘Ηρεμία και ήσυχια άπόλιτος ύπό τὴν ἔποιψιν ταύτην κρατεῖ καθ’ ὅλον τὸ τμῆμα μου. Καὶ τὸ ἐλάχιστον κίνημα πολιτικῆς φύσεως δὲν ἐγένετο μέχρι τοῦδε ἐν αὐτῷ καίπερ κατοικουμένῳ ύπό διαφόρων στοιχείων, ἢτοι ύπό Χριστιανῶν-πρόδος τῆς Ἑλληνικῆς κατοχῆς φανατικῶν Βουλγάρων-Οθωμανῶν καὶ προσφύγων ὁμογενῶν. Οἱ Βουλγαρόφωνοι⁴⁶ κάτοικοι, ἐπίσης καὶ οἱ Τούρκοι ὄντες εὐχαριστημένοι ἐκ τοῦ τρόπου τῆς διοικήσεως τῶν Ἀρχῶν, διάγονιν φιλησύχως, ἀσχολούμενοι προθύμως εἰς τὰ εἰληνικά των ἔργα. Τοσαύτη δὲ εἶναι ἡ εὐχαριστησίς των, ὥστε δὲ παύουσι νὰ περιγράφωσι τὴν καλήν των κατάστασιν εἰς τοὺς ἐν Βουλγαρίᾳ καὶ Τουρκίᾳ συγγενεῖς των προτρέποντες αὐτοὺς νὰ παλινοστήσωσι. Μόνον τὰ εἰς βάρος των συχνάκις διαπραττόμενα ύπό τῶν συνοικούντων προσφύγων ἀδικήματα, ἐνοχλοῦσιν αὐτοὺς προκαλοῦντα τὴν δυσφορίαν

Κιλκίς, 24 Δεκεμβρίου 1914.

45. ΙΑΜ, ΓΑΜ, φακ. 76, σημείωμα, με τίτλο: «Μεταναστεύσεις Μουσουλμάνων», ἐκθετικής χωρίς πηγομηνία (στο εξής: «Μεταναστεύσεις Μουσουλμάνων»).

46. Ο αντιπρόσωπος του διοικητικού τμήματος Κάτω Θεοδωρακίου στο ίδιο έγγραφο αναφέρει σχετικά: Οἱ Βουλγαρόφωνοι πρὸ 25ετίας ἵσαν ὅρθιδοις ύπό τὸ Πατριαρχεῖον, ἐδίδασκοντο τὰ Ἑλληνικά χράματα χωρὶς νὰ κατορθωνοῦν νὰ ἐκμάθων τὴν Ἑλληνικὴν ποτέ, ἐνεκα τῆς πλημελεστάτης καὶ τὰ μάλιστα ἀμεθόδου διδασκαλίας καὶ τῆς καθόλου πεζότητος τῶν διδασκάλων τότε, περιοριζούμενον εἰς μόνην τὴν ἀνάγνωσιν τῶν ἑκκλησιαστικῶν καὶ τὴν δι- Ἑλληνικῶν χαρακτήρων γραφήν τῆς ἐπιτοπίου γλώσσας. Κατὰ τὸ διαφρεντανετές διάστημα, ἀπεχομένοις πρὸτερανῶν τῆς Ἀνατολικῆς Ὁρθοδοξίου ἑκκλησίας προσπλησθέντες ύπό τῆς Βουλγαρικῆς πρωταγάνδας τινές δ’ ἐξ αὐτῶν ύπό τῆς Σερβικῆς τοιαύτης, διατηροῦντες Πατριαρχικού. Βραδύτερον οἱ πλεῖστοι ἐγένοντο Βούλγαροι καθολικοὶ ... Η γλώσσα τὴν ὅποιαν ὅμιλοισιν, εἶναι μικτὴ συνι σταμένη ἀπὸ λέξεις Ἑλληνικάς, Τουρκικάς, Λατινικάς καὶ πρὸ πάντων Σλαβικάς. Οἱ γέροντες καὶ ἄνω τῶν 40 ἐτῶν ἡλικιας γράφωσι καὶ ἀναγινώσκουσιν Ἑλ- ληνιστι, πλὴν ἐν τῇ γραφῇ μεταχειρίζονται βουλγαρικάς λέξεις, φελίζοντες ὀλίγας μόνον Ἑλληνικάς, τὰς ὅποιας παταγαλιστὶ ἐδιδάχθησαν καὶ ἐνθυμοῦνται ἀκόμη ἀπὸ τῶν καιρὸν τῆς φοιτήστως των εἰς τὸ Ἑλ. σχολεῖον. Οἱ νέοι πάντες ἐδιδάχθησαν τὴν Βουλγαρικὴν ἐν τῷ σχο- λείῳ. Ήδη δὲ ἴδρυθείσης νικτερινῆς σχολῆς, μανύλανοι τὴν Ἑλληνικὴν καὶ μετ’ οὐ πολὺ θὰ ὄψονται νὰ συνδιαλέγονται ὅποιοδήποτε καὶ γράφωσιν Ἑλληνιστί. Μεγάλην πρόσοδον ἀπετελεσσαν οἱ κάτω τῶν 15 ἐτῶν ἡλικίας, ἢτοι οἱ φοιτῶντες νῦν εἰς τὸ σχολεῖον ἔμαθον καὶ γράφουν τὴν Ἑλληνικὴν ἀρκετά καλά. Ιδία τὰ παιδία καὶ τὰ κοράσια μέχρις ἐπτὰ ἐτῶν θαυμα- σίως προώδευσαν καὶ ἔχουν προσφορὰν ἀριστηρὰ μὴ διακρινόμενα διτέ εἶναι Βουλγαρόφωνα. Ἑλ- ληνες βουλγαρόφωνοι ὑπάρχουν ἐν Μυρόβῳ μόνον, διατηρήσαντες τὴν ἐθνικότητά των καὶ τὰ σχολεῖα των καὶ ἐν καιρῷ τῆς βουλγαρικῆς τρομοκρατίας κατὰ τῶν Μακεδονικῶν ἀγῶνα, ὑπα- γόμενοι ἑκκλησιαστικῶς εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπισκοπὴν Πολυναῆς (Δοϊράνης). Λιατρηρήθηκε η ορθογραφία καὶ η στίξη του κειμένου. ΙΑΜ, ΓΑΜ, φακ. 14, ἔγγραφο τοῦ διοικητικού ἀντιπρο- σώπου του Κάτω Θεοδωρακίου πρὸς τὸν ύποδιοικητή Κιλκίς, Κάτω Θεοδωράκι, 14 Δεκεμβρίου 1914.

των και τὸ μῆσος μεταξύ των, καθισταμένου τοῦ βίου των δισκόλου ἡ νὰ μὴ εἴπω ἀβιώτου, μάλιστα ἡνάγκασαν τὰ τοιαῦτα οἰκογενείας τινὰς βουλγαροφώνους εἰς μετανάστευσιν. Από το ίδιο ἔγγραφο πληροφορούμαστε ότι στο διοικητικό τμήμα Κάτω Θεοδωρακίου κατοικούσαν 9.458 μουσουλμάνοι, 2.605 πρόσφυγες και 2.498 βουλγαρόφωνοι. Το ἔγγραφο μας πληροφορεῖ ακόμη ότι εκτός από τους ελληνόφωνους πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν και ξενόγλωσσοι, όπως από την περιφέρεια της Στρόμνιτσας που μιλούσαν τη βουλγαρική και από τη Μικρά Ασία τη λαζική⁴⁷.

Την ίδια περίοδο, μαζί με τους Έλληνες πρόσφυγες που ήλθαν από τη Στρόμνιτσα και εγκαταστάθηκαν στο Κιλκίς και την περιφέρειά του ήλθαν και από οκτώ χωριά της περίπου 4.000 Τούρκοι, οι οποίοι έμειναν περίπου ένα μήνα στο χωριό Γιουντζίδες (Κύμινα). Το Γραφείο Εργασίας ανέλαβε την περιθαλψή και την τροφοδοσία τους, με προοπτική να τους προωθήσει σταδιακά στην περιφέρεια του Κιλκίς. Οι Τούρκοι όμως προτίμησαν να πουλήσουν τις περιουσίες τους και να φύγουν στη Μικρά Ασία με έξοδα της Ελληνικής Κυβέρνησης⁴⁸.

Από άλλα επίσημα ἔγγραφα και αιτήσεις των προσφύγων προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας πληροφορούμαστε ότι στις αρχές Μαρτίου του 1916 το Γενικό Συμμαχικό Στρατηγείο αποφάσισε να εκτοπίσει τους πρόσφυγες των κοινοτήτων Γραμμάτινα, Σεϊδελή (Ευζώνων), Δαουτλή (Επτάλοφος) και Ερεσλή (Καλολίβαδο) της υποδιοίκησης Κιλκίς και να κατεδαφίσει όλες τις οικίες τους⁴⁹. Τα Ιταλικά και Γαλλικά στρατεύματα που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μετέτρεψαν, κάνοντας τις αναγκαίες εργασίες, τις οικίες των προσφύγων σε καταυλισμούς και οχυρωματικά έργα. Οι πρόσφυγες μαζί με τις οικίες τους εγκατέλειψαν τα έπιπλα και τα σκεύη τους, καθώς και τα χωράφια που είχαν στείρει. Εδώ να σημειώσουμε ότι εκτός από τις παραπάνω κοινότητες, ζημιές υπέστησαν και άλλες κοινότητες της υποδιοίκησης Κιλκίς (πίν. 1). Μετά τη λήξη του Α' Παγκοσμίου πολέμου (1914-1918) οι κάτοικοι των παραπάνω κοινοτήτων ζήτησαν αποζημιώσεις από την Ελληνική Κυβέρνηση, υποβάλλοντας προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας καταλόγους, οι οποίοι θεωρήθηκαν μάλιστα βάσιμοι και αληθείς⁵⁰. Συγκεκριμένα η κοινότη-

47. Ο.π.

48. *IAM, ΓΑΜ*, «Μεταναστεύσεις Μουσουλμάνων». Ηρβλ. Σ. Πελαγίδης, *Προσφυγική Ελλάδα*, σ. 125, 453.

49. Οι οικίες της κοινότητας Γραμμάτινα κατεδαφίστηκαν από τα Ιταλικά στρατεύματα, εκτός από το ναό της, ενώ των κοινοτήτων Σεϊδελή, Λαουτλή και Ερέσλη παρατηρείται από τα Γαλλικά. *IAM, ΓΑΜ*, φακ. 94, επιτολή της Διεύθυνσης Εποικισμού Μακεδονίας προς τη Γενική Λιοκήση Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2 Μαΐου 1919: *IAM, ΓΑΜ*, φακ. 94, κατάλογος έμφανιν τάς προξενειθείσας ζημιάς εἰς τό χωριόν Γραμμάτινα υπό τῶν συμμαχικῶν στρατευμάτων, Κουρχούν, 14 Μαρτίου 1919 (στο εξής: Κατάλογος έμφανιν τάς προξενειθείσας ζημιάς).

50. *IAM, ΓΑΜ*, φακ. 94, επιτολή της Διεύθυνσης Εποικισμού Μακεδονίας προς τη Γενική

τα Γραμμάτινα που κατοικούνταν από 48 προσφυγικές οικογένειες δήλωσε ότι καταστράφηκαν 327 στρέμματα σίτου που αντιστοιχούσαν σε 32.700 δραχμές, 242 στρέμματα κρίθης σε 19.520 δραχμές, 309 στρέμματα αραβόσιτου σε 22.370 δραχμές, 29 στρέμματα πατάτες σε 2.780 δραχμές, 10 στρέμματα φασόλια σε 1.000 δραχμές, 20 στρέμματα κουκιά σε 1.950 δραχμές, 124 στρέμματα καπνού σε 62.000 δραχμές, 4 στρέμματα σίκαλης σε 360 δραχμές, 68 στρέμματα λαχανώκητων σε 20.500 δραχμές, 14 στάβλοι σε 7.300 δραχμές, 11 οικίες σε 7.050 δραχμές, 1 καφενείο σε 2.000 δραχμές και 1 όνος σε 500 δραχμές. Οι ζημιές ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των 180.030 δραχμών (πίν. 6). Οι πρόσφυγες της κοινότητας Σεϊδελή παρουσίασαν κατάλογο⁵¹ με 22 οικογένειες (96 άτομα) καταστράφηκαν 110 στρέμματα σίτου που ανέρχονταν σε 11.000 δραχμές, 101 στρέμματα κρίθης σε 8.100 δραχμές και 5 στρέμματα βρόμης σε 600 δραχμές· οι ζημιές ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των 21.110 δραχμών (πίν. 7)⁵². Στον κατάλογο της κοινότητας Δαουτλή⁵³ καταγράφονται 17 οικογένειες (72 άτομα), οι οποίες υπέστησαν ζημιές σε 127 στρέμματα σίτου και 115 στρέμματα κρίθης με συνολική αξία εσοδείας που ανερχόταν στο ποσό των 21.100 δραχμών (πίν. 8). Και η κοινότητα Ερεσελή σε κατάλογο ζημιών της⁵⁴ αναφέρει 10 οικογένειες (53 άτομα), των οποίων καταστράφηκαν 67 στρέμματα σίτου και 45 στρέμματα κρίθης με συνολική αξία εσοδείας που ανερχόταν στο ποσό των 10.300 δραχμών (πίν. 9). Από τις παραπάνω κοινότητες τις μεγαλύτερες ζημιές υπέστη η κοινότητα Γραμμάτινα⁵⁵. Οι κάτοικοι της σε αίτησή τους προς το Υπουργείο Γεωργίας, στο τμήμα της Διεύθυνσης Δημοσίων Κτημάτων, με ημερομηνία 15 Μαρτίου 1919 τόνιζαν τα εξής: *Τυγχάνοντες ἀπαντες πρόσφυγες ἐκ Μ. Ἀσίας ἐν ὅλῳ τεσσαράκοντι καὶ ὀκτώ οικογένειαι, ἔγκατεστάθημεν εἰς τὸ χωρίον Γραμμάτινα τῆς περιφερείας Κιλκίς, ἔνθα καὶ διαμένοντες ἐπὶ διετίαν καταφθάσαμεν ἵνα διὰ τῆς φιλοπονίας μας, ἀνακοινωθήσαμεν ἐπὶ ὀλίγον, λησμονοῦντες τὴν πικρίᾳ τοῦ προσφυγικοῦ ἡμῶν παρελθόντος. Δινοτυχῶς ὅμως ἔξοχάτατε λόγοι στρατιωτικοὶ ἀφ' ἐνός ἀφ' ἐτέτρον δὲ ἄλλοι λόγοι μᾶς ἤναγκασαν ἵνα ἔγκαταλεψαμεν ἀπαντα τὰ σπαρτά μας καὶ σχεδόν τὴν ἀκίνητον περιουσίαν μας ἀπάσσαν εἰς τὴν διάθεσιν τῶν Συμμαχιῶν στρατεύμάτων ... καὶ νὰ ἔγκατασταθῆμεν εἰς τὸ χωρίον Δαουτλή τῆς ἴδιας περιφερείας ... ἵνα ἀποξημαθῶ-*

Διοίκηση Μακεδονίας, Θεσπαλονίκη, 2 Μαΐου 1919.

51. Ο κατάλογος υπογράφεται από τους Στρατή Μαθέλη και Σταυρή Παναγιωτάκη.

52. *IAM, ΓΔΜ*, φακ. 94, επιστολή της Διεύθυνσης Εποικισμού Μακεδονίας προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, Κιλκίς, 2 Απριλίου 1919.

53. Τον κατάλογο υπογράφουν οι Αθανάσιος Λουλουδής και Γεώργιος Κωνσταντίνης.

54. Υπογράφεται από τους Θεοδόσιο Σκουλή και Περικλή Τριανταφύλλου.

55. Οι ζημιές στους αγρούς της κοινότητας έγιναν αρχικά από τα Ιταλικά στρατεύματα και στη συνέχεια από τα Γαλλικά. *IAM, ΓΔΜ*, κατάλογος έμφασιν τάξ προξενειθείσας ζημίας.

μεν διά τὴν ἐγκαταληθεῖσαν περιουσίαν μας⁵⁶.

Το ρεύμα μετανάστευσης προς την περιοχή του Κιλκίς δεν σταμάτησε. Καινάσιοι πρόσφυγες συνέχισαν να εγκαθίστανται στην περιοχή μετά την κατάρρευση του τσαφικού καθεστώτος της Ρωσίας, το 1918⁵⁷. Συγκεκριμένα στο Κιλκίς εγκαταστάθηκαν το 1918⁵⁸ 5 οικογένειες από το χωριό Καρά-κιλίσε⁵⁹. Το Μάιο του 1920 στο Καραμπουνάρι ήλθαν 15 οικογένειες από το Σουμπατάν⁶⁰, ενώ στο Κράσταλη 15 οικογένειες⁶¹. Το ίδιο έτος στην περιφέρεια του Κιλκίς εγκαταστάθηκαν στο Χίρσοβι (Χέρσο) οι κάτοικοι του χωριού Αρτός⁶², ενώ στα χωριά Σαρί-Γκιόλ, Καραμπουνάρι και στην πόλη του Κιλκίς

56. *IAM, ΓΔΜ*, φαχ. 94, αίτηση κατοίκων του χωριού Γραμμάτινα προς το Υπουργείο Γεωργίας, Κιλκίς, 15 Μαρτίου 1919. Την αίτηση υπογράφουν ο πάρερδος Χαρίτος Σπανούδης, οι επίτροποι: Νικόλαος Σερταρίδης, Αναστάσιος Παπαδόπουλος και Παναγιώτης Αναστασιάδης και 17 κάτοικοι της κοινότητας: Παύλος Μιχαηλίδης, Πρόδορομος, Ιορδάνης, ένας αγράμματος, Παναγιώτης Δημητρίου, Ιορδάνης Μαυρίδης, Μ. Παπαδόπουλος, Χρίστος Καριτίδης, Ηλίας Αδαμίδης, Ιωάννης Καριτίδης, Δημήτριος Μαχαιράς, Ιωάννης Ορφανίδης, Παντελής Μιχαηλίδης, Θεόδωρος Ηαπαδόπουλος, Συμεών Παπαδόπουλος, Αναστάσιος Ισαάκ και Θεόδωρος Λιντζεσελίδης. Π.βλ. *IAM, ΓΔΜ*, φαχ. 94, αίτηση πυσφύγων Αγιανητών προς τη Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας, Κιλκίς, 18 Μαρτίου 1919.

57. Κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου πολέμου (1914-1918) πολλοί Έλληνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον Πόντο και τον Καύκασο. Το Μάρτιο του 1918 από το Κάρος έφυγαν 6.000 Έλληνες για τη Γεωργία, το βόρειο Καύκασο και το Κουμπάν. Από τη 15η Ιανουαρίου έως την 1η Μαρτίου του ίδιου έτους κατέφυγαν στη Ρωσία από τις εκκλησιαστικές επαρχίες Χαλδείας 45.000, Ροδοπόλεως 4.862 και Τραπεζούντας 26.000 Έλληνες. Κ. Παπουλίδης, *Ο Έλ. Βενιζέλος*, σ. 135. Βλ. Π. Τοπαλίδης, *Ο Πόντος ἀνά τοὺς αἰώνας*, Δράμα 1939.

58. Μ. Μαραβελάκης - Α. Βακαλόπουλος, *Οι προσφυγικές ἐγκαταστάσεις*, σ. 34.

59. Χωριό της επαρχίας Καρδ. Το Καρά-κιλίσε ήταν παλαιό χωριό. Οι κάτοικοι του ήταν άποικοι της περιοχής Αργυρούπολεως και Καρά-ισάρ (Γιαρασαρέτ) που είχαν εγκατασταθεί μετά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-1878. Το 1913 υπήρχαν 1.102 κάτοικοι. Διατηρούσαν εκκλησία και πεντατάξιο δημοτικό σχολείο. Βλ. Μ. Μαραβελάκης - Α. Βακαλόπουλος, *Οι προσφυγικές ἐγκαταστάσεις*, σ. 32-38. Ι. Λαυρεντίδης, *Η κατά τό 1895-1905 μετοικεσία*, σ. 421. Θ. Μωιΐδης, *Τό Καρά-κιλίσε, Θεσπαλονίκη 1959*. Π.βλ. Λ. Καραθανάσης, *Ο κόλπος τοῦ Όρφανοῦ καὶ ἡ περιοχὴ τοῦ Όρφανοῦ, Όρφανο, Γαληγός, Κάργιανη, Θεσπαλονίκη 1998*, σ. 126-127, 135.

60. Οι πρόγονοι του Σοιμπατάν κατάγονταν από την περιοχή Μπαϊμπρούντ του Ερζερούμ. Κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου (1877-1878) μετανάστευσαν στο Κιουμπέτ της περιοχής Τσάλκας. Μετά την κατάληψη του Καρδ. από τους Ρώσους, μετακινήθηκαν και εγκαταστάθηκαν στο Σουμπατάν, καθώς και σε άλλα χωριά του Καρδ. Οι κάτοικοι του Σουμπατάν ήταν χριστιανοί οικθόδοξοι και υπάγονταν στη φωσική μητρόπολη του Καρδ. Είχαν μία εκκλησία αφιερωμένη στον ἄγιο Γεώργιο και τρία παρεκκλήσια: του ἄγιου Γεωργίου, του ἄγιου Παύλου και της Αναλήψεως. Διατηρούσαν ακόμη και ένα τετρατάξιο μικτό δημοτικό σχολείο. Μ. Μαραβελάκης - Α. Βακαλόπουλος, *Οι προσφυγικές ἐγκαταστάσεις*, σ. 162-163. Για το Μπαϊμπρούντ βλ. Σ. Αγγελίδης, *Η ιστορία των ελληνικών εκκλησιών*, σ. 161.

61. Μ. Μαραβελάκης - Α. Βακαλόπουλος, *Οι προσφυγικές ἐγκαταστάσεις*, σ. 162.

62. Κοινότητα της επαρχίας Καρδ. Οι κάτοικοι του κατάγονταν από τη Χερμάνων του Πόντου. Κατά την απογραφή του 1913 είχε 1.034 κατοίκους. Διακρίνονταν για την εργατικότητα και τη φιλομάθειά τους. Ι. Λαυρεντίδης, *Η κατά τό 1895-1905 μετοικεσία*, σ. 414. Η εργαστήρα για την κοινότητα βλ. Ε. Παυλίδης, *Τό Άρτος τοῦ Καρδ., Θεσπαλονίκη 1960*.

οι κάτοικοι του χωριού Χαλίφ Ογλού⁶³. Στο Κιλκίς βρίσκουμε ακόμη ορισμένες οικογένειες από το Βεζίνκιο⁶⁴. Προσφυγικές οικογένειες εγκαταστάθηκαν στο Κιλκίς και το 1921 από το χωριό Τσιπλαχλί⁶⁵.

Όσον αφορά στον τομέα της υγείας στο Κιλκίς και την περιφέρειά του τα πρώτα χρόνια της προσφυγιάς δεν υπήρχε οργανωμένη νοσηλευτική περιθαλψη, αλλά ούτε και νοσοκομείο με αποτέλεσμα οι πρόσφυγες να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι ασθενείες ήταν ο εφιάλτης που τους ακολούθουσε μετά τον ξεριζωμό. Η ελονοσία, χυρίως, θέριζε τους πρόσφυγες, υπήρχαν όμως και άλλες αρρώστιες, δύος η φυματίωση και ο τύφος. Από έκθεση της Λημόσιας Υγείας Μακεδονίας πληροφορούμαστε ότι κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Μαΐου του 1921 διαπιστώθηκαν 56 κρούσματα εξανθηματικού τύφου από τα 51 σημειώθηκαν σε συνοικισμούς των Καυκασίων προσφύγων και 5 στις περιφέρειες του Κιλκίς και Σιδηροκάστρου⁶⁶. Ήαρά τα μέτρα που έλαβε η πολιτεία, η ελονοσία εξακολουθούσε να θερίζει και η αντιμετώπισή της γινόταν πιο δύσκολη από τους ιατρούς. Οι πρόσφυγες στερούνταν φάρμακα και βασικά είδη διατροφής για να επιβιώσουν. Για το σκοπό αυτό η Διεύθυνση της Λημόσιας Υγείας Μακεδονίας έστελνε συνεχώς στους πρόσφυγες κρέατα, αλεύρι, ρύζι και γάλα⁶⁷. Για την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενειών των Καυκασίων προσφύγων της περιφέρειας του Κιλκίς η Διεύθυνση της Λημόσιας Υγείας Μακεδονίας αποφάσισε την 27η Σεπτεμβρίου του 1921 να διαιρέσει την περιφέρεια σε εννέα τομείς τοποθετώντας σε κάθε τομέα από ένα βοηθό ιατρό ως εξής⁶⁸:

α. Τομέας Ηοτορού (Δροσάτο). Ο τομέας περιελάμβανε τα χωριά: Ηο-

63. Χωριό της επαρχίας Καρδ. Οι κάτοικοι του μετανάστευσαν το 1856 από την Τσάλκα. Το 1908 είχε 207 κατοίκους και το 1913, 507. Είχαν δική τους εκκλησία και δημοτικό σχολείο. I. Λαυρεντίδης, *Η κατά το 1895-1905 μετοικεία*, σ. 448· Α. Λαζαρίδης, *Στατιστικοί πίνακες της έκπτασης των Έλλήνων στον Πόντο 1821-1922*, Αθήνα 1988, σ. 472.

64. Κοινότητα της επαρχίας Καρδ. Οι κάτοικοι της μετανάστευσαν πριν το 1878 από διάφορες περιοχές του Πόντου. Σύμφωνα με την απογραφή του 1913 υπήρχαν 1.025 άτομα. Διατηρούνταν εκκλησία και τετρατάξιο δημοτικό σχολείο. I. Λαυρεντίδης, *Η κατά το 1895-1905 μετοικεία*, σ. 415· M. Μαραβελάκης-Α. Βακαλόπουλος, *Οι προσφυγικές έγκαταστάσεις*, σ. 279 σημ. 4-6. Περισσότερα βλ. Σ. Σαμουστίδης, *Τό χωριό Βεζίνκιο*, Θεσσαλονίκη 1960.

65. Χωριό της επαρχίας Σαρή Καμής του νομού Καρδ. Οι κάτοικοι του ήταν χριστιανοί Ορθόδοξοι και υπάγονταν στη μητρόπολη του Καρδ. Η εκκλησία του χωριού ήταν αφειδωμένη στον άγιο Δημήτριο. Για τη μόρδωση των νέων λειτουργούσε μία εξατάξια δημοτική σχολή. M. Μαραβελάκης - A. Βακαλόπουλος, *Οι προσφυγικές έγκαταστάσεις*, σ. 38-40.

66. IAM, ΓΑΜ, φακ. 110, έκθεση περὶ τῆς ὑγείεινῆς καταστάσεως τῆς πόλεως καὶ τῶν Καυκασίων προσφύγων πρός τὴν Γενικὴν Λιούκησην Θεσσαλονίκης, Μάϊος 1921, αριθ. εγγράφου 23.

67. IAM, ΓΑΜ, φακ. 110, έκθεση περὶ τῆς ὑγείεινῆς καταστάσεως τῆς πόλεως καὶ τῶν προσφύγων Καυκασίων πρός τὴν Γενικὴν Λιούκησην Θεσσαλονίκης, Ιούνιος 1921, ἀριθ. ἐγγράφου 38.

68. IAM, ΓΑΜ, φακ. 110, απόφαση του υπουργού υγείας προς την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Μακεδονίας, Υπηρεσία Περιθάλψεως Προσφύγων, Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 1921.

τορδό, Σούροβο (Αμάραντα), Γκόλα (Κορυφή), Αατλή (Καβαλλάρης) και Ντοιουμπαλί (Σύνορο Μουριών). Ως έδρα του τομέα είχε οριστεί το Ποτορό και βοηθός ιατρού τοποθετήθηκε ο Βολδεμάρης Βολοσιακοβίτης.

β. Τομέας Γραμμάτινας (Ευκαρπία). Ο τομέας αυτός με έδρα τη Γραμμάτινα περιελάμβανε τα χωριά: Γραμμάτινα, Ηράκλειο, Σερσεμλί (Ξυρόβυνση), Αλέξιο (Μυλοχώρι, Αντιγονείας), Μοράβτσα (Αντιγόνεια) και Σνάφτσα (Κεντρικό). Βοηθός ιατρού τοποθετήθηκε ο Θεόδωρος Θεοδωρίδης.

γ. Τομέας Κουσόβου (Κοκκινιά). Ο τομέας Κουσόβου περιελάμβανε τα εξής χωριά: Κούσοβο, Κιρκούτ (Τέρπυνλλος), Μοτούλεβο (Μεταξοχώρι)⁶⁹, Πλάνιτσα (Φύσκα), Ραγίαν (Βάθη) και Μουζδέρχιού (Μελισουργείο). Ως έδρα του τομέα είχε οριστεί το Κουσόβο, ενώ καθήκοντα βοηθού ιατρού εκτελούσε ο Βόλδεμαρης Ζούμπαρεβ.

δ. Τομέας Μουρσαλί (Αμπελόφυτο). Περιελάμβανε τις κοινότητες: Μουρσαλί, Παπράτ (Ποντοκερασιά), Ιοκονολή, Οντζα, Μαχαλά (Παρόχθιο), Μίροβο (Ελληνικό) και Δασιτλί (Αμπελωχώρι) με έδρα το Μουρσαλί. Το αξιωμα βοηθού ιατρού ασκούσε ο Σάββας Καρέλης.

ε. Τομέας Σαρίκιοϋ (Ποταμιά). Ο τομέας αυτός περιελάμβανε τα χωριά: Σαρίκιοϋ, Σέσλοβο (Σεβαστό), Τσομεζλί (Διπόταμος) και Γενή Μαχαλά (Λειψύδρι). Έδρα του τομέα ήταν το Σαρίκιοϋ, ενώ βοηθός ιατρού διορίστηκε ο Αλέξανδρος Περεσβέτ-Σόλταν.

στ. Τομέας Καραμπούναρό (Μαυρονέρι). Ο τομέας Καραμπούναρό περιελάμβανε τα χωριά: Καραμπούναρό, Αποστολάρ (Απόστολοι), Γιόλ Όμπασι (Πικρολίμνη), Καρατζά-Καντί (Καμπάνης), Χασάν Όμπασι (Πεδινό) και Αμπάρχιοϋ (Μάνδρες). Έδρα του ορίστηκε η κοινότητα Καραμπούναρό και βοηθός ιατρού τοποθετήθηκε ο Βόλδεμαρης Πόσσε.

ξ. Τομέας Αρμουντζί (Μεγάλη Βρύση). Ο τομέας Αρμουντζί περιελάμβανε τις κοινότητες: Αρμουντζί, Κιρέτα (Χωρύγιο), Αβρέτ-Χισάρ (Γυναικόκαστρο)⁷⁰, Νιουρσαλί, Ασικλί (Λεβεντοχώρι), Μυλάφτσα (Ηλιόλουστο) και Χίρσοβο (Χέρσο). Η έδρα του τομέα ήταν το Αρμουντζί, ενώ βοηθός ιατρού διορίστηκε ο Ελευθέριος Λαζαρίδης.

η. Τομέας Τσιτεμλί (Μεταμόρφωση). Ο τομέας αυτός περιελάμβανε τα χωριά: Τσιτεμλί, Κράσταλι (Κορώνα), Βλάνταγια (Ακρίτας), Τσιγουντσί (Μεγάλη Στέρνα) και Ερεσλί (Κορομηλιές, Πλαγίων). Ως έδρα του τομέα είχε οριστεί το Τσιτεμλί. Καθήκοντα βοηθού ιατρού ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος.

θ. Τομέας Σμόλ (Μικρό Δάσος). Ο τομέας Σμόλ περιελάμβανε τις κοινό-

69. Για την κοινότητα βλ. Α. Κοντοείδης, *Κιλκιστικά πατριδογραφικά θέματα*, σ. 30.

70. Βλ. Π. Τσαμαντουργίδης, *Το βυζαντινό κάστρο. (Αβρέτ Χισάρ)*. Παλαιό Γυναικόκαστρο. Θεσσαλονίκη 1993.

τητες: Σμόλ, Ματσίκοβι (Εύζωνοι) και Οριβίτσα (Πευκόδασο). Έδρα είχε την κοινότητα Σμόλ. Βοηθός ιατρού τοποθετήθηκε ο Ξενοφών Πιαστόπουλος.

Στις αρχές Οκτωβρίου του 1921 η Διεύθυνση της Αιγαίου Υγείας Μακεδονίας αγόρασε για λογαριασμό της νοσοκομειακής μονάδας του Κιλκίς για την περιύαλψη των προσφύγων από τον φαρμακέμπορο Κ. Κολοτούρο 6.000 δισκία κινίνης των 0,30 gr., 200 δισκία καμφιορούχου ελαίου των 0,20 gr. και 200 gr. ιωδίου. Το κόστος των φαρμάκων ανήλθε συνολικά στο ποσό των 4.336 δραχμών⁷¹.

Κατά τα έτη 1923-1926 οι πρόσφυγες εξυπηρετούνταν από μία μικρή νοσοκομειακή μονάδα της Επιτροπής Αμερικανικής Περιθάλψεως που στεγαζόταν στο Κιλκίς. Η μονάδα αυτή δεν ήταν σε θέση να καλύψει όλες τις ανάγκες των προσφύγων της περιοχής, αλλά η συμβολή της ήταν εξαιρετικά μεγάλη. Το 1926 η Επιτροπή Αμερικανικής Περιθάλψεως αποφάσισε να παραδώσει το μικρό αυτό νοσοκομείο στο ελληνικό κράτος, το οποίο ανέλαβε και τη συντήρησή του. Η νοσοκομειακή μονάδα τότε μετονομάστηκε σε Πρόσφυγικό Ναράπηγμα Κιλκίς και βρισκόταν στο χώρο όπου σήμερα βρίσκεται η Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Κιλκίς. Στη συνέχεια ο εξοπλισμός του μεταφέρθηκε στο κτήριο που είχαν εγκαταλείψει το 1924 οι γαλλίδες καλογριές της Καθολικής μονής των Λαζαριστών⁷². Με την πάροδο του χρόνου και τη μεγάλη αύξηση του πληθυσμού στην περιοχή το μικρό νοσοκομείο δεν επαρκούσε για να καλύψει τη νοσηλεία των κατοίκων. Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε από τους τοπικούς φορείς να κτιστεί νοσοκομείο, που άρχισε να λειτουργεί το 1938⁷³.

Τη 14/27 Νοεμβρίου του 1919 στην πόλη του Νεϊγύ υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας η ομώνυμη συνθήκη από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Σταμπολίνσκη. Σκοπός της σύμβασης ήταν η μετανάστευση ελληνικών και βουλγαρικών πληθυσμών που ζούσαν στην Βουλγαρία και την Ελλάδα. Η πραγματική εφαρμογή της άρχισε από το

71. ΙΑΜ, ΓΑΜ, φακ. 110, απόφαση του υπουργού υγείας προς την Διεύθυνση Αιγαίου Υγείας Μακεδονίας, Υπηρεσία Περιθάλψεως Προσφύγων, Θεσσαλονίκη, 16 Οκτωβρίου 1921.

72. Το κτήριο κατασκευάστηκε το 1853 σύμφωνα με εντοιχισμένη γαλλική επιγραφή που υπήρχε στην πρόσοψη της μονής. Το 1894 αγοράστηκε από το Ίδρυμα των Αδελφών του Ελέοντος των Λγίου Βικεντίου του Παπύλου της καθολικής εκκλησίας και ήταν γραμμένο εικονικά στην αδελφή Μαρία Πορταλές, διώτη η Οθωμανική αυτοκρατορία δεν αναγνώριζε σε νομικά πρόσωπα τα έχουν στην κινιτή τά τους κινητή και ακίνητη περιουσία. Το 1915 στη μονή εγκαταστάθηκαν τα συμμαχικά στρατεύματα. Περιστότερα για τη μονή βλ. Θ. Βαφειάδης, «Η Καθολική μονή καλογριάσιον», Πρότιμα, Μάιος 1999, τόμ. 9, σσ. 10-13· του ίδιου, Κιλκίς ριμποτομική εξέλιξη. Αξιόλογα κτίρια. (Αναπτυξιακή Κιλκίς), Κιλκίς 1995, σσ. 115-119· Ι. Σκούρης, «Γαλλικά σχολεία της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας της μετά το 1912», Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912. Ηρακτικά σημποσίου (Θεσσαλονίκη 1-3 Νοεμβρίου 1985), Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 350-351.

73. βλ. Γ. Εχέδωρος, Ιστορία του Κιλκίς, σσ. 409-413· Κ. Γαβριηλίδης, «Πώς χτίστηκε το νοσοκομείο Κιλκίς», εφ. Μαχητής του Κιλκίς, 24 Φεβρουαρίου 1984 κ.ε.

Δεκέμβριο του 1922. Ήταν λοιπόν οι βουλγαρίζοντες που είχαν απομείνει στις επαρχίες Κιλκίς και Παιονίας μετανάστευσαν στη Βουλγαρία, ενώ από τη Βουλγαρία ήλθαν Έλληνες⁷⁴.

Τη 10η Αιγυόντου του 1920 υπογράφηκε η συνθήκη των Σεβρών⁷⁵, η οποία παραχωρούσε στην Ελλάδα τη Λατική και Ανατολική Θράκη με την Καλλίπολη⁷⁶ ως την Τσατάλτζα. Οι περισσότεροι πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης, που εγκαταστάθηκαν στο Κιλκίς και την περιφέρειά του αλλά και σε ολόκληρη τη Μακεδονία, επέστρεψαν στις εστίες τους. Αρωγός των προσφύγων υπήρξε η Πατριαρχική Κεντρική Επιτροπή, η οποία ιδρύθηκε την 24η Οκτωβρίου του 1918 με σκοπό την περίθαλψη, εγκατάσταση και απόδοση των περιουσιών των παλιννοστούντων προσφύγων του Α' Παγκοσμίου πολέμου (1914-1918)⁷⁷. Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε έως τη Μικρασιατική καταστροφή. Υπεγράφη τότε το πρωτόκολλο των Μουδανιών (27 Σεπτεμβρίου / 11 Οκτωβρίου 1922), σύμφωνα με το οποίο ο ελληνικός στρατός διατάχθηκε μέσα σε 15 ημέρες να εκκενώσει την Ανατολική Θράκη και να αποσυρθεί δυτικά του ποταμού Έβρου⁷⁸. Μόλις άρχισαν να φτιάχνουν οι πρόσφυγες, αναγκάστηκαν και πάλι να εγκαταλείψουν τις πόλεις και τα χωριά τους και να ξαναπάσχουν, οριστικά πλέον, το δρόμο της προσφυγιάς στην Ελλάδα. Την περίοδο αυτή, εκτός από την Ανατολική Θράκη, κατέφυγαν στο Κιλκίς και στα γύρω χωριά του και Έλληνες από τον Ήόντο⁷⁹.

Οι σχέσεις και τα εδαφικά προβλήματα μεταξύ Ελλάδας και Τοροκίας

74. Για τη σύμβαση του Νεύρυ βλ. Η. Μηλιώτης, *Η ἐν Νεύρῳ σύμβασις τῆς Ἑλληνοβουλγαρικῆς μεταναστείωσεως τῆς 14/27 Νοεμβρίου 1919 καὶ ἡ ἑφαδμογὴ αὐτῆς*, Θεσσαλονίκη 1962. Πρβλ. Γ. Εγέδωρος, *Ιστορία των Κιλκίς*, σ. 386; Τ. Χατζηαναστασίου, *Οι Ελληνικές κοινότητες της Βουλγαρίας. Σύντομη ιστορική εισαγωγή*, *Οι Έλληνες της Βουλγαρίας. Ένα ιστορικό τιμήμα των περιφερειακού ελληνισμού*, Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 71-74.

75. Bx. M. A-F. Frangulis, *Mémoire sur le Traité de Sèvres*, London 1921; M. Paillarès, *Le Kemalisme devant les alliés*, Constantinople 1922, oo. 107-133, 170, 198.

76. Για την Καλλίπολη βλ. Ε. Λράκος, Τὰ Θρακικά ἡτοι διαλέξεις περὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἑπαυχῶν Δηλιβρίας, Γάνου και Χώρας, Μετρόπων και Ἀθύρων, Μυριοφόρου και Περιστάσεως, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου, τεῦχος Λ', Ἀθήναις 1892, σσ. 93-136· Κ. Κονσταντινίδης, Καλλίπολις. Η πόλις τῆς Θρακικῆς χερσονήσου, ἡτοι Ιστορική και τοπογραφική αὐτῆς περιγραφή· πολιτική και ἐκκλησιαστική διοίκησις ἀρχιερεῖς, διδάσκαλοι, μεγάλοι εὑρεγέται, σχολεῖα, πόροι, ἐμπόριον, βιομηχανία, Ἀθήναι 1907· Κ. Λοΐζος, «Ιστορία Καλλιπόλεως Ἀνατολικῆς Θράκης», Θρακικά 25 (1956) 7-148· Α. Βουδούρης, «Ιερᾶς μητροπόλεως Καλλιπόλεως τίνος ἀρχιερατευσάντων», Ορθοδοξία 24 (1949) 169-171· Κ. Βαφείδης, «Ἀνάλεκτα Καλλιπόλεως», Θρακικά 44 (1970) 39-135, 45 (1971) 25-67.

77. Πατριαρχική Κεντρική Έπιτροπή, σ. 13, βλ. τις υπ' αριθμόν 1, 2, 7 και 10 στατιστικές.

78. Κ. Βακαλόπουλος, *Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού*. Θράκη, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 314 (στο τέλος: *Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού*).

79. Βλ. Μ. Μαρβελάχης - Α. Βακαλόπουλος, *Oι προσφυγικές ἐγκαταστάσεις*, σα. 92, 212, 300, 372, 379, 432. Για τους Έλληνες Πόντιους της Σοβιετικής Ένωσης βλ. Ι. Λαζαρεντίδης, *Oι εἰς Σοβιετικής Ένωσης Έλληνες Ποντιακοί καταγωγῆς καὶ τὰ ἐκ τῆς συνθήκης τῆς Αωξάνης δικαιώματα των*, Αθήναι 1986.

μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, λύθηκαν οριστικά με την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάννης⁸⁰, που υπογράφηκε την 30ή Ιανουαρίου του 1923 και αποφασίστηκε να τεθεί σε ισχύ την 31η Μαρτίου του 1924⁸¹. Βασικό γνώρισμα της συνθήκης ήταν το υποχρεωτικό της ανταλλαγής των πληθυσμών. Σύμφωνα με τη συνθήκη καθιερωνόταν η απαγόρευση επανόδου στα εδάφη από τα οποία θα έφευγαν οι Έλληνες και οι Τούρκοι πρόσφυγες⁸². Εξαιρεση αποτέλεσαν⁸³ οι Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινούπολεως, των νήσων Ίμβου και Τενέδου⁸⁴ και οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της Αυτοκής Θράκης.

Σύμφωνα με την ελληνοτουρκική σύμβαση οι μετανάστες, με βάση το άρθρο 8, είχαν το δικαίωμα να μεταφέρουν ολόκληρη την κινητή περιουσία τους. Αρμόδια αρχή για την εκαθαρίση της αξίας κινητών και ακινήτων ήταν η Μικτή Επιτροπή⁸⁵, η οποία επικύρωνε την αξία της. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι πρόσφυγες μετέφεραν μαζί τους εικόνες, ιερά σκεύη, βιβλία κ. α. Σήμερα όλα αυτά τα αντικείμενα κοσμούν ναούς του Κιλκίς και της περιφέρειάς του.

Οι πρόσφυγες και πάλι αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Από επιστολή της υποδιοίκησης Κιλκίς, με ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου του 1924, προς τη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, πληροφορούμαστε ότι ο υποδιοικητής Κιλκίς έστειλε τον ιατρό Σ. Ζαφειριάδη να αντιμετωπίσει την ελονοσία, που είχε γίνει αιτία να χάσουν πολλοί πρόσφυγες τη ζωή τους. Οι κάτοι-

80. Για τη συνθήκη της Λωζάννης βλ. Πράξεις υπογραφείσαι ἐν Λωζάννῃ τῇ 30 Ἰανουαρίου καὶ τῇ 24 Ιουλίου 1923, (ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ τυπογραφείου) ἐν Ἀθήναις 1923. Σύμβασις περὶ τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν Ἕλληνικῶν καὶ τουρκικῶν πληθυσμῶν Ἐλληνιστὶ καὶ Τούρκοισι (ὑπογραφείσαι ἐν Λωζάνῃ τῇ 30 Ἰανουαρίου 1923) καὶ αἱ δηλώσεις τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν ἐλευθεροφρόνων κ. Ιωάννου Μεταξᾶ, ἐν Ἀθήναις 1924 (στο εξής: Πράξεις υπογραφείσαι ἐν Λωζάνῃ). K. Σβολόπουλος, *Η Ἑλληνικὴ ἔξιτερη πολιτικὴ μετά τῆς συνθῆκης τῆς Λωζάνης. Η κρίσιμος καμπή (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1928)*, Θεσσαλονίκη 1977; T. Aghnide, *The Ecumenical Patriarchate of Constantinople in the Light of the Treaty of Lausanne*, New York 1964; K. Αγ., *Büyük mübadele. Türkiye'ye zorunlu göç (1923-1925)* (Η μεγάλη ανταλλαγή. Η υποχρεωτική μετανάστευση προς την Τουρκία (1923-1925)), İstanbul 1995.

81. K. Βακαλόπουλος, *Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού*, σ. 503.

82. A. Τσουλούφης, *Ἡ ἀνταλλαγὴ Ἕλληνικῶν καὶ τουρκικῶν πληθυσμῶν καὶ ἡ ἐκτίμησις τῶν ἐκατέρωθεν ἐγκαταλειφθεισῶν περιουσιῶν*, Ἀθήνα 1989, σ. 47 (στο εξής: *Ἡ ἀνταλλαγὴ Ἕλληνικῶν καὶ τουρκικῶν πληθυσμῶν*).

83. Βλ. το άρθρο 2 της συνθήκης της Λωζάννης. Πράξεις υπογραφείσαι ἐν Λωζάνῃ, σ. 65. Ως εγκατεστημένοι χαρακτηρίζονταν, σύμφωνα με τη σύμβαση, οι Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινούπολεως πρίν από την 30ή Οκτωβρίου του 1918 και οι μουσουλμάνοι που διέμεναν ανατολικά της ελληνοβούλγαρικής συνοικίας γραφικής του 1913, δηλαδή τη Αυτοκή Θράκη. A. Τσουλούφης, *Ἡ ἀνταλλαγὴ Ἕλληνικῶν καὶ τουρκικῶν πληθυσμῶν*, σσ. 50, 172-173.

84. Για τους ελληνοφόδοξους Τούρκους υπήρχουν βλ. A. Σπαθάρης, *Ο ιδιαίτερος πρωτοπικός θεσμός τοῦ Ἑλληνοφόδοξου Τούρκου ύπηκοου (ἄρθρον 42 συνθῆκης Λωζάνης)*. Η νομικὴ κατάστασις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ἀθήνα 1947.

85. Πράξεις υπογραφείσαι ἐν Λωζάνῃ, σ. 67· A. Τσουλούφης, *Ἡ ἀνταλλαγὴ Ἕλληνικῶν καὶ τουρκικῶν πληθυσμῶν*, σ. 94.

κοι του Κιλκίς, τώρα με τα νέα μέτρα, ήταν εφοδιασμένοι με δισκία κινίνης. Συγκεκριμένα κάθε οικογένεια είχε 50-100 δισκία κινίνης. Το πρόβλημα δεν ήταν μόνο στην πόλη του Κιλκίς αλλά και στη γύρω περιοχή. Η κοινότητα Κάτω Θεοδωρακίου είχε εφοδιαστεί από την υποδιοίκηση Κιλκίς με 20.000 δισκία κινίνης και 750 ενέσεις. Ακόμη είχε μεταφερθεί από την κοινότητα Ηαπράτ ένα αντιελονοσιακό συνεργείο να χορηγεί καθημερινά στους κατοίκους κινίνη και να παρέχει βοήθεια στους ασθενείς πρόσφυγες. Από το έγγραφο του υποδιοικητή μαθαίνουμε ότι οι κάτοικοι της κοινότητας Άνω Θεοδωρακίου αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα. Στο έγγραφο τονίζονταν τα εξής: Δυστυχώς δύναται να κατάστασις τών τελευταίως έποκυισθεισῶν εἰς Ἀνω Θεοδωράκιο οικογενειῶν ἐκ Πόντου εἶναι ἀθλεοτάτη καθόσον οὗτοι πλὴν τῶν φακῶν ἄτινα φέροντος ὡς ἐνδύματα στεροῦνται παντὸς ἄλλου ἐνδύματος και κλινοστρώματος. Ἀπαντες οὗτοι πυρέσσοντες κατάκεινται ἐντὸς τῶν οἰκιῶν των ἐπὶ τοῦ χώματος ἄνευ στρωμάτης, ἄνευ κλινοσκεπασμάτων ὁγιῶντες ἐκ τοῦ ψύχους και στερούμενοι ἐντελῶς τροφῆς. Η υποδιοίκηση Κιλκίς μοίρασε στους πρόσφυγες μερικά κοντιά γάλα για τα παιδιά, 100 οκάδες ωύζι, λάδι και 150 δράμια σαπούνι σε κάθε οικογένεια να πλύνουν τα ενδύματά τους. Ο υποδιοικητής πρότεινε ακόμη να συνέλθει το κοινοτικό συμβούλιο του Κάτω Θεοδωρακίου, το οποίο τελικώς ψήφισε να δοθούν 2.000 δραχμές για την άμεση περιθαλψή των τελείως απόρων ασθενών, ενώ παράλληλα ξητούσε από τη Γενική Λιοίκηση Θεσσαλονίκης να στείλει ενδύματα και κλινοσκεπάσματα σε 200 περίπου άτομα⁸⁶. Σε άλλη επιστολή της υποδιοίκησης Κιλκίς, με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου του 1924, προς τη Γενική Λιοίκηση Θεσσαλονίκης, ο υποδιοικητής ξητούσε από τη Διεύθυνση Περιθάλψεως ίνα μᾶς ἀποστείλῃ διά τοὺς κατοίκους τοῦ Ἀνω-Θεοδωράκιο κλινοσκεπάσματα, καθόσον ἀρξαμένη ἥδη τῆς περιόδου τῶν φθινοπωλινῶν βροχῶν, ὁ καιρὸς εἰς τὰ δρεπάνα ἔκεινα μέρη κατέστη ψυχρότερος ἀσθενεῖς δὲ και ἔξηντλημένοι ἐκ τῆς ἐλονοσίας ὀργανισμοί δὲν θὰ κατορθώσωσιν νὰ ἀντέξωσιν εἰς τὸ ἐπερχόμενον ψῦχος⁸⁷. Η Λιεύθυνση Περιθάλψεως έλαβε στα σοβαρά την κατάσταση που επικρατούσε στις κοινότητες Άνω Θεοδωρακίου και Κάτω Θεοδωρακίου και ἔστειλε φάρμακα, καθώς και ἔνα βοηθό ιατρού. Χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες του υποδιοικητή και των ἀλλων αρχών της περιοχής το πρόβλημα της περιθαλψης λύθηκε σταδιακά. Από έγγραφο της Λιεύθυνσης Περιθάλψεως πληροφορούμαστε ότι ἔως τα τέλη Οκτωβρίου του 1924, στην περιφέρεια Κιλκίς, η ιατρική περιθαλψη στους πρόσφυγες διεξάγονταν κανονικά

86. *IAM, ΓΔΜ*, φακ. 67, έγγραφο του υποδιοικητή Κιλκίς προς τη Γενική Λιοίκηση Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, 11 Σεπτεμβρίου 1924.

87. *IAM, ΓΔΜ*, φακ. 67, έγγραφο του υποδιοικητή Κιλκίς προς τη Γενική Λιοίκηση Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, 13 Οκτωβρίου 1924.

και δεν υπήρχαν κρούσματα επιδημιών⁸⁸.

Την Άνοιξη του 1925 από την Ανατολική Ρωμυλία έλαβαν το δρόμο της προσφυγιάς και άλλοι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στην Μακεδονία. Στο Κιλκίς και την περιφέρειά του εγκαταστάθηκαν 304 οικογένειες (1.233 άτομα) από τη Στενήμαχο⁸⁹. Αυτές εγκαταστάθηκαν στο Κιλκίς την άνοιξη του 1926 μετά από εξάμηνη διαφορά τους στο Χαρμάνκιο (Κορδελιό, Ελευθέριο) Θεσσαλονίκης⁹⁰. Οι Στενημαχιώτες, όπως και οι άλλοι πρόσφυγες, τα πρώτα χρόνια αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα, αλλά κατόρθωσαν να επιβιώσουν. Έκτισαν οι ίδιοι τις οικίες τους με μεράκι και τέχνη. Οι πρόσφυγες για να θυμούνται τις πατρίδες τους έδωσαν ονομασίες σε οδούς του Κιλκίς, όπως «Στενημάχης», «Πόντου», «Φιλιππούπολεως», «Στηνημάχου», «Ανατολικής Ρωμυλίας» κ.ά. Στο Κιλκίς ακόμη εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τη Μεσημβρία⁹¹, τον Πύργο και τη Βάρνα.

Οσον αφορά στην παιδεία σε ολόκληρο τον καζά Αβρέτ Χισάρ στις αρχές του 20ού αιώνα λειτουργούσαν τρία μόνο ελληνικά σχολεία και αυτά σε χωριά του νότιου τμήματός του. Συγκεκριμένα ελληνικά σχολεία λειτουργούσαν στα χωριά Αμπάρκιοϊ, Αμάτοβι (Ασπρος)⁹² και Βαρδαρόφτσα (Αξιοχώρι)⁹³. Αντίθετα οι Βούλγαροι, εκτός από την πόλη του Κιλκίς, όπου λειτουργούσαν εκπαιδευτήρια με 519 μαθητές, διατηρούσαν σχολεία και σε δεκαέξι άλλα χωριά του καζά⁹⁴. Στον καζά λειτουργούσαν ακόμη και τουρκικά σχολεία. Κατά το σχολικό έτος 1910-1911 στην πόλη του Κιλκίς λειτουργούσαν τρία τουρκικά

88. ΙΑΜ. ΓΛΜ, φακ. 67, έγγραφο της Δημόσιας Υγείας Μακεδονίας προς τον Γενικό Λιονταρή Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 1924.

89. Για τη Στενήμαχο βλ. Κ. Μυρτίλος Αποστολίδης, «Ο Στενήμαχος ήτοι συνοπτική της πόλεως Στενημάχου ιστορία από τὸν παλαιότατον μέχρι τὸν καθ' ἄμεσα χρόνον», Αθῆναι 1929, σ. 81-11. Παπαζιώτσοβιλος, «Ο δεύτερος κώδικας τῶν σχολείων Στενημάχου Ἀν. Ρωμυλίας», ΑΘ.ΙΓ.Θ 9 (1942-1943) 5-27. Δ. Κ. Βογαζλής, «Ελληνικά μοναστήρια καὶ θέρετρα τῆς βιωσενῆς Ροδοπῆς (περιφέρειας Φιλιππούπολεως καὶ Στενημάχου)», ΑΘ.ΙΓ.Θ 14 (1947-1948) 99-156. Γ. Λεμονίδης, «Η Στενήμαχος μέσα στὸν ἐλληνισμὸν τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας», Αρχείον Θρακίης 39 (1976) 77-118 τοῦ ίδιου, «Οταν η ιστορία γράφεται Βούλγαριστι», Θρακικά 3 (1980-1981) 65-80. Α. Γερμίδης, «Χαμένες ἔλληνικες τετραγένεια τῆς Ανατολικῆς Ρωμυλίας», Θρακικά 5 (1985-1987) 112-180. Α. Λοξιάδης, «Οι Μοράλιδες τῆς Στενημάχου», Θρακικά, παράρτημα 3 (1931) 253. Κ. Δαφνίς, Ο Απόστολος Δοξιάδης ὁ ἀγωνιστής καὶ ὁ ἀνθρωπος, Αθῆναι 1974.

90. Γ. Εχέδωρος, Ιστορία του Κιλκίς, 387.

91. Για τη Μεσημβρία βλ. «Διοικητὸς Ορθοδόξου. Ἐκθεσις τοῦ πανιεροῦ μιτροπολίτου Μεσημβρίας», ΕΑ 32 (1908) 73: «Ἡ ἐν Βουλγαρίᾳ καὶ Ἀνατολικὴ Ρωμυλία κατάστασις», ΕΑ 31 (1907) 121: «Χάριν τῆς ιστορίας», ΕΑ 30 (1906) 435-437. Κ. Μαργαρίτης, Η Μεσημβρία τοῦ Εὐζείνου τ. Α', Αθῆναι 1945 τοῦ ίδιου, «Η Μεσημβρία ὡς ἐπικοπή, ἀρχαιοτοποῦ καὶ μητρῷο - πολὺς», ΑΘ.ΙΓ.Θ 6 (1939-1940) 21-24 τοῦ ίδιου, «Η Μεσημβρία παρ' Εὐζείνῳ», ΑΘ.ΙΓ.Θ 21 (1956) 5-24.

92. Για την κοινότητα Αμάτοβου βλ. Έθνικὸς Σύλλογος Διδασκάλων, σ. 90-91.

93. Για την κοινότητα Βαρδαρόφτσα βλ. ό.π., σ. 92-94.

94. Σ. Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτικὴ καὶ κοινωνικὴ δραστηριότητα τοῦ Ἐλληνισμοῦ τῆς Μακεδονίας κατά τὸν τελευταῖο αἰώνα τῆς τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 77.

σχολεία και στα χωριά: *Ραγιάν, Ιφνίτσα, Παπράτ, Σαρή Κιόλ, Κασημπλή (Χειμαδιό), Κιζλή (Παρθένιο)* και στο *Κιουνχιούν*⁹⁵. Στην περιοχή του Κιλκίς, έως την απελευθέρωσή του το 1913 από τους Βούλγαρους⁹⁶, ζούσαν ολιγάριθμοι Έλληνες⁹⁷ και ήταν επόμενο να μην υπάρχουν ελληνικά σχολεία. Μετά την απελευθέρωση του Κιλκίς από τον ελληνικό στρατό έχουμε την εγκατάσταση των προσφύγων οι οποίοι ίδρυσαν ελληνικά σχολεία για τη μόσχωση των νέων. Σύμφωνα με έγγραφο του υποδιοικητή Κιλκίς προς τη Γενική Διοικητή Μακεδονίας, με ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 1914 πληροφορούμαστε μεταξύ άλλων και την εκπαίδευτική κατάσταση της υποδιοίκησης, καθώς και των διοικητικών τμημάτων της. Συγκεκριμένα στην υποδιοίκηση Κιλκίς καταγράφονται εξήντα έξι κοινότητες. Ελληνικά σχολεία λειτουργούσαν στις κοινότητες: *Αρμούτση, Ασικλάρ, Αμπάρ-Κιοϊ, Αλέξια, Γραμμάτινα, Γενή Μαχαλέ, Γκιόλ-Όμπαση, Λραγομίδ, Λουρασαλή (Μεσιανό), Κιουνχούτ, Καράμπονυνού, Κιλκίς, Μουτούλοβο, Σαρή-Ικιόλ, Σαρή-Κιοϊ, Σερσεμή* και *Χασάν-Όμπαση*. Ο υποδιοικητής, στο διοικητικό τμήμα Κάτω Θεοδωρακίου, σημειώνει εβδομήντα εννέα κοινότητες. Ελληνικά σχολεία υπήρχαν στις κοινότητες: *Ραγιάν, Ηλανίτσα, Κούσσοβο, Μουζέρερέ, Σνέφτσα, Μοράφτσα, Ποπράτ* και *Μύροβο*. Και στο διοικητικό τμήμα Αρχαγγέλων αναφέρει τριάντα τέσσερις κοινότητες, από τις οποίες μόνο σε δύο κοινότητες λειτουργούσαν ελληνικά σχολεία: *Ποταρός* και *Σούνιολοβο*. Ο υποδιοικητής αναφέρει ακόμη ότι υπό ίδρυση βρίσκονταν ελληνικά σχολεία στις κοινότητες: *Ηέγκοβο, Μπαζμαχλέ, Κολιμπαλάρ (Ηλαγιοχώρι), Μουζγαλή, Κιουνλελή (Πυργωτός)* και *Κράσταλη*, ενώ στις κοινότητες *Αμάτοβο, Δογάντζα (Γερακάρι)*⁹⁸, *Καλλίνοβο, Μουρσαλή, Βλαδία, Γενσεκλή (Ρευματιά)* και *Μπουγιουκλή* δεν υπήρχαν ελληνικά σχολεία. Τέλος, ο υποδιοικητής μας πληροφορεί και για τα τουρκικά σχολεία που λειτουργούσαν στην υποδιοίκηση του (πίν. 5)⁹⁹. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η εφορεία των ελληνικών εκπαιδευτηρίων του Κάτω Θεο-

95. Π. Βαλσαμίδης, «Τα τουρκικά σχολεία στο παντζάκι Θεσπαλονίκης κατά το σχολικό έτος 1910-1911», *Μακεδονικά* 31 (1997-1998) 365-366.

96. Για τα γεγονότα που συνέβησαν από τους Βούλγαρους κατά τα έτη 1912-1913 βλ. Λί βιούλγαρικαι ὀμώνυμης ἐν τῇ Ἀνατολικῇ Μακεδονίᾳ καὶ Θράκῃ 1912-1913· γεγονότα, ἔκθεσεις, ἔγγραφα, ἐπίσημοι μαρτυρίαι, ἐν Ἀθήναις 1914, σ. 66-68.

97. Ν. Τιγλέστης, *Οδηγός τῆς Ἐλλάδος*, σ. 78· Χ. Πούλιος, «Διοικητική διαιρέσις τῆς Μακεδονίας», *Μακεδονικὸν Ἰμερολόγιον* (Παμμακεδονικοῦ Συλλόγου), ἔτος Δ' 1911, ἐν Ἀθήναις 1911, σ. 163.

98. Για την κοινότητα *Δογάντζα* βλ. Α. Κοντοείδης, *Κιλκισιώτικα πατριδογραφικά θέματα*, σ. 18-41· του ίδιου, «Παραλειπόμενα στις παραστάσεις του «Λαζάραγα», Ἀρχεῖον Πόντου 36 (1979) 256-257 (στο εξής: *Παραλειπόμενα στις παραστάσεις*).

99. ΙΑΜ, ΓΑΜ, φαχ. 14, πίναξ τάς ἐν τῇ ὑποδιοικήσει Κιλκίς ὑπαγομένας πόλεις, κώμας και χωριά μετά τῶν τυχόν ἐν αὐταῖς ἐγκατεστημένων Ἀρχῶν, Κιλκίς, 16 Νοεμβρίου 1914. Πρβλ. Γενικὴ Διοικητὴς Μακεδονίας Συλλογὴ ὁργανικῶν διατάξεων, ἐγκυλίων, διαταγῶν καὶ ὄδηγῶν τοῦ Γενικοῦ Διοικητοῦ Μακεδονίας ἐκδοθεῖσαι κατὰ τὸ ἔτος 1914, ἐν Θεσπαλονίκῃ 1914.

δωρακίου, για να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα των σχολείων της, αγόρασε φωτοκάρτες¹⁰⁰, τις οποίες πουλούσε προς όφελος των εκπαιδευτηρίων της: το ίδιο έκαναν, πιθανόν, και άλλες κοινότητες της περιφέρειας του Κιλκίς. Οι φωτοκάρτες κυκλοφορούσαν με αποτυπώματα της σφραγίδας των εκπαιδευτηρίων της κοινότητας Κάτω Θεοδωρακίου¹⁰¹. Χαρακτηριστική είναι η έκθεση του επιθεωρητή των δημοτικών σχολείων του Κιλκίς προς τη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, από την οποία πληροφορούμαστε ότι από το 1913 έως το 1925 η περιοχή του Κιλκίς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στον τομέα της παιδείας. Ο επιθεωρητής μεταξύ άλλων τόνιζε τα εξής: ἀπὸ τοῦ 1913 μέχρι τῆς σήμερον, τολμῶμεν νὰ εἴπωμεν δτὶ ἡ περιφέρεια αὐτὴ μένει ἄνευ ἐπιθεωρητοῦ, διότι καὶ οἱ ἔκαστοτε διορισθέντες πολὺ δλίγον διάστημα εἰργάσθησαν ἐνταῦθα, ἐπιζητήσαντες, ἄλλοι μὲν τὴν μετάθεσίν των, ἄλλοι δέ, παρατηθέντες ἡ καὶ ἐπιδιώξαντες εἰς ἄλλα νὰ διορισθῶσι θέσεις¹⁰². Οπως αντιλαμβανόμαστε από την έκθεση του επιθεωρητή η περιοχή αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, διότι αυτό το χρονικό διάστημα συμπίπτει με τους Βαλκανικούς πολέμους (1912-1913), τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο (1914-1918) και τη Μικρασιατική καταστροφή. Την περίοδο αυτή οι κάτοικοι προσπαθούσαν να επιβιώσουν και δεν είχαν τις δυνατότητες να ασχοληθούν ιδιαίτερα με την παιδεία τους. Τα πράγματα άρχισαν να βελτιώνονται μετά τη σινθήκη της Λωζάνης (1923).

Από έγγραφο της υποδιοίκησης Κιλκίς προς τη Γενική Λιοίκηση Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία 10 Δεκεμβρίου 1924, πληροφορούμαστε ότι στο Κιλκίς λειτουργούσαν ένα νηπιαγωγείο, ένα τριτάξιο δημοτικό σχολείο αρρένων, ένα παρθεναγωγείο και ένα τριτάξιο ημιγυμνάσιο. Ως δημοτική σχολή της πόλεως του Κιλκίς σύμφωνα με το έγγραφο του υποδιοικητή Κιλκίς χρησιμοποιούνταν μία παλιά οικία γνωστή με το όνομα Δανέφ που είχε επισκευαστεί με την υλική υποστήριξη των κατοίκων. Το ημιγυμνάσιο λειτουργούσε σε μία οικία με δύο δωμάτια, η οποία και αυτή πρόσφατα είχε επισκευαστεί, ενώ για το παρθεναγωγείο και το νηπιαγωγείο χρησιμοποιούνταν ένας παλαιός στρατώνας με τρία διαμερίσματα. Σε κάθε διαμέρισμα διδάσκονταν ταυτοχρόνως δύο τάξεις μαθητών. Ο υποδιοικητής στο έγγραφό του τόνιζε ‘Άλλ’ ἡ ιδιωτικὴ ὑποστήριξις δὲν δύναται νὰ φθάσῃ μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἀνε-

100. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας εντοπίσαμε μία φωτοκάρτα της κοινότητας Κάτω Θεοδωρακίου που φέρει αποτύπωμα της αρχαγίδας της εφορείας των εκπαιδευτηρίων της, η οποία στάλθηκε από Γάλλο στρατιώτη, την 29η Ιουλίου του 1916, στη Γαλλία.

101. Η σφραγίδα έχει σχήμα κυκλικό και φέρει περιμετρικά την επιγραφή «Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΘΕΟΛΩΡΑΚΙΟΥ», ενώ στο κέντρο εν μέσω δύο κλάδων απεικονίζεται το σύμβολο της σοφίας που κρατάει ένα βιβλίο και από κάτω αναγράφεται το έτος 1913.

102. ΙΑΜ, ΓΔΜ, φακ. 60, έκθεση του επιθεωρητή των δημοτικών σχολείων Κιλκίς προς τη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, 9 Ιανουαρίου 1925 (στο εξής: έκθεσης του επιθεωρητού δημοτικών σχολείων Κιλκίς).

γείρη και σχολικά κτήρια πρός στέγασην των ίπολοίπων μαθητῶν τοῦ ἡμιγυμνασίου, δημοτικού θηλέων και νηπιαγωγείου στη συνέχεια ξητούσε από το Υπουργείο Παιδείας την ανέγερση στο Κιλκίς ενός σχολικού κτηρίου για τη στέγαση αμφοτέρων των δημοτικών σχολείων, αρρένων και θηλέων, καθώς και του νηπιαγωγείου¹⁰³. Τα προσωρινά κτήρια που χρησιμοποιούνταν δεν ήταν κατάλληλα για τους μαθητές της πόλεως.

Σύντομα όμως οι συνθήκες βελτιώθηκαν και ο αριθμός των σχολείων αυξήθηκε. Στο Κιλκίς και την περιφέρειά του κατά το σχολικό έτος 1924-1925 λειτουργούσαν, συνολικά ογδόντα δημοτικά σχολεία, από τα οποία τα δύο ήταν πεντατάξια (αρρένων και θηλέων που λειτουργούσαν στο Κιλκίς), δεκατριά διτάξια μικτά, εβδομήντα μονοτάξια μικτά και πέντε νηπιαγωγεία, από τα οποία το ένα ήταν διτάξιο (που λειτουργούσε στο Κιλκίς), ενώ τα υπόλοιπα ήταν προσαρτημένα σε δημοτικά σχολεία. Εδώ να σημειώσουμε ότι από τα ογδόντα δημοτικά σχολεία τα εξήντα πέντε ήταν παλιά, ενώ τα υπόλοιπα δεκαπέντε λειτουργησαν μετά την εγκατάσταση των προσφύγων. Τα 9/10 των σχολείων στεγάζονταν μέσα σε μικρές οικίες, τις οποίες έκτισε η Επιτροπή Εποικισμού για τα παιδιά των προσφύγων. Σε όλα τα σχολεία υπήρχε το ανάλογο διδακτικό προσωπικό, εκτός από οκτώ θέσεις που ήταν κενές. Σύμφωνα με την έκθεση του επιθεωρητή Κιλκίς, επρόκειτο να ιδρυθούν στα επόμενα χρόνια ακόμη είκοσι περίπου σχολεία. Στα σχολεία διδάσκαν συνολικά εβδομήντα έξι δημοδιδάσκαλοι, είκοσι δημοδιδασκάλισσες και έξι νηπιαγωγοί. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στα σχολεία διδάσκαν και δημοδιδάσκαλοι πρόσφυγες που είχαν αποφοιτήσει από τα σχολεία της Ρωσίας και του Πόντου. Συγκεκριμένα από τους εβδομήντα έξι δημοδιδασκάλους, επτά ήταν απόφοιτοι διδασκαλείων, ένας μη αυτοτελούς διδασκαλείου, τρεις υποδιδασκαλείου, είκοσι τρεις γυμνασίου, είκοσι επτά πεντατάξιων Ελληνικών γυμνασίων, ένας της Δ' τάξης του Ιεροδιδασκαλείου Πόντου, πέντε Ρωσικών διδασκαλείων, ένας Ρωσικού γυμνασίου, πέντε Ρωσικών ημιγυμνασίων, δύο της Ρωσικής Ιερατικής Σχολής και ένας πρώην επιθεωρητής των Ρωσικών σχολείων. Από τις είκοσι δημοδιδασκάλισσες, έξι ήταν απόφοιτες διδασκαλείων, τέσσερις γυμνασίων, εννέα πεντατάξιων Ελληνικών γυμνασίων και μία (προσωρινή) της Α' γυμνασιακής τάξεως, ενώ από τους έξι νηπιαγωγούς οι πέντε ήταν απόφοιτες διδασκαλείων και μία της Γ' τάξεως πεντατάξιου γυμνασίου. Στα σχολεία του Κιλκίς και της περιφέρειάς του φοιτούσαν συνολικά 3.204 μαθητές και 1.954 μαθήτριες, ενώ κατά το προηγούμενο σχολικό έτος (1923-1924) φοιτούσαν 2.437 μαθητές και 1.477 μαθήτριες. Η αύξηση του αριθμού των μαθητών οφείλεται στο γεγονός ότι κατά το σχολικό έτος

103. *IAM, ΓΑΜ*, φαχ. 60, έγγραφο της υποδιοικησης Κιλκίς προς τη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, 10 Λεκεμβρίου 1924.

1924-1925 είχαν λειτουργήσει περισσότερα σχολεία σε σχέση με το προηγούμενο σχολικό έτος. Σχεδόν όλοι οι μαθητές του Κιλκίς και της περιφέρειάς του ήταν πρόσφυγες¹⁰⁴. Σύμφωνα με πίνακα που σώζεται στο αρχείο της Γενικής Διοικήσεως της Μακεδονίας και φιλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, με χρονολογία Φεβρουαρίου 1930, στο Κιλκίς και την περιφέρειά του, κατά το σχολικό έτος 1929-1930 λειτουργούσαν δύο εξατάξια, ένα τριτάξιο, δεκαεπτά διτάξια και σαράντα πέντε μονοτάξια σχολεία. Συνολικά εξήντα πέντε σχολεία. Ο εν λόγω πίνακας δεν μας πληροφορεί για τον αριθμό των μαθητών και διδασκάλων (πίν. 10)¹⁰⁵. Η ανοδική πορεία της εκπαίδευσης θα συνεχιστεί στα επόμενα χρόνια.

Όσον αφορά στον πληθυσμό του Κιλκίς και της περιφέρειάς του μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας έχουμε το 1913 από τη Διεύθυνση Στατιστικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας την πρώτη απογραφή (πίν. 1)¹⁰⁶. Τη 19η Δεκεμβρίου του 1920 η Ελληνική Κυβέρνηση απαρίθμησε τους κατοίκους των νέων επαρχιών. Σύμφωνα με την απογραφή στην υποδιοίκηση Κιλκίς ζούσαν 13.324 άνδρες και 12.403 γυναίκες: συνολικά 25.727 κάτοικοι¹⁰⁷. Αργότερα το Ελληνικό Κράτος και συγκεκριμένα τη 15η και 16η του Μαΐου του 1928 πραγματοποίησε νέα απογραφή που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας το 1929 με τις νέες και παλαιές ονομασίες των κοινοτήτων. Στην επαρχία Κιλκίς καταγράφονται συνολικά 47.698 κάτοικοι, από τους οποίους οι 24.885 ήταν άνδρες και οι 22.813 γυναίκες¹⁰⁸.

Από το 1913 έως και το 1926 στο Κιλκίς και την περιφέρειά του, όπως αναφέρουμε παραπάνω εγκαταστάθηκαν πολλοί πρόσφυγες. Αργότερα στην περιοχή ήλθαν και αρκετές οικογένειες Σαρακατσαναίων, καθώς και άλλοι πληθυσμοί από διάφορα μέρη. Τα πρώτα χρόνια οι πρόσφυγες στεγάστηκαν στις μισογκραιμένες οικίες των Τούρκων και των Βουλγάρων. Η Ελληνική Κυβέρνηση φρόντισε αμέσως να τις επισκευάσει, ενώ δεν άργησε να κτίσει προσφυγικές κατοικίες· παρείχε ξυλεία, κεφαλίδια και διέθεσε χρηματικά ποσά για την κατασκευή νέων οικιών. Ήως τα τέλη του 1927 οι αρχότες απέκτη-

104. *IAM, ΓΔΜ*, έκθεσις του επιθεωρητού των δημοτικών σχολείων Κιλκίς.

105. *IAM, ΓΔΜ*, φακ. 61, στατιστικοί πίνακες των εκπαιδευτικών περιφερειών του νομού Θεσσαλονίκης, Φεβρουάριος 1930.

106. *IAM, ΓΔΜ*, φακ. 95, πίναξ έμφασιν τὸν πληθυσμὸν ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἀπογραφῆς τοῦ 1913 τῶν κατὰ τὸν παρόντα πόλεμον τελείως κατεστραμμένων καὶ ἡμικατεστραμμένων χωρίων τῆς Μακεδονίας. Πρβλ., Ἀπαρίθμησις τῶν κατοίκων τῶν νέων ἐπαρχιῶν τῆς Ἑλλάδος, τοῦ ἔτους 1913, Ἀθῆναι 1915.

107. Στην απογραφή οι οικισμοί καταχωρούνται κατά κοινότητα και καταγράφεται ο πληθυσμός τους. Βλ. Πληθυσμὸς τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν ἀπογραφὴν τῆς 19ης Λεκεδβίου 1920, ἐν Ἀθήναις 1921, σσ. 117-121.

108. Υπουργείον Ἐθνικῆς Οικονομίας, Γενική Στατιστική Ὑπηρεσία τῆς Ἑλλάδος, Πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν ἀπογραφὴν τῆς 15-16 Μαΐου 1928, ἐν Ἀθήναις 1929, σσ. 130-134.

σαν από το χράτος άρωτρα, κάρα, είδη σαγής, γεωργικά εργαλεία και έως τον Οκτώβριο του 1928 βόδια, αγελάδες, άλογα, πρόβατα, κατσίκια κ.ά. Διένειμε ακόμη σε κάθε αγρότη οικογενειάρχη 40 στρέμματα και σε κάθε αμπελουνγό 11-12 στρέμματα. Τα μεγάλα έργα έγιναν μεταξύ των ετών 1925-1930. Συγκεκριμένα αποξηράνθηκαν οι λίμνες Αρτζάν και Αματόβου¹⁰⁹, τα έλη της Αξιούπολης κ.ά. με σκοπό να χρησιμοποιηθούν από τους πρόσφυγες για καλλιέργεια και να λυθεί εν μέρει το πρόβλημα των ακτημόνων¹¹⁰. Τα τελευταία χρόνια στο Κιλκίς και την περιφέρειά του εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από την πρώην Σοβιετική Ένωση¹¹¹.

Το 1927 αποφασίστηκε να στηθεί στο λόφο πυροβόλων, έξω από την πόλη, στα αριστερά του δρόμου Κρητώνης-Κιλκίς, ηρώω προς τιμή της ελληνικής νίκης στο Κιλκίς. Τα αποκαλυπτήριά του έγιναν από τον Ελευθέριο Βενιζέλο την 28η Ιουνίου του 1928¹¹².

Οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στο Κιλκίς και την ευρύτερη περιφέρειά του παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα πρώτα χρόνια δεν πτοήθηκαν. Ήξεδιδαν τοπικές εφημερίδες, όπως «Η Αγροτική Ηχώ» του Χριστόφορου Μαυρίδη, η «Πρόδοσ» των αδελφών Αντώνη και Βασίλη Νικολόπουλους και αργότερα ο «Μαχητής του Κιλκίς» των Σταύρου Ορφανίδη και Πάνου Καΐσιδη, για την καλύτερη ενημέρωση των κατοίκων του Κιλκίς και της περιοχής του¹¹³. Ασχολήθηκαν επίσης με μεγάλη επιτυχία σε ποικίλους τομείς, κυρίως με το εμπόριο και την παραδεία, ενώ διατήρησαν όλα τα ήθη και έθιμα που έφεραν από τις πατρίδες τους.

109. Βλ. Κ. Παπαδόπουλος, «Υδρογεωλογικές συνθήκες και υπόγειο ιδανικό δυναμικό του νομού Κιλκίς», *Κιλκισιακό Ημερολόγιο* 1 (1984) 202-203.

110. Γ. Εχέδωρος, *Ιστορία του Κιλκίς*, σσ. 394-395.

111. Βλ. Σ. Τσομίδης, *Σχέδιο νομού πλαισίου: «περί αποκαταστάσεως ομογενών προσαγόγιων από την τ. Ε.Σ.Σ.Δ.»*, Θεσσαλονίκη 1996 του ίδιου, *Κείμενα εργασίες για την αποκατάσταση των Ελλήνων προσφύγων από την τ. Ε.Σ.Σ.Δ.*, Θεσσαλονίκη 2000.

112. Γ. Εχέδωρος, *Ιστορία του Κιλκίς*, σσ. 401. Πρβλ. Χ. Τότος, *Τά οικεῖα κοσμεῖν*, σσ. 99-105.

113. Ο Αλέξανδρος Κοντοείδης στις μελέτες του αναφέρει ότι η πρώτη προσφυγική εφημερίδα που εκδόθηκε ήταν «Η Αγροτική Ηχώ» μεταξύ των ετών 1933-1935, ενώ η εφημερίδα «Πρόδοσ» πρωτοεκδόθηκε την 11η Μαΐου του 1935. Στο Κιλκίς εκδόθηκαν αργότερα οι εφημερίδες: «Νέος δρόμου», «Αναγνώστης», «Δημοχρατικό Κιλκίς», «Νέα Γενιά», «Αγροτική», «Κιλκισιακός Παλμός», «Θαρραλέος», «Νέοι Καιροί», «Σιναγερμός» και η ημερήσια «Γνώμη». Περισσότερα για τις εφημερίδες του Κιλκίς βλ. Α. Κοντοείδης, *Κιλκισιώτικα πατριδιογραφικά θέματα*, σσ. 7-10· του ίδιου, *Παραλειπόμενα στις παραστάσεις*, σσ. 256-257· ΙΙ. Καϊσίδης, «Ο τύπος στο Κιλκίς», *Κιλκισιακό Ημερολόγιο* 1 (1984) 117-119.

SUMMARY

Paschalis Valsamidis, *Refugee Settlements in Kilkis and the Surrounding Area.*

In political terms, during the period of Ottoman rule, Kilkis and its surrounding area constituted a *kaza* (administrative subdivision) called *Avret Hisar* (*Gynaikokastro*), which formed part of the *sanjak* of Thessaloniki, which in turn belonged to the *vilayet* of Thessaloniki. After the region was liberated it became an administrative division of the prefecture of Thessaloniki, consisting of the district of Kilkis and its two administrative subdivisions of Kato Theodoraki and Archangeloi.

This study deals with the Greeks who abandoned their native lands and settled in the region of Kilkis as refugees after it was liberated from the Bulgarians in 1913. It describes the problems faced by the refugees in the first few years after their arrival, as well as their social and educational situation. The refugees who settled in the Kilkis region in 1914 came from Turkey, Russia (the Caucasus) and Bulgaria. After the Treaty of Sèvres in 1920 almost all of the refugees returned to their homes. After the Asia Minor Disaster the signing of the protocol of Moudania in 1922 and the Treaty of Lausanne in 1923 forced the refugees to abandon their homelands for good and settle in Greece. At this time many refugees from Asia Minor and Eastern Thrace settled in the Kilkis region. These were followed, in 1925, by refugees from Eastern Rumelia. In recent times Greeks from the former Soviet Union have settled in Kilkis and the surrounding area.

Despite the problems and difficulties they faced in the first few years, the refugees who settled in the Kilkis region remained undaunted. They engaged in various spheres of activity, especially commerce and education, with great success and preserved all the manners and customs they had brought with them from their homelands.

At the end of the study there are a number of tables relating to the communities in which refugees settled in 1914, the damage suffered by the refugees' fields during the First World War (1914-1918) and the state of the schools during the school year 1929-1930. A number of documents and photographs relating to the Kilkis region are also presented.