

Ο ΚΙΤΡΟΥΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

(Πρόσθετα βιογραφικά στοιχεία
ἀπὸ ἀνέκδοτα ἔγγραφα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν)

Ἄφορμὴ γιὰ τὴ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς μᾶς δίνει ἡ μελέτη τοῦ Ἀποστ. Γλαβίνα «Ἐπίσκοποι Κίτρος κατὰ τὴν τουρκοκρατίαν ἐπὶ τῆ βάσει τῶν πηγῶν»¹, στὴν ὁποία γίνεται ἰδιαίτερος λόγος καὶ γιὰ τὸν ἐπίσκοπο Κίτρος Θεόκλητο Παπαϊωάννου, σχετικὰ μὲ τὴ ζωὴ τοῦ ὁποίου, ὡς εἶδος βιογραφικοῦ σημειώματος, ἀναγράφονται στὴν ἀρχὴ τὰ ἐξῆς: «Κατήγετο ἐκ Ναούσης καὶ ἀπεφοίτησεν ἀπὸ τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης τὸ ἔτος 1866»². Ὅπως δὲ ὁ συγγραφέας τῆς μελέτης, ἔχοντας ὑπόψη τοῦ τὸ Β. Σταυρίδη, στὸ ἔργο τοῦ ὁποίου καὶ παραπέμπει μὲ τὴ σημείωση 5, ἀναγράφει ὅτι «κατήγετο ἐκ Ναούσης», ἐφόσον πραγματικὰ καὶ ὁ Β. Σταυρίδης γράφει: «Θεόκλητος Παπαϊωάννου, ἐκ Ναούσης. Ἰερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὁρους, Πέτρας, Κίτρος»³. Τὰ στοιχεῖα ὅμως αὐτά, σχετικὰ μὲ τὴν καταγωγὴν του, δὲν εἶναι σωστὰ οὔτε ἀρκετά.

Στὰ Ἀρχεῖα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν (Α.Υ.Ε.) ὑπάρχει ἔγγραφο, καθὼς φαίνεται, ἰδιόχειρο τοῦ Θεοκλήτου⁴, ὁ ὁποῖος ἀπαντώντας, ὅπως εἶναι φυσικὸ, σὲ ἔγγραφο τοῦ Γενικοῦ Προξενείου Θεσσαλονίκης (Γ.Π.Θ.), πὺ ζητοῦσε διάφορα στοιχεῖα ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους τῆς δικαιοδοσίας του, γράφει τὰ ἐξῆς, συμπληρώνοντας τοὺς προκαθορισμένους ἀπὸ τὸ Γ.Π.Θ., τίτλους τοῦ ἐρωτηματολογίου του σὲ 7 στήλες μὲ μορφή πίνακα.

«Ὄνομα ἐπισκόπου: Θεόκλητος.

Τόπος γεννήσεως (χωρίον, ἐπαρχία, νομαρχία): Πρεμπούδιστα, χωρίον τῆς ἐπαρχίας Μογλενῶν καὶ νομαρχίας Βιτωλίων.

Ἡλικία: Ἐτῶν 60.

Σχολὴ ἐν ἣ ἐξεδουλεύθη: Τὰ κοινὰ ἐδιδάχθην παρὰ τοῦ πατρός μου ἐν Πρεμπούδιστῃ, ἐν Ναούσῃ καὶ Βερροῖα, ἔπειτα ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τῆς Χάλκης, ἀργότερον ἐν τῷ Ἐθνικῷ Πανεπιστημίῳ Ἀθηνῶν. Ἐν ἔτος προτοῦ

1. «Μακεδονικά» 18(1978) 74-90.

2. Ὁ.π., σ. 89.

3. Βλ. Βα.σ.Θ. Σταυρίδου, Ἡ Ἱερά Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, 1844-1923, τ. Α', Ἀθήναι 1970, σ. 149.

4. Ἀρχεῖα Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν 1900, φ. Ἐκκλησιαστικά - Ἐκπαιδευτικά.

νά ἀποφοιτήσω τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ἐχειροτονήθην ἱεροδιάκονος ἐν τῷ ἐν Γαλατᾶ πανσέπτῳ ναῶ τοῦ Χριστοῦ.

Προηγούμεναι ὑπηρεσίαι: Μετὰ τὴν ἀποφοίτησιν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ὑπηρέτησα ὡς διδάσκαλος καὶ ἱεροκήρυξ ἐν Βοδανοῖς ἐπὶ τέσσαρα ἔτη ἀπὸ τὰ 1865-69. Ἐπειτα μετὰ τὴν ἀποφοίτησιν ἐκ τοῦ Ἀθηνῶν Πανεπιστημίου ὑπηρέτησα καὶ αὐθις ὡς διευθυντῆς τῆς Ἑλλ(ηνικῆς) Σχ(ολῆς) ἐν Βοδανοῖς ἐπὶ ἓν ἔτος, μετὰ τὴν λήξιν τοῦ ὁποίου προσεκλήθην ἐκ Θεσσαλονίκης καὶ ἀνέλαβον τὴν διεύθυνσιν τῆς Κεντρικῆς Σχολῆς, ἣν διηύθυνον σχεδὸν ἐπὶ τρία ἔτη. Πρὸς δὲ παρέδιδον τὰ ἱερά εἰς τὸ Γυμνάσιον ὡς καὶ εἰς τὸ ἄρτι συστάν τότε Διδασκαλεῖον διευθυνόμενον ὑπὸ τοῦ κ. Χαρισίου πατᾶ Μάρκου¹. Τὸ 1877 Μαρτίου 5 ψηφισθεὶς ἐπίσκοπος Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὀρους ἠναγκάσθην νὰ διακόσω τὴν παράδοσιν τῶν μαθημάτων. Τὸ 1879 Μαρτίου 5 ἐψηφίσθην Πολυανῆς, ὅπου διέμεινα μέχρι τοῦ 1885 7/βρίου 27, ὁπότε ἐψηφίσθην Πέτρας καὶ ὑπηρέτησα ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ταύτῃ μέχρι τοῦ 1896, ὁπότε καταργηθεὶς τῆς ἐπαρχίας Πέτρας καὶ τῶν μὲν ἐκεῖθεν τοῦ Ὀλύμπου χωρίων ἐκχωρηθέντων τῇ ἐπαρχίᾳ Ἐλασσῶνος, τῶν δὲ ἐντεῦθεν προσαρτηθέντων τῇ ἐπαρχίᾳ Κίτρος, ἐψηφίσθην καὶ ἐγενόμην Κίτρος τῇ 23 Αὐγούστου 1896, ὅπου καὶ διαμένω μέχρι δεῦρο.

Παρατηρήσεις: Ἀνεξαρτήτως πάντως τῆς θελήσεώς μου ἐβράδυνα νὰ ἀποστειλῶ τὰς αἰτηθείσας πληροφορίας, ἐφ' ᾧ καὶ ζητῶ συγγνώμην.

Ἐν Αἰκατερίνῃ τῇ 8 Μαΐου 1900

Ὁ Κ.Θ.».

Μὲ βάση τὸ ἰδιόχειρο ἔγγραφο τοῦ Θεοκλήτου τὸ Γ.Π.Θ. κατάρτισε τὸ δικό του πίνακα, χωρισμένο σὲ 8 στήλες, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται στὸ Θεόκλητο καὶ ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Πίναξ τῶν ἐν τῇ περιφερείᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξενίου Θεσσαλονίκης μητροπολιτῶν καὶ ἐπισκόπων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Μητρόπολις ἢ Ἐπισκοπή: Ἐπισκοπή Κίτρος, ἔδρα: Κατερίνη.

Ὄνομα μητροπολίτου ἢ ἐπισκόπου: Ἐπίσκοπος Θεόκλητος.

Ἡλικία: 60.

Τόπος γεννήσεως. Πόλις ἢ χωρίον: Πρεπόδιστα. Ἐπαρχία: Μογλενῶν.

Νομαρχία: Βιτωλίων.

1. Πρόκειται γιὰ τὸ Χαρίσιο Παπαμάρκου (1844-1906), ἐξαιρετο παιδαγωγὸ ἀπὸ τὸ Βελβενδὸ τῆς Κοζάνης, ποὺ διηύθυνε τὸ Διδασκαλεῖο Θεσσαλονίκης ἀπὸ τὸ σχολικὸ ἔτος 1874/75 ὡς τὸ 1882, φημισμένο γιὰ τὶς μεταρρυθμιστικὰς του ἰδέας καὶ πρῶτο συντάκτη στὴ χώρα μας μελετημένων ἐκπαιδευτικῶν νομοσχεδίων, ποὺ θεμελιώνουν—ἀκόμη καὶ τώρα—γιὰ τὶς σωστὲς του παρατηρήσεις τὴ δημοτικὴ μας ἐκπαίδευση, ἰδιαίτερα μάλιστα γιὰ τὸν τρόπο κρίσεως τῶν ἀναγνωστικῶν βιβλίων.

Προηγούμεναι ὑπηρεσίαι: Ἐσπούδασε ἐν Πρεμποδίστη, Νιαούση καὶ Βερροία.

1865 Ἱεροδιάκονος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ ἐν Γαλατᾷ.

1865-1869 Διδάσκαλος ἐν Βοδενοῖς.

1869-1873 Φοιτητὴς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ ἐν Ἀθήναις Πανεπιστημίου.

1873-1874 Διδάσκαλος ἐν Βοδενοῖς.

1874-1877 Διευθυντὴς τῆς ἐν Θεσ/νίκη Ἀστικῆς Σχολῆς.

1877-1879 Ἐπίσκοπος Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὀρους.

1879-1885 Ἐπίσκοπος Πολυανῆς.

1885-1896 Ἐπίσκοπος Πέτρας.

1896 Αὐγούστου 23 Ἐπίσκοπος Κίτρους.

Παρατηρήσεις».

Ἐξετάζοντας καὶ τὰ δύο ἔγγραφα, τόσο τὸ ἰδιόχειρο τοῦ Θεοκλήτου ὅσο καὶ τοῦ Γ.Π.Θ., παρατηροῦμε τὰ ἑξῆς:

1. Δὲν εἶναι σωστὸ ὅτι ὁ Θεόκλητος γεννήθηκε στὴ Νάουσα, ὅπως ἀναφέρεται στὴν ἐργασία τοῦ Ἀ. Γλαβίνα¹, ἀλλὰ στὴν Πρεμπόδιστα τῆς Καρατζόβας (Ἀλμωπίας). Πρόκειται γιὰ τὸ σημερινὸ χωριὸ Σωσάνδρα τῆς ἐπαρχίας Ἀλμωπίας, τὸ ὁποῖο διοικητικῶς ὑπαγόταν στὸν καζὰ (ὑποδιοίκηση) Βοδενῶν μὲ ἔδρα τὰ Βοδενά (Ἔδεσσα) καὶ ἐκκλησιαστικῶς στὴ Μη-

1. Δὲν ξέρομε ποῦ στηρίχθηκε ὁ Β. Σταυρίδης, στὸν ὁποῖο παραπέμπει ὁ Ἀ. Γλαβίνας. Πιθανὸν νὰ στηρίχθηκε στὰ ἀρχεῖα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, τὰ ὁποῖα ὁμως, ὅπως ἀποδείχνουμε ἐδῶ, φαίνεται πῶς δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἐνημερωμένα ἢ ἀναγράφουν γενικὲς μόνο ἐνδείξεις τοῦ τόπου καταγωγῆς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι ἐλλειπεῖς. Τὴν ἴδια παράλειψη βλέπουμε καὶ στὶς ἐργασίες τῶν: Ἀ θ. Ἀ γ γ ε λ ο π ο ὑ λ ο υ, Ἡ συμβολὴ τῆς Ἐπισκοπῆς Πέτρας εἰς τὰ ἔθνη καὶ ἐκπαιδευτικὰ προβλήματα τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς περιοχῆς Ὀλύμπου (1890-1896), «Μακεδονικά» 14(1974) 64, σημ. 1 καὶ τ ο ὕ ἰ δ ἰ ο υ, Ἡ ἐπισκοπικὴ σύνοδος τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καὶ ἡ σημασία αὐτῆς σήμερον, «Θεολογία» 48(1977) 817, σημ. 72, ὅπου ἀναγράφονται τὰ ἑξῆς: «Ὁ ἀπὸ Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὀρους καὶ Πέτρας Κίτρους Θεόκλητος Παπαϊωάννου ἐκ Ναούσης «καθῶς καὶ Β. Ἀ τ ἔ σ η, Ἐπισκοπικοὶ κατάλογοι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπ' ἀρχῆς μέχρι σήμερον, «Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος» τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, 1974, 463, ὅπου ἀναγράφονται τὰ ἑξῆς: «Θεόκλητος Β', Παπαϊωάννου ὁ ἀπὸ Πέτρας (1896-1904)» χωρὶς ἄλλες λεπτομέρειες καὶ «Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος» 1975, 545, ὅπου ἀναγράφονται τὰ ἑξῆς: «Θεόκλητος Παπαϊωάννου ὁ ἀπὸ Πέτρας 1896-1904 παραιτηθεὶς» μὲ παραπομπὴ στὸ ἔργο τοῦ Χ ρ υ σ. Μ π ο ὑ α, Ἐκκλησίας Κων/πόλεως Ἐπισκοπικὰ πινακίδια (1800-1965). I. Ὀνομαστικὸς κατάλογος ἐπισκόπων, Ἐν Ἀθήναις 1965, σ. 44, ὅπου ἀναγράφονται τὰ ἑξῆς: «Θεόκλητος Παπαϊωάννου ἀρχ. 21 Ἰουλίου 1853 Κίτρους, Μαρτ. 1879 Πολυανῆς, Σεπτεμβρ. 1885 Πέτρας, Σεπτεμβρ. 1896 Κίτρους, Φεβρ. 1904 παρητήθη, 1907 ἐκοιμήθη» καὶ στὴ συνέχεια: «Φρονῶ ὅτι ἄλλος εἶναι ὁ Θεόκλητος Α' τοῦ 1856 καὶ ἄλλος ὁ συνώνυμός του τοῦ 1896».

τρόπολη Μογλενῶν¹, με ἔδρα μητροπολίτη τῆ Φλώρινα. Τὸ χωριὸ ἀναφέρεται καὶ ὡς Πρεμπόδιστα, Πρεμπόδιστα, Πριβάδιστα, Πρεμπατίστα κ.λ.

Ἐφοῦ τὸ 1900 ὁ Θεόκλητος γράφει πὼς εἶναι 60 ἐτῶν, συμπεραίνουμε ὅτι γεννήθηκε τὸ 1840 καὶ ἐπομένως, ἀφοῦ σὰν μικρὸ παιδί (μαθητῆς) ἔμαθε, ὅπως λέει, τὰ «κοινά», δηλ. τὰ βασικὰ ἐγκύκλια μαθήματα ἀπὸ τὸν πατέρα του, αὐτὸ σημαίνει ὅτι στὴν Πρεμπόδιστα διδάσκονταν τὰ ἑλληνικὰ καὶ πρέπει νὰ ὑπῆρχε ἐκεῖ σχολεῖο ἑλληνικὸ² ἤδη πρὶν ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἂν βέβαια ὑποθέσουμε ὅτι ὁ πατέρας του, τουλάχιστον ὅταν γεννήθηκε αὐτός, ἦταν 20 χρονῶν, γιὰ νὰ μὴν ποῦμε καὶ παραπάνω.

2. Μαθαίνουμε ἐπίσης γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ ἱεράρχη νέα στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα δὲν ἀναφέρονται στὴ μελέτη τοῦ Ἄ. Γλαβίνα³. Ἔτσι, τὰ στοιχεῖα αὐτὰ μᾶς πληροφοροῦν ὅτι:

α) ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Πρεμπόδιστα βασικὲς σπουδὲς ἔκανε καὶ στὴ Νάουσα καὶ τὴ Βέροια,

β) τὸ 1865, ἕνα χρόνο προτοῦ ἀποφοιτήσῃ ἀπὸ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, χειροτονήθηκε ἱεροδιάκονος στὴν ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, στὸ Γαλατὰ τῆς Κων/πόλεως.

γ) κατὰ τὰ σχολ. ἔτη 1865/66-1868/69 ὑπηρέτησε ὡς δάσκαλος καὶ ἱεροκήρυκας στὰ Βοδενά.

1. Μὲ τὸν ὄρο Μογλενά ἐννοοῦμε τὴ μεγάλη ἐκείνη ἐκκλησιαστικὴ ἐπαρχία πού, συνεχίζοντας νὰ διατηρεῖται ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ ἀκόμη περίοδο ὡς ἐπισκοπὴ, τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ὑπαγόταν διοικητικὰ σὲ δύο μεγάλους νομοὺς (βιλαέτια), τῶν Βιτωλίων (Μοναστηρίου) καὶ Θεσ/νίκης, με 6 ὑποδιοικήσεις (καζάδες)—τῆς Φλωρίνης, Καστοριάς, Καϊλαριῶν, Βοδενῶν, Γενιτσῶν καὶ Γευγελῆς—, χωριὰ τῶν ὁποίων ἐκκλησιαστικῶς ἀνήκαν στὴ Μητρόπολη Μογλενῶν. Στὰ χρόνια τῆς τουρκοκρατίας ἀπὸ τοὺς Τούρκους παίρνει τὴν ὀνομασίαν Καρατζόβα, χωρὶς γεωγραφικὰ καὶ διοικητικὰ περιορισμένον σὲ σύγκριση με τὴ βυζαντινὴν περίοδο καὶ ταυτισμένον με τὰ ὄρια τῆς σημερινῆς Ἄλμωπίας, ἐνῶ ἀπὸ θρησκευτικὴ ἄποψη εἶχε, ὅπως τονίσαμε καὶ παραπάνω, εὐρύτερη ἔννοια. (Βλ. καὶ Χ ρ. Γ. Ἄ ν δ ρ ε ἄ δ ο υ, Ἄλμωπες καὶ Ἄλμωπία, «Πλάτων» 1964, 320-321).

2. Γενικὰ γιὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῶν ἑλληνικῶν σχολείων στὴ Μακεδονία βλ. Σ τ. Πα π α δ ο π ο ὑ λ ο υ, Ἐκπαιδευτικὴ καὶ κοινωνικὴ δραστηριότητα τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Μακεδονίας κατὰ τὸν τελευταῖον αἰῶνα τῆς τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, καὶ εἰδικότερα γιὰ τὸν καζὰ Βοδενῶν στίς σ. 80-84, ὅπου ὅμως γιὰ τὴν Πρεμπόδιστα (Σωσάνδρα) δὲν ἀναφέρονται λεπτομέρειες. Ἄπλῶς ἀναφέρεται ὅτι «σύμφωνα με τοὺς χάρτες τῶν χριστιανικῶν σχολείων τῆς ἐποχῆς, στίς ἀρχὲς τοῦ αἰῶνα μας λειτουργοῦσαν ἑλληνικὰ σχολεῖα σὲ 21 χωριὰ τοῦ καζὰ καὶ συγκεκριμένα στὰ ἐξῆς: ... Πρεμπόδιστα (Σωσάνδρα)...». Λεπτομέρειες γιὰ τὴ λειτουργίαν τοῦ σχολείου τῆς Πρεμπόδιστας, ἀλλὰ μόνο γιὰ τὰ σχολικὰ ἔτη 1898-99 καὶ 1899-1900, βλ. στὸ περιοδ. «Ἐδεσσαϊκὰ Χρονικά», τευχ. 4, 1973, 18, ὅπου ἄρθρον σχετικὸν με τὴν παιδείαν στὸν καζὰ Βοδενῶν ἀπὸ τὸν Κ. Γ. Σ τ α λ ῖ δ η.

3. Φυσικὸ εἶναι καὶ τὰ νέα αὐτὰ στοιχεῖα νὰ μὴν ἀναφέρονται ἀπὸ ὅσους ἀσχολήθηκαν με τὸν ἐπίσκοπον Θεόκλητον, ἐφόσον παραπέμπουν βασικὰ καὶ μόνο στὸ Β. Σταυρίδη καὶ ἀγνοοῦν τὰ ἐγγραφα τῶν Α.Υ.Ε. (Ἀθ. Ἀγγελόπουλος, Β. Ἀτέσης καὶ Χρυσ. Μπούας).

δ) ἀπὸ τὸ 1869 ὡς τὸ 1873 φοίτησε στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν ὡς φοιτητῆς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς.

ε) τὸ ἐπόμενο σχολ. ἔτος 1873/74 ὑπηρέτησε καὶ πάλι ὡς δάσκαλος στὰ Βοδενά καὶ

στ) τὰ ἐπόμενα σχολ. ἔτη 1874/75 ὡς 1876/77 ἦταν διευθυντῆς τῆς Κεντρικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης (Ἀστικῆς), παραδίδοντας καὶ τὰ θρησκευτικὰ τόσο στὸ Γυμνάσιο ὅσο καὶ στὸ Διδασκαλεῖο Θεσ/νίκης, πού τὸ διηύθυνε ὁ παιδαγωγὸς Χαρίσιος Παπαμάρκου.

3. Σχετικὰ μὲ τὸ ἀξίωμά του ὡς ἐπισκόπου καὶ τὶς διαδοχικὲς μετακινήσεις του παρατηροῦμε τὰ ἑξῆς:

α) Στὴν ἀρχὴ τοποθετήθηκε στὴν Ἐπισκοπὴ Ἱερισσοῦ καὶ Ἀγίου Ὁρους ἀπὸ 5 Μαρτίου 1877 ὡς 5 Μαρτίου 1879,

β) στὴ συνέχεια τοποθετήθηκε στὴν Ἐπισκοπὴ Πολυανῆς ἀπὸ 5 Μαρτίου 1879 ὡς 27 Σεπτεμβρίου 1885 καὶ

γ) τέλος ἀπὸ τὶς 27 Σεπτεμβρίου 1885 ὡς τὶς 23 Αὐγούστου 1896 ὑπηρέτησε στὴν Ἐπισκοπὴ Πέτρας, γιὰ νὰ διορισθεῖ τὴν τελευταία αὐτὴ ἡμερομηνία ἐπίσκοπος Κίτρους¹, ἐπειδὴ ἡ Ἐπισκοπὴ Πέτρας διαλύθηκε² γιὰ λόγους διοικητικούς, ὥστε τὰ χωριά πού βρίσκονται πρὸς τὰ Ν τοῦ Ὀλύμπου νὰ ὑπαχθοῦν στὴν ἐπαρχία Ἐλασσόνας καὶ τὰ ὑπόλοιπα πρὸς τὰ Β στὴν ἐπαρχία Κίτρους μὲ ἔδρα τὴν Κατερίνη³.

Γιὰ τὰ ὑπόλοιπα στοιχεῖα τῆς ζωῆς τοῦ Θεοκλήτου, τὰ σχετικὰ μὲ τὴν παραμονή του στὴν Ἐπισκοπὴ Κίτρους ὡς τὸ 1904, ὁπότε καὶ παραιτήθηκε⁴, δὲν ἔχουμε περισσότερες πληροφορίες ἀπὸ ὅσες ἀναφέρει ὁ Ἀ. Γλαβίνας⁵. Τὸ μόνο νέο στοιχεῖο, πού ἔχουμε, εἶναι ἡ μαρτυρία τοῦ Χρυσ. Μπούα⁶ γιὰ τὸ θάνατό του τὸ 1907 μὲ τὶς λέξεις «...1907 ἐκοιμήθη».

Κρίνοντας τελικὰ ὅσα στοιχεῖα ἔχουμε ὡς τώρα γιὰ τὸ Θεόκλητο, ἰδιαίτερα πρέπει νὰ προσέξουμε τὴν παρατήρηση τοῦ Β. Ἀτέση, πρώην μητροπολίτη Λήμνου, ὁ ὁποῖος γράφει⁷: «Φρονῶ ὅτι ἄλλος εἶναι ὁ Θεόκλητος Α' τοῦ 1856 καὶ ἄλλος ὁ συνώνυμός του τοῦ 1896», ὑπονοώντας ὅτι ὑπάρχουν δύο

1. Γιὰ τὴν ἐκλογή του ὡς ἐπισκόπου Κίτρους βλ. τὴν παρσομπή τοῦ Ἀ. Γλαβίνα μὲ ἀριθ. 7 στὰ «Μακεδονικά» 18(1978) 89, καθὼς καὶ τὸ περιοδ. «Θεολογία» 48(1977) 819, ὅπου τὸ «εὐχαριστήριον μῆνυμα ἐπὶ τῇ ἐκλογῇ του».

2. Γιὰ τὴν κατάργηση τῆς Ἐπισκοπῆς Πέτρας βλ. Ἀθ. Ἀγγελοπούλου, ὁ.π. σημ. 8, α1, σ. 73-83.

3. Στὸ βιογραφικὸ σημεῖωμα τοῦ Θεοκλήτου ἡ Κατερίνη ἀναγράφεται ὡς Αἰκατερίνη.

4. Τὸ κείμενο τῆς παραιτήσεώς του μπορεῖ νὰ τὸ δεῖ κανεὶς στὸ περιοδ. «Θεολογία» 48(1977) 820.

5. Βλ. Ἀ. Γλαβίνα, ὁ.π., σ. 89.

6. Βλ. τὴ σημ. 8 β2.

7. Βλ. τὶς σημ. 8 β1 καὶ β2.

Θεόκλητοι σχετικά μ' αὐτοὺς ποὺ ἀναφέρει ὁ Χρυσ. Μπούας. Πραγματικά ἡ παρατήρησή του εἶναι σωστή. Ὅπωςδὴποτε ἀπὸ τὰ ἀνέκδοτα ἔγγραφα ποὺ παρουσιάζουμε σήμερα φαίνεται ὅτι ὁ Θεόκλητος, στὸν ὁποῖο ἀναφερόμαστε, εἶναι ὁ Β', γιατί εἶναι ἀδύνατο, ἀφοῦ γεννήθηκε τὸ 1840, νὰ βρισκόταν μὲ ἀξίωμα στὴν Ἐπισκοπὴ Κίτρος τὸ 1853, δηλ. σὲ ἡλικία 13 ἐτῶν. Φαίνεται λοιπὸν ὅτι στὸ ἔργο τοῦ Χρυσ. Μπούα, στὸν ὁποῖο παραπέμπει ὁ Β. Ἀτέσης, ἐγινε κάποια σύγχυση. Τὸ περίεργο ὅμως εἶναι ὅτι ὁ ἴδιος Β. Ἀτέσης σὲ πρόσφατη ἐργασία του¹ γράφει καὶ πάλι τὰ ἴδια «Θεόκλητος Παπαϊωάννου ὁ ἀπὸ Πέτρας 1896-1904 παραιτηθεὶς», χωρὶς νὰ ἐπιμένει στὴν παλιά του διαπίστωση, ἂν δηλ. πρόκειται γιὰ τὸ Θεόκλητο Β'. Μήπως ἡ διαπίστωσή του, ποὺ εἶναι σωστή, κλονίστηκε ἀπὸ ἔλλειψη στοιχείων; Καὶ ὅμως σωστὰ τὸ εἶχε μαντέψει. Ἡ δημοσίευση τῶν σημερινῶν ἀνέκδοτων ἐγγράφων ἀποκαλύπτει ὅτι εἶχε δίκιο καὶ ὅτι ὁ Θεόκλητος, στὸν ὁποῖο ἀναφερόμαστε, εἶναι ὁ Β' (1896-1904). Αὐτὸ ἀποκαλύπτεται καὶ ἀπὸ τὴ μελέτη τοῦ Ἀ. Γλαβίνα, ὁ ὁποῖος στὸ πρόσφατο ἄρθρο του² ἀναφέρεται σὲ δύο Θεόκλητους, ἓνα στὴ σ. 84 καὶ ἄλλο στὴ σ.89, χωρὶς ὅμως νὰ τοὺς διακρίνει σὲ Α' καὶ Β'. Πρέπει νὰ δεχτοῦμε λοιπὸν ὅτι ὁ Β. Ἀτέσης, στηριζόμενος μονάχα στὴ μαρτυρία τοῦ Χρυσ. Μπούα καὶ δημοσιεύοντας ὄσα πρόσφατα ἔγραψε³, ἀγνοοῦσε τὴ μελέτη τοῦ Ἀ. Γλαβίνα, ποὺ σχεδὸν δημοσιεύτηκε ταυτόχρονα μὲ τὴ δική του—ἔτος δημοσίευσεως καὶ τῶν δύο μελετῶν τὸ 1978—, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κλονιστεῖ στὴν ἀρχικὴ του διαπίστωση, ποὺ ἀναντίρρητα ἦταν σωστή.

Ἀθήνα

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

1. Β. Ἀτέσης, Βραχέα τινὰ περὶ ἀρχιερέων τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας καὶ ἐπισημειώσεις εἰς ἐπισκοπικοὺς αὐτῆς καταλόγους, «Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος», 1978, 68.

2. Ὁ.π., βλ. τὴ σημ. 1.

3. Ὁ.π., βλ. τὴ σημ. 19.

RÉSUMÉ

Christos Andréadès, L' évêque de Kitros Théokléto.

L'auteur publie un document inédit, qui donne des nouveaux renseignements sur la vie de Théokléto, évêque de Kitros (1896-1904), originaire de Prébodista et pas de Naoussa.