

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Πρὸ δὲ τῶν εἰχον τὴν καλὴν τύχην νὰ ἀνεύρω εἰς τὸ ἀρχεῖον τοῦ American Board of Commissioners for Foreign Missions, τὸ ὅποιον φυλάσσεται εἰς τὴν Houghton Library τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Harvard, μίαν ἐκτενῆ ἐπιστολὴν τοῦ Ἀμερικανοῦ ἱεραποστόλου Pliny Fisk, περιέχουσαν περὶ ληψιν ἐπιστολῆς ἐνὸς Ἀγγλου ἐκ Θεσσαλονίκης, τοῦ ὅποιου δυστυχῶς δὲν μᾶς δίδεται τὸ ὄνομα, εἰς τὴν ὅποιαν περιέγραφεν ὡς αὐτό-πτης μάρτυς λεπτομερῶς τὰ ἔκει συμβάντα κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς Ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως.¹

‘Ο συγγραφεὺς τῆς ἐπιστολῆς Pliny Fisk (1792 - 1825) καὶ ὁ συνεργάτης του Levi Parsons ἦσαν οἱ πρῶτοι Ἀμερικανοὶ ἱεραπόστολοι, σταλέντες ὑπὸ τοῦ American Board of Commissioners for Foreign Missions², διὰ νὰ δράσουν εἰς τὰς χώρας τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου. Μετὰ τὴν ἀποβίβασίν των εἰς τὴν Σμύρνην κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ 1820 ἔγκατεστάθησαν εἰς τὴν πόλιν αὐτὴν καὶ ταχέως συνεδέθησαν μετὰ τῆς ἔκει εὑρωπαϊκῆς παροικίας καὶ ἴδιαιτέρως μὲ τοὺς Ὁλλανδοὺς ἐμπόρους Van Lennep. Κατὰ τὸν Μάιον τοῦ αὐτοῦ ἔτους μετέβησαν εἰς τὴν Χίον, διὰ νὰ διδαχθοῦν τὴν νέαν Ἑλληνικὴν εἰς τὴν Σχολὴν τοῦ Νεοφύτου Βάμβα, ὁ ὅποιος διετήρησε καλὰς σχέσεις μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς ἱεραπο-

¹ Ο τόμος, εἰς τὸν ὅποιον ενδίσκεται ἡ ἐπιστολὴ αὐτῆ, φέρει τὸν τίτλον: Near 1, 10a. Palestine Mission, Previous to Sept. 1824. VI. Τὸ τμῆμα τοῦ ἀρχείου αὐτοῦ, τὸ ἀναφερόμενον εἰς τὰς χώρας τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου είναι: δύγκωδες, περιέχον μέγαν ἀριθμὸν ἐπιστολῶν, ἡμερολογίων κλπ. ἐκ Σμύρνης, Χίου, Σύρου καὶ ἄλλων πόλεων. Ἡ δημοσίευσίς του θὰ τέρψῃ εἰς φῶς ἀναμφιβόλως πολλὰς ἐνδιαφερούσας εἰδήσεις. Ἀπὸ ἐδῶ ἐκφράζω τὰς εὐχαριστίας μου πρὸς τὴν διεύθυνσιν τοῦ American Board of Commissioners for Foreign Missions, διότι μοῦ ἐπέτρεψε νὰ ἐρευνήσω τὸ ἀρχεῖον του καὶ μοῦ ἔδωσε τὴν ἀδειαν νὰ δημοσιεύσω τὸ σχετικὸν τμῆμα τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Pliny Fisk εἰς τὸ ἀνά χειρας περιοδικόν.

² Bl. Rufus Anderson, History of the Missions of the American Board of Commissioners for Foreign Missions to the Oriental Churches, I (Boston, 1872), 9 κεξ.

στόλους καὶ ἀργότερον, ὅταν ἐδίδασκεν εἰς τὴν Ἰόνιον Ἀκαδημίαν.¹ Εἰς τὴν Χίον παρέμειναν περὶ τοὺς πέντε μῆνας καὶ κατόπιν ἐπανῆλθον εἰς τὴν Σμύρνην. Ἡ ἔκρηξις τῆς Ἑληνικῆς ἐπαναστάσεως εῦρε τὸν μὲν Levi Parsons καθ'² δόδον πρὸς τὰ Ἱεροσόλυμα, δὲ διποῖος ἀμέσως ἐπέστρεψεν εἰς τὴν Σμύρνην ἀντὶ νὰ συνεχίσῃ τὸ ταξείδιόν του, τὸν δὲ Pliny Fisk εἰς τὴν Σμύρνην, ἐκ τῆς δποίας ἀπέστειλε πλῆθος ἐπιστολῶν, εἰς τὰς δποίας περιγράφονται μὲ ζωηρὰ χρώματα καὶ πολλὰς λεπτομερείας αἱ βιαιοπραγίαι, αἱ διαπραγματεῖσαι εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τῆς πόλεως.³

Τὸ κατωτέρω δημοσιευόμενον ἀπόσπασμα ἐκ μακρᾶς ἐπιστολῆς τοῦ Pliny Fisk πρὸς τοὺς προϊσταμένους του ἐν Βοστώνῃ, ἄνευ ὅμως ἡμερομηνίας, ἀλλ᾽ ἀναμφιβόλως γραφείσης κατὰ τὸ φθινόπωρον τοῦ 1821 ἐκ Σμύρνης, ἀποτελεῖ κατὰ τὰ γραφόμενα τοῦ ἰδίου τοῦ Fisk περίληψιν ἐκτενοῦς ἐπιστολῆς Ἀγγλου τινὸς ἐκ Θεσσαλονίκης, ὃστις ὑπῆρξεν αὐτό πτης μάρτυς ὅλων αὐτῶν τῶν τραγικῶν γεγονότων. Παρ' ὅλας μου τὰς προσπαθείας ἐστάθη ἀδύνατον νὰ ἀνεύρω εἰς τὸ ἐν λόγῳ ἀρχεῖον τὴν ἐπιστολὴν τοῦ ἀνωνύμου αὐτοῦ Ἀγγλου, τὴν δποίαν εἶχεν ὑπὸ ὅψιν δ Fisk. Εὔρον μόνον μίαν προχειρογραμμένην περίληψιν⁴ τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς, προερχομένην ἀπὸ τὸν Pliny Fisk ἐπίσης, ὡς ἔξαγεται ἐκ τοῦ γραφικοῦ χαρακτῆρος, ἡ δποία εἶναι σχεδὸν ἰδία μὲ τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Fisk ἐκτὸς μικρῶν διαφορῶν. Ἡ περίληψις, ἡ περιλαμβανομένη εἰς τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Fisk, εἶναι κατὰ πολλὰ πληρεστέρα τῆς ἄλλης καὶ διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἐπροτίμησα νὰ δημοσιεύσω ἐδῶ τὸ κείμενον αὐτῆς, μὴ παραλείπων ὅμως νὰ θέσω ἐντὸς ἀγκυλῶν διτὶ ἐπὶ πλέον ἀναφέρεται εἰς τὴν προχειρογραμμένην περίληψιν μόνον. Μετὰ τὸ ἀγγλικὸν κείμενον, τοῦ δποίου διετήρησα τὴν δροθηραφίαν, παραθέτω καὶ μετάφρασιν πιστὴν μετὰ σχετικῶν σημειώσεων.

Αναντιρρήτως τὸ κατωτέρω δημοσιευόμενον ἀνέκδοτον κείμενον παρέχει πολλὰς πολυτίμους πληροφορίας, σχετικάς μὲ τὴν Θεσσαλονίκην καὶ τὴν Χαλκιδικὴν κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς Ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως καὶ διαφωτίζει τοισυτοτρόπως δμοῦ μετὰ τῶν πηγῶν, τῶν δημοσιευθεῖσῶν παλαιότερον ὑπὸ τοῦ Ἰωάννου Φιλήμονος⁵ καὶ τελευταίως ὑπὸ τῶν Ἀβρ.

¹ Πρβλ. Rufus Anderson, Observations upon the Peloponnesus and the greek islands (Boston, 1830).

² Εὑρίσκονται ἐπίσης εἰς τὸ ἀρχεῖον τοῦ American Board of Commissioners for Foreign Missions. Πολλαὶ δμως ἔξι αὐτῶν ἔχουν δημοσιευθῆ εἰς τὸ βιβλίον τοῦ Alan Bond, Memoir of the Rev. Pliny Fisk, A.M., (Boston, 1828), 150 κεξ.

³ Εὑρίσκεται εἰς τὸν τόμον Near 131. 97. Communications from the Mediterranean Ἀριθ. 62.

⁴ I. Φιλήμονος, Δοκίμιον ἴστορικὸν περὶ τῆς Ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως, (Ἀθῆναι 1860), Γ', 141 - 147 καὶ Δ', 117 - 121. Ο Φιλήμων ἐδημοσίευσεν ἔγ-

Παπάζογλου,¹ Μιχαήλ Λάσκαροι² καὶ Ἰωάννου Βασδραβέλλη³ τὰς τραγικὰς αὐτὰς σελίδας τῆς μακεδονικῆς ιστορίας.

«The vicinity of Salonica has witnessed scenes of a most tragical kind. The following is an abridgement of a letter from an English gentleman dated

Salonica, 30 June 1821.

«The greatest tranquility reigned here till the 12th instant. About 10 Greeks, principally priests and monks, had been executed because, as it was said, papers were found about them tending to stir up a revolt. On the 12th instant the Bishop and all the Archons were called at the Musselim's and put in prison, in consequence of a report that some Greeks had revolted in Poligheros and Calamaria. On the 14th they were put in irons and had to pay the Musselim 100.000 piastras. June 15, the Bishop by direction of the Musselim ordered all the Greek men in the city to repair to the Metropolis (the Bishop's residence) and remain there. Seventeen hundred men were thus assembled and guarded by armed Albanians. The next day the Musselim set at liberty the butchers, and bakers etc. but 1300 still remained. June 16, the Musselim heard that Cassandra, Vassilica etc. had revolted and he sent out Ahmed Bey with 500 horse against them. Multitudes of Mahometan villagers came that day to the city for protection and now live encamped around it. June 17th, three small villages belonging to these people were seen in flames, on the 19th 3 or 4 more and on the 20th not less than 6 or 7 supposed to have been set on fire by the Greeks. On the 21th, Ahmed Bey arrived before Vassilica with 8.000 men. The Greeks, 300 in number, retreated and the Turks burnt and pillaged

γραφα ἐκ τοῦ ἀρχείου τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ἐπαναστάσεως εἰς τὴν Μακεδονίαν Ἐμμανούὴλ Παπᾶ.

¹ Α βραχίον Παπάζογλον, 'Η Θεσσαλονίκη κατά τὸν Μάϊον τοῦ 1821. Μακεδονικά, 1 (1940), 416 - 428, ἔνθα δημοσιεύεται μετάφρασιν τοῦ σχετικοῦ τμήματος τοῦ σεγιαχάτ-ναμὲ (όδοιπορικοῦ) τοῦ Τούγκου μολλᾶ Χαϊρουλά ἐφέντη.

² M. Lascaris, La révolution grecque vue de Salonique. Rapports de consuls de France et d'Autriche (1821 - 1826), Balcania, 6 (1943), 145 κέξ.

³ I. Βασδραβέλλη, 'Η Θεσσαλονίκη κατά τὸν ἀγῶνα τῆς ἀνεξαρτησίας, (Θεσσαλονίκη, 1946), 37 κέξ. Τοῦ αὐτοῦ, Οἱ Μακεδόνες εἰς τοὺς ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας ἀγῶνας, 1796 - 1832, (Θεσσαλονίκη, 1950), 185 κέξ., ἔνθα δημοσιεύονται ἀνέκδοτα ἔγγραφα ἐκ τῶν τουρκικῶν ἀρχείων τῆς Θεσσαλονίκης καὶ Βεροίας. Περὶ τῶν ἀρχείων τούτων ἐν γένει προβλ. πραγματείαν τοῦ ἴδιου συγγραφέως εἰς τὸ περιόδικὸν Μακεδονικά, 2 (1950), 89 κέξ.

the town. On the 24th another body of Turks entered the villages of Carabourno, Panomi and Messimeri where they found not one living soul and plundered and burnt the villages. On the 28th Ahmed Bey with an increased army attacked Galacita. For an hour a few hundred Greeks fought obstinately and then fled leaving 3 pieces of cannon and about 150 women and childern. The village was pillaged and burnt and the women and childern taken captive. Ahmed Bey's army of 20,000 is now pillaging and burning all the villages in their route. The village Zeglives which had not revolted shared the same fate. The monks of St Anastasia, in reward for having opened their gates and received the Turks as their deliverers lost their heads. A great number of Jews followed the Turkish army and buy the plunder at very low prices. [Thousands of innocent Turks and Greeks are ruined]. The Turks behead or empale all the men captives they bring in [without hearing them] and the Greeks in their turn it is said put to death the Turks that fall into their hands. Dr. de George a Neapolitan physician under the French protection was shot in the street June 18 by some Turk. No satisfaction was given».

The letter is continued under date of

July 31, 1821.

«The Turkish army now commanded by Bairam Pasha, attempted to enter the Peninsula of Cassandra July 10, [but found the peninsula fortified - sent here for cannon - attempted to take the place by storm], but were repulsed with great loss. [The Turks have all the province of Calamaria and the Greeks the Peninsula of Cassandra]. From July 1 to 5, 150 women and childern from Galacita and 400 from Ravana were sold here to the highest bidder. Some old women at from 40 to 60 piastres, others at 200 or 300, 500 more were brought in and sold afterwards. All the province of Calamaria which had a population of 60,000 is deserted and destroyed. The Musselim and Ahmed Bey had no possessions there, those Turks to whom the revenue of the villages belonged complain much of the Musselim and Ahmed Bey for destroying the country and say that only a few of the villages had revolted. A complaint has been sent to Constantinople on the subject. The Jews generally bought the plunder at 60 or 80 per cent under its real value. The Greeks are still kept in confinement. The Elders are in irons. Goverment has already exacted from them 440,000 piasters. To raise this they have pawned their

jewellery [etc.] and the plate of their churches, at 1)2 or 1)3 its weight in cash borrowed of the Jews at 30, 40 and even 50 per cent interest. July 21, three men were executed - one of them for having in his magazine, a crown designed for the Greek king, which was in fact merely an old Bishop's mitre. July 29, five others of this place and some from the villages were executed».

Aug. 24, 1821

«The Musselim having taken command of the army arrived at the Isthmus of Cassandra the 3 or 4 instant and has been almost every day attempting to force it, but is always repulsed with loss. 3 brigs of war and 10 or 12 boats have been fitted out to aid him».

The above is the latest authentic intelligence we have had from Salonica. It is reported that the Greeks who were in prison there have been liberated».

Κατωτέρω παραθέτω μετάφρασιν τοῦ ἀγγλικοῦ κειμένου :

«Τὰ περίχωρα τῆς Θεσσαλονίκης παρέστησαν μάρτυρες σκηνῶν τοῦ πλέον τραγικοῦ εἰδους. Τὰ κατωτέρω εἶναι περὶ ληψις ἐπιστολῆς ἐνὸς Ἀγγλού μὲν ἡμερομηνίαν

Θεσσαλονίκη τῇ 30ῃ Ἰουνίου 1831.

«Ἄκρα ἡρεμία ἐπεκράτει ἐνταῦθα μέχρι τῆς 12ης τρέχοντος. Περίπου δέκα Ἕλληνες, κυρίως Ἱερεῖς καὶ μοναχοί, ἔχονταν ἐκτελεσθῆ, διότι, ώς ἐλέχθη, εὑρέθησαν ἔγγραφα περὶ αὐτῶν ώς σκοπούντων τὴν κήρυξιν ἐπαναστάσεως. Τὴν 12ην τρέχοντος δὲ ἐπίσκοπος καὶ ὄλοι οἱ ἀρχοντες¹ προσεκλήθησαν εἰς τοῦ μουτεσελίμη² καὶ ἐτέθησαν ὑπὸ κράτησιν συνεπείᾳ εἰδήσεώς τινος, διτι μερικοὶ Ἕλληνες ἐπανεστάτησαν εἰς τὸν Πολύγυρον καὶ Καλαμαριάν. Τὴν 14ην ἐρρίφθησαν εἰς τὴν εἰρκτὴν καὶ ἐπρεπε νὰ πληρώσουν 100.000 πιάστρα εἰς τὸν μουτεσελίμην. Τὴν 15ην Ἰουνίου δὲ ἐπίσκοπος κατὰ ἐντολὴν τοῦ μουτεσελίμη παρήγγειλεν εἰς τὸν Ἕλληνας τῆς πόλεως ὅπως μεταβοῦν εἰς τὴν Μητρόπολιν (τὴν οἰκίαν τοῦ ἐπισκόπου) καὶ παραμείνουν ἐκεῖ. Χίλιοι ἐπτακόσιοι ἄνθρωποι συνεκεντῷθησαν τοιουτούρθπως καὶ ἐφρουροῦντο

¹ Πρόκειται περὶ τοῦ τοποτηρητοῦ τοῦ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ἐπισκόπου Κίτρους Μελετίου καὶ τῶν δημογερόντων Χριστοδούλου Μπαλάνου, Γεωργίου Πάΐκου κλπ. Πρβλ. I. Βασδραβέλη, 'Η Θεσσαλονίκη κατὰ τὸν ἀγῶνα τῆς ἀνεξαρτησίας, (Θεσσαλονίκη, 1916), 13, καὶ τοῦ ίδιου, Οἱ Μακεδόνες εἰς τὸν ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας ἀγῶνας, 1796—1832, (Θεσσαλονίκη, 1950), 70.

² Τὸ δόνομα τοῦ μουτεσελίμη τοῦ βαλῆ Θεσσαλονίκης Χουσεῖν πασᾶ, εὐφισκομένου τότε εἰς ἐκστρατείαν κατὰ τοῦ Ἀλῆ Τεπελενλῆ, ἵτο Σερίφ Σεντίκ Γιουσούφ μπέης.

νφ' ὀπλισμένων Ἀλβανῶν. Τὴν ἔπομένην ἡμέραν δὲ μουτεσελίμης ἀφῆκεν ἐλευθέρους τοὺς αρεοπάλας καὶ τοὺς ἀρτοποιοὺς κλπ., ἀλλὰ παρέμειναν ἀκόμη 1300. Τὴν 16ην Ἰουνίου δὲ μουτεσελίμης ἤχουσεν ὅτι ἡ Κασσάνδρα, τὰ Βασιλικὰ κλπ.¹ εἶχον ἐπαναστατήσει καὶ ἀπέστειλε τὸν Ἀχμέτ πεπένην ἐναντίον των μὲ 500 ἵππες. Πλήθη Μωαμεθανῶν χωρικῶν κατέφθασαν τὴν ἡμέραν ἔκεινην εἰς τὴν πόλιν δ.ἀ προστασίαν καὶ ζοῦν τώρα στρατοπεδεύμενοι πέριξ αὐτῆς. Τὴν 17ην τὰ τρία μικρὰ χωρία, τὰ δύοτα ἄνηκον εἰς αὐτούς, ἐθεάθησαν καιόμενα. Τὴν 19ην τρία ἡ τέσσαρα ἐπὶ πλέον καὶ τὴν 20ην ὅχι διλιγώτερα τῶν ἔξι ἡ ἐπτὰ ὑποτίθεται νὰ ἔχουν πυρποληθῆ ὑπὸ τῶν Ἐλλήνων. Τὴν 21ην δὲ Ἀχμέτ μπέης κατέφθασεν ἔμπροσθεν τῶν Βασιλικῶν μὲ 800 ἄνδρας. Οἱ Ἐλληνες, 300 τὸν ἀριθμόν, ὑπεχώρησαν καὶ οἱ Τούρκοι ἔκαυσαν καὶ ἐλεηλάτησαν τὴν πόλιν. Τὴν 24ην ἐτερον σῶμα Τούρκων εἰσῆλθεν εἰς τὰ χωρία Καραμπουργοῦ, Ἐπανωμὴν καὶ Μεσημέρι, ἔνθα οὐδειίαν ψυχὴν ζῶσαν εὗρον, καὶ ἐλεηλάτησαν καὶ ἔκαυσαν τὰ χωρία. Τὴν 28ην δὲ Ἀχμέτ μπέης ἐπετέθη μετ' αὐξηθέντος στρατοῦ ἐναντίον τῆς Γαλάτιστας. Μερικαὶ ἔκατοντάδες Ἐλλήνων ἐπολέμησαν πεισματωδῶς διὰ μίαν ὥραν καὶ ἐπειτα ἔφυγον ἔγκαταλείποντες τρία κανόνια καὶ 150 γυναικόπαιδα. Τὸ χωρίον ἐλεηλατήθη καὶ ἐκάη καὶ τὰ γυναικόπαιδα περιηλθον εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν. Οἱ ἔξι 20.000 ἄνδρων στρατὸς τοῦ Ἀχμέτ μπέη διαρράζει καὶ λεηλατεῖ καὶ καίει τώρα καθ' δόδον ὅλα τὰ χωρία. Τὸ χωρίον Ζαγγιλιβέρι, τὸ δύοτον δὲν εἶχεν ἐπαναστατήσει, συνεμερίσθη τὴν ίδιαν τύχην. Οἱ μοναχοὶ τῆς Ἀγίας Ἀναστασίας ἔχασαν τὰς κεφαλάς των ὡς ἀμοιβὴν διὰ τὸ ἀνοιγμα τῶν θυρῶν καὶ τὴν ὑπόδοχὴν τῶν Τούρκων ὡς ἐλευθερωτῶν των. Μέγας ἀριθμὸς Ἐβραίων ἥκολούθει τὸν τουρκικὸν στρατὸν καὶ ἀγοράζει τὰ λεηλατηθέντα πράγματα εἰς πολὺ χαμηλὰς τιμάς. [Χιλιάδες ἀθώων Τούρκων καὶ Ἐλλήνων ἔχουν καταστραφῆ]. Οἱ Τούρκοι ἀποκεφαλίζουν ἡ ἀνασκολεπίζουν δλούς τοὺς αἰχμαλώτους, τοὺς δρούσους εἰσοκομίζουν [χωρὶς ἀκρόασιν] καὶ οἱ Ἐλληνες μὲ τὴν σειράν των λέγεται ὅτι ἐκτελοῦν τοὺς Τούρκους, οἱ δρούσοι πίπτουν εἰς τὰς χεῖράς των. Οἱ Dr. de George, ιατρὸς ἐκ Νεαπόλεως ὑπὸ γαλλικὴν προστασίαν, ἐφυνεύθη εἰς τὸν δρόμον τὴν 18ην Ἰουνίου ὑπὸ Τούρκου τινός. Ικανοποίησις δὲν ἔδοθη.

Ἡ ἐπιστολὴ συνεχίζεται μὲ ἡμερομηνίαν

τῇ 31ῃ Ἰουλίου 1821.

Ο τουρκικὸς στρατὸς διοικούμενος τώρα ὑπὸ τοῦ Μπαϊράμ πασᾶ² προσεπάθησε νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χερσόνησον τῆς Κασσάνδρας τὴν 10ην

¹ Περὶ τοῦ Ἀχμέτ μπέη βλ. Σ. Τρικούπη, Ἰστορία τῆς Ἐλληνικῆς ἐπαναστάσεως Α'. (Ἀθῆναι, 1879), 190 καὶ I. Βασδραβέλλη, ἔνθ' ἀν., 80.

² Ο Μπαϊράμ πασᾶς, τοῦ δρούσου τὸ πλῆρες ὄνυμα ἦτο βεζύρης Χαΐζη Μεχμέτ Μπαϊράμ πασᾶς, ἦτο μουχασίλης Ἀϊδινίου καὶ Σαροχάν. Πυθλ. I. Βασδραβέλλη, ἔνθ. ἀν., 77.

Ιουλίου, [άλλ'] εὗρε τὴν χερσόνησον ὡχυρωμένην. Ἔστειλεν ἐδῶ διὰ πυροβολικόν. Προσεπάθησε νὰ καταλάβῃ τὸ μέρος δι' ἔφόδου], αὖλλος ἀπεκριούσθη μὲν μεγάλος ἀπωλείας. [Οἱ Τοῦρκοι κατέχουν δῆλην τὴν περιοχὴν Καλαμαριᾶς καὶ οἱ Ἐλληνες τὴν χερσόνησον τῆς Κασσάνδρας]. Ἀπὸ τῆς 1ης μέχρι τῇ: δῆτας 150 γυναικόπαιδα ἀπὸ τὴν Γαλάτισταν καὶ ἀπὸ τὰ Ραβνὰ ἐπωλήθησαν ἐνταῦθα εἰς τὸν προσφέροντα τὸ μεγαλύτερον ποσόν. Μερικαὶ γραῖαι ἐπωλήθησαν πρὸς 40 ἔως 60 πιάστραι, ἄλλα γυναικόπαιδα πρὸς 200 ἢ 300 καὶ ἔφερον καὶ ἄλλα 500, τὰ δποῖα ἐπώλησαν ἀργότερον. Οὐλόκληρος ἡ πενιοχὴ Καλαμαριᾶς, ἡ δποία εἶχε πλημυριόν 60.000, ἔχει ἔρημωμῆ καὶ καταστραφῆ. Ὁ μουτεσελίμης καὶ δ Ἀχμὲτ μπέης δὲν εἶχον κτήματα ἔκει. Οἱ Τοῦρκοι, εἰς τοὺς δποῖους ἀνῆκε τὸ εἰσόδημα αὐτῶν τῶν χωρίων, διεμαρτυρήθησαν κατὰ τοῦ μουτεσελίμη καὶ τοῦ Ἀχμὲτ μπέη διὰ τὴν καταστροφὴν τοῦ τόπου καὶ λέγουν δτι μόνον δλίγα χωρία εἶχον ἐπαναστατήσει. Διαμαρτυρία ἔσταλη εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἐπὶ τοῦ ζητήματος. Οἱ Ἐβραῖοι γενικῶς ἥγορασαν τὰ διαρπαγέντα πράγματα εἰς τιμὰς 60 ἢ 80 τοῖς ἑκατὸν κάτω τῆς πραγματικῆς των ἀξίας.¹ Οἱ Ἐλληνες κρατοῦνται ἀκόμη ὑπὸ περιορισμόν. Οἱ προύχοντες εἶναι εἰς τὰ δεσμά. Ἡ διοίκησις ἔχει ἥδη εἰσπράξει διὰ τῆς βίας ἀπὸ αὐτοὺς περὶ τὰ 440.000 πιάστρα. Διὰ νὰ συλλέξουν τὸ ποσὸν αὐτό, ἔχουν ἐνεχριάσει τὰ κοσμήματά των [κλπ.] καὶ τὰ σκεύη τῆς ἐκκλησίας των διὰ μετρητὰ χρήματα 1)2 ἢ 1)3 τοῦ βάρους των, διανεισθέντα ἀπὸ τοὺς Ἐβραίους μὲ τόκον 30, 40 καὶ ἀκόμη 50 ἐπὶ τοῖς ἑκατόν. Τὴν 21ην Ιουλίου τρεῖς ἔξετελέθησαν· δ ἐις ἔξ αὐτῶν, διότι εἶχεν εἰς τὸ κατάστημά του ἐν στέμμα, προοριζόμενον διὰ τὸν Ἐλληνα βασιλέα, τὸ δποῖον εἰς τὴν πραγματικότητα ἥτο ἀπλῶς μία παλαιὰ μίτρα ἐπισκόπου. Τὴν 29ην Ιουλίου ἔξετελέσθησαν πέντε ἄλλοι ἀπὸ τὸν τόπον τοῦτον καὶ μερικοὶ ἀπὸ τὰ χωρία».

Τῇ 24ῃ Αὐγούστου 1821

«Ο μουτερελίμης ἀναλαβών τὴν ἀρχηγίαν τοῦ στρατοῦ ἐφίμασεν εἰς τὸν ἰσθμὸν τῆς Κασσάνδρας τὴν 3ην ἢ 4ην τρέχοντος καὶ προσπαθεῖ σχεδὸν κάθε μέρα να προχωρήσῃ, ἀλλ' ἀποκρούεται πάντοτε μὲ ἀπωλείας. 3 πολεμικὰ μπρίκια καὶ 10 ἢ 12 πλοιάρια ἔχουν ἐφοπλισθῆ, διὰ νὰ τὸν βυηθήσουν».

Τὰ ἀνωτέρω εἶναι αἱ τελευταῖαι εἰδήσεις, τὰς ὁποίας ἔχομεν ἀπὸ ιὴν Θεσσαλονίκην. Διαδίδεται ὅτι οἱ Ἔλληνες, οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἐκεῖ εἰς τὴν φυλακήν, ἔχουν ἀποφυλακισθῆναι.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΣΟΥΛΗΣ

¹ Διὰ τὴν διαγωγὴν τῶν Ἐβραιῶν ἐν γένει βλ. M. Lascaris, ἐνθ' ἀν., 158, 162, καὶ I. Βασδραβέλλη, ἐνθ' ἀν., 77-78, καθὼς κοι τοῦ αὐτοῦ, Ἡ Θεσσαλονίκη εἰπ., 16, 17.