

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γ' Πανιόνιο Συνέδριο. — Μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἑκατονταετηρίδας ἀπὸ τὴν "Ἐνωση τῆς Ἐπτανήσου ὁργανώθηκε, ἀπὸ τὶς 23 - 29 Σεπτεμβρίου 1965, τὸ Γ' Πανιόνιο Συνέδριο (τὰ ἄλλα δυὸ εἰχαν ὁργανωθῆ τὸ 1914 καὶ τὸ 1938). Ἡ ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου ἔγινε στὶς 23 Σεπτεμβρίου στὴν Κέρκυρα, μὲ δοξολογία στὸ μητροπολιτικὸ ναὸ τοῦ Ἀγ. Σπυρίδωνος, ἐπίσημη ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου καὶ δεξίωση τῶν μελῶν στὸ Δημαρχεῖο Κερκύρας. Οἱ ἐργασίες ἔξακολούθησαν στὶς 25 - 27 στὴν Κεφαλληνίᾳ καὶ κατέληξαν στὶς 28 τοῦ μηνὸς στὴ Ζάκυνθο, σὲ ἐπίσημη πάλι καταληκτήριο τελετὴ. Τὸ Συνέδριο ἦταν διηρημένο σὲ τρία τμήματα (Α' Ἰστορία καὶ θεσμοί, Β' Γράμματα, Γ' Ἀρχαιολογία), ποὺ συνεδρίαζαν διμοις συγχρόνως. Τὴν εὐθύνη τῆς ὁργανώσεως εἶχε ἀνάλαβει Ἐκτελεστικὴ Ἐπιτροπή, μὲ πρόεδρο τὸν Δ. Α. Ζακυθηνό, ἀντιπροέδρους τοὺς Γρ. Κασιμάτη καὶ τὸ Μιχ. Λάσκαρι, Γεν. Γραμματέα τὸν Σπ. Καλογερόπουλο - Στράτη καὶ μέλη ἀντιπροσώπους τῶν ἐπτὰ νησιῶν (μὲ συμμετοχὴ μὴ ἐπτανησίων τῶν Γ. Θ. Ζώρα καὶ Λ. Πολίτη). Κάθε Τμῆμα εἶχε τοὺς Κοσμήτορες καὶ τοὺς Γραμματεῖς του. Στὸ Συνέδριο ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Ἑλληνες σύνεδροι καὶ ἀρκετοὶ ξένοι (ὅπως οἱ κκ. Berza, Coutelle, Lavagnini, Mirambel, Schirò, Thiriet, Vitti) καὶ ἔγιναν πολλὲς ἀνακοινώσεις. Ἀπὸ τὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἔλαβαν μέρος καὶ ἔκαμαν ἀνακοινώσεις οἱ κκ. Κ. Γρόλλιος, Ε. Κριαρᾶς, Μ. Ι. Μανούσακας, ἀπὸ τὴ Νομικὴ ὁ κ. Ν. Πανταζόπουλος, καὶ ἀπὸ τὸ τμῆμα Ἰωαννίνων ὁ κ. Δημ. Λουκάτος (ὁ κ. Λ. Πολίτης δὲν μπόρεσε νὰ μετάσχῃ λόγῳ διορισμοῦ του ὡς Προέδρου Τοπικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀκαδημαϊκοῦ Ἀπολυτηρίου).

12ο Διεθνὲς Συνέδριο Ἰστορικῶν Ἐπιστημῶν. — Πάνω ἀπὸ τρεῖς χιλιάδες ἱστορικοὶ συγκεντρώθηκαν στὴ Βιέννη ἀπὸ 29 Αὐγούστου - 5 Σεπτεμβρίου 1965 γιὰ τὸ 12ο Διεθνὲς Συνέδριο Ἰστορικῶν Ἐπιστημῶν. Οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου εἶχαν κατανεμηθῆ σὲ τέσσερα μεγάλα τμήματα: I Μεγάλα θέματα, II Ἰστορία τῶν Ἡπείρων, III Διεθνεῖς Ὀργανισμοὶ καὶ Ἐπιτροπές, IV Μεθοδολογικὰ ζητήματα. Τὰ κείμενα τῶν εἰσηγήσεων εἶχαν ἐκτυπωθῆ σὲ ἵσαριθμους τόμους καὶ εἶχαν διανεμηθῆ στοὺς συνέδρους πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν. Ἀπὸ ἐλληνικὴ πλευρὰ στὸ Συνέδριο ἔλαβαν μέρος οἱ κκ. Δ. Α. Ζακυθηνός, ποὺ ἔκαμε δυὸ ὅμιλες γιὰ τὶς βυζαντινὲς σπουδὲς στὴν Εὐρώπη κατὰ τὸν 17ο καὶ 18ο αἰώνα, Α. Βακαλόπουλος, ποὺ ἔλαβε μέρος στὶς συζητήσεις γιὰ τὸ θέμα: «Οἱ προσπάθειες τῶν Βαλκανικῶν κρατῶν γιὰ τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ τοὺς ἀνεξαρτησία», Μ. Ι. Μανούσακας, ὁ ὅποιος ἔξελέγη ἀντιπρόεδρος τοῦ IV Τμήματος κατὰ τὴ συνεδρίαση τῆς 29 Σεπτεμβρίου, Ν. Πανταζόπουλος, I. Καραγιαννόπουλος, Κ. Θ. Δημαρᾶς, Β. Λαούρδας, Λ. Βρανούσης.

11ο Διεθνὲς Συνέδριο Παπυρολογίας. — Συνήλθε στὸ Μιλάνο, ἀπὸ 29 Αὐγούστου - 8 Σεπτεμβρίου 1965 καὶ ἀπασχολήθηκε μὲ ποικίλα θέματα σχετικὰ μὲ τὴ φιλολογία, τὴν ἴστορια, τοὺς θεσμοὺς, τὸ δίκαιο, τὴ διπλωματικὴ καὶ τὶς ἑκδόσεις. Ἐλαβαν μέρος 151 συνέδροι, ποὺ ἀντιπροσώπευαν ἐπιστημονικὰ ἰδρύματα δεκατεσ-

σάρων χωρών. Τη Φιλοσοφική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἐξεπροσώπησε δὲ καθηγητής κ. I. Καραγιαννόπουλος, ποὺ παρουσίασε ἀνακοίνωση μὲ θέμα «Die kollektive Steuerhaftung im frühen Byzanz an Hand der Papyri-Zeugnisse».

7ο Διεθνὲς Συνέδριο Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογίας.— Συνήλθε ἀπὸ 5 - 11 Σεπτεμβρίου στὸ Trier (Τρέβηροι) τῆς Δυτικῆς Γερμανίας. Τὸ κύριο θέμα τοῦ Συνεδρίου ἦταν «Ἡ αὐτοκρατορικὴ δυναστεία (das Herrscherhaus) καὶ ἡ χριστιανικὴ τέχνη κατὰ τὸν 4ο αἰώνα», καὶ περιελάμβανε πολλὲς ἐπὶ μέρους ὑποδιαιρέσεις (Μαρτύρια καὶ ἐκκλησίες μαρτύρων, Ἡ ζωγραφικὴ κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ M. Κωνσταντίνου κ.ἄ.). Παράλληλα πρὸς τὸ κύριο θέμα ἐξετάστηκαν καὶ τὸ ἀκόλουθα δευτερότερα: 1) Ἀνακοινώσεις συμπερασμάτων ἀπὸ ἀδημοσίευτες ἀκόμα ἀνασκαφικές ἢ ἄλλες ἔρευνες, 2) Τὰ μνημεῖα τῶν Τρεβήρων, 3) Μικρότερες ἀνακοινώσεις σὲ θέματα α) κατακομβῶν, β) ἀρχιτεκτονικῆς, γ) εἰκονογραφίας, δ) μικροτεχνίας, ε) ἐπιγραφικῆς καὶ νομισματικῆς. Τὸ Συνέδριο ὁργάνωσε καὶ ἐκδρομὴ στὸ γειτονικὸ Aachen, ὅπου οἱ σύνεδροι ἐπισκέψθηκαν τὴν ὁργανωμένη ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης μεγάλη ἔκθεση «Κάρολος ὁ Μέγας, Ἐργο καὶ ἐπιδράσεις». Τὴν Ἑλλάδα ἐξεπροσώπησε δὲ καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Στυλιανός Πελεκανίδης, δὲ διποίος, μαζὶ μὲ τοὺς καθηγητάς J. Kollwitz, τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Freiburg Br., καὶ L. de Bruyne, τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ρώμης, ἦταν συνεισηγητής στὸ θέμα «Ἡ ζωγραφικὴ κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου».

5ο Διεθνὲς Συνέδριο Σπουδῶν γιὰ τὴν Μεγάλην Ἑλλάδαν.— Συνήλθε ἀπὸ 10 - 15 Ὁκτωβρίου 1965 στὸν Τάραντα καὶ ἀσχολήθηκε μὲ δύο κύκλους θεμάτων: 1) Φιλοσοφία καὶ ἐπιστήμη στὴν ἀρχαία Μεγάλη Ἑλλάδα, 2) Πρόσφατες ἀρχαιολογικές ἔργασίες καὶ ἀνακαλύψεις στὴν περιοχὴ τῆς ἄλλοτε Μεγάλης Ἑλλάδας. Στὸν πρώτο κύκλο ἔγιναν ἀνακοινώσεις ἀπὸ τοὺς καθηγητές A. Fraiese, G. Calogero, P. Boyancé καὶ I. Θεοδωρακόπουλο· στὸ δεύτερο κύκλο εἰσηγητές ἦταν οἱ προϊστάμενοι τῶν πέντε ἀρχαιολογικῶν περιφερειῶν, στὶς ὃποιες διαιρεῖται ὁ χώρος τῆς παλαιᾶς Μεγάλης Ἑλλάδας. Τὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν, τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, τὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καὶ τὸ Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο ἐξεπροσώπησαν οἱ καθηγηταὶ I. Θεοδωρακόπουλος, N. Τωμαδάκης, N. Κοντολέων, Γ. Μ. Μπακαλάκης καὶ Δ. Κωνσταντινίδης. Τὸ δο Συνέδριο θὰ συνέλθῃ στὴν Ἰδια πόλη ἀπὸ 9 - 14 Ὁκτωβρίου 1966.

2ο Διεθνὲς Κρητολογικὸ Συνέδριο.— "Υστερ'" ἀπὸ τὸ 1ο Συνέδριο τοῦ 1961, ποὺ ἀφῆσε ἀλησμόνητες ἐντυπώσεις σὲ δοσοὺς ἔλαβαν μέρος σ' αὐτό, συγκαλεῖται ἀπὸ 12 - 18 Ἀπριλίου 1966 τὸ 2ο Διεθνὲς Κρητολογικὸ Συνέδριο· τὸ 1ο συνέπιπτε μὲ τὴν χιλιετηρίδα τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Κρήτης ἀπὸ τὸν Νικηφόρο Φωκά, τὸ δεύτερο συμπίπτει μὲ τὴν ἐκατονταετηρίδα τῆς μεγάλης ἐπαναστάσεως τοῦ 1866 - 69. Τὸ Συνέδριο θὰ διεξαχθῇ κυρίως στὰ Χανιά, θὰ συνεχιστῇ στὸ Ρέθεμνος καὶ θὰ κλείσῃ στὸ Ἡράκλειο, καὶ θ' ἀποτελήται, δύως καὶ τὸ 1ο, ἀπὸ τρία Τμῆματα: α) Προϊστορικὴ καὶ ἀρχαία ἡλληνικὴ περίοδος, β) βυζαντινὴ καὶ μεσαιωνικὴ περίοδος καὶ γ) νεώτερη περίοδος. Ἐκδρομές στὴ Δυτικὴ καὶ στὴν Ἀνατολικὴ Κρήτη, καθὼς καὶ ἐπισκέψεις σὲ Μουσεῖα, ἀρχεῖα, βιβλιοθῆκες, ἀρχαιολογικούς καὶ ιστορικούς χώρους συμπληρώνουν τὸ πρόγραμμα. Τὴν ὅλη ὁργάνωση τοῦ Συνεδρίου ἀνέλαβε δὲ Φιλολογικὸς Σύλλογος «Ο Χρυσόστομος» στὰ Χανιά· τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Γενικὸς Γραμματεὺς εἶναι δὲ κ. N. B. Τωμαδάκης, εἰδίκοι γραμματεῖς οἱ κκ. M. I. Μανούσακας, Γ. Σπυριδάκης καὶ N. Πλάτων, καὶ μέλη οἱ κκ.

Μιχαήλ Μποτωνάκης και Πέτρος Χατζιδάκης, Πρόεδρος και Γραμματεὺς τοῦ Συλλόγου «Χρυσόστομος», καὶ οἱ κκ. Λ. Μανολικάκης καὶ Γ. Σταυρουλάκης, μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ ἴδιου Συλλόγου. Ὁπως καὶ στὸ Ιο Συνέδριο, οἱ Σύνεδροι, μὲ τὴ χαρακτηριστικὴ κρητικὴ φιλοξενία, θὰ εἰναι σὲ ὅλα φιλοξενούμενοι τῆς Κρήτης, ἀκόμα καὶ γιὰ τὸ ταξίδι τους ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ τὴν ἐπιστροφή. Ὡς τὶς 15 Σεπτεμβρίου είχαν δηλώσει συμμετοχὴ 177 ἐν ὅλῳ σύνεδροι, Ἐλληνες καὶ ξένοι.

Ἡ κλασσικὴ ἀρχαιότητα καὶ ἡ ἐποχὴ μας.— Ἀπὸ 12 - 16 Ἀπριλίου 1966 θὰ συνέλθῃ στὸ Βρέτον τῆς Τσεχοσλοβακίας διεθνῆς σύσκεψη μὲ τὸ παραπάνω θέμα, ὁργανωμένη ἀπὸ τὴν Τσεχοσλοβακικὴν Ἀκαδημία τῶν Ἐπιστημῶν καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ τῆς Τσεχοσλοβακικῆς Δημοκρατίας. Σκοπὸς τῆς συσκέψεως εἰναι ἡ μελέτη τῆς συμβολῆς τῆς κλασσικῆς ἀρχαιότητας στὴ διαμόρφωση τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ σὲ ὄρισμένους σημαντικοὺς τομεῖς. Προβλέπονται δύο κύρια τμῆματα: 1) Φιλοσοφία, ἴστορια, ἐπιστήμη, καὶ 2) Φιλολογία καὶ τέχνη, καὶ κάθε τμῆμα διαιρεῖται σὲ μικρότερες ὑποδιαιρέσεις, καθὼς καὶ δυὸ κύκλους συζητήσεων: α) γιὰ τὶς μυκηναϊκὲς σπουδὲς καὶ β) γιὰ τὴν κλασσικὴν παιδεία στὴ σχολικὴ διδασκαλία. Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς είναι ὁ Dr. Ladislav Varec, καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου καὶ διευθυντὴς τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῶν, ρωμαϊκῶν καὶ λατινικῶν σπουδῶν τῆς Ἀκαδημίας, καὶ ὁ Dr. Pavel Oliva, πρόεδρος τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς.

13ο Διεθνὲς Βυζαντινολογικὸ Συνέδριο.— “Υστερ” ἀπὸ τὴν Ἀχρίδα, ὅπου συνήλθε τὸ 12ο Διεθνὲς Βυζαντινολογικὸ Συνέδριο, τὸ 13ο θὰ συνέλθῃ στὴν Ὀξφόρδη ἀπὸ τὶς 5 - 10 Σεπτεμβρίου 1966. Ὁπως ἐπικράτησε σὲ ὅλα τὰ τελευταῖα βυζαντινὰ συνέδρια, θὰ ὑπάρχουν ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ γενικὰ τμῆματα, δην θὰ συζητηθοῦν δρισμένα, ἀπὸ πρὸ πριν καθορισμένα θέματα, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μικρότερες ἀνακοινώσεις (διαρκείας τὸ πολὺ 12 λεπτῶν τῆς ὥρας) γιὰ ὅλα τὰ θέματα τῶν βυζαντινῶν σπουδῶν. Τὰ κύρια θέματα εἰναι: Τὸ Βυζάντιο κατὰ τὸν 11ο αἰώνα (ὅπου περιλαμβάνονται: κοινωνικὰ καὶ διοικητικὰ προβλήματα, ἡ τέχνη, καὶ οἱ σχέσεις μὲ τὴν ἀνατολικὴν Μικρὰ Ἀσία, τὴ Γεωργία καὶ τὴν Ἀρμενία), Σχέσεις τοῦ Βυζαντίου μὲ τὶς ἀνατολικὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, καὶ Εἰδικὲς ἐπιστῆμες (νομισματική, σιγιλλογραφία, ἀγιογραφία, μουσικὴ καὶ ὑμνογραφία, γλώσσα, προβλήματα δημογραφικὰ καὶ ἴστορικης γεωγραφίας). Οἱ ἐπίσημες γλῶσσες τοῦ Συνεδρίου εἰναι ἀγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ἔλληνικά, ἵταλικά καὶ ρωσικά. Προβλέπεται κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Συνεδρίου νὰ ὀργανωθοῦν διάφορες ἐκθέσεις (ἔργων τέχνης καὶ νομισμάτων) μὲ εἰδικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς Βυζαντινολόγους, καθὼς καὶ μετὰ τὴ λήξη τοῦ Συνεδρίου διάφορες διήμερες ἢ τριήμερες ἐκδρομές. Εὐχάριστη ἰδιοτύπια τοῦ Συνεδρίου εἰναι ὅτι οἱ σύνεδροι θὰ φιλοξενηθοῦν στὰ Κολλέγια τῆς παλιᾶς αὐτῆς πανεπιστημιακῆς πόλης καὶ θὰ ἔχουν ἔτσι τὴν εὐκαιρία νὰ ζήσουν γιὰ λίγες μέρες μέσα στὸ ἥρεμο αὐτὸ καὶ τόσο πρόσφορο γιὰ μελέτη περιβάλλον. Πρόεδρος τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου εἰναι ἡ καθηγήτρια J. M. Hussey.

1ο Συνέδριο Βαλκανικῶν καὶ Νοτιοανατολικῶν Εύρωπαϊκῶν Σπουδῶν.— Θὰ συνέλθῃ στὴ Σόφια ἀπὸ 28 Αὔγουστου - 3 Σεπτεμβρίου 1966, ὁργανωμένο ἀπὸ τὴ Διεθνὴ Ἐταιρεία Σπουδῶν Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης. Τῆς Διεθνοῦς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς τὸ Προεδρεῖο είναι τὸ ἀκόλουθο: ἐπίτιμος Πρόεδρος Δ. A. Zarkvishvili, Πρόεδρος V. Georgiev (Βουλγαρία), Ἀντιπρόεδροι: A. Dasakaláκης (Ἐλλάς), A. Mirambel (Γαλλία), H. Inalcik (Τουρκία) καὶ F. Baršić (Γιουγκοσλαβία),

Γεν. Γραμματεύς: E. Condurachi (Ρουμανία), Ταμίας: A. Buda ('Αλβανία). 'Η Το-

πική 'Επιτροπή της Βουλγαρίας προεδρεύεται από τὸν V. Georgiev.

10ο Διεθνές Συνέδριο τῆς Διεθνοῦς 'Ομοσπονδίας τῶν νεωτέρων γλωσσῶν καὶ φιλολογιῶν (FILM).— Θά συνέληθη στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Στρασβούργου ἀπὸ 29 Αὐγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 1966. Τὸ εἰδικὸ θέμα τοῦ Συνεδρίου θὰ εἶναι «Le Réel dans la littérature et dans la langue» καὶ θὰ συζητηθῇ σὲ τρία τμήματα: α) La part de l'actuel dans la création littéraire, β) La sémantique historique et l'intelligence des textes, γ) Les échanges culturels et la langue. Πρόεδρος τοῦ Συνεδρίου θὰ εἶναι δ. κ. John Orr, μέλος τῆς Βρετανικῆς Ακαδημίας καὶ Πρόεδρος τῆς FILM.

Διεθνές Συνέδριο Ναυτικῆς 'Ιστορίας.— "Ενα Διεθνές Συνέδριο Ναυτικῆς 'Ιστορίας θὰ συνέληθη ἀπὸ 5 - 12 Σεπτεμβρίου 1966 στὴ Βηρυττό· τὸ Συνέδριο ὄργανωνται ἀπό τὴ Διεθνὴ 'Επιτροπὴ Ναυτικῆς 'Ιστορίας μὲ τὴ συνδρομὴ τῆς Διεθνοῦς Ιστορικῆς Έταιρείας γιὰ τὸν Ινδικὸ Ωκεανὸ καὶ τελεῖ ὑπὸ τὴν αιγίδα τῆς UNESCO. Τὸ γενικὸ θέμα θ' ἀφορᾶ τὶς σχέσεις μεταξὺ τῆς Δύσεως καὶ τῆς Έγγύς καὶ τῆς Απω Ανατολῆς, ὅπως παρουσιάζονται στὴ δράσῃ ἐμπορικῶν ἔταιρειῶν, καὶ θὰ ἐκτείνεται χρονικά ἀπὸ τὴ φοινικικὴ ἀρχαιότητα ὡς τὴ νεώτερη ἐποχὴ. Τὸ γενικὸ θέμα διαιρεῖται σὲ δύο ἐπὶ μέρους τμήματα: α) Περίοδος πρὶν ἀπὸ τὶς μεγάλες ναυτικὲς ἀνακαλύψεις, β) 16ος - 20ός αιώνας, καὶ τὰ τμήματα περιλαμβάνουν μικρότερες ὑποδιαιρέσεις. Πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς 'Επιτροπῆς Ναυτικῆς 'Ιστορίας εἶναι δ. κ. Michel Mollat, καθηγητὴς στὴ Σορβόννη.

'Αρχείον 'Αριστοτέλους στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Βερολίνου.— Τὸ 'Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τοῦ Βερολίνου ἀποφάσισε νὰ ιδρύση, στὸ Σεμινάριο τῆς Κλασικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου, ἔνα «'Αρχείον 'Αριστοτέλους» μὲ σκοπὸ τὴν ἔρευνα τῆς φιλολογικῆς παράδοσης τοῦ Ἑλληνικοῦ κειμένου τοῦ 'Αριστοτέλους. Τὸ 'Αρχεῖο ἔχει κιόλας στὴ διάθεσή του πλούσια δελτιοθήκη γιὰ ὅλα τὰ χειρόγραφα ποὺ περιέχουν ἀριστοτελικὰ κείμενα, καὶ ἔτοιμάζει μιὰ πλήρη συλλογὴ μικροφίλμ ὅλων τῶν ὧς τὸ 1600 Ἑλληνικῶν χειρογράφων τοῦ 'Αριστοτέλους· ἡ συλλογὴ αὐτῆ, ποὺ περιλαμβάνει κιόλας τὸ ἔνα τρίτο τοῦ ὅλου ὄλικοῦ ὑπολογίζεται νὰ εἶναι ἔτοιμη τὸ 1967. Ἀπὸ τοὺς πρώτους σκοποὺς τοῦ 'Αρχείου θὰ εἶναι ἡ δημοσίευση μιᾶς λεπτομεροῦς ἐπιστημονικῆς περιγραφῆς ὅλων τῶν χειρογράφων τοῦ 'Αριστοτέλους. Τὸ 'Αρχεῖο τελεῖ ὑπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ διεύθυνση τοῦ καθηγητοῦ Paul Moraux, καὶ ὑποστηρίζεται οἰκονομικά ἀπὸ τὴν Deutsche Forschungsgemeinschaft καὶ τὸ 'Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τοῦ Βερολίνου. 'Ο διευθυντὴς τοῦ 'Αρχείου ἀπευθύνει παράκληση πρὸς ὅλες τὶς βιβλιοθῆκες ποὺ ἔχουν τυχὸν ἀριστοτελικὰ χειρόγραφα, καθὼς καὶ πρὸς ὅλους τοὺς ἐπιστήμονες ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ θέμα, νὰ βοηθήσουν τὸ ἔργο τοῦ 'Αρχείου, διαβιβάζοντας πληροφορίες σχετικές μὲ τυχὸν ἄγνωστα χειρόγραφα ἢ ὄλλες λεπτομέρειες. 'Η διεύθυνση τοῦ 'Αρχείου εἶναι: Professor Dr. Paul Moraux, Freie Universität Berlin, Aristoteles - Archiv, I Berlin 33, Ehrenbergstrasse 35.

Φιλοσοφικὴ Σχολὴ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ἐκλογὲς καθηγητῶν καὶ ὑφηγητῶν

Ο κ. Εὐάγγελος Μουτσόπουλος, ὃς τώρα ὑφηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνῶν, ἔξελέγη τακτικὸς καθηγητὴς στὴν ἔδρα τῆς Ιστορίας τῆς Φιλοσοφίας, δ. κ.

Στυλιανός Πελεκανίδης, ώς τώρα έκτακτος καθηγητής, έξελέγη τακτικός στήν έδρα της Βυζαντινής Αρχαιολογίας, δ. κ. Σταμάτιος Καρατζάς, καθηγητής της έκτακτου αύτοτελούς έδρας της Νέας έλληνικής Φιλολογίας, έξελέγη τακτικός στήν νεοϊδρυθείσα Β' τακτική έδρα της Νέας Έλληνικής Φιλολογίας, ό. κ. Γεώργιος Μουρέλος, έξελέγη τακτικός καθηγητής στήν Α' έδρα της Φιλοσοφίας και ό. κ. Λάμπρος Χουσιάδας, καθηγητής έπι συμβάσει στό τμήμα Ιωαννίνων, έξελέγη τακτικός στήν νέα έδρα της Γενικής Ψυχολογίας.

Σὲ έκτακτους αύτοτελεῖς έδρες έξελέγησαν καθηγηταὶ οἱ κκ. Χρύσανθος Χρήστου, Ἐφορος Ἀρχαιοτήτων Σπάρτης, στήν έδρα της Μεσαιωνικῆς καὶ Νεωτέρας Τέχνης τῆς Δύσεως, καὶ Νικόλαος Πλάτων, Διευθυντής τῆς Ἀκροπόλεως Ἀθηνῶν καὶ μέλος τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Συμβουλίου, στὴ νέα έδρα της Προϊστορικῆς Ἀρχαιολογίας.

Έξελέγη ἐπίστης έκτακτος ἐπὶ θητείᾳ καθηγητής ό. κ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης - Νουάρος στήν έδρα της Παιδαγωγικῆς.

Τῷ φηγηταὶ έξελέγησαν οἱ κκ. Ἀπόστολος Σαχίνης στήν έδρα της Νεωτέρας Ἐλληνικῆς Φιλολογίας, καὶ Δημήτριος Μαρωνίτης στήν Α' έδρα της Ἀρχαίας Ἐλληνικῆς Φιλολογίας.

Δράση καθηγητής

Ο καθηγητής τῆς κλασσικῆς ὀρχαιολογίας κ. Γ. Μπακαλάκης εἶχε κατὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 1964 - 65 ἐτησίᾳ ἄδεια γιὰ ἐπιστημονικούς σκοπούς· πῆγε στὴ Μ. Βρετανία, τὴ Γερμανία καὶ κυρίως τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, δουὶ καὶ παρέμεινε ἐπὶ ἓνα ἔξαμηνο ώς μέλος τοῦ Institute for Advanced Study, στὸ Princeton. Κατὰ τὸ διάστημα αὐτὸ έδωσε διαλέξεις σὲ Πανεπιστήμια τῶν Ἡνωμένων Πολιτεῶν καὶ τῆς Γερμανίας.

Ο καθηγητής τῆς βυζαντινῆς ἴστορίας κ. I. Καραγιαννόπουλος ἔλαβε ἑτισία ἐκπαιδευτικὴ ἄδεια γιὰ τὸ ἀκαδημ. ἔτος 1965 - 66. Ἐπίστης ὁ καθηγητής τῆς Φιλοσοφίας κ. B. Τατάκης γιὰ τὸ β' ἔξαμηνο τοῦ ἵδιου ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους.

Ο καθηγητής τῆς νεωτέρας ἔλληνικῆς φιλολογίας κ. Λίνος Πολιτῆς τιμήθηκε ἀπὸ τὴν Société pour l'encouragement des études grecques μὲ τὸ βραβεῖο Záppa γιὰ τὸ ἔργο του «Διονυσίου Σόλωμοῦ Αὐτόγραφο Ἐργα» (Ἐκδοση τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).

Προσκεκλημένοι τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ἔδωσαν διαλέξεις κατὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 1964 - 65 οἱ ξένοι καθηγηταὶ: K. D. Trendall (Canberra), T. J. B. Spencer (Birmingham), M. Treu (Μονάχου), Istvan Hahn (Βουδαπέστης), F. Matz (τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Mainz), A. R. Burn (Glascow), E. Grumach (τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Βερολίνου), Johannes Straub (Βόννης). Ἐπίστης ἡ κ. Johanna Schmidt (τοῦ Ινστιτούτου Πολιτισμοῦ τοῦ Δ. Βερολίνου).

Αναρρέεις καθηγητῶν

Κατὰ τὸ πανεπιστημιακὸ ἔτος 1964 - 65 ἀνηγορεύθη διδάκτωρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ό. κ. Σταῦρος Μάνεσης.

Ινστιτούτον Ξένων Γλωσσῶν καὶ Φιλολογιῶν. — Ἀποχώρησε, ἐπειδὴ διορίστηκε καθηγητής στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μαδαγασκάρης, ὁ ἐντεταλμένος καθηγητής τῆς Γαλλικῆς γλώσσας καὶ Φιλολογίας κ. François de la Chaussée· τὸν διάδεχθηκε τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1965 ό. κ. Roger Payet - Burin.

Ἐπίστης ἀποχώρησε, ἐπειδὴ διορίστηκε ὑποδιευθυντής τοῦ Βρετανικοῦ Συμ-

βουλίου στήν 'Αθήνα, ό ἐντεταλμένος καθηγητής τῆς ἀγγλικῆς γλώσσας καὶ φιλολογίας κ. H. S. Harvey· τὸν διαδέχθηκε τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1965 ὁ κ. Douglas Blackett.

'Ως Fulbright - Professor τῆς Ἀμερικανικῆς φιλολογίας καὶ πολιτισμοῦ γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 1965-66 ἀνέλαβε ὁ κ. Morris Beja· ἐπίσης μὲ τὸ ἴδιο πρόγραμμα τακτικῶν ἀνταλλαγῶν Fulbright ἀνέλαβαν ὡς διδάσκαλοι οἱ κκ. Richard Rystrom καὶ Herbert Stern.

Τμῆμα 'Ιωαννίνων.— Κατὰ τὸ πανεπιστημιακὸ ἔτος 1964 - 65 λειτούργησε τὸ νέο τμῆμα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς στὰ 'Ιωάννινα (βλ. Ἐλληνικὰ 18 [1964] 272). — Στὸ μεταξὺ ἐξελέγησαν καὶ διορίστηκαν ὡς τακτικοὶ καθηγηταὶ οἱ κκ. 'Ιωάννινης Καλλέρης, τῆς Ἀρχαίας Ἰστορίας, Δημήτριος Λουκάτος, τῆς Λαογραφίας, Γεώργιος Θεοχαρίδης, τῆς Μεσαιωνικῆς Ἰστορίας, Σωτήριος Δάκαρης, τῆς Κλασσικῆς Ἀρχαιολογίας, Νικόλαος Κονομής, τῆς Β' ἑδρας τῆς Κλασσικῆς Φιλολογίας, Θεοφάνης Κακριδής, τῆς Α' ἑδρας τῆς Κλασσικῆς Φιλολογίας. Ἐπίσης ἐξελέγη, ἀλλὰ δὲν διορίστηκε ἀκόμη, ὁ κ. Νικόλαος Δρανδάκης, τῆς Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας.

ΜΙΧΑΗΛ Θ. ΛΑΣΚΑΡΙΣ
(1903 - 1965)

Στις 7 Νοεμβρίου 1965 πέθανε στήν 'Αθήνα, ἔπειτ' ἀπὸ βραχύχρονη ἀσθένεια, ὁ ὄμοτιμος καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ μεγαλύτερος Ἑλληνας βαλκανιολόγος Μιχαὴλ Θ. Λάσκαρις. Ὁ θάνατός του δημιούργησε ἔνα μεγάλο καὶ δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στήν Ἑλληνική ὅσο καὶ στὴ διεθνὴ ιστορικὴ καὶ φιλολογικὴ ἐπιστήμη, γιατὶ ὁ Λάσκαρις ὑπῆρξε σὲ πολλὰ μοναδικός καὶ ἀναντικατάστατος.

Ο Μιχαὴλ Λάσκαρις γεννήθηκε τὸ 1903 στήν Κέρκυρα καὶ ἦταν γόνος ἀρχοντικῆς οἰκογενείας τοῦ νησιοῦ. Ἡ ἴδια οἰκογένεια εἶχε ἀναδείξει καὶ ἄλλους ἄνδρες στὸν τομέα τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς πολιτικῆς, ὥπως τὸν παπποὺ τοῦ Μιχαὴλ Λάσκαρι, Σταμάτιο Λάσκαρι, διαπρεπὴ νομικὸν καὶ πολιτευτή, ἔναν ἀπὸ τοὺς πρωταγωνιστές τῆς Ἐνωσης τῆς Ἐπτανήσου, τὸ θεῖον του Σπυρίδωνα Λάσκαρι, ἐπίσης νομικὸν καὶ πολιτικόν, καὶ τὸν ἀδελφό του Σταμάτιο Λάσκαρι, γνωστὸν διπλωμάτη καὶ ιστορικὸν Ἑλληνικῆς καὶ εὐρωπαϊκῆς διπλωματικῆς ιστορίας. Ὁλοι αὐτοὶ εἶχαν ἐπιδράσει, κατὰ κάποιο τρόπο, στὴ διαμόρφωση τῆς προσωπικότητας τοῦ Μιχαὴλ Λάσκαρι, ἀλλὰ ἐκεῖνος ποὺ ἔβαλε ἐντονη τὴν σφραγίδα του ὑπῆρξε ὁ σοφὸς ἀκαδημαϊκὸς Ἀνδρέας Ἀνδρεάδης, ἀδελφός τῆς μητέρας του.

Μαθητῆς ἀκόμη ὁ Λάσκαρις ἔδειξε τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τοὺς βαλκανικοὺς λαούς, διδασκόμενος τὴν σερβοκροατικὴ γλώσσα ἀπὸ Σέρβους ἀξιωματικοὺς ποὺ εἶχαν καταφύγει στήν Κέρκυρα κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Λίγο ἀργότερα, σὲ νεαρότατη ἡλικίᾳ, πήγε στὸ Παρίσι, ὅπου ἐπὶ μιὰ τετραετία σπούδασε ιστορία, γεωγραφία, πολιτικές ἐπιστήμες καὶ σλαβολογία. Τις σπουδές του αὐτές τὶς συμπλήρωσε ἔπειτα στὰ Πανεπιστήμια τοῦ Zagreb καὶ τοῦ Βελιγραδίου. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς στενοὺς φιλικοὺς δεσμούς, ποὺ συνέδεαν κατόπιν τὸν Λάσκαρι μὲ τοὺς διαπρεπέστερους ξένους ἐπιστήμονες, χρονολογοῦνται ἀκόμη ἀπὸ τὰ φοιτητικά του χρόνια.

Τὰ ἔξαιρετικὰ προσόντα τοῦ Λάσκαρι ἐκδηλώθηκαν πολὺ νωρίς, ἀκόμη ἀπὸ τὴν περίοδο τῶν σπουδῶν του. Ἐφοδιασμένος μὲ σπάνια γλωσσομάθεια, μοναδικὴ εὐφύΐα, ἀνήσυχο καὶ ἐρευνητικὸν πνεῦμα, δξεία κρίση καὶ ὄρθη παρατηρητικότητα, κάνει τὴν ἐμφάνισή του στὸν ἐπιστημονικὸν στίβο μὲ δημοσιεύματα τὸ 1925, στὰ 22 μόλις χρόνια του. Τὸ ἐπόμενο ἔτος ἀναγορεύεται διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βελιγραδίου μὲ τὴ σερβικὰ γραμμένη διατριβή του «Βυζαντινὲς πριγκίπισσες στὴ μεσαιωνικὴ Σερβία», μιὰ ἐργασία ποὺ διατηροῦσε τὴν ἀξία της καὶ ὑστερεῖ ἀπὸ τέσσερεις δεκαετίες, ὧστε ἐκλεκτοὶ Γάλλοι συνάδελφοί του νὰ τοῦ ζητοῦν νὰ τὴ μεταφράσῃ γαλλικὰ γιὰ νὰ τὴν ξανακέδωσουν στὴ Γαλλία. Τὴν ἴδια χρονιὰ ὁ Λάσκαρις διορίζεται ἔκτακτος καθηγητὴς στὴν ἔδρα τῆς Ιστορίας τῶν Λαῶν τοῦ Αἴμου στὸ νεοϊδρυμένο τότε Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης. Πολὺ ἀργότερα, τὸ Φεβρουάριο τοῦ 1940, διορίστηκε τακτικὸς καθηγητὴς στὴν ἔδρα τῆς Ιστορίας τῶν Μέσων καὶ Νεωτέρων Χρόνων τοῦ ἴδιου Πανεπιστημίου καὶ στὴ θέση αὐτὴ ὑπηρέτησε ὡς τὸ 1959, ὅποτε παραιτήθηκε γιὰ λόγους ὑγείας. Ἐπὶ ἀρκετὰ χρόνια ὑπῆρξε μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἰδρύματος Μελετῶν τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἴμου τῆς Ἐταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, καὶ γιὰ ἔνα διάστημα, μετὰ τὴν παραίτησή του, διευθυντής τοῦ Κέντρου Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Βασιλικοῦ Ἰδρύματος Ἐρευνῶν στήν 'Αθήνα.

Δέν είναι εύκολο μέσα σὲ λίγες γραμμές νὰ παρουσιάσῃ κανεὶς τὸ ἐπιστημονικὸ ἔργο τοῦ Λάσκαρι, γιατὶ οἱ μελέτες τρου, ὅσο καὶ ἄν δὲν εἰναι πάρα πολλές σὲ ἀριθμὸ ἢ δικτύωσις σὲ σελίδες, ὑπῆρξαν πάντοτε μεστές ἀπὸ περιεχόμενο καὶ πρωτότυπες. Ἐπιτλέον ἀναφέρονται σὲ διάφορους κλάδους τῆς ἴστορικοφιλολογικῆς ἐπιστήμης, ὥστε ἔνας, γνώστης μιᾶς μόνον εἰδικότητας, νὰ μὴν τὶς ηξερε ἵσως ὅλες, ὅν δὲν εἶχε φροντίσει ὁ ἴδιος ὁ Λάσκαρις τὸ 1960 νὰ τὶς ἀπαριθμήσῃ μαζὶ μὲ μιὰ σύντομη περίληψη τοῦ περιεχομένου των σ' ἔνα μικρὸ τεῦχος μὲ τὸν τίτλο «Δημοσιεύματα, 1925 - 1960».

Οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς μελέτες τοῦ Λάσκαρι εἰναι γραμμένες σὲ ξένες γλῶσσες (ἰδίως γαλλικά, ἀλλὰ καὶ σερβοκροατικά, βουλγαρικά, ρουμανικά, ιταλικά καὶ ἀγγλικά) καὶ ἔχουν δημοσιευτῆ στὰ ἐγκυρότερα ἐλληνικά καὶ ξένα περιοδικά. Τὸ περιεχόμενό τους ἀναφέρεται κυρίως στὴ μεσαιωνικὴ καὶ νεώτερη ἴστορια τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν ἄλλων βαλκανικῶν λαῶν, ἀλλὰ καὶ πολλές ἀνήκουν στὴ διπλωματικὴ ἴστορια, τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἴστορια, τὴν ἴστορια τῆς λογοτεχνίας, τὴν σιγιλλογραφία, ἐπιγραφική, γλωσσολογία καὶ σλλονος ἐπιστημονικοὺς κλάδους. Τὸ ύλικὸ γιὰ τὶς ἐργασίες του αὐτές τὸ συνέλεγε πολλές φορές, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν συχνῶν ταξιδίων του στὸ ἔξωτερικό, ἀπὸ τὰ διάφορα ἀρχεῖα καὶ τὶς βιβλιοθῆκες τῶν Βαλκανίων, τῆς Αὐστρίας, Γαλλίας, Βελγίου, ἀκόμη καὶ τῆς Ισπανίας, ὅπου πέρασε περίπου ἔνα χρόνο ἀναδιφώντας τὰ ἀρχεῖα τοῦ Simancas.

Ἐκτός ἀπὸ τὴ διδακτορικὴ διατριβὴ του, ποὺ ἀναφέραμε παραπάνω, μνημονεύουμε ἐδῶ ἐνδεικτικά μερικὰ ἀκόμη ἀπὸ τὰ δημοσιεύματα του: «Joachim métropolite de Moldavie et les relations de l'Église moldave avec le patriarcat de Peć et l'archevêché d'Achris au XVe siècle», Bulletin de la Section historique de l'Académie Roumaine 13 (1927) 129 - 159· ἡ τριακοντασέλιδη αὐτὴ ἐργασία τοῦ ἄνοιξε ἐπειτα ἀπὸ λίγο τὶς πύλες τῆς Ρουμανικῆς Ἀκαδημίας, ποὺ τὸν ὀνόμασε μέλος τῆς σὲ ἡλικία μόλις 30 ἐτῶν. «Vatopedskata gramota na car Ivan Asenja II», Sofia 1930· ὑποδειγματικὴ ἔκδοση τοῦ ἀρχαιότερου ἀπὸ τὰ ὀχτώ διαστάθεντα μεσαιωνικὰ βουλγαρικὰ ἔγγραφα. Ἡ μελέτη του αὐτὴ ὅχι μόνο δημοσιεύτηκε ἀπὸ τὴ Βουλγαρικὴ Ἀκαδημία τῶν Ἐπιστημῶν, ἀλλὰ τοῦ ἔξασφάλισε καὶ τὸν ἔπαινό της. «La date de la conversion des Bulgares», Revue des Études Slaves 13 (1933) 5 - 15· μελέτη γραμμένη σὲ συνεργασία μὲ τὸν διάσημο Γάλλο σλαβολόγο καὶ στενό του φίλο καθηγητὴ André Vaillant. «Actes serbes de Vatopédi», Byzantinoslavica 6 (1946) 166-185. «Ἐλληνες καὶ Σέρβοι κατὰ τοὺς ἀπελευθερωτικούς των ἀγῶνας (1804 - 1830)», Ἀθῆναι 1930. «Salonique à la fin du XVIIIe siècle», Ἀθῆναι 1939· ἀνέκδοτες ἐκθέσεις τῶν Γάλλων προξένων τῆς Θεσσαλονίκης. «Ἀντοβιογραφία Ἰωάννου Καποδίστρια», Ἀθῆναι 1940. «Ἐκκλήσεις τοῦ ἐπισκόπου Μάνης Νεοφύτου πρὸς τοὺς Ἰσπανούς (1612 - 1613) διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς Πελοποννήσου», Ἐλληνικά 15 (1957) 293 - 310· μελέτη βασισμένη σὲ ἀνέκδοτα ἔγγραφα τῶν ἰσπανικῶν ἀρχείων τοῦ Simancas. «Byzantinoserbica saeculi XIV», Byzantium 25 - 27 (1955-57) 277-323, καὶ τέλος τὸ χρησιμότατο πανεπιστημιακὸ βοήθημα: «Τὸ Ἀνατολικὸν Ζήτημα, 1800 - 1923», τ. Α' (σὲ δύο τεύχη), Θεσσαλονίκη 1948 καὶ 1955.

Πολλές ὑπῆρξαν καὶ οἱ βιβλιοκριτίσεις τοῦ Λάσκαρι, οἱ ὄποιες τὶς περισσότερες φορές δὲν περιορίζονται μόνο στὴν παρουσίαση καὶ τὴν ἀνάλυση ἐνὸς δημοσιεύματος, ἀλλὰ περιείχαν καὶ οὐσιώδεις κρίσεις καὶ διορθώσεις ἢ συμπληρώσεις στὰ σχετικὰ θέματα, πρόγμα ποὺ ἀποτελοῦσε προσωπικὴ συμβολὴ του στὴν ἐπιστήμη.

Ἐκτός ἀπὸ τὴ συγγραφικὴ του παραγωγῆ, μεγάλη ἐπίσης ὑπῆρξε ἡ συμβολὴ τοῦ Λάσκαρι στὴν ἐπιστήμη καὶ μ' ἔναν ἄλλο τρόπο: μὲ τὴ βοήθεια ποὺ πάντα πολὺ

πρόθυμα και μὲ απόλυτη ἀνιδιοτέλεια πρόσφερε στοὺς ἄλλους ἐρευνητές, ιδίως στοὺς νέους, ὅσοι κατέφευγαν σ' αὐτὸν γιὰ νὰ ζητήσουν τὰ φῶτα του. Ἡ ἀπέραντη μνήμη του και ἡ εύρυτητα τῶν γνώσεών του, μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα προσόντα του, ποὺ ἥδη μνημονεύσαμε, τὸν καθιστοῦσαν πολύτιμο σύμβουλο και ὁδηγὸς ὅχι μόνο γιὰ τοὺς νέους, ἀλλὰ πολλές φορές και γιὰ τοὺς ὥριμους ἀκόμη ἐπιστήμονες.

Μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ αὐτὴ δραστηριότητά του ὁ Λάσκαρις είχε ἔξασφαλίσει μιὰ πανευρωπαϊκὴ ἀναγνώριση. Τὸ δνομά του ἦταν παντοῦ γνωστὸ καὶ τὸν τίμιπον μὲ τὴ φιλία τους κορυφαῖοι ἔνοι ἐπιστήμονες, ὥπως ὁ N. Jorga, ὁ G. Ostrogorsky, ὁ A. Vaillant καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ρουμανική, και ἡ Σερβικὴ Ἀκαδημίᾳ τῶν Ἐπιστημῶν, τιμώντας τὴν συμβολὴν του στὴ γνῶση τῆς ιστορίας τῆς χώρας της, τὸν ὀνόμασε μέλος της. Τὸ γεγονός αὐτὸ τὸ πληροφορήθηκε ὁ Λάσκαρις λίγο πρὶν πεθάνη. Ἡ μοίρα θέλησε ἔτσι ὥστε ἡ ἐπιστημονικὴ του σταδιοδορομία νὰ κλείσῃ στὸ Βελιγράδι, στὸν ἴδιο τόπο, ὅπου πρὶν ἀπὸ σαράντα χρόνια τοῦ είχε γίνει και ἡ πρώτη τιμητικὴ ἀναγνώριση.

Ἄν ἦταν δύσκολο νὰ μιλήσῃ κανεὶς γιὰ τὸν ἐπιστήμονα Λάσκαρι, πολὺ πιὸ δύσκολο είναι νὰ σκιαγραφήσῃ τὸν ἄνθρωπο Λάσκαρι. Πάνω σ' αὐτὸ θὰ ἥθελα νὰ γράψω πολλά, ἀλλὰ δυστυχῶς αὐτὰ δὲν ἔχουν θέση σὲ μιὰ νεκρολογία ποὺ θὰ δημοσιευτὴ στὶς στήλες ἐνὸς ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ. Ἔνα μόνο θέλω νὰ πᾶ, ὅτι ὁ Λάσκαρις πέρασε ἀπὸ τὴ ζωὴ ἀγνωστος στὴν πραγματικότητα γιὰ τοὺς περισσότερους. Πολλοὶ τὸν γνώριζαν, ἀλλὰ λίγοι, πολὺ λίγοι, τὸν ἥξεραν πραγματικά. Ἐπρεπε νὰ τὸν πλησιάσῃ κανεὶς μὲ ἀγάπη καὶ ὑπομονὴ, γιὰ ν' ἀντιληφθῇ τότε ὅτι κάτω ἀπὸ τὸν ἐπιφανειακά δέξιθυμο και λίγο παράξενο καμιὰ φορὰ χαρακτήρα του κρυβόταν ἔνας μεγάλος πλοῦτος αἰσθημάτων, μιὰ ψυχὴ ἀγνή, σχεδὸν παιδική. Περηφανεύομαι νὰ πιστεύω πώς είμαι ἀπὸ τοὺς λίγους ποὺ γνώριζαν καλά τὸν Μιχαὴλ Λάσκαρι. Ἀπὸ τὰ φοιτητικά μου χρόνια μοῦ είχε παρασταθῆ ὅχι μόνο σὰν πολύτιμος δάσκαλος, ἀλλὰ και σὰν στοργικός πατέρας. Γι' αὐτὸ και ὁ θάνατός του ὑπῆρξε γιὰ μένα ειδικά, περισσότερο ἀπὸ ἄλλους, μεγάλη ἀπώλεια και βαρὺ πλῆγμα.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



Cod. Neap. gr. II - C. 35, φ 36r - 37r (βι. σ. 108 - 113)

