

ΝΙΚΟΣ Α. ΒΕΗΣ

Στις 12 Όκτωβρίου 1958 πέθανε στήν 'Αθήνα ό Νίκος Α. Βέης, άκαδημαϊκός και διλογίστης καθηγητής της μεσαιωνικής και νέας ελληνικής φιλολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τῶν 'Αθηνῶν. Μὲ τὸ θάνατό του ἔκλεισε μιὰ γόνιμη ζωὴ ἐφεύνης τῆς μεσαιωνικῆς και νεώτερης ελληνικῆς ίστορίας και φιλολογίας, ποὺ ἀπλώθηκε μὲ δμοια ἐπιτυχία στὰ πιὸ διαφορετικὰ θέματα.

Γεννημένος στήν 'Αθήνα τὸ 1882 ἔδειξε ό Ν. Βέης ἀπὸ πολὺ νωρὶς τὶς ἔξαιρετες ἐρευνητικές του ἴκανότητες και τὴν ἀκαταπόνητη ἐργατικότητά του. Μαθητής ἀκόμα, μὲ τὰ ναυτικὰ παιδικά του φορέματα, ἀναδιφᾶ στὸ Τμῆμα χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης βυζαντινούς κώδικες και δημοσιεύει σημειώματα και «ἐνθυμησίες». Τὸ 1908 ἀναγορεύεται διδάκτωρ και ἀμέσως ἐπιχειρεῖ μεγάλης δλκῆς ἐρευνητική ἀποστολὴ στὰ μοναστήρια τῶν Μετεώρων, τῆς δροίας τὰ πλούσια πορίσματα δημοσιεύει στοὺς τόμους τῆς «Βυζαντίδος». «Ἐπιχειρεῖ και ἄλλες ἐρευνητικές ἀποστολές στὸ Μέγα Σπήλαιον και σὲ ἄλλα μοναστήρια τῆς Πελοποννήσου. Τὸ πάθος του εἶναι ἡ ἐρευνητική χειρογράφων, τῶν ἁγγράφων, τῶν βυζαντινῶν και φραγκικῶν ἐπιγραφῶν, κάθε μνημείου ποὺ μπορεῖ νὰ φωτίσῃ τὰ σκοτιάδια ποὺ ἔκαλυπταν τὴν περίοδο τῆς «μεσοχρονίου», ὅπως τὴν ἐλεγαν τότε, ίστορίας μας. Πλούσια εἶναι ἡ συγκομιδὴ του σὲ ἄγνωστα και ἀνέκδοτα κείμενα και σὲ ἄλλο ποικίλο ὄντικό, ποὺ δυστυχῶς ὅμως δὲν εἰχε πάντοτε τὴν εὐχέρεια νὰ τὸ δημοσιεύῃ, γιὰ νὰ γίνη κτῆμα τῆς ἐπιστήμης. «Ετσι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς καταλόγους ποὺ κατέγραψε ἔμειναν ἀνέκδοτοι, ὅπως π.χ. δ ἔτοιμος ἀπὸ τὸ 1909 τῶν μονῶν τῶν Μετεώρων.

Τὸ 1910 ό Βέης πηγαίνει γιὰ εὑρύτερες σπουδές στὸ Βερολίνο, ὅπου τὸν βρίσκουν τὰ μεγάλα διεθνῆ γεγονότα. Μένει στὴ Γερμανία δεκαπέντε ὀλόκληρα χρόνια, ἀπὸ τὸ 1910 ὥς τὸ 1925, χωρὶς νὰ ἐπισκεφθῇ στὸ μεταξὺ τὴν 'Ελλάδα' ἐκεῖ, κοντά στὸν μεγάλο φιλόλογο και θεολόγο Γουσταῦο Deismann, διδάσκει βυζαντινὴ και νεώτερη ελληνικὴ γλώσσα και φιλολογία, ἐρευνῶν τὶς βιβλιοθήκες και δημοσιεύει πληθώρα ἐπιστημονικῶν ἀρθρῶν, ποὺ τὸν ἀναδεικνύουν ἔναν ἀπὸ τοὺς κορυφαίους τῆς βυζαντινολογικῆς ἐπιστήμης.

Τὸ 1925 καλεῖται ό Βέης παμψηφεὶ ἀπὸ τὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου 'Αθηνῶν νὰ διδάξῃ στὴ νεοσύστατη ἔδρα τῆς μεσαιωνικῆς και νέας ελληνικῆς φιλολογίας. «Οσοι, φοιτητὲς τότε, ζήσαμε τὰ πρῶτα μαθήματα και τὰ φροντιστήριά του, ποὺ μᾶς ἀνοιγαν προσποτικές πρὸς ἔναν κόσμο ποὺ ηταν ὃς τότε τελείως ἀγνωστὸς μέσα στὴν πανεπιστημιακὴ διδασκαλία, διατηροῦμε ἀσθῆση τὴν εὐγνωμοσύνη μας γι' αὐτὴ τὴ μάθηση. Πιθανὸν ό Ν. Βέης νὰ μὴν ηταν δ ἀνθρώπος ὅ πιὸ εἰδικός γιὰ τὴν ἔδρα. «Αλλωστε ἀκόμα και τὸ 1925 οἱ βυζαντινὲς και νεοελληνικὲς σπουδές δὲν εἰχαν φτάσει στὸν τόπο μας σὲ κάποια διαφοροποίηση, και «βυζαντινολόγος» ηταν και ό ίστορικός και ό ίστοριας τῆς τέχνης και ό παλαιογράφος. «Ως πρῶτος καθηγητὴς ὅμως τῆς νεοσύστατης ἔδρας ό Ν. Βέης ἔδειξε ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὸ ἀντικείμενο τῆς ἔδρας (εἴτε ἐπρόκειτο γιὰ τὸν Σιναΐτικὸ κώδικα, εἴτε γιὰ τὸ δημοτικὸ τραγούδι, εἴτε γιὰ τὸν Παλαμά), ποὺ μεταδόθηκε εὐεργετικά στοὺς μαθητές του, ἀπὸ τοὺς ὅποιους στρατολογήθηκαν τόσοι ἀπὸ τοὺς νεώτερους ἐρευνητὲς τῆς βυζαντινῆς και τῆς νέας ελληνικῆς φιλολογίας και ίστορίας. Τόση ηταν μάλιστα ἡ ἀφοσίωσή του στὸ περιεχόμενο τῆς ἔδρας, τὴ βυζαντινὴ και τὴ νέα ελληνικὴ φιλολογία, ποὺ τὶς ἔβλεπε ἀξεχώριστα δεμένες σ' ἕνα ἀδιάσπαστο σύνολο, ὥστε τὸ 1939, δταν ό Ίωάννης Μεταξᾶς θέλησε νὰ δημιουργήσῃ δύο παράλληλες ἔδρες, ὅπως ηταν καθιερωμένες ἔξαρχης στὸ Πανεπιστήμιο Θεσ-

σαλονίκης, μία τῆς βυζαντινῆς καὶ μία τῆς νέας ἐλληνικῆς φιλολογίας, ὁ Βέης ἀντιτάχθηκε σφοδρά, μολονότι ὁ χωρισμὸς θά ήταν πρὸς ὄφελος τοῦ περιεχομένου τῆς ἔδρας.

Είκοσι ἔνα χρόνια δίδαξε ὁ Βέης στὸ Πανεπιστήμιο, πάντοτε ἀγαπημένος ἀπὸ τοὺς μαθητές του. Γιατὶ αὐτὸς ὁ ἀνθρώπος, ποὺ δποιος δὲν τὸν εἰχε γνωρίσει προσωπικά, θὰ μποροῦσε, ἀπὸ τις μελέτες του μονάχα, ν' ἀποκομίσῃ τὴν ἐντύπωση πώς ήταν ἔνας ξερὸς τύπος «ποντικοῦ τῶν βιβλιοθηκῶν», ηταν στὴν πραγματικότητα ἔνας πινεματώδης καὶ χαριτωμένος συνομιλητὴς κι' ἔνας ἀνθρώπος ποὺ σκορποῦσε σπάταλα τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴ φοιτητικὴ νεολαία. Καὶ ἡ σύγχρονη ζωὴ καὶ ἡ πραγματικότητα τὸν ἀπασχολοῦσε μὲ τὸ ἴδιο πάθος ποὺ τὸν παρακινοῦσε καὶ στὶς ἐπιστημονικές του ἀναδιφήσεις. «Ἐτοι ἔξηγεται καὶ τὸ ζωηρό του ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν πολιτική, ὅπου ἀπὸ νορίς εἰχε ταχθῆ ὀπαδὸς τῆς φιλελεύθερης καὶ δημοκρατικῆς παρατάξεως. Στὰ ἀναστατωμένα χρόνια τῆς ἔχθρικῆς κατοχῆς ἵσως ἡ ἀφοσίωσή του στὸ ἰδανικὸ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς προόδου νὰ τὸν ἔκαμε γιὰ μιὰ στιγμὴ—δπως ἄλλωστε καὶ τόσους ἄλλους—νὰ συγχύσῃ τὰ δρια, κι' ἔτοι τὸ 1946 «ἡναγκάσθη προώρως καὶ ἀδίκως (ὅπως εἶπε νεκρολογώντας τὸν ὁ Σ. Β. Κουγέας) νὰ ἀπομακρυνθῇ τῆς Πανεπιστημιακῆς ἔδρας»¹. Στὰ τελευταῖα δώδεκα χρόνια τῆς ζωῆς του, μακριὰ ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο, ὅπου εἰχε πολλὰ ἀκόμα νὰ προσφέρῃ, συγκέντρωσε τὴν ἀσύγαστη πάντα δίψα τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς ἔρευνας σὲ ἀνακοινώσεις στὴν 'Ακαδημία 'Αθηνῶν καὶ σὲ ἄλλα ποικίλα δημοσιεύματα, ἐπιστημονικά καὶ φιλολογικά.

Καταπληκτικὴ οὲ δύγκο είναι ἡ ἐπιστημονικὴ παραγωγὴ τοῦ Ν. Α. Βέη. 276 ἐργασίες ἀναφέρονται στὴν «Ἐκλογὴ ἐκ τῆς ἀναγραφῆς τῶν δημοσιευμάτων του», ποὺ δημοσίευσε τὸ 1940 ὁ Ε. Βαγιονάκης. Καὶ ποικιλότατα, δπως εἴπαμε, είναι τὰ θέματα τῶν ἐργασιῶν αὐτῶν. Ἀναμφισβήτητα ὅμως ἡ περιοχὴ ποὺ τοὺς ήταν περισσότερο οἰκεία ήταν ἡ ἀναδίφηση τῶν μεσαιωνικῶν γραπτῶν μνημείων· ἔκει ἡ συμβολὴ του είναι πραγματικά ἀνεκτίμητη. Ἡ ἀνατιλητικὴ καὶ ὑποδειγματικὴ ἀναδίφηση τῆς λεπτομέρειας δὲν εἰχε ὅμως τὴ δύναμη στὸν Βέη νὰ φτάσῃ σὲ μιὰ διοληρωμένη σύνθεση. Καὶ δοσο γιὰ τὶς μελέτες τους τὶς νεοελληνικές, τὶς διακρίνει κι' αὐτές μιὰ πλημμονὴ λεπτομερειῶν, ὅπου κυριαρχεῖ περισσότερο ἀπὸ τὴ φιλολογικὴ ἀξιολόγηση τὸ ἀνεκδοτολογικὸ στοιχεῖο καὶ οἱ προσωπικὲς ἀναμνήσεις.

Ο Βέης στάθηκε ἔνας μεσαιωνοδίφης στὴν πιὸ ἀκριβὴ καὶ τὴν πιὸ τιμημένη σημασία τοῦ δρου, διάδοχος καὶ συνεχιστὴς τῶν μεσαιωνοδιφῶν τοῦ περασμένου αἰώνα. Τὸ ἔργο του ἔχει τὶς ἀρετὲς καὶ τὰ ἐλαττώματα τοῦ πρωτοπόδου. Ἡ ἔρευνα τῆς βυζαντινῆς καὶ τῆς νέας ἐλληνικῆς φιλολογίας καὶ ἰστορίας προσδένεσε σημαντικά μέσα στὰ πενήντα χρόνια ποὺ σημαδεύουν οἱ πρῶτες δημοσιεύσεις καὶ ὁ θάνατος τοῦ Βέη. Ἀν ὁ ἴδιος δὲν πορεύτηκε μαζὶ τὸ δρόμο αὐτὸν τῆς προόδου, μπορεῖ νὰ ἔχῃ τὴν ἴκανοποίηση πώς συνετέλεσε ὅσο κανένας ἄλλος, καὶ ὡς πανεπιστημιακὸς καθηγητὴς καὶ διάρκειας στὴ δημιουργία τῆς προόδου αὐτῆς. Καὶ οἱ μαθητές του, ποὺ εὐτύχησαν νὰ τὸν ἀκούσουν ἀπὸ τὴν πανεπιστημιακὴ ἔδρα, συναισθάνονται βαθιὰ τὸ κενὸ ποὺ ἀφήνει στὴν ἐπιστημονικὴ ζωὴ τοῦ τόπου ὁ θάνατός του.

ΛΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

¹ Νέα Εστία 64 (1958) 1650.