



ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ

Το μήλον της έριδος Βουλγαρίας-Σκοπίων

Σε μια περίοδο εξαιρετικής ρευστότητας στον γεωπολιτικό χώρο των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής το Φθινόπωρο του 2013, ισχυρά διεθνή κέντρα επανατοποθετούν σε νέες, δικές τους, βάσεις το σύγχρονο Μακεδονικό Ζήτημα.

Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών κυκλοφόρησε το ανωτέρω ενημερωτικό έντυπό της το οποίο περιγράφει και τεκμηριώνει αμάχητα μια πολύ σημαντική σύγχρονη εξέλιξη του Ζητήματος.

Σε διεθνές επίπεδο και στο εσωτερικό Ελλάδος-Σκοπίων επικρατεί επί δεκαετίες η εντύπωση ότι το Μακεδονικό περιορίζεται απλώς στο όνομα της Μακεδονίας και αποκλειστικά στις σχέσεις των δύο αντιδίκων ομόρων Κρατών. Η εντύπωση είναι ψευδής. Στο Ζήτημα εμπλέκεται ανέκαθεν η Βουλγαρία η οποία, άλλωστε, διεξεδίκησε ενόπλιως τη Μακεδονία κατά τον Μακεδονικό Αγώνα, τους δύο Βαλκανικούς Πολέμους και τους δύο Παγκοσμίους Πολέμους. Κατά τον Ψυχρό Πόλεμο βρισκόταν διπλωματικά σε ακήρυκτο πόλεμο με τη Γιουγκοσλαβία για το Μακεδονικό. Τα Κρατικά Αρχεία της Βουλγαρίας και της Γιουγκοσλαβίας, που δημοσίευσε η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, διαλύουν τους μύθους που εξακολουθούν να συντηρούνται έως τις μέρες μας και με γνώμονα το παρελθόν ερμηνεύουν ορισμένες από τις τρέχουσες εξελίξεις.

Το 1991 η Βουλγαρία αναγνώρισε αμέσως τα Σκόπια ως ανεξάρτητο Κράτος με τη διεθνή ψευδωνυμία «Δημοκρατία της Μακεδονίας», αλλά δεν αναγνωρίζει «μακεδονικό» έθνος ούτε «μακεδονική» γλώσσα. Θεωρεί ότι οι Σλάβοι των Σκοπίων ήσαν Βούλγαροι που υπέστησαν σταδιακή αλλά όχι οριστική ακόμη μετάλλαξη σε νέα εθνότητα και ότι η γλώσσα τους είναι απλή βουλγαρική διάλεκτος.

Οι αντιθέσεις της Σόφιας κρατήθηκαν σε χαμηλούς σχετικά τόνους αλλά κλιμακώνονται μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Η Σόφια καταγγέλλει το καθεστώς των Σκοπίων ότι πλαστογραφεί και σφετερίζεται τη βουλγαρική Ιστορία, ότι ήσαν Βούλγαροι οι «εθνικοί ήρωες» των Σκοπίων και ότι δυναμιτίζει τις σχέσεις καλής γειτονίας. Γι' αυτό έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι θα προβάλει βέτο στην ένταξη των Σκοπίων σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από την πλευρά τους τα Σκόπια καταγγέλλουν τη Βουλγαρία για «πισώπλατη μαχαίριά» και επιχειρούν να απεγκλωβισθούν από το κοινό παρελθόν, τον πολιτισμό, τη γλώσσα κ.ά. των Σλάβων πολιτών τους με τους Βουλγάρους. Αυτό το βαθύτερο νόημα έχει ο φρενήρης «εξαρχαϊσμός» που προσπαθεί να πείσει την αφελή πελατεία ότι οι Σλάβοι των Σκοπίων είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι μια απελπισμένη φυγή προς τα εμπρός –με τη διαφορά ότι πραγματοποιείται προς τα πίσω! Εντωμεταξύ 80.000 πολίτες των Σκοπίων έχουν ήδη αυτοδηλωθεί Βούλγαροι Μακεδόνες, έλαβαν βουλγαρικά διαβατήρια και τον Μάιο 2013 ψήφισαν στη Βουλγαρία κατά τις βουλευτικές εκλογές. Ανάμεσά τους ο πρώην Πρωθυπουργός των Σκοπίων και ηγέτης του ΒΜΡΟ-DNME Λιούπτσο Γκεοργκίεφσκι! Διάδοχος αυτού, στην κυβέρνηση και στο κόμμα, είναι ο σημερινός Πρωθυπουργός Νικόλα Γκρούεφσκι. Τα αρχικά του κυβερνητικού κόμματός του ΒΜΡΟ-DNME σημαίνουν *Εσωτερική*

Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση-Δημοκρατικό Κόμμα για την Ενότητα της Μακεδονίας. Το ΒΜΡΟ διεξήγαγε τον Μακεδονικό Αγώνα των Βουλγάρων!

Την έριδα Βουλγαρίας-Σκοπίων για το Μακεδονικό, από την Πρωτοχρονιά 2012 μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2013, καταγράφει εκατέρωθεν εύγλωττα ο Τύπος της Σόφιας και των Σκοπίων. Στο νέο αυτό ενημερωτικό έντυπό της η Ε.Μ.Σ. δημοσιεύει αυτούσια 137 από τα σημαντικότερα δημοσιεύματα των δύο χωρών κατά χρονολογική σειρά χωρίς σχόλιο ούτε ερμηνεία ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να διαμορφώσει γνώμη ελεύθερα. Την εγκυρότητα και την πηγή της πληροφορίας πιστοποιεί ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος που παραπέμπει στο Διαδίκτυο όπου είχε αναρτηθεί το κάθε δημοσίευμα. Το εν λόγω ενημερωτικό έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στην Ιστοσελίδα της Ε.Μ.Σ

http://media.ems.gr/ekdoseis/ektos_seiras/ekd_eksi_milon_eridos.pdf

Το Διοικητικό Συμβούλιο



Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013