

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΕΡΙ-ΧΕΡΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, Ο ΜΑΖΑΟΥΕΡ ΚΑΙ Ο ΝΕΟ-ΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟΣ

Το Σύστημα κατέφυγε σε πλαστοπροσωπία και διόρισε αντ' αυτού τον ποιητή Ντίνο Χριστιανόπουλο τον οποίον αδίστακτα παρουσιάζει ότι «αθώωσε» τον καθηγητή της Ιστορίας Μαρκ Μαζάουερ «στο *εδώλιο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών*».

«Αθώωση», όπως ομολογεί το Σύστημα και, άλλωστε, αποδεικνύει η μαγνητοσκόπηση, σημαίνει η ακριβώς αντίθετη άποψη που, ως γνωστόν, ο ποιητής διετύπωσε κατά λέξη τα εξής:

«Ο Μαζάουερ είναι ένα απροσδόκητο πλάσμα που εμφανίστηκε στα καλά καθούμενα. Οι αναφορές του σε μας δεν είναι τόσο καλές, κάνει λάθη και έχει προκαταλήψεις για οτιδήποτε μη οθωμανικό. Αλλά το βιβλίο του δεν είναι ακριβώς Ιστορία, είναι περίπου λογοτεχνία. Αυτό είναι το αβαντάζ του Μαζάουερ. Το βιβλίο του είναι απίθανα γοητευτικό, ακόμη κι εγώ σκέφτομαι μήπως δεν πρέπει να το χτυπήσω»

«Εδώλιο» σημαίνει το γεγονός ότι η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών διέθεσε την αίθουσά της, έναν από τους πέντε ομιλητές και περιορισμένες διευθύνσεις εταίρων της για προσκλήσεις στην εκδήλωση προς υπεράσπιση της Ιστορίας της Θεσσαλονίκης που οργάνωσαν οι Εναλλακτικές Εκδόσεις – Αντιπαραθέσεις. Ο χώρος του ανοικτού διαλόγου, η ακαδημαϊκή ελευθερία, η επιστημονική έρευνα, η τεκμηριωμένη επιστημονική ανατροπή των φαντασιώσεων και των φαντασμάτων, το δικαίωμα των πολιτών στην αλήθεια είναι για το Σύστημα «εδώλιο» και όλα τα συκοφαντικά συμφραζόμενα του όρου «εδώλιο».

Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών δεν είναι δυνατόν να φοβηθεί τίποτε και κανέναν, όπως αποδεικνύει η μακρά διαδρομή της και το πλούσιο έργο της επί 74 συνεχή χρόνια. Απάντησε αμέσως στην επίθεση του Συστήματος και μάταια περίμενε τη δικαιολογία του. Επανέρχεται, λοιπόν.

Ο ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος, τον οποίον το Σύστημα νόθευσε εκ προθέσεως για να τον παρουσιάσει ότι τάχα «αθώωσε» τον Μαζάουερ, είπε ότι ο επιφανής ξένος ιστορικός *«έχει προκαταλήψεις για οτιδήποτε μη οθωμανικό»*. Το σύντομο, αλλά καιρίο, βιβλίο του Γιάννη Ταχόπουλου που παρουσίασαν οι Εναλλακτικές Εκδόσεις-Αντιπαραθέσεις στην αίθουσα της Εταιρείας έχει τίτλο *Η Θεσσαλονίκη, ο Μαζάουερ και τα Φαντάσματα του Οθωμανισμού*. Αποδεικνύει ότι ο διαπρεπής ιστορικός εξωραΐζει την παρουσία των Οθωμανών στη Θεσσαλονίκη και εμφανίζει την οθωμανική πολιτική σαν ευεργεσία προς τις μη μουσουλμανικές κοινότητες.

Το Σύστημα γνωρίζει ασφαλώς ότι «όπως τυχαίως» τα οθωμανικά φαντάσματα του Μαζάουερ κυκλοφόρησαν όταν ακριβώς η ανερχόμενη Τουρκία άρχισε να εφαρμόζει την πολιτική του νέο-οθωμανισμού στα Βαλκάνια όπου ήδη έχει κερδίσει σημαντικές στρατηγικές θέσεις. Πλήρη στοιχεία δημοσίευσε η συλλογική μελέτη της Εταιρείας *Βαλκάνια 1913-2011, Εκατό Χρόνια Θύελλες και Χίμαιρες* (Θεσσαλονίκη 2012, εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, σελ. 17 κ.ε.) Ταυτόχρονα σχεδόν με τη *Θεσσαλονίκη, πόλη των φαντασμάτων*, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας καθηγητής Αχμέτ Νταβούτογλου κυκλοφόρησε το βιβλίο του *Στρατηγικό βάθος*, όπου γράφει: *«Οι τουρκικές και μουσουλμανικές μειονότητες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Μακεδονία, Σαντζάκ, Κοσσυφοπέδιο, Βοσνία και Ρουμανία αποτελούν σημαντικά στοιχεία της βαλκανικής πολιτικής της Τουρκίας (σελ. 200)... Η ζώνη που ξεκινάει από Μπίχατς, Βοσνία, Σαντζάκ, Κοσσυφοπέδιο, Αλβανία, Μακεδονία, Κίρτζαλι Βουλγαρίας, Δυτική Θράκη, καταλήγει στην Ανατολική Θράκη και έχει τον χαρακτήρα ζωτικής αρτηρίας για τη γεωπολιτική της Τουρκίας» (σελ. 477).*

Συνεπώς, αποτελούν εξ αντικειμένου όπλα της Τουρκίας στα Βαλκάνια, με επίκεντρο τη ζωτική Θεσσαλονίκη, η εικόνα του «καλού Τούρκου» και η νοσταλγία του οθωμανικού παρελθόντος που ο Μαζάουερ καλλιεργεί και σφραγίζει με το κύρος του ιστορικού. Αυτά υπερασπίζεται το Σύστημα;

Τα Οθωμανικά Αρχεία, ωστόσο, κονιορτοποιούν τα οθωμανικά φαντάσματά του.

Ο εταίρος μας Δρ. Ευάγγελος Χειμόγλου απάντησε αμέσως στον Μαζάουερ με τη μελέτη του *Τα «φαντάσματα» των γιών του Αμπντούλλάχ: Εξίλισλαμισμοί στη Θεσσαλονίκη κατά τον 15ο αιώνα που*

δημοσίευσε στο περιοδικό *Θεσσαλονικέων Πόλις* (Μάιος 2006, τ. 19, σελ.134-139) το οποίο εκδίδει η Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος. Διαβιβάζεται αφιερωμένη στο Σύστημα!

Φυσικά, οι βίαιοι εξισλασμοί των Ελλήνων δεν σταμάτησαν ποτέ και συνεχίστηκαν κατά περιόδους πέρα από τα μέσα του 19ου αιώνα. Αλλά «δεν υπέπεσαν στην αντίληψη» του διακεκριμένου ιστορικού. Επί πλέον π.χ. α) παραλείπει τις φοβερές σφαγές των Θεσσαλονικέων κατά το 1822, β) «δεν αντελήφθη» ότι τότε οι Οθωμανοί εξανδραπόδισαν χιλιάδες Θεσσαλονικείς και άλλους Μακεδόνες τους οποίους πούλησαν στα σκλαβοπάζαρα και γ) «δεν είδε» ότι εκατοντάδες Έλληνες και Ελληνίδες αιχμάλωτοι του Εικοσιένα είχαν εξισλαμισθεί και μέχρι ακόμη το 1838 κρατούνταν σε κάθε σχεδόν πλούσιο σπίτι και χαρέμι των Μουσουλμάνων! Όλα αυτά και πλείστα άλλα, όμως, μπορούσε εύκολα να βρει στα Αρχεία ο καθηγητής της Ιστορίας, όπως κάθε πρωτοετής φοιτητής.

Αρχές Ιανουαρίου 2013, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και το Υπουργείο Εξωτερικών κυκλοφόρησαν τον αποκαλυπτικό τόμο *Οι Έλληνες Πρόξενοι στη Θεσσαλονίκη, Διπλωματικά Έγγραφα 1830-1889* (Εκδ. Ε.Μ.Σ – Αφοί Κυριακίδη). Με επιμέλεια του εταίρου μας καθηγητού Ιάκωβου Μιχαηλίδη ο τόμος δημοσιεύει αυτούσια ελληνικά διπλωματικά έγγραφα που διαφεύδουν τον Μαζάουερ.

Στις 3 Φεβρουαρίου 1838, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, Θεόδωρος Βαλλιάνος, απευθύνει την εξής συγκλονιστική έκθεση:

«Δεν υπάρχει οικία εκ των οπωσούν ενκαταστάτων Οθωμανών εις τας πλειότερας πόλεις της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, ως ενταύθα, Σέρρας, Ντούμπιτσα, Δράμαν, Βέροια, Νιάουσαν, Βιτώλια, Λάρισαν και λοιπάς, όπου να μη ευρίσκεται εις ή μια και πλείοτεροι αιχμάλωτοι. Τούτο είναι αληθέστατον και παρά πάντων ομολογούμενον. Και, μολονότι το πλείστον αυτών εδέχθη, είτε άκον είτε εκόν, τον ισλαμισμόν και μολονότι διάγουν βίον πολυτελή και αυτάρκτη παρά τοις Οθωμανοίς, δεν είναι, όμως, αμφιβολία ότι είναι όλως πρόθυμοι –παρουσιασθείσης της ευκαιρίας– να προστρέξουν εις την πατρικήν θρησκείαν και να ζητήσουν την απελευθέρωσίν των».

Οι θηριωδίες δεν παύουν ούτε μετά τις Μεταρρυθμίσεις και τα δικαιώματα που οι Οθωμανοί χορήγησαν ονομαστικά στους Χριστιανούς. Στις 2 Σεπτεμβρίου 1865, ο Έλληνας Πρόξενος στη Θεσσαλονίκη Γεώργιος Μίλησης αναφέρει:

«Γυνή τις Χριστιανή, αναγκασθείσα να εξομώση και απαυδήσασα από τας κακοπραξίας του Οθωμανού συζύγου της, εδραπέτευσε της συζυγικής οικίας με την πρόθεσιν να επανέλθη εις την πρώτην θρησκείαν της. Η περίστασις εξέφλεξε τον φανατισμόν των Τούρκων (...) Ο Μουδρίης, συγγενής και προστατευόμενος του Διοικητού, φανατικώτατος Τούρκος, συνέλαβε πάντας τους κατοίκους του χωρίου, και αυτόν τον ιερέα, και τους έρριψεν εις τας φυλακάς. Μετήλθε κατ' αυτών βασανιστήρια τοιαύτα τα οποία αναμνησκουν την φρικώδη εποχήν του Γενιτσαρισμού».

Το Σύστημα υπερασπίζεται σκληρά τον Μαζάουερ και τα φαντάσματά του στη Θεσσαλονίκη. Αλλά διαφωνούν τα Αρχεία! Σκληρόν προς κέντρα λακτίζουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο



Θεσσαλονίκη, 31 Ιανουαρίου 2013