

Κυρίες και κύριοι,

Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, αυτός ο μεγάλος πνευματικός πυλώνας της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδας και ολόκληρης της χώρας μας, συνεχίζει να μας εκπλήσσει ευχάριστα, και να μας παραδίδει - με εντυπωσιακούς θα έλεγα εκδοτικούς ρυθμούς σπάνια ντοκουμέντα.

Ντοκουμέντα εθνικής εμβέλειας.

Ντοκουμέντα για την ιστορία της Μακεδονίας μας που έρχονται να προστεθούν στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και να καλύψουν πολλά κενά στο δρόμο προς την εθνική μας αυτογνωσία.

Η έκδοση που παρουσιάζεται σήμερα με τον τίτλο: «*Το Μακεδονικό και η Βουλγαρία, πλήρη απόρρητα βουλγαρικά έγγραφα 1950-1967*» και είναι καρπός της συνεργασίας της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και των Κρατικών Αρχείων της Βουλγαρίας, αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του Μακεδονικού Ζητήματος, φωτίζει αυθεντικά την πολιτική της Βουλγαρίας απέναντι στο μείζον αυτό θέμα, σε μία κρίσιμη περίοδο του 20ού αιώνα, ενώ φωτίζει επίσης και το ρόλο που έπαιξε ο Τίτο, στη δημιουργία της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας των Σκοπίων, και τους στόχους τους οποίους εξυπηρετούσε μια τέτοια κίνηση.

Χωρίς αμφιβολία, θα πρέπει να υποδεχθούμε αυτήν την έκδοση με ενθουσιασμό, και για έναν άλλο εξαιρετικό -πιστεύω- λόγο.

Για το γεγονός ότι ανοίγει -για πρώτη φορά στα χρονικά- έναν δρόμο συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, επάνω στο φλέγον αυτό θέμα.

Η συνεργασία αυτή, ανάμεσα στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και τα Βουλγαρικά Κρατικά Αρχεία, αποκτά ξεχωριστές διαστάσεις, εάν σκεφθούμε ότι οι δύο χώρες βρέθηκαν κατά το πρόσφατο παρελθόν σε αντίπαλα στρατόπεδα και υποστήριζαν διαφορετικές θέσεις.

«Όταν οι πρωταγωνιστές ομιλούν», γράφει στον πρόλογο του ο άξιος Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και εκλεκτός φίλος Νικόλαος Μέρτζος, «οι τρίτοι οφείλουν τουλάχιστον να ακούν - αν όχι και να σιωπούν». Οι ανιστόρητοι και προκλητικοί γείτονες μας, όμως, όχι μόνο δεν σιωπούν, αλλά συνεχίζουν να πλαστογραφούν την ιστορία και να καπηλεύονται τα ιερά σύμβολα της Μακεδονίας μας.

Το βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα, οι γείτονές μας, το χαρακτήρισαν ως ελληνο-βουλγαρική συνωμοσία εις βάρος των εθνικών «δικαίων» τους!

Απέναντι σ' αυτή τη συνεχιζόμενη προκλητικότητα που αγγίζει σε ορισμένες περιπτώσεις και τη γελοιότητα, εμείς, με απόλυτη σοβαρότητα, με ενότητα και κυρίως με πίστη στην ιστορική αλήθεια και στα ιστορικά ντοκουμέντα, δίνουμε τις δικές μας απαντήσεις.

Μια τέτοια σοβαρή απάντηση που βασίζεται στην πλήρη επιστημονική επάρκεια και έρευνα, είναι το βιβλίο «*Το Μακεδονικό και η Βουλγαρία, Πλήρη τα απόρρητα έγγραφα 1950-1967*» που μας καταθέτουν η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών σε συνεργασία με τα Βουλγαρικά Κρατικά Αρχεία.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα δύο Ιδρύματα, στους επικεφαλής τους, στον κύριο Νικόλαο Μέρτζο και στη διευθύντρια των Βουλγαρικών Κρατικών Αρχείων κυρία Μποριάννα Μπουζάσκα, όπως επίσης και στον επιμελητή της έκδοσης και μεταφραστή των απορρήτων Βουλγαρικών εγγράφων, Επίκουρο Καθηγητή της Νεότερης Ιστορίας κύριο Σπυρίδωνα Σφέτα.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην κυκλοφορία, του τόσο σημαντικού αυτού βιβλίου.

Σας ευχαριστώ.