

ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΣΤΟ 2010
Σταθμοί στρατηγικής καμπής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ν. Ι. ΜΕΡΤΖΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΣΤΟ 2010
Σταθμοί στρατηγικής καμπής

ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΕΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΙ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2009-2012

<i>Πρόεδρος</i>	: Νικόλαος Μέρτζος
<i>Αντιπρόεδρος</i>	: Αθανάσιος Καραθανάσης
<i>Γεν. Γραμματεύς</i>	: Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά
<i>Ταμίας</i>	: Θεόδωρος Δαρδαβέσης
<i>Έφορος Βιβλιοθήκης</i>	: Ιωάννης Κολιόπουλος
<i>Σύμβουλοι</i>	: Βασίλειος Πάππας Χαράλαμπος Νάσλας Κωνσταντίνος Πλαστήρας Κωνσταντίνος Χατζηδήμος

ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΣΤΟ 2010
Σταθμοί στρατηγικής καμπής

Τιμούμε σήμερα τη φωτεινή επέτειο της Εθνεγερσίας. Μετά από 189 χρόνια, όμως, σήμερα δεν πανηγυρίζουμε. Μνημονεύουμε εμπερίσκεπτοι. Γιατί κρίση δεινή μας στροβιλίζει στη δίνη της. Κρίση δημοσιονομική και οικονομική, κρίση κοινωνική και προ πάντων ηθική. Κρίση ακόμη πιο δεινή, γιατί στην τρομερή της δίνη παγιδευθήκαμε μόνοι μας – η Ελλάδα και οι Έλληνες. «Ο τρώσας και ιάσεται», συνεπώς. Όποιος πλήγωσε θα γιατρέψει την πληγή. Μπορεί.

Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ελαύνεται, μετά λόγου γνώσεως, από την ακράδαντη πεποίθηση ότι ο ελληνισμός μπορεί να υπερβεί την κρίση. Ο ελληνισμός διαθέτει ισχυρές δυνάμεις, αυτοφυείς, ακόμη αφανείς, που συχνά εμφανίσθηκαν πανστρατιά από το πουθενά. Τον κινεί, επίσης, κοσμοαντίληψη υπερβατική, η οποία σε κρίσιμες καμπές κινήθηκε αντίθετα προς την Αριθμητική, την καρτεσιανή Λογική και τον δυτικό Ορθό Λόγο των τωρινών νεωτερικών νέων Διαφωτιστών. Οι Έλληνες, τέλος, δεν ανήκουμε σε καμιά φαντασιακή κοινότητα. Ανήκουμε στο Έθνος των Ελλήνων. Φτάσαμε στον 21ο αιώνα διασχίζοντας δια πυρός και σιδήρου δύο αιώνες. Εκείνη η ελληνική διαδρομή, από το 1821 μέχρι σήμερα, υπήρξε συναρπαστική και συνάμα δραματική. Σήμερα είναι λυτρωτική. Αρκεί να μας οδηγήει.

Τα προαναφερόμενα δεν είναι αποφθέγματα ούτε ξόρκια. Είναι ακίβδηλα γεγονότα. Έγραψαν ανεξίτηλα κεφάλαια της Ιστορίας μας. Η Ιστορία μπορεί σήμερα να λησμονείται ή να παραθεωρεί-

ται, αλλά δεν μπορεί να διαγραφεί. Οδηγεί εις αυτογνωσίαν. Μας καλεί να ξαναθυμηθούμε όσα συνέβησαν και να αναρωτηθούμε:

1ον Γιατί εμείς δεν μπορούμε να επιτύχουμε πολύ μικρότερα από όσα μεγάλα επέτυχαν οι πατέρες μας υπό απείρως δεινότερες συνθήκες;

2ον Γιατί να επαναλάβουμε όσα σφάλματα, ακόμη και εγκλήματα, διέπραξαν οι πατέρες μας εναντίον εαυτών και αλλήλων; Δεν τα πληρώσαμε αρκετά επί γενεές;

3ον Άλλος Λαός και άλλο Κράτος σπατάλησε και πρέπει να πληρώσει τώρα όσα μέχρι το 1979 κληρονόμησε κι όσα αστρονομικά ποσά εισέπραξε κατόπιν από την Ευρώπη επί 30 συνεχή χρόνια;

Σήμερα τα περιβόητα funds σ' όλη τη Δύση προεξοφλούν την ελληνική χρεοκοπία. Είναι απλό ζήτημα Λογικής και Αριθμητικής. Αδυνατούν να φαντασθούν ότι οι Έλληνες και το Κράτος τους μπορούν να υπερβούν το πλαίσιο αυτό. Ωστόσο, εμείς οι Έλληνες και το καταχρεωμένο πάντα Κράτος μας φανταστήκαμε την Υπέρβαση της Λογικής και της Αριθμητικής. Και την επιβάλαμε πολλές φορές. Αυτό μαρτυρεί η διαδρομή μας, από την Εθνεγερσία έως την αυγή του 21ου αιώνα.

Πράγματι, η «πεφωτισμένη Εσπερία» ήταν αδύνατον να φαντασθεί ότι:

- Το Εικοσιένα κάποιοι αγράμματοι αρματολοί και κλέφτες θα αψηφούσαν την πανίσχυρη Ιερά Συμμαχία και θα γονάτιζαν την αχανή Οθωμανική Αυτοκρατορία.

- Το πρώτο κρατίδιο των Ελλήνων, που γεννήθηκε καταχρεωμένο και στη συνέχεια πτώχευσε τρεις φορές, μπορούσε να ορθοποδήσει, να τετραπλασιασθεί και να ανθίσει.

- Το 1922 η Ελλάδα, καταχρεωμένη και διχασμένη, ταπεινωμένη και πτωχευμένη, θα ενσωμάτωνε δύο εκατομμύρια πρόσφυγες και σε 15 χρόνια θα είχε αναγεννηθεί.

- Το 1940-41, όταν όλη η Ευρώπη ήταν παραδομένη, μια χούφτα Έλληνες, υπό δικτατορία, θα πολεμούσαν ολομόναχοι και θα νικούσαν την Ιταλική Αυτοκρατορία.

▪ Μεταξύ 1956-1977 θα μετανάστευαν από την Ελλάδα 1.206.503 Έλληνες, αλλά σε 30 χρόνια η Ελλάδα θα δεχόταν 1.260.000 ξένους μετανάστες.

Η Λογική με την Αριθμητική ήταν καταδικαστική σε όλα αυτά και σ' άλλα. Αρκούσε, ωστόσο, ότι τα φαντάσθηκαν και, έτσι, τα επέβαλαν αυτοί οι λεροί λωλοί Έλληνες εκ παραλλήλου αλληλοσπαρασσόμενοι σε ατέρμονες εμφυλίους.

Σήμερα είναι επίκαιρο –και προ παντός διδακτικό– να ακολουθήσουμε αδρά, αλλά με ακλόνητα τεκμήρια, ορισμένα στρατηγικά μεγέθη του ελληνισμού κατά την εξέλιξή τους στον δρόμο των πατέρων μας από το 1821 μέχρι το 2010:

Το κρατίδιο και το Κράτος

Την 25η Μαρτίου 1821, στα όρια του μετέπειτα πρώτου εμβρυακού Κράτους, ζούσαν 939.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους λιγότεροι Τούρκοι και περισσότεροι εξισλαμισμένοι Αλβανοί. Στις 12 Ιανουαρίου 1828 ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας μέτρησε μονάχα 753.400. Σ' αυτούς συνυπολογίζονται όσοι Έλληνες προσέτρεξαν από όλα τα μέρη του υπόδουλου ελληνισμού στη Ρούμελη και στον Μοριά, αγωνίσθηκαν και έμειναν εκεί, οι περίφημοι «ετερόχθονες». Όσοι έλειπαν είχαν σκοτωθεί. Χιλιάδες άλλοι είχαν σφαγιασθεί στην Πόλη, στην Κρήτη, στην Κύπρο, στη Χίο, στην Κάσο, στα Ψαρά, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο κι αλλού. Από τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά η Ελευθερία κυριολεκτικά.

Η οικονομία και η κραταιά ναυτιλία είχαν καταστραφεί. Τα αμπέλια, τους ελαιώνες και τους οπωρώνες είχε αφανίσει ο Ιμπραήμ. Οι πρώτοι ελεύθεροι Έλληνες δεν χορταίνουν το ψωμί και περιοδικά λιμοκτονούν. Όμως αισιοδοξούν και προχωρούν.

Το 1854 ο ελληνικός πληθυσμός ξεπερνάει το ένα εκατομμύριο, χωρίς καμιά προσάρτηση νέων εδαφών. Τότε η Αθήνα και ο Πειραιάς έχουν μόλις 36 χιλιάδες ψυχές. Τώρα έχουν 4 σχεδόν εκατομμύρια και η Ελλάδα περισσότερα από 11.

Πριν ακόμη συμπληρώσει αιώνα, από την πρώτη αναγνώρισή

του, εκείνο το κρατίδιο του 1828 προσαρτά διαδοχικά τα Ιόνια Νησιά, τη Θεσσαλία, τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, την ελληνική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θράκη. Το 1947 τα Δωδεκάνησα. Ανάλογα αυξάνεται αλματωδώς ο πληθυσμός του και διαμορφώνεται ο νεότερος ελληνισμός. Το 1924, μετά την αναγκαστική ανταλλαγή των πληθυσμών, η Ελλάδα αριθμούσε 6.205.000 άτομα εκ των οποίων 5.822.000 ήσαν Έλληνες το γένος. Η εθνική ομοιογένεια, από το 80,75% του 1920, ανήλθε σε 93,83%.

Το Δημόσιο Χρέος

- Το 1828 η Ελλάδα, πριν ακόμη αναγνωρισθεί, χρωστούσε στο Λονδίνο και, φυσικά, αδυνατούσε να εξοφλήσει 70 εκατομμύρια χρυσά φράγκα από τα επαναστατικά δάνεια 1824-1825. Τα δάνεια ήσαν ληστρικά με υποθήκη την εθνική γη. Το κυοφορούμενο πρώτο Κράτος δανείσθηκε 2,8 εκατομμύρια αγγλικές λίρες αλλά εισέπραξε μονάχα 540.000, από τις οποίες οι περισσότερες σπαταλήθηκαν από πολιτικούς. Οι τραπεζίτες στο Σίτυ του Λονδίνου, τα σημερινά funds, υπολόγιζαν ότι, για να σταθεί απλώς στα πόδια του το υπό σύσταση Κράτος, χρειαζόταν να δανεισθεί –αλλά δεν του χορηγούσαν– άλλα 60 εκατομμύρια χρυσά φράγκα.

- Μεταξύ 1832-1893 το Δημόσιο Χρέος θα εννεαπλασιασθεί ανατοκίζόμενο από 70 σε 640 εκατομμύρια χρυσά φράγκα.

- Το 1885 η Ελλάδα κηρύσσει πτώχευση, το 1897 υποβάλλεται στον αποικιακό Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο. Το 1912-1913, όμως, διεξάγει δύο νικηφόρους πολέμους. Απελευθερώνει την Ήπειρο και το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας.

- Υπερχρεωμένη το 1920-1921 αδυνατεί να δανεισθεί για να χρηματοδοτηθεί η Μικρασιατική Εκστρατεία. Η δραχμή υποτιμάται δραματικά τέσσερις φορές, αλλά η Ελλάδα φτάνει πέρα από τον Σαγγάριο.

- Το 1922 Μικρασιατική Καταστροφή και οικονομική καταστροφή. Δύο εκατομμύρια ανέστιοι πρόσφυγες. Για την αποκατάστασή τους και την ανόρθωση της κατεστραμμένης χώρας, η Αθή-

να συνάπτει, υπό σκληρούς όρους, εξωτερικό δάνειο 12.300.000 αγγλικών λιρών με τη διαμεσολάβηση της Κοινωνίας των Εθνών. Αλλά δεν επαρκούσε. Στα επόμενα πέντε έτη προσέφυγε έξι φορές σε εσωτερικό δανεισμό και, μέσω αυτού, ο πενόμενος ελληνικός Λαός κατέθεσε στην Πατρίδα 9,3 δισεκατομμύρια δραχμές, ισότιμες προς 29 εκατομμύρια αγγλικές λίρες. Δεν φτάνουν ούτε αυτές και ο εξωτερικός δανεισμός αυξάνεται αλματωδώς. Η εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους και η ανάγκη νέου δανεισμού καταβρόχθιζε το 35% έως και 40% των δημοσίων εσόδων. Πολύ περισσότερα από σήμερα.

- Το 1929 παγκόσμιο οικονομικό κραχ με αφετηρία το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπως τώρα. Το 1932 ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος αναγκάστηκε να κηρύξει πτώχευση. 1.362.000 ελληνικές οικογένειες, σε σύνολο 1.642.000, συγκέντρωναν ετήσιο εισόδημα κατώτερο από τα όρια συντηρήσεως.

- Το 1944 δεν υπάρχει ως εθνικό νόμισμα η Δραχμή ούτε κρατική υποδομή. Μεταξύ 1945-1949 η χώρα θα ερειπωθεί τελείως, η ύπαιθρος θα ερημωθεί και ο ανθός του Έθνους θα αποδεκατισθεί.

Ποτέ, όμως, οίΕλληνες δεν γονάτισαν, δεν γόγγυσαν, δεν λύγισαν. Πολέμησαν. Παρήγαγαν. Αισιοδοξούσαν. Γεννούσαν παιδιά. Τραβούσαν μπροστά. Έγραψαν αλληπάλληλα πολεμικά Έπη. Αναγέννησαν από τις στάχτες την Πατρίδα και μαζί της τον ελληνισμό. Το 1961 η ελληνική οικονομία αναπτυσσόταν με ρυθμό που ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος στην Οικουμένη, και ο Δημόσιος Προϋπολογισμός είχε πλεόνασμα. Το 1979 η Ελλάδα είχε ενταχθεί στην ΕΟΚ και το 1990 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της υπερέβαινε το άθροισμα του ΑΕΠ όλων μαζί των βαλκανικών Κρατών.

Πίν. 1. Δημόσιο Χρέος

ΕΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

1828	70 εκ. χρυσά φράγκα από επαναστατικά δάνεια 1824-1825	
1832-1893	640 εκ. χρυσά φράγκα	
1885	Πτώχευση	
1897	Αποικιακός Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος	
1920-1921	Μικρασιατική Εκστρατεία / υποτίμηση x 4 της δραχμής	
1922	12.300.000 λίρες Αγγλίας	
1923-1928		29 εκ. λίρες Αγγλίας
1929	Παγκόσμιο οικονομικό κραχ	
1932	Πτώχευση	
1945-1949	Οικονομικός μαρασμός	

Ο εμπορικός στόλος

Το 1813, παραμονές του Εικοσιένα, ο Γάλλος Πρόξενος Πουκεβίλ κατέγραψε 615 ελληνικά καράβια με 17.526 άντρες και 5.878 κανόνια στο Αιγαίο. Τα έδωσαν όλα στον Αγώνα. Όσοι σώθηκαν, επιδόθηκαν στην άγρια πειρατεία και οι στερηανοί στη ληστεία. Ωστόσο, το 1835 έπλεαν 760 ιστιοφόρα υπό ελληνική σημαία με συνολική χωρητικότητα 58 χιλιάδων κόρων. Η ανάπτυξη στη θάλασσα είναι φανταστική.

Πίν. 2. Ελληνικός Εμπορικός Στόλος

ΕΤΟΣ	ΠΛΟΙΑ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
1813	615	
1835	760	58.000 κόροι
1894	762 ιστιοφόρα 209 ατμοκίνητα	295.000 κόροι
1914	78 ιστιοφόρα 407 ατμοκίνητα	837.000 κόροι
1941-1944	Εξαφανίζεται όλος ο στόλος	
2009	2.108	41.145.217 κόροι

Το 1941-1944 βυθίζεται ολόκληρος σχεδόν ο εμπορικός στόλος, αλλά το 2010 είναι ο μεγαλύτερος στον Κόσμο. Τον Νοέμβριο 2009 μόνον υπό ελληνική σημαία αρμένιζαν 2.108 πλοία άνω των 100 κόρων με καθαρή ολική χωρητικότητα 41.145.217 κόρων. Πραγματώνοντας μάλιστα την υπέρβαση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, το 2008-2009 ενίσχυσε τη χωρητικότητά του κατά 20%, ανανέωσε τα καράβια του και αύξησε τον αριθμό τους κατά 4,8%.

Ο Στρατός

Ο Στρατός και ο Πολεμικός Στόλος αυξάνουν εντυπωσιακά τις δυνάμεις τους και κατακόρυφα τις πολεμικές δαπάνες της χώρας. Μεγαλώνουν, όμως, την Ελλάδα και υπερασπίζονται την τιμή του Έθνους.

Πίν. 3. Ελληνικός Στρατός
ΕΤΟΣ MAXIMOI ΑΝΔΡΕΣ

1830	9.000
1876	14.000
1879	24.000
1889	86.000
1912-1913	110.000
1919-1922	250.000

Το 1830 ο Στρατός παρέτασσε μόνον 9.000 άνδρες. Το 1912-1913 εξαπέλυσε 110.000 άνδρες και το 1919-1922 έριξε στη φωτιά 250.000 άνδρες. Το 1940-1941 συνέτριψε τους Ιταλούς επιδρομείς και αντιστάθηκε στο αήττητο Γ' Ράιχ. Υπήρξε ο μοναδικός Στρατός σ' όλη την Ευρώπη, που Γερμανοί επιδρομείς τίμησαν για την ανδρεία του και, γι' αυτό, δεν αιχμαλώτισαν. Υμνήθηκε από τους συμμάχους του ως ο ενδοξότερος Στρατός του Κόσμου.

Κατά τους δύο προηγούμενους αιώνες οι Έλληνες διεξήγαγαν έξι νικηφόρους πολέμους 1821-1827, 1912, 1913, 1917-1919, 1920-1921 και 1940-1941, καθώς επίσης ένα από τα δύο ισχυρότερα στην Ευρώπη κινήματα Εθνικής Αντίστασης 1941-1944. Επεβλήθησαν επίσης στον Μακεδονικό Αγώνα, στις επαναστάσεις της Κρήτης και στο κίνημα ανεξαρτησίας της Σάμου.

Αυτοπαγιδεύθηκαν και έχασαν τρεις πολέμους: το 1897, το 1922 στη Μικρά Ασία και το 1974 στην προδομένη Κύπρο.

Ενεπλάκησαν επίσης σε πέντε αυτοκαταστροφικούς εμφυλίους πολέμους: τρεις στην Εθνική Παλιγγενεσία, τέταρτος ο Εθνικός Διχασμός 1916-1922 και πέμπτος, ο τραγικότερος όλων, το 1943-1949.

Διαβάζοντας τον Θουκυδίδη νομίζεις πως πριν 2.300 χρόνια περιγράφει αυτούς τους εμφυλίους μας. Η εμφύλια έριδα τρέχει στις φλέβες μας από τον καιρό του Αχιλλέα! Προκειμένου να ανατρέψει τον Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια ο ένδοξος ναύαρχος

Ανδρέας Μιαούλης ανατίναξε την νεότευκτη ατμήλατη φρεγάτα «Ελλάς», ναυαρχίδα του στόλου!

Το Έπος των Προσφύγων

Έναν αιώνα μετά την Εθνεγερσία, σημειώνεται η τραγωδία και η στρατηγική καμπή του ελληνισμού. Το 1922 κατεστράφη στις προαιώνιες εστίες του ο ελληνισμός στη Μικρά Ασία, στον Πόντο και στην Ανατολική Θράκη, όπου, μεταξύ 1914-1922, εξοντώθηκαν 700.000 Έλληνες. Το μέγεθος της Μικρασιατικής Καταστροφής δεν επιτρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι, μέσα σε μια τέτοια εθνική συμφορά, διαμορφώνεται ο Νεότερος Ελληνισμός ο οποίος αναμορφώνει εκ βάθρων την Ελλάδα.

Το διάστημα 1922-1924, 1,5 εκατομμύριο Έλληνες πρόσφυγες κατέφυγαν στην Ελλάδα, όπου προηγουμένως, μεταξύ των ετών 1913-1919, είχαν καταφύγει πολλές χιλιάδες άλλοι πρόσφυγες της Άνω Μακεδονίας, της Ανατολικής Ρωμυλίας, της Αλβανίας και της Νοτίου Ρωσίας.

Η κατεστραμμένη και ταπεινωμένη, βαθειά διχασμένη και ήδη καταχρεωμένη, μετά από μια δεκαετία πολέμων Ελλάδα, αντιμετώπισε τότε ένα μείγμα συνθέτων προβλημάτων, που ισοδυναμούσε με πυρηνική έκρηξη. Και, όμως! Εκείνη η Ελλάδα τα αντιμετώπισε και τα δάμασε όλα. Δεν έπεσε ούτε καν γονάτισε. Αντίθετα, δυνάμωσε και πρόκοψε.

Οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε 1.994 αγροτικούς οικισμούς, κατά κανόνα νέους, στους οποίους έδωσαν το όνομα των πατρίδων τους. Κτίστηκαν 1.047 αγροτικοί οικισμοί με 446.094 πρόσφυγες στη Μακεδονία, 574 στη Δυτική Θράκη με 72.000 πρόσφυγες και μόνον 373 οικισμοί σ' ολόκληρη την υπόλοιπη Ελλάδα.

Μέσα στα επόμενα 15 μόλις χρόνια δημιουργείται η ελληνική γεωργία.

- Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις, από 12,7 εκατομμύρια στρέμματα το 1923 διπλασιάζονται σε 24,096 εκατομμύρια στρέμματα το 1938. Η γεωργική παραγωγή μεταξύ των ετών 1928-1938 αυξάνεται στο σύνολό της κατά 100% και στα σιτηρά κατά 142%.

Μειώνει δραστικά την εθνική εξάρτηση από εισαγωγές τροφίμων και πρώτων βιομηχανικών υλών, όπως το βαμβάκι.

Πίν. 4. *Ελληνική γεωργία 1923 - 1938*

	1923	1938
Καλλιεργούμενες εκτάσεις	12,7 εκ. στρέμματα	24,096 εκ. στρέμματα
1928 - 1938		
Γεωργική παραγωγή		+ 100%
Παραγωγή σιτηρών		+ 142%
Παραγωγή ζωοτροφών		Πολλαπλασιάζεται x 14
Λαχανόκηποι		Τετραπλασιάζονται
Σταροχώραφα		Διπλασιάζονται

1923-1938

Προϊόντα	Αξία της γεωργικής παραγωγής σε αποπληθωρισμένα εκατομμύρια δρχ. έτους 1914
Σιτάρι	69-290
Όσπρια	9-27
Οπωρολαχανικά	15-78
Αμπέλια	10-93

Ακόμη 571.487 πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν υπό δραματικές συνθήκες στις πόλεις. Συγκεκριμένα, στις πόλεις της Μακεδονίας εγκαταστάθηκαν 192.159, στις πόλεις της Θράκης 35.607, της «Παλαιάς Ελλάδας» 33.721 και στην Αθήνα και τον Πειραιά 310.000. Το εργατικό δυναμικό, από 60.000 άτομα το 1920, αυξάνεται σε 227.500 το 1938 και δημιουργεί την ελληνική βιομηχανία. Ιλιγγιώδης άνοδος στα επόμενα 15 χρόνια:

- Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες από 33.811 το 1920 αυξάνονται σε 61.485 το 1929 αυξάνοντας ταυτόχρονα και το μέγεθός τους.

■ Ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής μεταξύ των ετών 1923-1929 αυξάνεται κατά 65% και ξανά κατά 65% μεταξύ 1930-1938, αυξάνοντας κατακόρυφα επί 4,5 φορές και την αξία της βιομηχανικής παραγωγής από 3,1 δις δρχ. το 1923 σε 7,1 το 1929 και στα 13,5 δις δρχ. το 1938.

Η ελληνική βιομηχανία μειώνει την εθνική εξάρτηση από τις εισαγωγές:

■ Το 1928 καλύπτει ήδη το 58% των ελληνικών αναγκών σε βιομηχανικά προϊόντα και το 1938 το 78,84% αυτών, ενώ μειώνει την εξάρτησή της από εισαγόμενες ξένες πρώτες ύλες στο 43% το 1928 και στο 25% το 1938.

Πίν. 5. *Βιομηχανική-Βιοτεχνική παραγωγή ετών 1920-1938*

	1920	1929
Μονάδες βιομηχανικής-βιοτεχνικής παραγωγής	33.811	61.485

	1923-1929	1930-1938
Όγκος βιομηχανικής παραγωγής	+ 65%	+ 65%

	1923	1929	1938
Αξία βιομηχανικής παραγωγής	3,1 δις δρχ.	7,1 δις δρχ.	13,5 δις δρχ.

	1928	1938
Κάλυψη ελληνικών αναγκών εξ ιδίων πόρων	58%	78,84%
Εξάρτηση από εισαγόμενες πρώτες ύλες	43%	25%

Το ειρηνικό τούτο έπος των Ελλήνων ισοδυναμεί με μια νέα Εθνική Παλιγγενεσία. Για να επιτύχει αυτό το θαύμα, το κατε-

στραμμένο υπερχρεωμένο Κράτος και ματωμένο Έθνος των Ελλήνων κατέβαλε προσπάθεια που έως τότε δεν είχε κανένα προηγούμενο στην Παγκόσμια Ιστορία.

Ο αείμνηστος εταίρος μας Απόστολος Βακαλόπουλος, καθηγητής της Ιστορίας και καθηγητής πολλών καθηγητών, έγραψε:

Κανένα παρόμοιο παράδειγμα μιας τόσο εκτεταμένης αποκαταστάσεως προσφύγων δεν υπήρχε έως τότε στην Ιστορία (...) Το έργο αυτό ήταν πραγματικά ένα ειρηνικό έπος (...) Το Έθνος ξεχύνεται ορμητικά προς τα εμπρός. Ο δείκτης των γεννήσεων από 5,76 ανά χιλίους κατοίκους το 1922 φτάνει στα 13,18 το 1931.

Οκτώ μόλις χρόνια μετά την οικονομική χρεοκοπία του, αυτό το απίθανο Έθνος των Ελλήνων ορθώνεται ατρόμητο και αήττητο συντρίβει την Ιταλική Αυτοκρατορία. Συγκλονίζει και εμπνέει την Ανθρωπότητα.

Στους χαλεπούς και τόσο χαμηλούς καιρούς μας οδηγός είναι εκείνο το σιωπηλό, ειρηνικό έπος 1924-1938. Εμπνέει πίστη, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία στους ζωντανούς. Μας δείχνει την Οδό των Ελλήνων: μόχθος, θυσία, εθνική ανεξαρτησία.

Πολλοί ισχυρίζονται ότι στην εποχή μας εξανεμίσθηκε εκείνο το πνεύμα της δημιουργίας και της αυτοθυσίας. Χάθηκε, λένε, η λεβεντιά. Όμως τα φαινόμενα απατούν. Στα χείλη όλων των Ελλήνων βρίσκονται όσοι σύγχρονοι δημιουργοί ελληνικού πολιτισμού εξέφρασαν εκείνο ακριβώς το πνεύμα, όπως οι συνθέτες Μίκης Θεοδωράκης, Σταύρος Ξαρχάκος, Γιάννης Μαρκόπουλος κ.ά. ή οι ποιητές Γιώργος Σεφέρης, Οδυσσέας Ελύτης, Γιάννης Ρίτσος, Νικηφόρος Βρεττάκος κ.ά.

Ελληνισμός - πολιτισμός

Ο ελληνισμός είναι πολιτισμός. Και, γι' αυτό, ουδέποτε υπήρξε ούτε νοείται στατικός. Αναμορφώνεται περί τον πυρήνα του συνεχώς και αναμορφώνει. Εμπλουτίζεται και πλουτίζει τον Κόσμο. Στη Νεότερη Ιστορία του διαμορφώθηκε και διαμόρφωσε σε δύο στάδια. Στο πρώτο με όριά του και καμίνια του την Εθνεγερσία του και τον Μακεδονικό του Αγώνα. Στο δεύτερο μέσα στις μή-

τρεις των περιόδων 1912-1913, 1922-1941 και στο επόμενο μισό του 20ού αιώνα. Τον 21ο αιώνα εισήλθε στο τρίτο στάδιο. Αφετηρίες και προκλήσεις του είναι η παγκοσμιοποίηση και η ευρωπαϊκή ενοποίηση, οι διαρθρωτικές ανισορροπίες του, η γήρανσή του και οι μετανάστες του.

Η Ιστορία, από την Εθνεγερσία μέχρι την τωρινή ελληνοελληνική φιλονικία για τους μετανάστες, φανερώνει πως ο ελληνισμός μπορεί να διαχειρισθεί τους ξένους του μόνον ως πολιτισμό. Παρ' ότι η δημόσια συζήτηση μοιάζει συχνά με φαρσοκωμωδία και εξωθείται σε δολοπλοκία, όλα δείχνουν πως ο ελληνισμός συναισθάνεται το ιστορικό μέγεθος του ζητήματος. Άλλωστε, η Ιστορία επαναλαμβάνεται και δεν χρειάζεται να επαναληφθεί σαν φάρσα.

Υπό κλίμακα, παραπλήσιο ζήτημα συγκλόνηζε στα σπάργανά του και το πρώτο μας Κράτος μέχρι το 1843. Ευθύς μόλις ήγγικεν η ώρα να διανεμηθούν οι εθνικές γαίες στους αγωνιστές, οι εθνικοί ήρωές μας διαχωρίστηκαν σε αυτόχθονες και σε ετερόχθονες Έλληνες. Δικαιώματα πήραν μόνον όσοι είχαν γεννηθεί στα τότε στενά όρια της Επικρατείας, οι αυτόχθονες. Προκηρύχθηκαν ετερόχθονες οι Μακεδόνες, Ηπειρώτες, Σουλιώτες, Θεσσαλοί, Κρήτες, Αιγαιοπελαγίτες κ.ά. αγωνιστές οι οποίοι, έτσι, στερήθηκαν τα δικαιώματά τους μαζί με το μερτικό τους σε εκείνες τις εθνικές γαίες, που οι ίδιοι αυτοπροσώπως είχαν ελευθερώσει και ποτίσει με το αίμα τους συρρέοντας από τα μέρη τους, εθελοντές στον Μοριά και στη Ρούμελη.

Οι σημερινοί ξένοι είναι ετερόχθονες γιατί γεννήθηκαν σε άλλα μέρη. Αλλά βέβαια τα μέρη τους ποτέ δεν ήσαν ελληνικά ούτε θα γίνουν. Οι ίδιοι ούτε Έλληνες είναι ούτε εθελοντές σε Εθνεγερσία των Ελλήνων ούτε έχυσαν αίμα για την Ελλάδα. Δια της βίας εισήλθαν. Όμως, ζουν και αρκετοί γεννήθηκαν στην ελληνική γη, που οι περισσότεροι την ποτίζουν με τον ιδρώτα τους. Κυρίως αποτελούν ένα τετελεσμένο. Επιβάλλεται, λοιπόν, να εξετασθούν όλες οι πλευρές και οι συνέπειες του ζητήματος με νηφαλιότητα και γνώση. Ωστόσο, σύγχυση εννοιών, άγνοια γεγονότων, ιδεο-

ληψίες, υπεροψίες, φοβίες και παρενέργειες το περιπλέκουν. Επί πλέον εισάγουν άσχετα, αλλά εγκαίροφλεγής, θέματα και προστάγματα. Σε διεθνές συνέδριο (9.2.2010) για τους μετανάστες ο Συνήγορος του Πολίτη προειδοποίησε ότι:

«Υπάρχει ο κίνδυνος στα επόμενα χρόνια η πολιτική συζήτηση να εγκλωβισθεί σε καθεστώς ασυνεννοησίας. Από τη μια βρίσκεται ο φοβικός λόγος για μια Ελλάδα που δεν υπάρχει πια και από την άλλη ένας αφηρημένος γενικόλογος και, άρα, ανεδαφικός λόγος περί δικαιωμάτων».

Άλλοι Έλληνες πολίτες

Η κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι απλώς το νομοσχέδιό της για τους ξένους μετανάστες ρυθμίζει μια συγκεκριμένη μόνον πτυχή. Δεν είναι τόσο απλή η πτυχή ούτε απλώς μια. Και εξ αποτελέσματος τέμνει και δεσμεύει τη Μεταναστευτική Πολιτική, η οποία, όμως, προς το παρόν, δεν υπάρχει όπως ομολογείται επίσημα!

Το σχέδιο νόμου κατετέθη στις 26.2.2010 στη Βουλή και ψηφίστηκε κατά την εκτύπωση του παρόντος, όπου εν προκειμένω λαμβάνεται υπόψη μόνον το σ/ν. Βάσει αυτού, μετανάστες μιας κατηγορίας δικαιούνται να γίνουν πολίτες της Ελλάδος και μετανάστες άλλης κατηγορίας, χωρίς να είναι πολίτες, μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται σύμβουλοι στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση.

Συγκεκριμένα πολιτογραφούνται Έλληνες οι εξής:

A. Όποιος γεννιέται στην Ελλάδα και

1. δεν αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή του,
2. είναι άγνωστης ιθαγένειας,
3. οι γονείς του έχουν 5ετή νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα

B. Όποιος δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα αλλά

1. έχει ολοκληρώσει σε ελληνικό σχολείο έξι τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης
2. οι πολιτικοί πρόσφυγες και οι προστατευόμενοι ανιθαγενείς μετά 3ετή διαμονή
3. όσοι διαμένουν νόμιμα επί 7 έτη

4. όσοι κατά την έναρξη εφαρμογής του νόμου έχουν ήδη 5ετή νόμιμη διαμονή.

Δικαιούνται να εκλέγουν και να εκλέγονται σύμβουλοι στους Δήμους χωρίς να είναι πολίτες οι πολιτικοί πρόσφυγες, οι γονείς ανηλίκων Ελλήνων πολιτών και όσοι έχουν άδεια 10ετούς ή επ' αόριστον διαμονής.

Η εισηγητική έκθεση του σ/ν δεν αναφέρει κανέναν αριθμό μεταναστών ούτε ξένων μαθητών. Ωστόσο τον Φεβρουάριο του 2010 η Υφυπουργός Παιδείας έδωσε εγγράφως στη Βουλή την εξής εικόνα για τα τέκνα των ξένων μεταναστών στα ελληνικά δημόσια σχολεία: Νηπιαγωγείο: 14.662, Δημοτικό: 58.208 Γυμνάσιο: 29.345 Λύκειο: 9.321. Σύνολο ξένων μαθητών: 111.536.

Οι προεκτάσεις του νόμου είναι ορατές στο άμεσο μέλλον:

- Νόμιμοι μετανάστες είναι όσοι λαθραίοι νομιμοποιήθηκαν επειδή δημιούργησαν τετελεσμένα. Είναι σαν τα αυθαίρετα κτίσματα, που η νομιμοποίησή τους γεννά κάθε φορά την επόμενη γενεά αυθαιρέτων. Ήδη πιέζουν οι λαθραίοι γ' κατηγορίας.

- Σε λίγα χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη ξένοι μετανάστες συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου. Στο ενεργό εκλογικό σώμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα αντιπροσωπεύουν το 15% των σημερινών Ελλήνων πολιτών. Θα συναπαρτίξουν, σχηματικά, το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα της χώρας –μακράν των τριών μικρών. Και το πολιτικό βάρος τους προσαυξάνει η καθιερωμένη άνω του 25% αποχή των Ελλήνων Αυτή η ισχυρή πολιτική δύναμη και δεξαμενή πελατών θα αποκαταστήσει το δούναι-λαβείν της με τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, που σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να αναδειχθούν πελάτες των ξένων πελατών τους.

- Ο νόμος προσκαλεί τους «ντεσπεράντος» της Αφρικής και της Ασίας σε νέα μαζική εισβολή στην Ελλάδα, η οποία, παρά τη θέλησή της και τους νόμους της, δέχεται καταναγκαστικά το μεγαλύτερο ρεύμα λαθραίων μεταναστών σε όλη την Ευρώπη και αδυνατεί να το ανακόψει. Βέβαια ο νομοθέτης πιστεύει το αντίθετο.

Μια κοινωνία πολλών ταχυτήτων, όμως, εκρήγνυται όταν τα

διάφορα «γρανάζια» της δεν συναρμόζονται στην εντέλεια. Εκτός αν «λαδώνονται» τακτικά!

Το Έθνος και το Κράτος του

Είναι αξιοσημείωτο ότι εξ αφορμής επενέβησαν με μεγάλη πυκνότητα και δριμύτητα οι εν Ελλάδι νεωτερικοί, ως ιδιοκτήτες των «φώτων εξ Εσπερίας». Υποστηρίζουν ότι, εφόσον η Ελληνική Δημοκρατία εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των κατοίκων της χωρίς καμιά διάκριση, υποχρεούται να χορηγήσει πολιτικά δικαιώματα άνευ όρων σε όλους. Διότι, λένε, μόνον οι πολίτες έχουν τη δύναμη να υπερασπισθούν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Πολιτογράφηση όλων ζητούν επίσης τα δύο κόμματα της Αριστεράς –και για ταξική αλληλεγγύη του προλεταριάτου.

Εξ ορισμού, όμως, τα ατομικά δικαιώματα δεν προϋποθέτουν πολιτικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα (αρθ. 4 παρ. 3 και άρθ. 5 παρ. 2) διαχωρίζει απόλυτα τις δύο αυτές κατηγορίες δικαιωμάτων. Ορίζει τα εξής:

«Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Μόνον Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες».

«Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων».

Αλλά στο Σύνταγμα οι νεωτερικοί αντιτείνουν ότι το ελληνικό Έθνος αποτελεί μια φανταστική κοινότητα που το Κράτος κατασκεύασε. Ένα σύγχρονο δημοκρατικό, όμως, Κράτος σαν το ελληνικό, λένε, πρέπει να είναι ο θεματοφύλακας των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων όλων των κατοίκων του που, γι' αυτό, πρέπει να πολιτογραφήσει χωρίς καμιά διάκριση. Καίτοι διανοούμενοι διαγράφουν το γενεσιουργό κεφάλαιο του Κράτους των Ελλήνων.

Το 1821, ενώ όλα παίζονταν στην κόψη του σπαθιού, οι επαναστατημένοι Έλληνες συγκρότησαν ένοπλοι στην αρχαία Επί-

δαυρο την πρώτη Εθνική Συνέλευση. Την Πρωτοχρονιά του 1822 ψήφισαν το πρώτο ελληνικό Σύνταγμα ως «Προσωρινόν Πολίτευμα» και στο προοίμιό του διεκήρυξαν:

«Εν ονόματι της Αγίας και Αδιαίρετου Τριάδος».

«Το Ελληνικόν Έθνος, το υπό φρικώδη Οθωμανικήν δυναστείαν, μη δυνάμενον να φέρη τον βαρύτετον ζυγόν της τυραννίας και αποσεισάν αυτόν με μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον, δια των νομίμων Παραστατών του εις Εθνικήν συνηγμένων Συνέλευσιν, ενώπιον Θεού και ανθρώπων την Πολιτικήν αυτού Ύπαρξιν και Ανεξαρτησίαν».



Το 1821 Κράτος δεν υπήρχε για να δημιουργήσει κάποια «φαντασιακή κοινότητα του Έθνους» και χρειάσθηκαν άλλα εννέα χρόνια ώσπου να αναγνωρισθεί, το 1830. Ωστόσο, οι επαναστάτες ονόμασαν Εθνική τη Συνέλευσή τους με ακράδαντη την πίστη ότι το Ελληνικό Έθνος προϋπήρχε «υπό φρικώδη Οθωμανικήν δυναστείαν».

Οι εν Ελλάδα διωτικοί, όμως, λαμβάνουν τα φώτα τους αποκλειστικά από τη Δύση και μας τα μεταλαμπαδεύουν. Στην πραγματικότητα αντιγράφουν όσα γράφει ο Μπ. Άντερσον στο βιβλίο του *Φαντασιακές Κοινότητες* (εκδόσεις Νεφέλη 1997). Προ πάντων μεταφτυεύουν όσα υπεστήριξε δημόσια από τη θέση του

Γ. Γραμματέα του ΟΗΕ ο Κόφι Ανάν και όσα επιχειρούν να επιβάλουν σε πλανητική κλίμακα τα γεράκια του αμερικανικού ηγεμονισμού, όπως ο πολύς Στρόουμπ Τάλμποτ.

Στους γκουρού της παγκοσμιοποίησης, ιδιαίτερα στους Αμερικανούς, έχουν απαντήσει λαμπροί σύγχρονοι διανοητές και μάλιστα Αμερικανοί. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, κορυφαίος στρατηγικός αναλυτής, Σύμβουλος Ασφαλείας του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και συγγραφέας δεκατριών πολυσυζητημένων βιβλίων ο Samuel Huntington έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν, μετά το 1990, είχε προφητεύσει τη *Σύγκρουση των Πολιτισμών*. Το 2005 κυκλοφόρησε στην ελληνική γλώσσα από τις εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη το τελευταίο βιβλίο του *Ποιοι είμαστε; Η αμερικανική ταυτότητα στην εποχή μας*, όπου γράφει και τα εξής:

«Αυτή η ομάδα των υπερ-εθνικών ελίτ αποτελεί τον πυρήνα μιας αναδύομενης παγκόσμιας Υπερ-Τάξης. Αισθάνεται ελάχιστα την ανάγκη για εθνική αφοσίωση. Εστιάζει στην οικονομική παγκοσμιοποίηση ως την ακαταμάχητη δύναμη που γκρεμίζει τα εθνικά σύνορα, ενοποιεί εθνικές οικονομίες και διαβρώνει ταχύτατα την εξουσία και τις λειτουργίες των εθνικών κυβερνήσεων. Για την ελίτ των οπαδών του υπερ-εθνικισμού, των διανοουμένων, των ακαδημαϊκών και των δημοσιογράφων, όπως από το 1992 ο Στρόουμπ Τάλμποτ, ο εθνικισμός είναι ανήθικος, η εθνική ταυτότητα ύποπτη και ο πατριωτισμός παρωχημένος».

Την παρτιτούρα αυτών των υπερ-εθνικών (ή απο-εθνικοποιημένων) αμερικανικών ελίτ μας ψάλλουν οι εν Ελλάδι νεωτερικοί εν ονόματι της Ανθρωπότητας. Διαδίδουν ότι «επειδή» τα Κράτη-Έθνη προκαλούν μόνον πολέμους και εντάσεις, λόγω του εθνικισμού, η σύγχρονη Ελλάδα «πρέπει» να απελευθερωθεί από το «φαντασιακό» Έθνος της, δηλαδή να από-εθνικοποιηθεί, ώστε να ολοκληρωθεί σαν μοντέρνο Πολιτικό Κράτος όλων των κατοίκων της και συνάμα πολιτών της. Όμως, επειδή έτσι ενσωματώνει ποικίλες φυλές, θρησκείες και παραδόσεις, που πρέπει να προστατεύσει και να αναδείξει, το Πολιτικό Κράτος «οφείλει», λένε, να

εφαρμόσει το πολυπολιτισμικό σύστημα, ώστε να επικρατεί αρμονία στην κοινωνία.

Δεν τους απασχολεί το αυταπόδεικτο γεγονός ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και στην ελληνική Θράκη, οι Μουσουλμάνοι αρνούνται να ενσωματωθούν στη χώρα υποδοχής τους που τους αναγνώρισε πολίτες της. Αντίθετα επιδιώκουν να επιβάλουν την δική τους παράδοση στη χώρα υποδοχής τους. Τέσσερα εκατομμύρια Τούρκοι στη Γερμανία, ισότιμοι πολίτες της, οχυρώνονται σε κλειστά μουσουλμανικά γκέτο. Βορειο-Αφρικανοί Μουσουλμάνοι, Γάλλοι πολίτες, έκαψαν τη Γαλλία όπου αξιώνουν να στέλνουν με μαντήλα τα κορίτσια τους στα γαλλικά σχολεία, αυστηρώς κοσμικά, που από τη Γαλλική Επανάσταση είναι άβατα στα θρησκευτικά σύμβολα.

Γιατί οι Μουσουλμάνοι μετανάστες Ασιάτες και Αφρικανοί θα συμπεριφερθούν διαφορετικά στην Ελλάδα όταν γίνουν πολίτες της.

Ο πολυπολιτισμός

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είναι τέσσερα από τα μεγαλύτερα και πιο προηγμένα Πολιτικά Κράτη της Γης. Τα δημιούργησαν άποικοι και φτωχοί μετανάστες για να ιδρύσουν μία αληθινή Δημοκρατία και να γίνουν ελεύθεροι πολίτες της. Γι' αυτό πρώτα οργάνωσαν Πολιτικό Κράτος και, στη συνέχεια –στους κόλπους του– Έθνος. Δεν είναι, φυσικά, η περίπτωση της Ελλάδος ούτε πολλών άλλων ευρωπαϊκών Κρατών, όπως οι Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία κτλ.

Αυτά τα μεγάλα υπερπόντια Πολιτικά Κράτη εφήρμοσαν κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα το πολυπολιτισμικό σύστημα διότι, λόγω του Πολέμου αλλά και της ραγδαίας ανάπτυξης της οικονομίας τους, είχαν δεχθεί εκατομμύρια μετανάστες από την Ασία και την Αφρική. Ορισμένα, ωστόσο, εγκαταλείπουν το σύστημα διότι αναπτύσσει φυγόκεντρες δυνάμεις. Κορυφαίοι επιστήμονες το έκριναν διαλυτικό.

Ο καθηγητής Samuel Huntington υπογραμμίζει ότι:

«Ο πολυπολιτισμός αντιπροσώπευε την κορυφαία στιγμή μιας μακράς διαδικασίας που υπέσκαψε την έμφαση στην εθνική ταυτότητα της αμερικανικής εκπαίδευσης. Εάν, όμως, ένα Έθνος είναι μια κοινότητα μνήμης, οι άνθρωποι που χάνουν τη μνήμη τους χάνουν και την εθνική τους υπόσταση. Ο πολυπολιτισμός είναι στην ουσία του αντι-ευρωπαϊκός πολιτισμός».

Ο καθηγητής Πασχάλης Κιτρομηλίδης, διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Μελετών στο Ελληνικό Ίδρυμα Ερευνών, ο οποίος κάθε άλλο παρά μπορεί να κατηγορηθεί σαν αμαθής, σκοταδιστής και εθνικιστής, πρόσφατα (*Καθημερινή*, 31.1.2010) τόνισε:

«Ο σεβασμός της Δημοκρατίας επιβάλλει να μην ξεχνούμε ότι οι κοινωνικές πλειοψηφίες επιζητούν και περιβάλλουν με στοργή τις εθνικές ταυτότητες που νοσηματοδοτούν και προσφέρουν πυξίδες αναγνώρισης του συλλογικού εαυτού. Αυτή η συναισθηματική ανάγκη των κοινωνιών οφείλει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και σοβαρότητα. Η εθνική ταυτότητα και οι ευαισθησίες που τη συνοδεύουν πρέπει να προσεγγίζονται χωρίς την ολέθρια υπεροψία των διανοουμένων, ιδίως των προοδευτικών».

Για να λειτουργήσουν οι πολυπολιτισμικές λύσεις (...) αναγκαίο προαπαιτούμενο είναι η ύπαρξη παιδείας που να εδράζεται κυρίως στην καλλιέργεια της γλώσσας και του κεκτημένου του πολιτισμού ώστε η πολυπολιτισμικότητα να μην εκπέσει σε κοινωνική και ηθική Βαβυλωνία».

Η παιδεία είναι το κλειδί του ελληνικού προβλήματος –και όχι μόνον του μεταναστευτικού. Η απαξίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, ιδιαίτερα του πανεπιστημιακού, είναι ενδημική έως και συστηματική τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν είναι ίσως ορατό αλλά είναι αδιαμφισβήτητα τεκμαρτό, ότι αυτή η απαξίωση απαξιώνει την εθνική κυριαρχία διότι καθιλώνει τη χώρα σε υπανάπτυξη και σε ξένη εξάρτηση. Όλα είναι αλληλένδετα.

Η βαλκανική σκακιέρα

Στα Βαλκάνια, πάντως, υπάρχουν ορατά νεαρά Κράτη που ούτε Πολιτικά είναι ούτε Κράτη-Έθνη. Είναι απλώς αμερικανικά προτεκτοράτα: Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσοβο και Σκόπια. Η μεγαλύτερη, επί ευρωπαϊκού εδάφους, αμερικανική στρατιωτική βάση ονομάζεται Bond Steel και βρίσκεται στο Κόσοβο στα σύνορα με τα Σκόπια. Η μεγαλύτερη αμερικανική βάση ηλεκτρονικής κατασκοπείας και ηλεκτρονικού πολέμου στην Ευρώπη ονομάζεται «Πρεσβεία των Η.Π.Α. στη Μακεδονία» και λειτουργεί στην πόλη των Σκοπίων με διαπιστευμένους 3.000... «διπλωμάτες»!

Τα τρία αμερικανικά προτεκτοράτα προέκυψαν στην αυλή μας από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και επιβιώνουν χάρη στη στρατιωτική και πολιτική προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Βοσνία και το Κόσοβο ιδρύθηκαν με στρατιωτική επέμβαση των Αμερικανών και των συμμάχων τους, οι οποίοι επικαλέστηκαν την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το κλειδί, λοιπόν, για τον αναδασμό κρίσιμων γεωστρατηγικών περιοχών, όπως τα Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή και η Υπερκαυκασία, δεν είναι αυτά καθαυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά η επίκλησή τους και η χρήση τους για ωμές ή ηπιότερες επεμβάσεις.

Αποκαλυπτικός ο Αμερικανός Samuel Huntington προειδοποιεί:

«Η προδοσία των συγκαιρινών μας διανοουμένων είναι ότι εγκαταλείπουν τη δέσμευση στο Έθνος και υποστηρίζουν την ηθική ανωτερότητα της ταύτισης με την ανθρωπότητα γενικά. Συμφωνούν με τον Κόφι Ανάν ότι η εθνική κυριαρχία όφειλε να παραχωρήσει τη θέση της στην “ατομική κυριαρχία” έτσι ώστε η διεθνής κοινότητα να επεμβαίνει για να αποτρέπει ή να σταματά μεγάλες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των πολιτών.

Στους εκατόν δέκα πολέμους μεταξύ 1989 και 1999 μόνον επτά δεν ήταν εμφύλιοι».

Ήπαξ και η Αμερική «σταμάτησε» τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των πολιτών εκεί, περιττεύει εφ' εξής η προστασία τους. Αδιαφορεί ότι στα Βαλκάνια επικρατούν –υπό τη δική της προστασία– κρατικές συμμορίες, παραβιάζονται τα ατομικά και πο-

λιτικά δικαιώματα των πολιτών και η εικονική Δημοκρατία είναι Μαφία. Το Μαυροβούνιο π.χ. επονομάζεται MalboroLand επειδή εκεί οργιάζει το διεθνές λαθρεμπόριο τσιγάρων.

Τα τελευταία 30 χρόνια η έκθεση του Σταίιητ Ντηπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον Κόσμο αναγράφει κάθε χρόνο στην Ελλάδα «εθνικές μειονότητες»: «τουρκική», «μακεδονική», «αλβανική» και «βλάχικη». Όμως τυχαίως, φυσικά, οι προτάσεις των εν Ελλάδι νεωτερικών «δένουν» την συνταγή πολυπολιτισμικά, ενώ αμερικανοκίνητα κέντρα προωθούν -ή και εφαρμόζουν- τη νεωτερική συγγραφή σχολικών βιβλίων μιας ελληνικής Ιστορίας αποστειρωμένης από «εθνικισμούς».

Όπως ο πόλεμος είναι άσκηση πολιτικής με άλλα μέσα, έτσι και η γεωπολιτική ασκείται με την χρήση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τρεις συντεταγμένες ορίζουν, μεταξύ άλλων, τη θέση της Ελλάδος στο βαλκάνιο γεωπολιτικό παίγνιο:

- Από τη Θράκη και τη Μακεδονία συμφωνήθηκε να διέλθουν προς την Ευρώπη οι στρατηγικής σημασίας αγωγοί ρωσικού φυσικού αερίου και ρωσικού πετρελαίου. Αλλά αυτό αντιβαίνει στην αμερικανική γεωστρατηγική και στην οικονομία των καρτέλ της.
- Η Εγνατία Οδός οδηγεί από την Ηγουμενίτσα στον Έβρο και, από εκεί, στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ο συντομότερος και ταχύτερος δρόμος, που σε επτά μόνον ώρες μπορεί να φέρει τις αμερικανικές τεθωρακισμένες μεραρχίες από την Αδριατική στα Στενά των Δαρδανελίων.
- Από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ανεφοδιάζονται τα Κράτη-Πελάτες και οι αμερικανικές βάσεις, ενώ δύνανται να ενεργήσουν προς τα Βαλκάνια οι συμμαχικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ χωρίς να ζητήσουν καμιά ελληνική άδεια. Αυτό έπραξαν όταν βομβάρδισαν τη Σερβία για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κοσοβάρων, βεβαίως. Άλλωστε, το άλλοτε Γ' Σώμα Στρατού στη Θεσσαλονίκη αποτελεί προ καιρού Μονάδα του ΝΑΤΟ με αμερικανική επωνυμία.

Μια σοβαρή παράμετρος σ' αυτό το παίγνιο, με εκρηκτικό μείγ-

μα, είναι η Τουρκία: συστηματικά εξάγει στην Ελλάδα Μουσουλμάνους πρόσφυγες της Ασίας. Στρατηγικός σκοπός της είναι να παραλύσει και έτσι να αιχμαλωτίσει την Ελλάδα. Μεσοπρόθεσμα αυτή η στρατηγική θα επιτευχθεί αναπόφευκτα εφόσον η ελληνική κοινωνία αλλοιωθεί ποιοτικά και κατακερματισθεί σε ισχυρές πληθυσμιακές ομάδες ασύμβατες και εμπόλεμες μεταξύ τους.

Η ισχύς μιας χώρας είναι η συνισταμένη και η δυναμική πολλών παραγόντων. Τέσσερις από τους παράγοντες εθνικής ισχύος συναρτώνται με τους μετανάστες: (α) η συνεκτική, ειρηνική και συμμετοχική κοινωνία της, (β) η εσωτερική ασφάλειά της, (γ) το δημογραφικό της ισοζύγιο και (δ) η εθνική ταυτότητά της.

Η εθνική οικονομία και κυριαρχία

Κορυφαίος αριθμητής της εθνικής ισχύος είναι, βέβαια, η οικονομία, η οποία, ακόμη και αν υποτεθεί υγιής, δεν ευσταθεί σε εμφυλιοπολεμική και κεντρόφυγα κοινωνία. Η ελληνική οικονομία σήμερα απειλείται με άμεση κατάρρευση. Το Κράτος- Έθνος μας εξέπεσε σε Κράτος-Χρεώστη και μάλιστα παγκοσμίως αναξιόπιστο. Φυσικά, γι' αυτό, φταίμε λίγο-πολύ όλοι οι αυτόχθονες Έλληνες και φταίνε σε βαθμό κακουργήματος οι ελληνικές κυβερνήσεις. Αλλά αυτός δεν είναι βέβαια λόγος για να ναρκοθετεί τα θεμέλιά του και με άλλα εγκαιροφλεγή θέματα.

Σ' αυτήν τη δραματική καμπή, στο χείλος της αβύσσου κυριολεκτικά, επιτίθενται στην Ελλάδα τα αρπακτικά διεθνή funds και στοιχηματίζουν δεκάδες δις δολαρίων στη χρεοκοπία της χώρας, ανεβάζοντας τα επιτόκια για να μας δανείσουν. Έτσι, η άνοδος των επιτοκίων κατά εκατό μονάδες βάσης προσθέτει στα λαϊκά βάρη έως και 400 εκατομμύρια ευρώ, οδηγεί σε ασφυξία τις ελληνικές Τράπεζες και, μέσω αυτών, στεγνώνει την Αγορά. Σε ένα τρίμηνο, μέχρι 8.2.2010, οι μετοχές των Ελληνικών Τραπεζών έχασαν το 50% της χρηματιστηριακής αξίας τους. Τα αρπακτικά διεθνή funds διαχειρίζονται κατά κανόνα οι απάτριδες ελίτ του υπερ-εθνικού πολυπολιτισμικού ιδεολογήματος. Αυτούς και τον σκοπό τους περιέγραψε έγκυρα –και έγκαιρα– ο Samuel Huntington ως εξής:

«Οι συντελεστές της οικονομικής παγκοσμιοποίησης έχουν την έμμονη ιδέα ότι ο Κόσμος είναι μια οικονομική μονάδα. Γι' αυτούς Πατρίδα είναι η παγκόσμια αγορά, όχι η εθνική κοινότητα. Καθώς η παγκόσμια αγορά αντικαθιστά την εθνική κοινότητα, ο πολίτης του Έθνους δίνει τη θέση του στον παγκόσμιο καταναλωτή.

Όσοι προωθούν τον οικονομικό υπερ-εθνικισμό αποτελούν τον πυρήνα μιας αναδύομενης παγκόσμιας Υπερ-Τάξης που περιλαμβάνει ακαδημαϊκούς, διεθνείς δημοσίους υπαλλήλους, διευθύνοντες συμβούλους παγκοσμίων εταιρειών, όπως επίσης επιτυχημένους επιχειρηματίες».

Η στρατηγική περικύκλωση του ελληνικού Έθνους συμπληρώνεται συστηματικά με κινήσεις φαινομενικά άσχετες μεταξύ τους, που μόνον μετρημένοι ειδικοί μπορούν να συνδυάσουν. Στόχος είναι να περιέλθει το ελληνικό Κράτος σε θέση ματ στη γεωπολιτική σκακιέρα.

Με τη θηλιά στον λαιμό η Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να υπερασπισθεί τα ανοικτά εθνικά μέτωπά της και τελεί ήδη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Με άρθρο του («Αγγελιοφόρος» και «Αδέσμευτος Τύπος» 17.1.2010) ο υποφαινόμενος υπογράμμισε τον Ιανουάριο, πως η Ελλάδα βρίσκεται σε ακήρυκτο πόλεμο που δεν αντιμετωπίζεται με συμβατικά μέσα. Στις 2 Μαρτίου ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε δημόσια πως «είμαστε σε πόλεμο». «Απειλείται η εθνική κυριαρχία», είχε πει ενωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Έτσι, πράγματι είναι. Ωστόσο, την υπερχρέωση και τη δημοσιονομική κατάρρευση του ελληνικού Κράτους εκμεταλλεύονται μεν αλλά δεν προκάλεσαν τα funds ούτε οι υπερ-εθνικές ελίτ. Την προκάλεσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις και των δύο μεγάλων κομμάτων. Επί παραδείγματι, μόνον μεταξύ 2000-2009 οι αλληλοδιάδοχες κυβερνήσεις αύξησαν κατά 24% τους δημοσίους υπαλλήλους, από 414.067 σε 511.913, διορίζοντας, για πελατεία τους, 97.846 επί πλέον δημοσίους υπαλλήλους ενώ παράλληλα αύξησαν τις δαπάνες για μισθούς κατά 90% από τα 7,2 δις στα 13,7 δις ευρώ.

Αναφερόμενος στη χρήση των δανείων και στο αντίτιμο από

τις πωλήσεις εθνικών γαιών κατά την Εθνεγερσία ο Ανδρέας Λόντος έγραφε για τους πολιτικούς:

«Ηναλώθησαν τα εκ του δανείου και των εκποιήσεων χρήματα εις αγοράς παρασίτων και εις αμοιβάς δορυφόρων και άλλας ιδιοτελείας ή κατά πάθος προς ημάς δεν εχορηγήθησαν τα προς εξακολούθησιν της πολιορκίας των Πατρών μέσα»

Την Τετάρτη 3 Μαρτίου η κυβέρνηση ανακοίνωσε και την Παρασκευή 5 Μαρτίου ψήφισε δραματικές περικοπές αμοιβών στο Δημόσιο και αυξήσεις φόρων. Η εναλλακτική λύση ήταν η εθνική πτώχευση. Ο ελληνικός Λαός, με σφιγμένα τα δόντια, καλείται ακόμη μια φορά να υπερασπισθεί την Πατρίδα και την τιμή της. Θα το πράξει.

Εντωμεταξύ καλά κρατεί ο ελληνοελληνικός καυγός για το καθεστώς των ξένων μεταναστών. Ωστόσο, οι μετανάστες, έστω και ενοχλητικοί, συνέβαλαν σημαντικά –και εξακολουθούν να συμβάλλουν– στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη μείωση του κόστους της, αιμοδοτούν το ετοιμόρροπο ασφαλιστικό σύστημα, χωρίς να λαμβάνουν προς το παρόν καμιά ουσιαστική ανταπόδοση, και, παρά τις τριβές, ενισχύουν τη λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας.

Με μεράκι και πέτρα αναστήλωσαν αριστουργηματικά αρχοντικά, σεβάσμιες εκκλησιές και προαιώνια Αθωνικά Μοναστήρια, κέντησαν καλντερίμια και αναγέννησαν την αρχιτεκτονική μας κληρονομιά. Με τη δουλειά τους καμάρωσε τα φαραωνικά ολυμπιακά έργα της η Ελλάδα. Με τον μόχθο τους καρπίζει η ελληνική γη, ευδοκιμούν τα ζωντανά μας και επιδοτείται η περήφανη αγροτιά μας.

Οι γυναίκες τους φροντίζουν τα έρημα γηρατειά μας και τα παιδιά μας, τα νοικοκυριά μας και τα εξοχικά μας. Σφουγγαρίζουν τα δημόσια κτίρια και τα νοσοκομεία μας, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα αεροδρόμιά μας. Βιτριολίζονται κι από πάνω!

Πίνακας συμβολή μεταναστών

Πίν. 6. Ξένοι Μετανάστες 2005

Σύνολο Ξένων Μεταναστών 1.000.000 Ποσοστό στο σύνολο		
Αλβανοί	438.036	57,5%
Βούλγαροι	35.104	4,6%
Γεωργιανοί	22.875	3%
Ρουμάνοι	21.994	2,9%
Ρώσοι	17.535	2,3%
Ουκρανοί		1,8%
Πολωνοί	12.831	1,7%
Πακιστανοί	11.130	1,5%
Λοιποί	189.070	24,8%

	Ξένοι Μετανάστες	Έλληνες
Ετήσια συνολική δαπάνη	+ 2.000.000 €	
Μέση μηνιαία καταναλωτική δαπάνη ανά νοικοκυριό	1.516 €	1.806 €
Τραπεζικοί λογαριασμοί	500.000	
Συνολικές καταθέσεις	600.000.000 €	
Μέση ετήσια κατάθεση	12.000 €	8.000 €

	Αλβανοί	Σύνολο Μεταναστών
Ετήσια εμβάσματα στην πατρίδα τους	500.000.000 €	
Ίδρυση διαφόρων επιχειρήσεων	20.000	
Ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες	4.697	13.725
Αγορά κατοικίας	Συντριπτική πλειοψηφία	100.000

Πίν. 7. Ξένοι Μετανάστες 2007

Ξένοι Μετανάστες

Συνολικός αριθμός	1.100.000 – 1.200.000
Κατέχοντες νόμιμη άδεια παραμονής	480.000
Υποβολή άδειας Παραμονής	200.000
Παραγωγή Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος	2,6%
Μισθωτοί	10,4%
Ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α	350.000, ήτοι το 10% του συνόλου των ασφαλισμένων με ετήσιες εισφορές 887.000.000 €
Ασφαλισμένοι Ο.Γ.Α.	44.689

Πίν. 8. Ξένοι Μετανάστες 2010

Ξένοι Μετανάστες

Συνολικός αριθμός	1.260.000, ήτοι 12,6% των αυτόχθονων Ελλήνων
Κατέχοντες άδεια παραμονής	950.000
Μαθητές σε ελληνικά σχολεία	111.536
Άνω των 64 ετών	10.000
Αριθμός νοικοκυριών	56.600

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι ξένοι μετανάστες κατά το 2007:

- Παρήγαγαν το 2,6% του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος,
- Αποτελούσαν το 10,4% των μισθωτών όλης της χώρας,
- Στο ΙΚΑ ήσαν ασφαλισμένοι 350.000, εκπροσωπούσαν το 10% του συνόλου των ασφαλισμένων και κατέθεταν ετησίως εισφορές 887 εκατομμυρίων ευρώ.
- Στον ΟΓΑ ήσαν ασφαλισμένοι 44.689.

Από συνδυασμένα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας εξάγεται ότι οι ξένοι μετανάστες κατά το έτος 2005 συνέβαλαν ως εξής:

- Η ετησία συνολική δαπάνη τους υπερέβαινε τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ.
- Η μέση μηνιαία καταναλωτική δαπάνη τους κατά νοικοκυριό ήταν 1.516 ευρώ έναντι 1.806 ευρώ των Ελλήνων.
- Διέθεταν 500.000 τραπεζικούς λογαριασμούς και συνολικές καταθέσεις 600 εκατομμυρίων ευρώ με μέση ετησία κατάθεση τα 12.000 ευρώ έναντι 8.000 ευρώ των Ελλήνων καταθετών.
- Τα ετήσια εμβάσματα των Αλβανών στην Πατρίδα τους ανήλθαν σε 500 εκατομμύρια ευρώ και αντιπροσώπευαν το 9% του ΑΕΠ της Αλβανίας.
- 20.000, περίπου, Αλβανοί ίδρυσαν δικές τους γεωργικές, τεχνικές, εμπορικές και άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα όπου έγιναν αφεντικά -και- Ελλήνων.
- Ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες 13.725. Από αυτούς οι 4.697 ήσαν Αλβανοί (το 34,2% του συνόλου).
- 100.000, σε συντριπτική πλειοψηφία Αλβανοί, είχαν αγοράσει κατοικία.

Τα παράπονα των μεταναστών για τους αυτόχθονες κωδικοποιούνται ως εξής:

Τα παιδιά των μεταναστών φοιτούν στα ελληνικά σχολεία, ακόμη και στα Πανεπιστήμια. *Μετέχουν της ημετέρας παιδείας* όσο τουλάχιστον οι συνομήλικοί τους αυτόχθονες και όσο η στάθμη της ελληνικής Παιδείας. Όταν, όμως, ένας γιος μετανάστη αριστεύσει στα ελληνικά και γίνει με το σπαθί του σημαιοφόρος, οι ευγενείς Έλληνες τον γιουχάρουν πατριωτικά που τολμά να τιμά την ελληνική σημαία και τα ελληνικά γράμματα!

Πολλοί αυτόχθονες Έλληνες τους εκμεταλλεύθηκαν πολλά χρόνια, ή ακόμη τους εκμεταλλεύονται άγρια, για ένα κομμάτι ψωμί, στα χωράφια, στους οπωρώνες, στα κοπάδια, στους στάβλους, στα γιαπιά, στα ορυχεία, στα ναυπηγεία, στα χυτήρια, στο χαμαλίκι. Ακόμη και σε έπαυλη Υπουργού! Στις πόλεις συχνά τους παστώνουν σε μια χαμοκέλα και τους γδέρνουν στο νοίκι. Αυτόχθονα αφεντικά τους κλέβουν τα ένσημα και για πολλά χρόνια η Ελληνική Δημοκρατία, όταν δεν τους δέρνει, τους διοχετεύει στο

λούκι διεφθαρμένων γραφειοκρατών, αστυνομικών και προξενικών να αγοράσουν, κάτω από το τραπέζι, μια ληξιπρόθεσμη ελπίδα. Τρεις το λάδι, τρεις το ξίδι, έξι το λαδόξιδο.

Τα παράπονα των αυτοχθόνων για τους μετανάστες κωδικοποιούνται ως εξής:

Αύξησαν κατακόρυφα την εγκληματικότητα. Συγκεντρώνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου δημιουργούν δίκτυα παρανομίας, ναρκωτικών και πορνείας. Ασκούν μαζικά αθέμιτο και αφορολόγητο παρεμπόριο, απαξιώνουν αγορές και ερημώνουν ολόκληρες συνοικίες που οι αυτόχθονες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν.

Στην Αθήνα κατέλαβαν ήδη εμβληματικές πλατείες, όπως η Ομόνοια, και τρομοκρατούν ακόμη και το ιστορικό κέντρο της. Υποβαθμίζουν το επίπεδο της διδασκαλίας στα σχολεία σε βάρος των Ελληνοπαίδων. Θα νοθεύσουν την εθνική μας ταυτότητα και, με την ψήφο τους, την κυρίαρχη βούληση του ελληνικού Λαού.

Η ανατροπή των ισορροπιών

Η στρατηγική εικόνα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, διαγράφεται ως εξής:

Αρχές του 2010 οι ξένοι μετανάστες ανέρχονταν 1.260.000. Δεν συνυπολογίζονται όσες χιλιάδες άλλοι λαθραίοι δεν εντοπίστηκαν. Οι 950.000 φέρονται να έχουν νόμιμες άδειες παραμονής αλλά η εισηγητική έκθεση του σ/ν αναφέρει αόριστα «πεντακόσιες χιλιάδες». Το 2007 υπολογίζονταν σε 1.100.000 έως 1.200.000: οι 480.000 είχαν άδεια, άλλοι 200.000 είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση για άδεια και, άρα, σχεδόν οι μισοί ήσαν παράνομοι. Σε δύο χρόνια άδεια απέκτησαν άλλοι 270.000. Τούτο σημαίνει ότι στο τέλος του 2011 θα γίνουν νόμιμοι οι υπόλοιποι 310.000.

Ακόμη και αν δεν προσαυξηθούν, όπερ πιθανότατο, οι 1.260.000 μετανάστες ισούνται με το 12,6% των αυτοχθόνων Ελλήνων. Επί πλέον είναι νεαρός πληθυσμός με υψηλό δείκτη γεννητικότητας. Ετοιμόγεννες γυναίκες ήσαν το 70% των ξένων που νοσηλεύθηκαν στο ΕΣΥ. Περισσότερα από 110.000 παιδιά τους φοιτούν σε

ελληνικά σχολεία. Σ' αυτά πρέπει να προστεθούν τα βρέφη και όσα ήδη απεφοίτησαν ή απεχώρησαν από το σχολείο. Είναι νέοι και υγιείς. Γι' αυτό επιβαρύνουν ελάχιστα την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Απαρτίζουν 56.600 νοικοκυριά με περίπου ισάριθμες νεαρές οικογένειες, που σε μια πενταετία θα γεννήσουν περί τα 30-50.000 παιδιά Έλληνες πολίτες. Εντωμεταξύ συνεχίζονται αθρόες οι παράνομες εισροές.

Η δημογραφική πυραμίδα του γηγενούς πληθυσμού είναι ακριβώς αντίστροφη των μεταναστών. Η ελληνική δημογραφία μειώνει δραματικά τις παραγωγικές ηλικίες και αυξάνει τους ηλικιωμένους.

- Από 17,94% το 1956 ο δείκτης γεννητικότητας έπεσε στο 9,28% το 2001.

- Από 63.836 το 1961 οι θάνατοι αυξήθηκαν σε 101.928 το 2001.

- Ελληνόπαιδες 0-14 ετών ήσαν 2.240.079 το 1961 και μόνον 1.638.307 το 2001.

- Άνω των 65 ετών ήσαν 687.227 Έλληνες το 1961 αλλά σχεδόν τετραπλάσιοι 1.861.471 το 2001. Αντίθετα, σε 1.260.000 μετανάστες, μόνον 10.000 είναι άνω των 65 ετών.

Πίν. 9. *Γήρανση του ελληνικού πληθυσμού*

	1961	2001
Παιδιά έως 14 ετών	2.240.079	1.638.307
Γέροι άνω 65 ετών	687.227	1.861.417
Θάνατοι	63.836	101.928
Πληθυσμός	8.388.533	10.964.020

Στις 27 χώρες της Ε.Ε, με εξαίρεση τη Γερμανία, η Ελλάδα παρουσιάζει τον υψηλότερο δείκτη ηλικιωμένων και μάλιστα ραγδαία αυξανόμενο: 12,7% το 1981, 14,8% το 1993, 17,4% το 2000, 18,5% το 2008 σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Λόγω της γήρανσεως –και της διαφθοράς– οι δαπάνες ιατρο-

φαρμακευτικής περιθάλψεως ανέρχονται σε 25 δις €, στο 9,6% του ΑΕΠ.

Οι δαπάνες συντάξεων ανέρχονται στο 12,5% του ΑΕΠ.

Οι δικαιούχοι επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, δηλαδή Έλληνες στο όριο της φτώχειας, το 2010 ανήλθαν σε 2.527.000, ένας στους 4 Έλληνες πολίτες.

Πίν. 10. Δικαιούχοι Επιδόματος Αλληλεγγύης το 2010

Σύνολο Δικαιούχων: 2.527.000

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔ.	ΤΕΚΝΑ
183.500 οικογένειες	15.000 €	1
188.500 οικογένειες	16.500 €	2
72.500 οικογένειες	22.000-26.500 €	3 και επιπλέον
810.000 συνταξιούχοι ΟΓΑ		
550.000 χαμηλοσυνταξιούχοι		
198.000 ΑΜΕΑ ή νεφροπαθείς		
25.000 απροστάτευτα παιδιά		
100.000 άποροι & πολιτικοί πρόσφυγες		
400.000 μακροχρόνια άνεργοι		

Εντωμεταξύ 1.206.503 Έλληνες μετανάστευσαν μόνιμα σε άλλες χώρες από το 1956 έως το 1977. Το κενό στην Ελλάδα αναπλήρωσαν οι 1.260.000 ξένοι μετανάστες. Έτσι εξηγείται ότι μεταξύ 1991-2001 ο πληθυσμός της χώρας αυξήθηκε κατά 6,7%.

Όμως στη γραμμή των ελληνικών συνόρων, όπου δεν εγκαθίστανται, φυσικά μετανάστες, ο πληθυσμός μειώθηκε επικίνδυνα.

Πίν. 11. Μείωση – αύξηση ελληνικού πληθυσμού 1991-2001

ΗΠΕΙΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ Δ. ΑΤΤΙΚΗ

Πωγώνι	- 20,9%				
Καλπάκι	- 19,2				
Δελβινάκι	- 10,5%				
Κόνιτσα	- 5,4%				
Νεστόριο		- 8,32%			
Κορέστεια		- 6,7%			
Κάτω Κλεινές		- 9,9%			
Αχινός		- 15,2%			
Πετρίτσι		- 10%			
Προμαχώνας		- 6,7%			
Τρίγωνο			- 23,6%		
Βύσσα			- 9,1%		
Σουφλί			- 7,9%		
Τυχερό			- 4,3%		
Διδυμότειχο			- 3,7%		
				+ 37%	+ 20,7%

Ήπειρος: Πωγώνι -20,9%, Καλπάκι -19,2%, Δελβινάκι -10,5%, Κόνιτσα -5,4%.

Μακεδονία: Νεστόριο -8,32%, Κορέστεια -6,7%, Κάτω Κλεινές -9,9%, Αχινός -15,2%, Πετρίτσι -10%, Προμαχώνας -6,7%.

Θράκη: Τρίγωνο -23,6%, Βύσσα -9,1%, Σουφλί -7,9%, Τυχερό -4,3%, Διδυμότειχο -3,7%.

Την ίδια δεκαετία ο πληθυσμός στον Νομό Ανατολικής Αττικής αυξήθηκε κατά 37% και στον Νομό Δυτικής Αττικής κατά 20,7%.

Μάλλον αυτοσαρκαστικά το Σύνταγμα της Ελλάδος (άρθ. 21) διακηρύσσει ότι:

«Η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και της προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.»

Ο σχεδιασμός και εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».

Η στρατηγική ισορροπία του πληθυσμού εγγίζει τα όρια αντοχής. Εντωμεταξύ έχει ανατραπεί προ πολλού η οικονομική, χωροταξική και πληθυσμιακή ισορροπία από τη διαρκή απερήμωση της ελληνικής Περιφέρειας και την ταυτόχρονη τερατογένεση της Αθήνας. Η πρωτεύουσα συγκεντρώνει 4 εκατομμύρια κατοίκους και για τις ανάγκες της καταβροχθίζει τους εθνικούς πόρους, αφανίζει το φυσικό περιβάλλον της και δεσμεύει στον ομφαλό της τις αποφάσεις της πολιτικής και της γραφειοκρατίας. Επισημαίνεται ότι το 86,5% των μεταναστών, δηλαδή περισσότεροι από 1,1 εκατομμύρια είναι σήμερα συγκεντρωμένοι στα αστικά κέντρα. Στο ενιαίο Λεκανοπέδιο Αττικής ζουν 650.000, μεταξύ των οποίων οι περισσότεροι Μουσουλμάνοι.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων ανακοίνωσε (8.2.2010) ότι μόνο στα όρια του Δήμου ζουν 150.000 παράνομοι και 17.000 άστεγοι μετανάστες. 1.640 κτίρια έχουν εγκαταλειφθεί. Ενωρίτερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη διαπίστωσε νέα κατακόρυφη αύξηση του εγκλήματος και προσέθεσε νέα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα, όπου η πληθυσμιακή έκρηξη εξουδετερώνει την αστυνόμευση.

Το συμπέρασμα εξάγει η απλή σύγκριση, που ούτε ρατσιστική ούτε ξενοφοβική είναι. Συναθροίζει στρατηγική. Η διαδρομή των Ελλήνων, όμως, από την Εθνεγερσία μέχρι το κατώφλι της 3ης χιλιετίας, δείχνει ότι ο ελληνισμός, εφόσον συνεγερθεί, έχει τη δύναμη να ανατρέψει και την απλή αριθμητική και την κυκλωτική στρατηγική. Αρκεί να παραδειγματισθεί ώστε να εμπνευσθεί, πριν αυταιχμαλωτισθεί.

